

't LOEIERSKE





P. van de Ven



Uw Ford dealer

WWW.PVANDEVEN.NL

**WILHELMINALAAN 3 - 5512 BJ VESSEM
T 0497 59 17 66**

IN DEZE UITGAVE VAN CLUBBLAD 'T LOEIERKE:

22

“Ik was geen kartrekker, meer een type rots in de branding”

Ted Blox vertelt over zijn 17 jaar lange inbreng aan 't Loeierke

Rubrieken

- 04 D'n Aftrap
- 08 Voetbal is genieten
- 10 Jeugdcoördinator
- 29 De Griesel van ut joar
- 34 Sponsor in 't Licht
- 40 't knuppeltje 2.0
- 70 't profieltje
- 74 Supercup
- 75 Prikbord
- 78 Langs de lijn

Columns

- 14 Afgelastingen
- 17 Intelligente Lockdown Quiz
- 18 Ode aan de groene grasmat
- 32 Loeierkes 'Wij gaan op BIERENjacht!'
- 46 Coronavirus zet 't voetbal buitenspel
- 58 Het coronaseizoen van '20
- 62 Challenge accepted (Punten trowback)

50

“Aan Tinder en Lexa heb je nu niets, je moet toch 1,5 meter afstand houden”

v.v. Vessemnaren vertellen uitgebreid hoe ze de Corona crisis doorkomen.



D'N AFTRAP

Wie had dat gedacht? Van het feestgedruis en voorop in de polonaise, naar de intelligente lockdown in deze Corona malaise!! Ja hoe anders kan het zijn, twee maanden geleden beleefde ik nog een geweldige periode in mijn leven vol met mooie momenten tijdens een voor mij toch wel bijzonder feest. Terugkijkend op deze dagen en de weken er voorafgaand moet ik toch wel concluderen dat het een zeer indrukwekkende beleving is geweest. Hoe anders is het nu met deze intelligente lockdown. Alles was nieuw deze Carnaval voor mij zoals ook de afsluiting in de kerk met het halen van een askruisje. Maar bij de vastentijd had ik me toch altijd iets heel anders voorgesteld....

Het is toch allemaal een beetje raar. Geen voetbal, korfbal, volleybal of welke sport dan ook. Het enige van sport op tv is al vlug een legendarische wedstrijd uit een ver verleden met sterren van toen in zowel voetbal, wielrennen of de olympische spelen. Daarnaast is er voor mij vooral de bijkomstigheid dat ik me de laatste weken ook als een soort veredelde schoolmeester moet profileren. De 1,5 meter samenleving waarin we ons op

dit moment bevinden brengt vooral op het werk en met de sociale contacten de nodige problemen met zich mee.

Maar zoals iedereen wel weet "Heb elk nadeel zijn voordeel". Zo is daar de saamhorigheid die er momenteel is. En wat te denken van het respect voor elkaar. Nu maar hopen dat het na de crisis ook nog zo zal zijn en dat iedereen beseft dat de wereld niet alleen maar draait om wat ik niet heb en een ander wel heeft! Vooral mooi om te zien is hoe de redactie van dit clubblad daar mee omgaat. Nu er geen voetbal is om over te schrijven wordt er alles uit de kast getrokken om een soort van Loeierke 2.0 'De corona editie' voor u op de salontafel te toveren. Deze editie zal u in alle opzichten doen verbazen. Niets is wat het lijkt!!

Natuurlijk zijn er de verschillende columns en is er een voorwoord van onze voorzitter. Het zal u ook niet verbazen dat hierin het wel en wee van wat het coronavirus met zich meebrengt, uitvoerig zal worden beschreven. Anders dan anders is bijvoorbeeld dat er in deze editie een puzzel te vinden zal zijn welke

naadloos aansluit op de “Berenjacht”, welke in deze coronatijd een aangename afleiding is voor de kinderen. Voor de grotere speurders onder ons hebben wij speciaal de “Loeisterkes Bierenjacht” opgezet. Elders in dit Loeisterke zult u op de hoogte worden gebracht over de ins en outs van deze challenge.

Voor degene die het Loeisterke elke keer van voor tot achter bestuderen zullen ook wel met smacht zitten te wachten op de antwoorden van “'t Knuppeltje” van deze ronde. Want iedereen weet dat die deze keer van niemand minder dan good old ‘Ben Koolen’ zal komen. Maar hierin is ook weer niets wat het lijkt. Door een vervelende blessure aan de schrijfhand van Ben heeft hij helaas zijn spreekwoordelijke pen aan de wilgen moeten hangen. En gezien de mentale klap waardoor Ben middels een onvervalste ‘Knock out’ gevloerd is, heeft ons doen besluiten om het stokje aan iemand anders door te moeten geven. Wie dit is zul je verder in dit Loeisterke wel zien. We hebben er echt alles aan gedaan om iemand te vinden die moeiteloos in het profiel van Ben zou passen. Dit om toch enige verwarring, in deze toch al warrige tijd, te voorkomen. En al zeg ik het zelf, ik denk dat we hier aardig in geslaagd zijn.

In deze editie zullen ook een paar prominente VV Vessemnaren aan het woord komen. Zij zullen op geheel eigen wijze aan u vertellen hoe zij deze rare en vooral bijzondere tijd door komen. En net als op tv hebben wij ook gedacht om enkele legendarische momenten terug te halen. Dus mocht het je tijdens het lezen van deze editie toch allemaal te veel

worden, doordat je bijvoorbeeld denkt dat je WEER punten krijgt voor iets wat je eigenlijk in een ver verleden gedaan hebt, en waar je eigenlijk niet aan herinnerd wilt worden?! Denk dan: Nog even en dan begint (hopelijk) het nieuwe seizoen en is iedereen die ouwe koeien weer vergeten. Misschien kan ik me dan weer volledig op het nieuwe seizoen concentreren van ‘De griezel van ut joar’ of hoe het dan ook mag heten!!

Rest mij nog om jullie een gezellige avond te wensen as. zaterdag met de “Intelligente Lockdown Quiz” en blijf gezond!!

Voor nu geweldig veel puzzel- en leesplezier. En vergeet toch vooral niet te genieten!

Halleeejkes en unne dikke merci,
Erwin





Klaverblad verzekeringen

GL

GIJS LIEBREGTS

tegel- en kitwerken

Vessem
06-52455957
liebregtsgijs@gmail.com

Nu ook:
beton-look
vloeren

Voor al uw:



**BROOD
EN
BANKET**

**Bakkerij
HENST**

Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!



VOETBAL IS GENIETEN



Toen Erik van Riet mij een week of 3 geleden een berichtje stuurde dat het stukje voor het Loeierke weer voor 6 april ingeleverd moest worden dacht ik; "Ik ga het in ieder geval niet over Corona hebben, want met dat nieuws worden we doodgegooid en de mensen willen in het Loeierke wel eens iets anders lezen". Maar in het Loeierke schrijf ik over wat er in de club omgaat, maar ook wat er in mijzelf omgaat.

Velen van jullie zullen het misschien wel weten, maar mijn vader Tom Maas werd net nadat Erik mij een berichtje had gestuurd, zo ziek dat hij met 40,8 C koorts met de ambulance naar het ziekenhuis moest. Waar we voor vreesden bleek inderdaad de waarheid, hij had het C-virus onder de leden. Maar, zo dachten we; hij is sterk en ondanks zijn 95 jaar gaat hij er misschien wel doorkomen. Op donderdag naar het ziekenhuis, op vrijdag kreeg hij een opleving en ik zei nog tegen hem; "je

zult het virus nog overleven ook pa". "Ik denk het ook "was zijn antwoord. Maar zaterdag werd de longontsteking erger en op zondag werd wel duidelijk dat hij de ziekte niet zou overleven. Op maandag toen hij nog bij kennis was hebben we afscheid kunnen nemen en op dinsdag is hij rustig ingeslapen. Heel snel heeft de sluipmoordenaar dus toegeslagen. Daar is het in de familie niet bij gebleven want drie dagen eerder was ook mijn ome Piet (van moeders kant) overleden ten gevolge van heeft het C-Virus. Verder was ook mijn ome Harrie (ook van moeders kant) opgenomen op dezelfde afdeling als onze pa. Dus om niet over het Corona te schrijven zou heel raar zijn. We troosten ons met de gedachte dat onze pa een mooi en lang leven heeft gehad. Dat realiseerde hij zich ook getuige zijn uitspraak. "ge hoeft nergens over te doen" aangevuld met "Ik heb het zo goed gehad as ut mer hoeft " en dan weet nun durpse mens zat.

Corona dus. Ja ook als club ontkomen we er niet aan. Geen trainen, geen wedstrijden, geen Pinkstertoernooi, geen promoties of degradaties, geen kantine inkomsten. Geen vergaderingen, geen bijeenkomsten van de vrijwilligers op maandagmorgen en ga zo maar door. Het begrip van iedereen is groot. Heel af en toe moeten we corrigerend optreden als er jongeren wedstrijdjes voetballen op het veld. Begrijpelijk dat vooral jongeren die persoonlijk weinig last hebben van het virus hun energie kwijt willen, maar de onderlinge wedstrijdjes kunnen echt niet. Naast het ontbreken van alle sportieve en sociale contacten missen we natuurlijk ook de financiële inkomsten. Het Pinstertoernooi is natuurlijk een belangrijke sluitpost van jaren van positieve resultaten. De begroting in zwarte cijfers af te sluiten zal niet meevallen dit jaar. Gelukkig hebben we in de loop der jaren een buffertje opgebouwd. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Verder is er een mooi initiatief ontstaan door Daan Somers en Sander van Asten om een digitale dorpsquiz te organiseren. Het inschrijfgeld voor de quiz komt ten bate aan de voetbalclub. Mooi dat de jongens meedenken met de club en het sociale aspect in het dorp op deze manier aanwakkeren. Fijn om te zien dat mensen sowieso socialer worden in deze periode. Tegenwoordig maak ik iedere avond een ommetje rond Vessem en kom vele dorpsgenoten tegen. We stoppen dan op gepaste afstand van elkaar om even te

buurten en wat nieuws uit te wisselen. Zo moet het ongeveer vóór de oorlog ook zijn geweest, dacht ik tijdens mijn route. Geen auto's maar met de benenwagen of met paard en kar op pad en dan stoppen als je iemand tegenkomt om even te buurten. Mooi toch, de Corona periode heeft zo ook zijn mooie kanten en ik hoop dat we er blijvend sociaal uitkomen. En het voetbal gaat weer starten. Wanneer? Ik zou me daar maar niet te druk over maken, want daar moet ik onze pa gelijk in geven, "We hebben het toch zo goed as ut mer hoeft"

Namens het bestuur
Frans Maas
Voorzitter



Nieuws van onze jeugdcoördinator!

Weet niet goed waar ik moet beginnen...

Rare tijden zijn het , zowel zakelijk , privé als bij onze geliefde hobby voetbal.

Wie had er kunnen denken dat we op 9 Maart 2020 onze laatste wedstrijd zouden voetballen met de J014-1, uit tegen Jong Brabant! In eerste instantie dacht denk ik iedereen; dat waait wel weer over, maar op dit moment is bijna de hele maatschappij tot stilstand gekomen.



Negatieve kanten; geen voetbal, geen examens, geen school , geen werk, geen leuke uitstapjes, geen vakanties, mensen die ziek worden en mensen die komen te overlijden.

Positieve kanten; veel meer tijd om samen met het gezin door te brengen, (onze kinderen noemen het de Corona vakantie) geen vliegtuigen, bijna geen verkeer, genieten van de kleine dingen en de rust.

Van nature ben ik positief ingesteld en ga er dan ook vanuit dat we na de zomervakantie hopelijk de draad weer op kunnen pakken. Als jeugdcommissie zijn we dan ook weer aan de slag gegaan met de nieuwe teamindeling 2020-2021. We hebben alle teams reeds verzocht om de eventueel aan en afmeldingen aan ons door te geven, om zo ons spelersbestand te kunnen updaten. Aankomende donderdag hebben we onze eerste online vergadering gepland staan...



Met de indeling zullen we kijken naar de richtlijnen van de KNVB m.b.t. leeftijdscategorieën, daarnaast zullen wij inzet, motivatie en ontwikkeling steeds zwaarder mee gaan laten tellen. De bedoeling is om iedereen te laten genieten en op het voor hen gepaste niveau te kunnen laten deelnemen aan het spelletje. We hadden gehoopt in de 2e seizoenshelft iedereen kennis te laten maken met de carrouseltrainingen. Deze trainingen onder leiding van technisch coördinator Peter van Veldhoven, met hulp van enkele selectieleden, zouden betekenen dat alle jeugdspelers dezelfde trainingen zouden gaan volgen op hun eigen niveau. Deze trainingsvorm zullen we z.s.m. proberen op te pakken.



De geannuleerde techniektrainingen zullen op een later tijdstip worden vervolgd. Nieuwe aanmeldingen kunnen straks ook gewoon mee aansluiten.

Dus jammer genoeg, geen Hemelvaart toernooi, geen Pinkstertoernooi, geen laatste wedstrijd en geen kampioenen.

Voor al onze jeugdspelers; probeer actief te blijven, let op je voeding en blijf gezond, hopelijk tot snel!

Tot slot wens ik iedereen een fijne Pasen, Meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren.



bouw en timmerwerken

Tel. 06 1098 4203 / info@huybersbouw.nl



Belgiron
SCHADEAUTO'S

Belgiron.be



Fysiotherapie Oerlemans

Fysiotherapie & (medische) Fitness

Adres Leeuwerik 14A, 5512AE Vessem

Tel: 0497-594022

Email info@fysiotherapieoerlemans.nl

WWW.FYSIOTHERAPIEOERLEMANS.NL



&



Leden van vv Vessem ontvangen bij ons

10% korting

op hun familiedrukwerk zoals:

- geboortekaartjes
- huwelijkskaarten
- uitnodigingen
- printwerk
- kopieerwerk

Oranjestraat 1a, Middelbeers
tel. 013 - 514 2182

www.drukkerij-cyaan.nl
info@drukkerijcyaanallant.nl



Afgelastingen...

Zondag 22 maart 2020, 12:21 uur, zittend aan de kamertafel, aan m'n laptop, naar buiten kijkend... Wat klopt er niet?

Inderdaad ik ben niet op sportpark De Lille, zij het om zelf achter een bal aan te rennen of beter gezegd sjokken, in de dug out te zitten, of in de kantine een drankje te nuttigen met een overheerlijke snack. Eigenlijk stond vandaag voor ons 'vierde' de wedstrijd op het programma tegen Steensel 3, van wie we de vorige keer hebben gewonnen. En voor het eerste stond de topper bij Dommelen op het programma, waarin bekend zou worden of we voor de titel mee blijven doen of gaan afhaken. Echter, beiden wedstrijden gaan niet door, net als alle andere voetbalwedstrijden in Nederland, waterpolowedstrijden, hockeywedstrijden, judowedstrijden, basketbalwedstrijden, handbalwedstrijden, korfbalwedstrijden en zelfs de curlingwedstrijden en zo kan ik wel even doorgaan helaas. De reden is dit keer niet de regen of de wind of de vorst, wat we in deze periode zijn gewend, maar 'Het Verdomde Coronavirus' waar Stijn nader op ingaat in dit Loerke. Verdomme, wat

mis ik het voetballen dan. Want wat is er leuker om gezamenlijk de zondag door te brengen op het sportpark in het zonnetje, want die is er na maanden eigenlijk.. Dju...

Hoewel het coronavirus pas sinds enkele weken keihard heeft toegeslagen en ook in de sportwereld alles tot stilstand heeft doen komen, wordt er al sinds januari maar mondjesmaat gevoetbald. Doorgaans worden aan het begin van een nieuw kalenderjaar wedstrijden afgelast vanwege winterperikelen, maar dit jaar heeft het maar amper gevoren. Dit jaar waren het de tranen van God (regen), die ervoor zorgden, dat het eerder opmerkelijk was, als we wel de wei in konden. Manman, wat heeft het geregend. Volgens mij is het hele tekort van afgelopen hete en droge zomer al lang en breed aangevuld. Dit jaar was het zelfs zo erg, dat er ook meer trainingen zijn afgelast dan ik me kan heugen. Dit ligt echter niet alleen aan de regen, maar ook aan de kwaliteit van de velden. Als het een uur regent, dan zijn de velden al onbespeelbaar en niet alleen in Vessem maar ook bij de burens in Wintelre. Het is vervelend, dat het water niet weg kan op de velden. Hoe

dit komt weet ik niet en dat laat ik graag aan de experts over, maar dat er actie ondernomen moet worden is zeker. Dit is en blijft namelijk anders een terugkomend fenomeen. Heel de vereniging heeft er last van, de jeugdspelers, senioren, maar ook de rest van de vereniging en vrijwilligers en toeschouwers. Ik heb het volste vertrouwen, dat dit de volste aandacht heeft van het bestuur en er dit jaar iets aan wordt gedaan.

Wat nu wel echt van pas is gekomen, is het pannaveldje, dat is aangelegd. Ik dacht eerst, dat dit veldje enkel op zondagen en op vrije schoolmiddagen van pas zou komen, maar dit veldje is ook afgelopen periode een uitkomst gebleken. Het is weliswaar niet al te groot, maar 4 tegen 4 spelen met een hoge intensiteit is zeker mogelijk, waardoor de spelers toch arbeid kunnen leveren en zeker ook plezier kunnen maken. Dit veld is namelijk goed bestand tegen de overvloedige regenval. Dus dit veld is echt een verrijking voor de vereniging!

Hoewel de afgelastingen vanwege de weersinvloeden al heel vervelend zijn, weet je in ieder geval, dat het tijdelijk is en de wedstrijden gewoon weer worden ingehaald. Dit is echter nu niet het geval en inmiddels ligt alles plat tot 1 juni en betekent dit het voortijdige einde van de voetbalcompetities op de amateurvelden en niet vanwege weerperikelen... Eén ding weet ik wel, geef mij maar een paar weken regen, wind en vorst, want dat gaat snel voorbij. Dit is de eerste keer in m'n leven en hopelijk ook de laatste keer, dat een pandemie de oorzaak is van een regen aan afgelastingen. Ik zeg weg met het virus, op naar de zon en terug naar de voetbalvelden! En als er dan zo nu en dan door de vorst niet kan worden gevoetbald dan zij het maar zo. Eerst nog zorgen, dat straks iedereen gezond en wel op het veld kan staan. Dus hou je aan de voorschriften, voor ieders bestwil.

De Strategie





Becx

becx verhuur



**Auto- en motor
rijhschool**

Menno Aalders



**Tel. (0497)-591845
VESSEM**



**COÖPERATIE ONDERAANNEMERS
VERENIGDE INDUSTRIËLE ZELFSTANDIGEN**

**...KLEIN DETAIL,
GROOT VERSCHIL!**

LOCKDOWN QUIZ

Het onderwerp van de dag; het Coronavirus. Alleen je kunt het er bijna met niemand over hebben, want je ziet heel de dag niemand. Dus dan praat je heel de dag maar in jezelf of tegen je partner, maar dat verveelde al voordat het virus er was.

Wat kun je dan doen? Bijna niks... computerspelletjes, slapen, tuinieren, alleen een pintje drinken, thuis werken, etc. Eigenlijk alleen maar saaie dingen. Verder is er ook niks om naar uit te kijken. Eerst werden de bruiloften afgelast, toen de evenementen, daarna zelfs de verjaardagsfeestjes bij iemand thuis. Het wordt met de dag saaier. De enigen die echt iets te doen hebben zijn de mensen in de zorg. Daarvoor veel respect. De meeste mensen zitten thuis te klagen dat het zo saai is, terwijl deze mensen zich, met alle risico's van dien, volle bak inzetten voor de gezondheid van ons allemaal.

Het uitkijken naar iets leuks wordt ook iedere keer verder uitgesteld. Eerst dachten we nog dat begin april het café weer open zou zijn. Dat feestje in mei zal wel doorgaan! In juni gaan we op vriendenweekend, dat gaat zeker door. In de zomer mogen we toch wel op het terras zitten? En nu gaat het er al over dat we in 2020 elkaar geen hand meer mogen geven. De maatregelen volgen elkaar snel op. Maar waar kun je dan nog wel naar uitkijken? Juist, Inteligente Lockdown Quiz.

Helaas dit jaar dus ook geen Pinkstertoernooi en daarmee valt een groot deel van de jaarlijkse inkomsten weg voor onze vereniging. Daarnaast is ook de Gouden Leeuw flink de pineut. Wij, De Gebr. A & P Nus, hebben daarom besloten om deze quiz te organiseren. Hoe werkt het;

- Schrijf je in via de website van De Gouden Leeuw
- Het inschrijfgeld bedraagt €10 per team en gaat naar onze voetbalclub
- Op dezelfde site van De Gouden Leeuw kun je hapjes en drankjes bestellen. Voel je niet verplicht, maar het maakt de quiz een stuk leuker :)
- Op **zaterdag 18 april** tussen 15u en 18u kun je jouw bestelling ophalen
- Die avond om 20u start de quiz

Het is een online quiz dus je moet je inschrijven om bij iedere ronde de link en het antwoord-formulier te ontvangen. Zodra je ingeschreven bent, krijg je ook de volledige spelregels toegestuurd, dus die hoeven we hier niet uit te leggen.

De voorbereidingen zijn al in volle gang en we beloven jullie een geweldig avondje... thuis.

Schrijf je dus nu in! Wie weet is dit de laatste leuke activiteit van 2020.

De Gebr. A & P Nus



ODE AAN DE GROENE GRASMAT

In deze tijd word je snel vergeten. Het hele jaar sta je fier overeind voor al onze, al dan niet talentvolle, leden. Je bent er om alle successen, verliezen, frustraties, liefdes, feestjes en valpartijen van onze voetbalclub in weer en wind mogelijk te maken. In de winter of zomer, jij bent er. Helaas laat je nog wel eens over je heen lopen, maar ik ken niemand die onze clubkleuren beter uitdraagt dan jij. Het wordt dan ook eens tijd om je expliciet aandacht te geven in ons mooie clubblad. In deze editie een ode aan... onze groene grasmatt.

Goh, wat zul jij je eenzaam voelen in deze tijd. Even geen lichtvoetige voetballers die

over je heen stuiven. Geen supporters die je complimenteren dat je er weer mooi bij ligt. Geen keepers die op jouw zacht bedje terecht komen na een duik. Niet de klusgroep die ervoor zorgt dat je weer mooi strak omlijnt bent. Niet het gelach om een speler die weer eens over z'n eigen benen struikelt, en die heb jij aardig wat gezien de afgelopen decennia. Niet het gekietel van de sproei installatie voor aanvang van de wedstrijden, waardoor je nog beter tot je recht komt. Eerlijk is eerlijk, we hebben terecht in je geïnvesteerd de afgelopen jaren. En wat betaal jij je terug door ons iedere week een prachtig groen aangezicht te schenken.



Ook voor jou is dit een zware tijd met zo weinig aandacht. Gelukkig hebben we je nooit horen klagen. Ook niet als een voetballer over je heen walst die niet zo lichtvoetig is. Of weer eens de bal mis trapt en je een stukje ziel (graspol) ontnemt. Je reageert niet eens meer op een reactie van een speler die huizenhoog over of naast schiet en zegt 'polletje' of 'lag aan het veld'. Nee nee, jij weet wel beter. Of als er weer eens een tegenstander, vaak één met kunstgras, klaagt dat je er slecht bij ligt na weken van regen of vorst. Terwijl jij er alles aan gedaan hebt er voor hen te zijn. Je moet maar zo denken; alles aan jou is echt en jij hoeft niet langs de plastisch chirurg om mooi te zijn. Wij hebben daar de klusgroep voor.



Het zal wellicht nog wel even duren voordat we weer gebruik van je mogen maken. Ik weet dat je tot die tijd je best zult doen om er zo groen en mooi mogelijk bij te liggen. En dat siert je. Je probeert er het beste van te maken, zonder ook maar een noot van kritiek. Je oordeelt niet over iemands kwaliteiten of schoeisel. Immers, jij weet ook wel dat zwarte voetbalschoenen nog altijd mooier zijn dan gekleurde. Wat ik me wel afvraag; doen ijzeren noppen meer pijn dan gewone? Ik vrees dat je ook hier geen oordeel over uit, want zo ben je. Ik denk dat we als club een voorbeeld kunnen nemen aan je en daarom ook geheel terecht deze ode aan jou. Bedankt dat je er altijd voor ons bent geweest en zult zijn. Bedankt

GROENE GRASMAT!

Groet
Pegel





VEEVERVOER en VEEHANDEL

F. BECX

Mr. de la Courtstraat 17
Vessem - Telefoon 591446



**BOUWBEDRIJF
LOUWERS B.V.
OOSTELBEERS**

Sparrendijk 6a - O.W. Middelbeers
Tel.: 013-5141347
Fax: 013-5142995

RESTAURANT SMAECKVOL

vol van
smaecken

Prachtige omgeving - Kempische Hoeve - Fietsterras - Eerlijke ingrediënten
Brabantse Gastvrijheid - Toegankelijke prijzen

Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem

Reserveren aanbevolen
Kijk voor actuele openingstijden op onze website

Tel: 0497 - 592 072 – info@smaeckvol.nl – www.smaeckvol.nl



BOOMKWEKERIJ FRANK ROEST

Professionals in installatie techniek



Gas, water, sanitair, energievoorziening,
verwarming en luchtbehandeling

Avignonlaan 14
5627 GA Eindhoven
Tel. (040) 243 09 10
info@ajloots.nl

www.ajloots.nl

UNETO-VNI





Scheidend Loeierke lid Ted Blox

Nadat in het vorige Loeierke uitgebreid afscheid was genomen van redactielid Peña was het deze editie de beurt aan een tweede Loeierke-verlater, namelijk Ted Blox. “Hoezo, zat die dan nog bij de redactie van ‘t Loeierke” hoor je de overige redactieleden van de laatste jaren zich afvragen. Ja Ted zat al die jaren nog bij ‘t Loeierke maar door drukke omstandigheden kon hij nou eenmaal niet bij elke vergadering aanwezig zijn.

Maar, zoals hij zelf ook zegt, hij had wel in bijna elk Loeierke zijn aandeel in de vorm van een welgewaardeerd stukje. Want dat kunnen we Ted meegeven, schrijven kan hij als geen ander. Daarbij opgeteld dat het stukje altijd ruim op tijd voor de deadline binnen was kunnen we stellen dat we Ted wel gaan missen en nu dus zelf aan de bak moeten om deze pagina's op te vullen.

Voor dit interview konden we een keer niet gezellig bij elkaar komen en onder het genot van de door Ted zelf zeergewaardeerde Hamka's chips en een koud biertje de vragen doorlopen. Daarom werd dit interview een keer gehouden met behulp van de nieuwste technologie van

teams, een webcam en een koptelefoon. Aan beide kanten werd zelf de drank en het knabbeltje verzorgd en zo konden we aan de gang.

Ted was al die jaren zoals hij het zelf benoemt geen kartrekker. Hij noemt zichzelf meer een stabiele factor of rots in de branding. Dat hij niet een kartrekker was bij 't Loeierke heeft er ook voor gezorgd dat hij het zo lang volgehouden heeft. Want er zijn er waarschijnlijk weinig die het zo lang volgehouden hebben.

Het avontuur van Ted bij 't Loeiereke was begonnen ergens lang geleden toen Ted nog een jong puberig Tedje was. Jos Huijbers was op zoek naar jeugdig schrijftalent die ook wat konden toevoegen aan de huidige redactie. Ze misten wat input vanuit de jeugd en dachten met Ruud Verbaant een goede troef te hebben. Ruud zag er wel wat in maar dan niet alleen dus werd Ted erbij gehaald. Eén van de oude bekende rubrieken waar ze samen toen voor gezorgd hadden was de 'Gij tegen hum' competitie. Elke week op de training bij een jeugdteam 1 tegen 1 partijetjes tot er per team een winnaar uit kwam. Aan het



eind van het seizoen de winnaars tegen elkaar en dan kwam Huub van Maasakkers er als winnaar uit. Een simpel maar duidelijk concept waar elk Loelierke weer over geschreven kon worden. Voorafgaand aan de eigen training zaten Ruud en Ted bij elkaar om te bespreken hoe ze weer een stuk in elkaar konden zetten.

De opmaak van toen ging nog iets anders dan het er nu aan toe gaat met alle computers. Destijds schreef iedereen het stukje op papier uit, werden de stukjes bij Frans Soetens ingeleverd. Vervolgens gingen de typistes aan de gang, werden de uitgetypte stukjes keurig uitgeknipt en bij elkaar geplakt tot een mooie opmaak. We hebben nog geen jaartal genoemd, maar je kunt begrijpen dat dit al ERG lang geleden was en Ted er dus vroeg bij was. Later werd Kevin ook aan de redactie toegevoegd en haakte Ted na een jaar of 3 af.

Toch blijft 't Loelierke bloed altijd kriebelen en dus was de keuze een paar jaar later, in 2004 om precies te zijn, toen Stijn van Rijen op het raam klopte snel gemaakt. Ted werd gevraagd om de inmiddels flink gewijzigde redactie aan te komen vullen. De eerste vergadering was gezellig bij nestor Frans Soetens in de tuin en ook nieuwe redactieleden zoals Roy Hakkens en Henri Swaans werden toegevoegd. Laatste genoemde moest wel even door Roy overgehaald worden om hoofdredacteur te worden als Roy zelf ook bij de redactie zou komen.

Ondertussen was het typen, knippen en plakken ingeruild voor de opmaak op een computer en Ted was ook één van de gelukkigen die bij Frans Soetens op les mocht om dit te leren. Hoe dat precies moest wisten ze niet want toen Frans begon over 'Appeltje K' en ze deze niet



op hun eigen toetsenbord gevonden kregen, haakten de cursisten al snel af en gingen ze op een andere pc ander soort filmpjes bekijken terwijl Frans de opmaak verzorgde.

Toen de Apple van Frans ingeruild was ontkwamen de jeugdige redactieleden er niet aan om toch de opmaak over te gaan nemen. Dat gebeurde altijd onder het genot van niet 1 maar vaak meerdere zakken chips. Ze zijn zelfs nog een aantal keren op het studentenkamertje van Ted aan de gang gegaan met de opmaak.

Hoogtepunten bij 't Loeierke zijn er voor Ted genoeg op te nemen. Hij begint meteen bij de diverse uitreikingen van degene die het meeste punten had gescoord voor stomiteiten. "Leuk hoe iedereen daar op zijn eigen manier op reageert als hij de winnaar is". Een ander leuk terugkerende activiteit is de vrienden van 't Loeierke Kwis. Ted belooft dan ook plechtig dat hij elk jaar een stukje zal schrijven zodat hij daar ook altijd bij aanwezig kan zijn. Dat dit voor de overige gastschrijvers betekent dat de kans minimaal is om de kwis te winnen heeft Ted geen boodschap aan. Bij de VVTL kwis hoorde ook altijd de afscheidskwis van degene die stoppen. Hier haalt Ted toch nog even 2 van zijn voorgangers aan die eerder gestopt zijn en deze traditie niet in ere hebben gehouden. "Nemen wel de trainingsjacks van 't loeierke mee, maar een kwis regelen voor 't loeierke ho maar."

Maar dat waren nog lang niet alle hoogtepunten. Wat te denken van de

vele legendarische bruiloften die ze gehad hebben waarbij heel de redactie uitgenodigd werd. Of het uitstapje naar de Go Ahead Eagles waar ze onder leiding van Die-hard fan Daan Somers een kijkje achter de schermen kregen hoe de harde kern van de Eagles frikandellen aten in een zeecontainer.

Voor wat betreft de vele stukjes kwamen er 2 stukjes naar boven waar hij veel reacties op gekregen had. Zo had hij ooit het aangaan van zijn huwelijk vergeleken met het opstellen van een contract. Van de reacties was daarvan 1 negatief en de rest allemaal positief maar omdat die ene negatieve nog altijd bij Ted woont zal het toch niet zo erg zijn geweest.

Het andere stuk wat reacties opleverde was een wat gewaagder stuk waarin Ted zich hardop afvroeg of je het iemand aan de kant van 't voetbalveld kwalijk kon nemen als hij bepaalde ziektes over het veld zou roepen naar een supporter langs de lijn. "Voor hetzelfde geld is de persoon die roept namelijk een dokter die bij iemand daadwerkelijk een diagnose van een ziekte vaststelt en daarmee er juist op tijd bij is."

Ted is vooral trots dat een belangrijke vraag die hij ooit zelf bedacht heeft het zelfs gehaald heeft tot de vaste vragen van 't Knuppeltje. Namelijk Saus erop of erlangs. Zijn eigen antwoord hierop zou zeker erlangs zijn, alhoewel hij het autistische trekje heeft om het vervolgens zelf een keer lekker door elkaar heen te roeren.

Daarnaast is Ted vooral trots op hoe 't Loeierke de tijd doorstaat. Weinig verenigingen kunnen zeggen dat ze nog een leuk clubblad hebben wat ook echt op de mat valt EN wat door vrijwel iedereen van het begin tot het eind gelezen wordt. 't Loeierke is een instituut van de vereniging zoals Ted het noemt. Je leest het thuis heerlijk weg op de wc maar ook bij de kapper en bij de friettent vind je 'm terug. Regelmatig komt zelfs vanuit Wintelre de vraag terug of ze 't Loeierke ergens terug kunnen lezen. Hij is dan ook trots dat hij hier ook een aandeel aan gehad heeft.

Dieptepunten heeft Ted zelf eigenlijk niet. Dat door diverse andere redactieleden wel een dieptepunt van de vergaderingen steeds weer opnieuw aangehaald wordt doet Ted niets. Eén van de laatste vergaderingen waar Ted namelijk wel bij was, ergens rond 2011, was bij hem thuis op een zondagmiddag. Deze dag werden er 2 nieuwe redactieleden verwelkomt met champagne. Verhalen alom over die gezellige vergaderingen waar geen eind aan kwam. Henri Swaans die om 3 uur snachts los gaat en de notulen die de dag erna niet geschikt waren voor buitenstaanders. Tot Ted die zondag om 18:00 uur stipt iedereen eruit gooide want hij ging friet eten en daar was de rest niet welkom bij. Ondanks dit zullen we het Ted toch maar vergeven. Bij de ene persoon blijf je nou eenmaal van zijn bier af, bij de andere kom je niet aan de vaste eetmomentjes.

Het was nu alleen tijd om te stoppen. In tegenstelling tot het voetballen bij Vessem

3 was het heilige vuur bij 't Loeierke op. Dat was zo bij het bestuur maar ook bij 't Loeierke. Het was goed zo en het werd tijd dat de jeugd de kans kreeg om ook een aandeel in ons clubblad te vergaren.

In al die jaren heeft Ted ruim boven de 50 stukjes geschreven aangezien hij 17 jaar bij de redactie van 't loeierke heeft gezeten. Dat is erg lang en vinden wij van 't Loeierke zeker een prestatie waar een presentje bij hoort. Daarom heeft Ted alvast online mogen aanschouwen hoe mooi zijn groene polo was geworden. Hij is wat op de groei gekocht dus blijf vooral om 18:00 uur op zondag lekker friet en een frikandel eten en vergeet die dagelijkse zak Hamkass niet!

Ted, Bedankt voor al die jaren en de vele leuke stukjes. We gaan je missen op de vergaderingen!





De Hoefse Weg 1 | 5512 CH Vessem | Nederland | +31(0) 497 - 33 14 00 | www.verkooymachines.nl

 **VERKOOYEN Machines.nl**



 **VERKOOYEN Verhuur.nl**

De Hoefse Weg 1 | 5512 CH Vessem | Nederland | +31(0) 497 - 59 42 42 | www.verkooyenverhuur.nl

LIEBREGTS ELEKTRO VESSEM BV

Elektrotechniek

E-mobility

Telecom / Data-installaties

Zonnepanelen

Inbraakbeveiliging

Brandbeveiliging

Centraal stofzuigsystemen

Klimaattechniek

De Hoefse Weg 25 - 5512 CH Vessem

Tel 0497- 592322 - Mobiel 06-53133188 / 06-51367737

info@liebregtselektro.nl www.liebregtselektro.nl





**KEEP
CALM
WE WILL
BE OPEN
SOON**

**WE VINDEN HET JAMMER DAT WE JULLIE NU NIET
KUNNEN ONTVANGEN, MAAR OP DIT MOMENT IS
GEZONDHEID HET BELANGRIJKSTE.**

**WIJ WENSEN IEDEREEN VEEL GEZONDHEID
EN STERKTE TOE IN DEZE BIZARRE TIJD.**

**ZODRA HET MOGELIJK IS STAAT ONZ TEAM WEER VOOR
JULLIE KLAAR VOOR EEN HAPJE EN EEN DRANKJE.**

STAY SAFE!

TEAM DE GOUDEN LEEUW VESSEM

**DE GOUDEN LEEUW
VESSEM**

JAN SMULDERSSTRAAT 24, 5512 AZ VESSEM

TEL. 0497-591252

WWW.DEGOUDENLEEUVESSEM.NL



Nouwens

bouw & timmerbedrijf

Martijn Nouwens

Nouwens

bouw & timmerbedrijf bv

Donk 7a

5512 NK Vessem

tel.: 0497 - 540 499

mobiel: 06 - 21993111

info@nouwensbouw.nl

www.nouwensbouw.com



FAIR SPORTS

your professional sportshop

Dé voetbalspecialist uit de regio!

Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot Tel. 0499 573 468

Loeyerke volgt goede voorbeeld EK-voetbal



Iedereen in de wereld heeft er last van, de corona crisis. Mensen moeten zoveel mogelijk binnen blijven en afstand houden waar mogelijk. Dat heeft gevolgen voor de sociale contacten en dit alles heeft gevolgen voor het uitdelen van de punten.

Zonder sociale contacten, zonder bier, zonder evenementen en zonder voetbalwedstrijden zitten we nu dus ook zonder punten.

De commissie van de Griesel van ut joar heeft uitgebreid met elkaar (online) gesproken en gekeken naar andere grote evenementen zoals de Olympische spelen, het EK voetbal en het Euro visie Songfestival hoe om te gaan met deze unieke situatie. Er is dan ook besloten om het voorbeeld van deze andere gelijkwaardige evenementen te volgen en de uitreiking een jaar uit te stellen.

Daarom is er ook in het seizoen 2020-2021 weer volop de mogelijkheid om mooie punten te vergaren door erg domme dingen te doen.

Wij wensen iedereen veel succes en horen er graag wel van!



Van Riet Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem
Tel.: 0497-591303
Fax 0497-592188
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem

De Hoefseweg 19 -21
5512 CH Vessem

TELEFOON
0497 - 59 41 13

MOBIEL
06 - 22 52 33 44

WEBSITE
www.bouwbedrijfvandebosch.nl



Bekerhuis Vessem

**Voor al uw sportprijzen
en vaantjes**

J. Joosten
Putterstraat 53 - 5512 BL Vessem
Fax/Tel. 0497-591691
Mobiel: 06-51231408

Geneesmiddelen
Homeopathie
Gezondheidssandalen
Babyartikelen, -voeding, luiers
Huid-haarverzorging
Parfumerie
Haarmode
Byoux
Kaarsen
Foto's ontwikkelen en afdrukken

**drogisterij
jasmijn**

Jan Smuldersstraat 5G
5512 AW Vessem

HET KARAKTER VAN DE KEMPEN

EST. 1716



&



HOTEL - RESTAURANT - HERBERG - VERGADERZALEN - FEESTZALEN

WWW.BEERZEBIER.COM - JAN SMULDERSSTRAAT 24 - VESSEM - 0497 591 252 - WWW.GOUDENLEEUWVESSEM.NL



't Loeierke helpt je de Coronatijd door!

Normaal gesproken echt iets voor de winterdagen. Heerlijk de kachel aan, onder een deken en even lekker gaan puzzelen met de Loeierke omni-puzzel. Maar nu in het voorjaar loopt het ook even niet zoals de voetballiefhebbers gewend waren. Geen studio sport op zondag met alle samenvattingen. Geen champions league op dinsdag en woensdagavond. Niet op donderdagavond even de wei in om vervolgens bij Ed in de kantine met een heerlijk koud speciaal biertje alle sportgebeurtenissen te bespreken van afgelopen week.

Nee, we hebben heel Netflix al gehad en het vaste rondje van een kleine 10 kilometer die sommige er nog aan wagen begint ook te vervelen. Ook voor de voetballiefhebber zijn het barre tijden. Gelukkig is er dan altijd nog 't Loeierke om je door deze tijd heen te slepen. Waar de kinderen allemaal op Berenjacht kunnen gaan, stuurt 't Loeierke de grote mensen op bierenjacht!

Los de puzzel in deze uitgave op en ga met de gevonden aanwijzing een lekker rondje wandelen door Vessem. Speur de biertjes achter de ramen op en geef als antwoord het merk en de naam van het biertje. De winnaar krijgt, hoe kan het ook anders... een heerlijk bierpakket.



LOEIERKE'S WIJ GAAN OP BIERENJACHT

Aanwijzing 1



Aanwijzing 2





Sponsor in 't licht

Blox Pensioenen, scherpe tarieven met een Bourgondische service!

Allereerst Geert bedankt dat ik mijn bedrijf en mezelf hier mag voorstellen.

Ik ben Ted Blox (van Rikies van Martien de Koster). Ik ben getrouwd met Kristel Goossens uit Hoogeloon en samen hebben we 3 zonen, Willem, Thijs en Daan. Ik had beloofd hun namen hier te noemen.... Ik voetbal in Vessem 3, af en toe zit ik op de bank. Ook fluit ik wel eens een wedstrijd en heb ik sinds dit (korte) seizoen Mini's 3 onder mijn hoede. Ik heb in het bestuur van de voetbalclub gezeten en schreef wel eens een stukje in 't Loelierke. Pas toen ik stopte bij dit blad kwam ik erachter dat de redactie elke 2 maanden vergaderde.... Verder kun je me kennen als de kale gast in

het rode jasje die de zittingsavonden aan elkaar praat.

Na 10 jaar als pensioenadviseur in loondienst te hebben gewerkt, heb ik eind 2019 de kans gepakt om zelfstandig ondernemer te worden. Officieel sinds 1 januari 2020 is mijn eigen pensioen-advieskantoor Blox Pensioenen in bedrijf! Het kantoor zit aan de Jan Smuldersstraat, in de voormalige drogisterij tussen de Brouwketel en de woonwinkel van Frans Soetens.

Wij (ik ben alleen, maar zeg 'wij' omdat mijn bedrijf dan groter lijkt :)) staan werkgevers, werknemers, ondernemers en particulieren bij op het gebied van pensioen. Voor alle vraagstukken kun je bij ons (daar gaan we weer) terecht, zolang het maar met pensioen te maken heeft.



Een paar voorbeelden. Een werkgever wil de mogelijkheid onderzoeken om een collectieve pensioenregeling op te zetten. De werknemer die op dit moment wat meer tijd heeft, de map met zijn pensioenen onder uit de kast heeft gehaald en nu wel eens wil weten hoe hij ervoor staat. De ondernemer die een tijdje bezig is en nu toch echt iets voor zijn pensioen wil regelen. Hier helpen wij graag bij!

Als pensioenadviseur en ondernemer weet je dat er tijden zijn dat het goed gaat met de economie en dat er tijden zijn dat het wat minder gaat. Rustig blijven en rationele beslissingen nemen is daarbij heel belangrijk. Zelfs als je na 3 maanden ineens te maken krijgt met een heftige (corona-) crisis! Dan ga je als ondernemer op zoek naar nieuwe manieren en kanalen om je relaties te helpen. Zo gaan de laatste tijd de

fysieke afspraken niet door, en vinden ze via beeldbellen plaats. Dan kom je er achter dat dat prima gaat!

Uiteraard heb ik ook meteen een reclamebord laten hangen bij het voetbalveld. Helaas is er niet meer gevoetbald sinds het bord er hangt! Daarom heb ik bij dit stukje een foto van het bord geplaatst zodat iedereen het toch kan zien :).

Heb je vragen over je pensioen of ga je binnenkort met pensioen en wil je weten wat er mogelijk is, kijk op de website bloxpensioenen.nl en neem gerust contact op!

Met sportieve groet,
Ted Blox





Aanwijzing 3



1. Tweede woord uit de afkorting van EDN '56
2. Naam sportpark v.v. Bladella
3. Vul in: "... over Vessems gras"
4. Tegenstander Vessem 1 in 1e ronde nacompetitie 2018-2019
5. Mooiste clubblad van Nederland
6. Kampioen vierde klasse F 2019-2020
7. Hoofdtrainer Knegselse Boys 1
8. Shirtsponsor Zuiderburen 1



Aanwijzing 4





MCB Direct

Eenvoud **dichtbij**

MCB Direct is een voorraadhoudende groothandel, met vestigingen in het hele land. U kunt bij ons terecht voor metalen en non-ferro. Eindproducten en halffabrikaten, naar wens verpakt, gesorteerd, op maat gezaagd en bewerkt. Wij denken met u mee en tillen uw business samen naar een hoger niveau.



MCB Direct

Vestiging de Kempen
Diamantweg 47, 5527 LC Hapert
dekempen@mcbdirect.eu

www.mcbdirect.eu

"We doen zaken op een toegankelijke manier en maken het proces niet onnodig complex. Eenvoud dichtbij. Want klanten doen geen zaken met een hoofdkantoor, maar met lokale mensen die dezelfde taal spreken. Couleur locale."



Van Dijk Infraconsultancy B.V.

De oplossing voor uw Infravraagstuk
vandijkinfra@gmail.com



Chaletpark Rustika

Oase van rust

Margreet Hogendoorn

Eigenaar



Lantie 7
5512 NG Vessem

+31613150508

cprustika@gmail.com
www.rustika.nl



't Knuppeltje 2.0

Daan Somers



1. Wie ben je

Daan Somers

2. Wat zijn je hobby's?

Hardlopen, wandelen en lekker eten en drinken met vrienden.

3. Wat doe je zoal in het weekend?

Op het moment vanwege de Corona helemaal niks. Normaal mijn hobby's, zie vraag 2.

4. Wat voor bijdrage lever je aan voetbalvereniging Vessem?

Niet veel meer. Ieder jaar als leider mee op voetbalkamp en af en toe een wedstrijdje fluiten.

5. Wat is je bijnaam en hoe is die ontstaan?

De Vessemse Maradona. Waarom iedereen mij zo noemt weet ik eigenlijk niet. Misschien heeft het te maken met dat ik regelmatig 5 man uitspeelde voordat ik scoorde.

6. Wat bestel je bij de plaatselijke snackbar?

Fish and Chips.

7. Wat zit er in je broodtrommel?

Die heb ik geen. Anders zou ik er een mexicano met curry in stoppen.

8. Saus erop of eraast (en waarom)?

Ernaast. Dan kun je zelf bepalen hoeveel je wilt.

9. Hoe bereid(de) jij jezelf voor met een voetbalwedstrijd op het programma?

Flink op stap. Wekker zetten en hopen dat je er niet doorheen slaapt.

10. Seks voor de wedstrijd?

Als je jong bent is DE kans zaterdagavond en zondagmorgen het grootst: ja dus! Op dinsdag zal er weinig gebeuren. Als je wat ouder bent gebeurt er toch niet veel meer..

11. Waar krijg je een kick van?

Dingen organiseren en op de B-Side staan bij een goal van de Eagles.

12. Waaraan heb je een enorme hekel?

Koriander en zelfisolatie

13. Wat is het meest gênante moment uit je voetbalcarrière?

6 wedstrijden schorsing door het bestuur na een incident (enkele dames vonden het een behoorlijk incident) in de kantine van Oirschot Vooruit.

14. Door welke vrouw zou je wel eens versierd willen worden en waarom?

Queen Elizabeth. Op een oude fiets moet je het leren.

15. Borsten of billen (en waarom)?

Vrouwelijke billen. Prachtig om die op en neer te zien deinen.

16. Wie is de kleurrijkste lid van onze vereniging?

Niek van Rooij. Fantastische, droge humor en goed om erbij te hebben.

17. Wie is het meest kleurloze lid van onze vereniging?

Rein van Rooij. Een grijze muis. Zou een goed voorbeeld kunnen nemen aan zijn broer.

18. Zwarte of felgekleurde voetbalschoenen?

Felgekleurd.

19. Welke speler zou je graag terugzien in Vessem 1?

Stijn Huijbers. Solide, harde verdediger waarvan de scheidsrechter zijn ingreep beoordeelde als 'onkunde'.

20. Wie is de meest overschatte voetballer binnen onze vereniging?

Erik van Riet. Hij noemt zichzelf de pegel, maar hij schopt nog geen deuk in een pakje boter.

21. Wie is de meest onderschatte voetballer binnen onze vereniging?

Rick van Sambeek. Het duurde even, maar zodra hij langs de lijn op snelheid was, kon je hem niet tegenhouden.

22. Wat vind je van de fusie?

Jammer, maar onvermijdelijk en daarom goed.

23. Waarom denk je dat je de eer hebt gekregen om de vragenlijst van 't Knuppeltje in te mogen vullen voor 't Loeierke?

Volgens mij omdat de vorige aangewezen persoon (Ben C.) zich niet bloot wilde geven in dit interview.

24. Wat kan er beter aan de sfeer in de kantine en waarom?

Daarvoor kom ik er te weinig.

25. Waar zie jij jezelf over 10 jaar?

Coach van mijn eigen kinderen en ik zie mijzelf dan in de spiegel.

26. Engels of Nederlands voetbal?

Engels.

27. Engelse of Nederlandse vrouwen en waarom?

Als je naar de stereotype kijkt zeker Nederlandse

28. Wat was er eerder; het kip of het ei?

Sowieso de kip. Als het ei eerder was had iemand die op zaterdagochtend opgegeten en was er nooit een kip geweest.

29. Gebroeder A- of gebroeder P-nus?

P-Nus.

30. Aan wie geef je 't Knuppeltje door?

Rob Couwenberg.



VAN HOOF

INSTALLATIEBEDRIJF



- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding riolering
- Zinkwerk + dakwerk

+

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-591253-591463

weekendje weg?
dan naar

**westfeld
Sauerland**

4, 6 of 10 personen

Serma & Maarten Buijvoets

tel. 0497-591900

www.westfeld.nl

info@westfeld.nl



FysioVessem

Hemelrijk 1 Vessem

Bertine Peters, Elle Bartels en Nicole der Kinderen

0497-591145

Fysiotherapie, Manueel Therapie, Dry Needling, Medical Taping,
Flexchairtraining en Fysiofitness





COÖPERATIE ONDERAANNEMERS
VERENIGDE INDUSTRIËLE ZELFSTANDIGEN

...KLEIN DETAIL,
GROOT VERSCHIL!



Aanwijzing 5



Aanwijzing 6

 -ur+z+  -i

t+  -t+  v=p  t=m+  k=a

 +t  -er+j h+  i=t 35+

t+  r=e  -y

 k=n+m+  -ur

 e=z  -at+  b=z+f

d+  -ge j+  p=r  r=k

 e=d+e+  -bo+e





Coronavirus zet 't voetbal buitenspel

Vrijdagavond 6 maart. Dat was de laatste keer dat ik op het voetbalveld stond. En zoals iedereen inmiddels weet was dat voorlopig ook de laatste keer. Want één week later was de club gesloten. Uiteraard de gevolgen van het coronavirus, dat keien keihard toeslaat. Met gevolgen voor de samenleving die amper te bevatten zijn.

Terug naar die vrijdagavond. Zoals de meeste van jullie wel weten speel ik al een tijd geen wedstrijden meer, maar ondersteun ik Jan Roefs vrijdagavond bij de keeperstraining. Het virus was al "in het land"- zoals dat dan zo mooi heet - maar de gevolgen die het kon gaan hebben, waren nog ver van duidelijk. Onze Premier Mark Rutte had net opgeroepen geen handen meer te schudden en een deel van de mensen nam het nog niet zo nou. En ik geef eerlijk toe, ik zat ook bij die groep. Mijn eerste reactie was: "Kom op. Geen handen schudden? Alsof dat gaat helpen..."

Elleboogafscheid

Aan het einde van de training bedankt de jeugd ons altijd voor het trainen - iets wat ik overigens erg kan waarderen. Daan van Korven had denk ik opgelet tijdens het jeugdjournaal en wist ons te vertellen dat we geen handen meer mochten schudden.

In plaats van een hand gaf hij ons een 'elleboog'. Of het heel bewust was, of meer omdat hij het er grappig uit vond zien, weet ik niet. Maar na het "elleboogafscheid" moest ik een beetje lachen. 'Grappig', dacht ik 'dat kinderen dit meteen gaan doen.' Maar terugkijkend liep Daan ver op de nieuwe tijd vooruit.

Ver vooruit op de nieuwe anderhalvemetersamenleving (precies 100 punten met dubbele woordwaarde bij Scrabble. Kijk maar na) waar we inmiddels bijna dagelijks over horen op tv en radio. Ons dagelijks leven is totaal veranderd en het voetbal ligt inmiddels al een tijdje stil. Wanneer er weer gevoetbald mag worden? Niemand lijkt het te weten. Zoals bij zoveel dingen in deze crisis. Het amateurvoetbal is voor de rest van het seizoen afgelast. Het voelt heel gek. Een vrijdagavond voelt niet meer als een vrijdagavond zonder keeperstraining. Voor zo lang ik me kan herinneren staat er op vrijdagavond keeperstraining in mijn agenda. Maar nu...

De zondag is geen zondag meer

En dan natuurlijk de competitie. Dat je driekwart seizoen lang voor iets strijdt. Elke zondagochtend appèl. 90 minuten

keihard strijden voor de punten en dan blijkt het ineens allemaal voor niets. Want volgend seizoen begint iedereen in dezelfde competitie op 0. Of je nou bovenaan stond of laatste. Oké, natuurlijk is het niet helemaal voor niets. Want die gezellige zondagen op het sportpark zijn ook zeker wat waard. Maar voor de stand had je achteraf net zo goed meteen aan het bier gekund.

Het EK van 2020 is inmiddels uitgesteld naar 2021. En ook de eredivisie ligt voorlopig stil. Of deze überhaupt hervat gaat worden, en op welke manier dan, is op het moment van schrijven nog volstrekt onduidelijk. Want probeer maar eens 1,5 meter afstand te houden op het voetbalveld. Dat is bijna net zo onmogelijk als niet proberen weg te zappen als Prem Radhakishun op tv is. Dat gaat eigenlijk niet. Het gebeurt voordat je het zelf goed en wel in de gaten hebt.

Oude wedstrijden

Met een beetje geluk zap je op zondagmiddag voorbij de NOS of FOX. Want dat is denk ik het enige voordeel van deze voetballoze tijd: er komen herhalingen op tv. En het voordeel daarvan is dat het mooie, leuke en spectaculaire wedstrijden zijn. Want je gaat natuurlijk niet een of andere flutpot herhalen. Zo heb ik de afgelopen tijd nogmaals genoten van de 10-0 van PSV tegen Feyenoord. En nogmaals van "5-1! 5-1! Zegt het voort!" En ik heb na 22 jaar voor het eerst gezien hoe wij de misschien wel grootste prijs ooit uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis hebben binnengesleept: het EK van '88. Het is een leuk alternatief. Maar ik mis het voetbal van nu. Live op tv of gewoon hier

in het dorp. De zondag is geen zondag meer. Het zijn zware tijden voor een sportliefhebber. Regelmatig rijd ik langs De Lille en zie ik een leeg voetbalveld. En dat zal voorlopig wel zo blijven. Zelfs met Pinksteren blijft het voetbalveld pijnlijk leeg. Voor het eerst sinds mensenheugenis zal het Pinkstertoernooi niet doorgaan. Een aderlating voor de club en voor het dorp. Want wat moeten wij Vessemnaren nu doen tijdens het pinksterweekend?

Wachten, wachten, wachten...

Wachten is het devies. Geduld hebben. 'Een strijd van de lange adem.' Er komen weer tijden dat de bal zal rollen. Dat we weer een biertje kunnen drinken in de kantine. En dat er weer voetbal te zien is op tv. De eerste live-wedstrijd zal ik kijken. Al is het SV Spakenburg – IJsselmeervogels. Het maakt me niet uit. Ik zal genieten van de een 'flutpot'. Mislukte passes van die 'pipo achterin' die er geen 'pepernoot van kan'. Genieten van een frommelgoal en de scheids die onterecht een penalty geeft. En hopelijk ergens weer De Klassieker of Champions League-wedstrijden. En genieten van het zelf weer op het gras staan. Een zondag die weer een zondag is. En een vrijdagavond die weer een vrijdagavond is. Wat mij betreft in de stromende regen met 4 graden. De enthousiaste keepers zo veel mogelijk proberen te leren en ze af en toe een keer tot de orde roepen. Daan een hand geven na de training. Of een elleboog als 'ie dat wil, mij best.

Maar wanneer dat weer kan? Niemand weet het...

Sven 'the man' Trommelen



 **R. WIRKEN**



tegelwerken Vessem



Te1. 06 314 99 698

EETERIJ CAFETARIA

DE SMICKEL

BEST • VELDHOVEN • SON EN BREUGEL • VESSEM • BEEK EN DONK



Complete woninginrichting



**Wij hebben een
uitgebreid
assortiment
woningstoffering en
zonwering**



**FRANS SOETENS
WOONSERVICEWINKEL**

Jan Smuldersstraat 36 - Vessem - Tel. 0497-591231

www.woonservicewinkel.nl



Hoe komt v.v. Vessem de Coronacrisis door?

Het voetbalveld is leeg, de tap in de kantine is bijna vastgeroest en menig speler van v.v. Vessem ziet de weegschaal langzaam oplopen. Veel Vessemnaren komen er nu in tijden van sociale onthouding achter hoeveel tijd er wekelijks echt werd gestoken in verenigingen zoals onze voetbalclub. Daarom een rondje langs enkele leden om te vragen hoe ze deze tijd nu doorkomen.

ED DE KONING:

Om te beginnen de persoon die vaak geprobeerd heeft het verenigingsleven op een laag pitje te zetten maar daar eigenlijk nooit echt in geslaagd was. Bestuurslid Ed de Koning is niet echt een televisiekijker en moet daarom wat omhanden hebben. Dat wij dit weten is logisch, maar ook het Algemeen Dagblad had in de gaten dat deze tijd uniek is voor Ed en Lia. Daarom kwam Ed uitgebreid naar voren in de krant waarin hij vertelde hoe hij in deze tijd zorgde dat wij nog heerlijk water uit de kraan krijgen. Toch ontbrak daarin de vraag die waarschijnlijk bij iedereen speelt. Hoe komt Lia de tijd door nu dat Ed zoveel extra tijd heeft voor haar. Is ze hem nog niet beu nu dat de tijd voor het verenigingsleven even op een erg laag pitje komt te staan.

Maar volgens Ed valt dit allemaal wel mee al werkt het wel iets wat in op zijn humeur. Eigenlijk zouden we het aan Lia zelf moeten vragen. Ondertussen is zowel de voortuin als achtertuin wel bijna perfect in orde en zijn alle klusjes gedaan. Nee, niet die huishoudelijke klusjes want zoals een wijs geleerde ooit zei: "Schoenmaker blijf bij je leest".



Met de relatie gaat het dus goed prima in deze Corona tijd en voor een nieuwe babyboom in huize de koning hoeven we niet bang te zijn, tenminste zelf schiet Ed losse flodders. Hoe dat bij beide zonen is durft Ed niet te zeggen.

Over de kantinevoorraden is Ed niet zo bang voor maar zeker is wel dat de familie de Koning er niet beter van geworden is. De worstenbrood zijn al enige tijd geleden verdwenen tijdens de ochtenden van de klusploeg en hij heeft hoop dat het jeugdkamp door kan gaan zodat daar de chips, snoepzakken en frisdrank heen kan. De voorraad bier blijft nog wel even goed en daar wordt zodra het kan meteen een mooi evenement voor georganiseerd of we veranderen de verlooptdatum in de productiedatum.

Wel verwacht Ed dat deze crisis nog wel even kan maar hij wil ook graag de alles positief blijven zien en hoopt dat iedereen zijn baan kan behouden zodat we na deze barre tijd toch weer een lekker pintje op het terras kunnen gaan pakken.

ARIE SCHRIDERS:

Als we het over iemand hebben die pas echt in een zwart gat valt als het voetballen wegvalt dan komen we bij Arie uit. Geen woensdagavond Championsleague met Ajax, geen donderdagavond in de kantine, geen vrijdag op het voetbalveld bij het Walking Football, geen zaterdag bij het jeugdvoetbal en geen zondag bij de senioren. En dan hebben we het nog niet over al die andere momenten tussendoor als Arie ook nog met voetbal bezig is. Hoe zou Arie deze tijd doorkomen vroegen we ons af bij 't Loeierke.

Het werk van arie gaat nog gewoon door maar niet zoals gebruikelijk. 2 dagen per week gaat Arie nog op zijn fiets naar

zijn kantoor in Eersel maar ook 2 dagen thuiswerken. Ondanks dat Arie al de nodige jaartjes gewerkt heeft was dit even iets helemaal nieuws, thuiswerken. Toch valt het niets tegen al komt hij er nu pas achter hoe belangrijk collega's zijn. De helft minder op de fiets gaat hakt er bij een man van Arie zijn leeftijd hard in dus om toch de nodige beweging te krijgen wordt het nu vaker een rondje fietsen op zijn vrije vrijdag of zelfs af en toe maar een rondje gaan lopen. Iets wat hij eigenlijk normaal gesproken niet warm van wordt. Toch blijft er dan nog veel extra tijd over om ook het deel van de krant buiten de sport wat aandachtiger te lezen, toch maar even wat langer in bed blijven liggen of worden er wat extra huishoudelijke klusjes gedaan. Toch kan hij nog wel wat voor de club doen, zo is de administratie van v.v. Vessem, die al erg gedetailleerd en incompleet was, verder worden bijgewerkt.



Uiteraard denkt 't Loeierke altijd met je mee, en dus dachten we nog een goede tip te hebben voor Arie. Maar scherp als Arie is gaf hij aan dat je ook bij een date via tinder of Lexa het advies van de RIVM aangehouden moet worden "Blijf thuis en houd anderhalve meter afstand". Daarbij verwacht Arie ook dat deze tijd



eerder echtscheidingen zou brengen dan een babyboom want zoveel op elkaars lip zitten is niemand gewend en dat zal in veel relaties tot spanningen en irritaties leiden.

Nee, veel goeds brengt deze tijd niet volgens Arie. Met name het missen van de sociale contacten bij o.a. de voetbalclub is echt een groot gemis. Daarbij had hij voor later dit jaar al 2 grote feesten ingepland, namelijk het kampioenschap in Vessem en in Amsterdam en keek hij nu al uit naar het jaarlijkse Pinkstertoernooi wat nu ook komt te vervallen. Maar bovenal vind Arie het vanuit sportief oogpunt jammer dat nu een groot aantal leden hun favoriete hobby niet uit kunnen oefenen.

Is er dan geen lichtpuntje in deze tijd van crisis voor Arie? Nou die heeft hij zeker wel één. "Dat het de minister lukt om 17 miljoen mensen met elkaar rekening te laten houden terwijl het voor een trainer/leider soms al moeilijk genoeg is om een elftal in het gareel te houden."

BRAM DEKKERS

Behalve de twee actieve bestuursleden wilden we ook graag weten hoe de overige leden actief bezig blijven. Daarbij wilden we ook graag het verhaal te horen krijgen hoe bijvoorbeeld onze selectiespelers tijdens deze coronacrisis fit blijven. Hoe we daarmee bij Bram Dekkers uitkwamen is niet helemaal duidelijk, al is de uitdaging om fit te blijven bij Bram vast en zeker groter dan bij zijn teamgenoten. Zelf geeft Bram dit ook toe, want één keer per week hardlopen weegt op dit moment niet op

tegen 3x per week voetballen zoals vóór de coronacrisis gedaan werd. Het feit dat Bram nu vaker thuis zit, en naar eigen zeggen ook meer eet, heeft een minder positieve uitslag. Of dit ook leidt tot een definitief einde van zijn carrière als speler bij Vessem 1 wordt door Bram zelf niet benoemd. Eigenlijk is Bram daar op dit moment ook helemaal niet mee bezig. Bram is namelijk een aantal weken geleden voor de eerste keer vader geworden van Puck. Al zijn extra coronatijd gaat dus volledig op aan zijn zoon. Wel wordt er wat minder beschuit met muisjes gegeten aangezien er niemand op kraamvisite kan komen.



Hoe het er verder voor Bram uit gaat zien als er weer normaal op een zondag gevoetbald kan worden, bekijkt hij nog wel. Het verslapen op zondagochtend, of zelfs middag, zal met Puck waarschijnlijk

niet meer zo snel voorkomen. Wel kijkt hij heel erg uit naar het hapje en drankje na een wedstrijd van Vessem 1 of 2. Buiten dat is het voetballen toch een heel stuk leuker voor hem dan het wekelijks rondje hardlopen. Als het aan Bram ligt mag het voetballen snel weer beginnen. Wat Bram vooral bij zal blijven is de angst en het verdriet wat overal te zien is rondom deze pandemie. Buiten dat wil Bram ook graag even het verschil aanhalen voor de zorg waar in eerste instantie alleen maar bezuinigd is en waar nu overal ter wereld respect voor geuit wordt.

NIEK VAN ROOIJ

Bij Niek denk je in de Coronatijd niet meteen aan het niet kunnen voetballen maar meer aan zijn favoriete bezigheid op het werk. Feesttenten bouwen. Dit zware werk levert hem altijd een mooie cent op om zo de rest van de tijd in de kantine of café door te kunnen brengen. Maar zoals hij zelf zegt: “nu dat café en die kantine niet open gaan heb ik natuurlijk ook minder geld nodig, elk nadeel heb zijn voordeel”. Toch wil Niek volgend jaar in ‘t tweede ook weer gaan pieken en dus trekt hij regelmatig zijn hardloopschoenen aan om een rondje te maken. Zo probeert hij toch wel een beetje zijn conditie op peil te houden zodat de achterstand niet te groot is volgend seizoen.

Verder maakt Niek zijn tijd nu vooral vol met het bekijken van tv programma’s zoals boer zoekt vrouw en draait Netflix ook overuren op de tv van Niek. Daarnaast, uiteraard met alle regels in acht nemend, een keer

op de bank bij iemand een pilsje pakken en plannen maken hoe het straks verder moet na de crisis. Zo moet er een dartbord komen in de kuiper en zou het volgens Niek van grote klasse zijn als de eigenaresse van zijn favoriete café een welkom-terug-feest zou gaan organiseren.



Als microbioloog denkt Niek niet dat we het in Nederland anders hadden kunnen aanpakken. “Het is jammer dat alles dicht moet en dat het voetbalseizoen niet door kan gaan maar een andere keus hebben we niet”. Het leven meer gaan vieren na de crisis dat zou Niek wel willen, maar dat gaat echt niet lukken.



WILLEM MEULENBROEKS

Ondanks dat zowel Bram als Niek steeds meer in de buurt komt van dit niveau is het ook voor de lagere elftallen een flinke klus om de toch al beperkte conditie op peil te houden. Zo ook Willem Meulenbroeks die er vooral van baalt dat met Vessem 3 de ingezette inhaalslag met de nummer 1 van de competitie niet meer voortgezet kon worden. De platte kar wordt nu dan ook maar weer voorzichtig terug in de schuur gezet. Willem heeft wel vrees voor de gesteldheid van de rest van het elftal voor het aankomend seizoen. Hij zag de laatste seizoenen al regelmatig groenwitten bij hem op het veld staan met luchtwegklachten dus vreest dat de Coronacrisis dat zeker niet gaat verbeteren. "Maar" zo zegt Willem, "het balgevoel was al nooit zo goed dus daar kan ik zelf niet echt veel op inboeten."



Willem ondervindt zelf wel veel last van deze crisis. Hij werkt wat voor school op de laptop vanuit thuis en verder is er eigenlijk niet zo heel veel te doen. De tijd gaat dus maar langzaam voorbij. Dat hij nu niet meer in de plaatselijke supermarkt staat ziet Willem op dit moment als een bijkomstig pluspunt voor zijn gezondheid.

Maar wat dan toch te doen met die tijd. Het contact met de vrouwen is ook wel wat op een laag pitje komen te staan bij Willem. Je moet immers minimaal op 1,5 meter afstand blijven. Toch kan een goed gesprek volgens hem ook nooit kwaad.

Willem is vooral onder de indruk dat iets wat we niet kunnen zien zoveel invloed kan hebben op de mensheid. Wel verwacht hij dat we de crisis samen met Mark Rutte goed door gaan komen maar op de dag dat Willem zelf minister president is zou hij het toch nog een stuk beter doen.

BOET VAN HOOF

Bij de jeugd is het verhaal voor het fit blijven vaak wat anders, al zitten ze wel in de jaren dat ze het snelste veel kunnen leren. Ook op het gebied van het voetballen. Maar wat betreft verveling zal de jeugd zeker zoveel last hebben van het Coronavirus. Zo ook Boet van Hoof die uit verveling zelfs weer graag terug naar school wil. Niet zozeer voor het maken van schoolopdrachten want daar begint hij nu ook dagelijks mee, maar wel om zijn vrienden weer te zien. Of misschien is zien ook niet helemaal de juiste omschrijving aangezien ze tegenwoordig ook op school met behulp van teams met

elkaar videobellen.

Buiten het huiswerk komt Boet zijn tijd ook zonder zijn vrienden wel door. Op de quad rijden, fietsen, mountainbiken, skeelers op de traktor rijden en ga zo maar door. Daarnaast nog elke dag Pip uitlaten dus beweging krijgt Boet genoeg. Daarnaast krijgt hij ook nog een paar huishoudelijke taakjes mee zoals het tafel dekken maar een speciale regeling voor meer zakgeld om deze crisis door te komen krijgt hij niet van zijn ouders. "Ik krijg nog geen zakgeld, dus ik merk er nog niets van"



Boet hoopt dat snel alles weer normaal is zodat hij weer kan gaan voetballen en spelen met de vrienden. Daarnaast verwacht hij dan heel veel feestjes aangezien deze de laatste tijd allemaal niet door zijn gegaan. "Ik vind het eigenlijk wel prima als het weer wordt zoals het was."

VWESSEM

Zo heeft iedereen binnen de voetbalclub zijn eigen manieren om de tijd vol te maken en te vechten tegen de verveling. Helaas blijft het sportpark voorlopig nog even leeg en zal iedereen zijn conditie dus op eigen initiatief op peil moeten houden.

Gelukkig lijkt er ergens licht aan de horizon te komen en kunnen we hopelijk het seizoen 2020-2021 vol enthousiastme en met wat extra energie ingaan. Tot die tijd wordt er gelukkig nog vanalles gedaan om elkaar te helpen tegen de eenzaamheid en ook om de verveling tegen te gaan. Zo gaan we met zijn allen zaterdag online kwissen en ondertussen van een heerlijk borrel van de gouden leeuw genieten.

Samen komen we de Corona crisis door!



specialisten in bouwzaken



WWW.FRANKEN-PM.NL

AUTOBEDRIJF VAN DOORMAAL

ALLES VOOR U EN UW AUTO ONDER ÉÉN DAK!

- In- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's
- Werkplaats
- Tankstation
- APK keuringen
- Quick-bandenservice
- Wasserette
- Transport

WWW.VANDOORMAAL.COM



Heike 4a-4b, 5512 NJ Vessem
Tel. (0497) 59 14 53

Openingstijden
Ma t/m Vrij 8:00 tot 17:30 uur
Zat 9:00 tot 12:00 uur

baro-lux

sportprijzen, bekertjes, vaantjes,
trofeeën, medailles e.d.
Zéér concurrerende prijzen

Bart Rombouts

Bloxstraat 19 - Eersel (t.o. de sporthal)
Bel voor een afspraak en prijsopgave 0497-516120



**buijvoets
bouw
management**

BBM Vessem BV
Domineeshof 3
5512 BR Vessem

tel / fax 0497 - 592327
mobiel 06 - 53 18 59 64
bbmvessem@gmail.com

bouwbegeleiding

directievoering

projectleiding / -management



**METAALHANDEL
SLOOPWERKEN**

Hoogindseweg 21



013-5142657
06-54272650

Oostelbeers



€ 7,50



€ 15,00



€ 12,50



Het coronaseizoen van '20

Het is de afgelopen maand lastig geworden om de TV aan te zetten en niet het woord 'coronavirus' te horen. Ondanks dat veel mensen het woord niet meer kunnen horen, is het onmogelijk om het onderwerp in dit Loeierke onbenut te laten. Waar het coronavirus rond de carnavalsdagen nog onderschat werd, zitten we er nu middenin. We werken thuis als dit kan, houden anderhalve meter afstand en leggen een puzzel. Op sportpark de Lille blijft het voorlopig stil, erg stil.

Op donderdag 12 maart kondigde de regering aan dat alle sportactiviteiten in Nederland tot en met 6 april werden opgeschort. Kort hierna werd op zondag besloten om alle scholen, horeca- en andere openbare gelegenheden vanaf 18:00 uur te sluiten. Waar menig Nederlander deze sluiting 's-Middags al aan voelde komen, gold dit blijkbaar niet voor iedereen. Om 17:55 uur was in Vessem een persoon te zien die vanuit de Jan-Smuldersstraat richting het centrum kwam gesprint, een tafereel dat de aandacht trok van meerdere cafégangers. Na een minuut was zichtbaar dat het om Ted Blox ging, voor wie het blijkbaar uit de lucht kwam vallen dat de horeca zijn deuren om 18:00 uur

ging sluiten. Tot mijn verbazing ging Ted niet bij de Kuiper naar binnen maar zette hij koers naar Cafeteria de Smickel. Enkele minuten later kwam Ted weer langs met een papieren zak in zijn handen. Met het zweet op zijn voorhoofd besepte Ted dat hij door het oog van de naald is gekropen. Anderen kwamen te laat.

Gelukkig voor Ted kan hij op zondag nog wel gewoon z'n frietje afhalen bij de friettent. Maar waar het afhalen van eten nog wel gewoon mogelijk is, is het in deze tijd niet mogelijk om naar de kroeg te gaan. Hiermee heeft het sluiten van de horeca dus indirect invloed op ons klassement "De griezels van ut joar". Het is namelijk geen geheim dat dit klassement en de kroeg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De personen die jaarlijks hoog in dit klassement eindigen, denk aan personen als Niek van Rooij en Rob Couwenberg, brengen dan ook een aanzienlijk deel van hun weekend door in de kroeg. Het was in deze uitgave dan ook moeilijk om een puntenverdeling samen te stellen omdat er simpelweg weinig is gebeurd. Zelfs met carnaval heeft iedereen zich christelijk gedragen. En dan bedoel ik christelijk in positieve zin. Daarom is er ook voor gekozen om het klassement van 'De

griezel van ut joar` deze keer uit te smeren over twee seizoenen.

		G	W	G	V	P	D	+	-	
1	 Vessem 2	13	10	1	2	31	+38	50	12	
2	 Maa...ze	2	11	9	2	0	29	+26	36	10
3	 SV V...rd	4	9	8	0	1	24	+41	46	5
4	 De...en 2	13	6	3	4	21	+12	38	26	

Een week na het sluiten van de horeca werd al snel besloten om de maatregelen te verlengen tot minimaal 1 juni, dit betekende automatisch dat het voetbalseizoen voor de amateurs ten einde is gekomen. Natuurlijk heel begrijpelijk, voetbal is overigens maar bijzaak in dit soort tijden maar dit neemt niet weg dat het erg jammer is. Vessem 1 was nog volop in de race voor promotie en moest nog een belangrijke wedstrijd afwerken tegen koploper Dommelen. Ook Vessem 2 streed nog mee om een mogelijk kampioenschap, al werd dit wel een lastig verhaal. Bij het stopzetten van de competitie stond Vessem 2 echter wel bovenaan de ranglijst. Het feit dat er vier wedstrijden meer gespeeld zijn dan de concurrentie moet voor het gemak maar even door de vingers worden gezien. Onderling is echter maar besloten om geen kampioensfeest te houden. Bovendien was het een lastige taak geweest om een platte kar te vinden waarbij het gehele team anderhalve meter afstand van elkaar kan houden. Ook voor Vessem 3 zou het een lastig verhaal worden om nog kampioen te worden. Zij liepen immers al acht punten achter op de koploper. Voor Vessem 4 verliet het seizoen iets moeizamer.

Het stopzetten van het amateurvoetbal kwam voor de kantine als een tweede teleurstelling na het annuleren van de Vokolympics op carnavalsdinsdag. Wat achteraf misschien maar goed geweest is in verband met de geplande deelname van een team uit het besmette China. Ook onze club-DJ Jop de Laat zal zijn hitjes nog even moeten bewaren voor volgend seizoen. Het organiseren van Super Sunday in deze crisistijd is namelijk niet toegestaan. En aangezien bovengenoemde DJ de kantine graag verhuuld in een dikke laag rook, is het organiseren van Super Sunday op voorhand al zinloos. Het houden van anderhalve meter afstand is nou eenmaal lastig als het zicht in de kantine beperkt wordt tot slechts één meter. Een goed alternatief is dan ook om mee te doen aan de intelligente lockdown quiz van A. en P. Nus, waarvan de opbrengst naar de club gaat. Hiermee kan de 500 liter Dommelsch die nog in de kantine ligt, helaas niet gered worden.

Langzamerhand worden de nieuwsberichten positiever en in sommige Europese landen worden de regels al iets versoepeld. Dit is echter geen reden om te vroeg te gaan juichen. Momenteel zijn we met z'n allen op de goede weg en laten we dit vooral zo doorzetten. Het pinkstertoernooi en bijbehorende activiteiten komen dit jaar helaas te vroeg maar laten we hopen dat er binnen afzienbare tijd weer op een verantwoorde manier gevoetbald kan worden op de Lille. Voetbal is en blijft immers de belangrijkste bijzaak in het leven.

Stijn Swaans.



Aanwijzing 7



Aanwijzing 8



Aanwijzing 9



Aanwijzing 10

Van wie is dit spelerspaspoort?

Team	Aantal jaar
<i>v.v. Vessem B1</i>	<i>1 seizoen</i>
<i>v.v. Vessem 5</i>	<i>3 seizoenen</i>
<i>v.v. Vessem 1-2</i>	<i>5 seizoenen</i>
<i>v.v. Vessem 4</i>	<i>2 seizoenen</i>
<i>v.v. Vessem 1-2</i>	<i>4 seizoenen</i>



Challenge accepted

De 'Loeierke Punten-throwback van 't joar!

Terwijl heel Vessem thuis op de bank in sociaal isolement achter de televisie gekluisterd zit, zijn er altijd mooie acties en plannen die op gang komen in deze bizarre tijden. Deze situatie verbreedt ons Nederlanders enigszins en daarnaast wordt er meer tijd met familie doorgebracht dan ooit tevoren. Wellicht met 1,5 meter afstand of een glazen pui ertussen, maar toch. Van de puzzels en (kaart)spellen wordt een dikke laag stof afgeblazen en onder het genot van lekkere versnapering kan er genoeg plezier gemaakt worden. Juist nu zorgt een beetje entertainment en vertier voor de nodige afleiding en ontspanning. Vrienden worden gebeld via FaceTime, Snapchat of HouseParty. Voor de oudere lezers onder ons; dit zijn 'apps'. (Een app staat voor applicatie en is een 'computerprogramma' speciaal ontworpen om te draaien op een smartphone.) Toch maak ik me over een aantal dorpsgenoten wel enige zorgen. Zoals iedereen wel weet heerst er naast het coronavirus ook een eenzaamheidsvirus. Nu de lokale horeca in het dorp gesloten is wil ik dit platform toch graag aangrijpen om mijn steun uit te spreken naar onder andere Niek van Rooij, Joep van Wersch en Rob Couwenberg. De '1,5-meter economie' waar onze premier het veelal over heeft zal ervoor zorgen dat zij in de Kuiper rigoureuze aanpassingen en concessies moeten doen, waar enkele autistische breintjes het mogelijk zwaar

mee gaan krijgen. Zelf bier aan de bar halen, bezorgde pizza's, kapsalons en durums kebab buiten op straat aannemen, handen wassen na een toiletbezoek en betalen met de pinpas. Op het moment dat bij eenieder de verveling toeslaat, staan wij als redactie van 't Loeierke uiteraard paraat om een legendarische ultra-dikke editie uit te brengen ter "leering ende vermaeck". Laten laatstgenoemde heren nou veel raakvlakken hebben met het onderwerp van deze geheel nieuwe, speciale rubriek. Uiteraard kent Vessem meerdere leermeesters welke hen veelvuldig voorgingen, welke ditmaal in de schijnwerpers worden gezet. Nadat bijna iedereen op social media (tot ergernis toe) wel heeft gezien dat er diverse #challenges plaatsvinden, doen wij er met 't Loeierke nog een schepje bovenop.

(Tromgeroffel) Hierbij een terugblik op enkele fantastische, hilarische en behoorlijk gênante punten die in de periode van 2009 tot 2015 de revue gepasseerd zijn en volledig ten onrechte in vergetelheid zijn geraakt. Dit alles onder de noemer van de 'Loeierke Punten-throwback van 't joar'.

Zorg voor jezelf, zorg voor elkaar, geniet van de kleine dingen en wat er ook gebeurt; altijd blijven lachen!

Frans

Pieter van Rooij – 2009-2010 – 10 punten:

Haalde op zaterdag uit zijn tas een paar gloednieuwe voetbalschoenen tevoorschijn. Leider Hans van Diessen was onder de indruk van de glimmende kicksen en vroeg of Pieter ze voor de eerste keer aan ging doen omdat ze nog zo zuiver waren. Nee hoor, ik heb ze ook al in de winkel aan gehad, antwoordde hij droogjes.

Henri Swaans – 2011-2012 – 4 punten:

Had het op het werk helemaal gehad en werd gek voor een barstende koppijn waarop hij om 16.30u besloot dat hij per direct naar huis moést. En dus toog hij flink over de rooie richting de parkeergarage van de Hightech Campus, waar hij zijn auto die ochtend op een “gedoogplaats” net buiten de vakken had gezet. Helaas had een overijverige parkeerwacht juist deze dag en deze auto uitgezocht om geen genade te hebben en dus een wielklem te plaatsen. Wat hij vervolgens op de bewakingscamera's gezien moet hebben is deze ambtenaar waarschijnlijk niet in zijn kouwe kleren gaan zitten. Briesende Henri besloot namelijk zoals hij ooit in Suske en Wiske had gezien om gewoon met wielklem en al aan te rijden! Ik lukte hem zowaar om van de 2e etage van de garage terug bij de slagboom te geraken. Maar daar kwam hij toch tot stilstand. Schade: een kapotte bumper en een kromme wielklem. Vervolgens moest hij nog een uur wachten tot er de parkeerwachter durfde te komen. Hij had eerst voor versterking gebeld.....

Erik van Riet – 2013-2014 – 9 punten:

Stuurde op zaterdag het volgende bericht naar leider Dirk Jacobs: Hoi Dirk. Ik kan helaas niet meedoen morgen. Heb te veel bier gedronken gisteren en ben nu ziek. De boete die er voor staat, betaal ik gewoon. Sorry. Gr. Erik van Riet.

Bas van der Heijden – 2010-2011 – 10 punten:

Ontwaakte na een wilde avond en waarschijnlijk ook een wilde nacht naast een wildvreemd meisje in een wildvreemd bed in een wild vreemd dorp. Hij besloot maar de benen te nemen en naar zijn vader te bellen om hem op te komen halen. Aanwijzingen wezen hem erop dat hij in Bladel beland was. Slim als hij was sprak hij af bij een herkenbaar punt: de kerk. Toen papa echter een half uur later bij de afgesproken plek geen Bas aantrof besloot hij te bellen. Ook Bas snapte er niks van, want hij stond toch echt met zijn telefoon in de hand recht voor de kerk. Een voorbijganger bracht hulp met het antwoord op de vraag van Bas dat hij toch in Bladel was. “Nee jongen, dit is Hooge Mierd!”.

Rein van Rooij – 2011-2012 – 8 punten:

Kan ondanks zijn postuur toch niet zo heel goed tegen bier en was tijdens een taxirit terug van het stappen in slaap geval. Wederom ondanks zijn postuur had eigenlijk niemand hem gemist en ook de taxichauffeur had hem niet zien liggen? Pas toen hij zijn bus in ging leveren, stuitte hij op Rein. Aangezien de man al afgewerkt was, mocht Rein nog 30 euro lappen waarna de chauffeur hem met zijn privé auto naar huis bracht en zo toch nog een mooie fooi scoorde.

**De Foep – 2012-2013 – 6 punten:**

Die door zijn messcherpe analyses het voetbal kan vereenvoudigen tot een simpel spelletje. Zijn laatste metafoor aan een van de hangtafels in de kantine: “Een goei voetbalelftal moet hetzelfde zijn als een huis!” “Daar moet van alles in zijn zoals een keuken, een wc, een douche en ehh???”. “Carientje zet er hier nog een paar neer!”.

Daan Somers – 2010-2011 – 5 punten:

Was zelf niet scherp maar de hoek van de muur in huisje Somers des te meer. Een dag voordat zijn reisje naar China gepland stond was er nog een gezellig avondje gepland. Door een hevige Stijn van Rijen tijdens het bierpongen steeg hij al eerder op maar dan wel zonder zachte landing. En dus kon Daan na een nachtelijk bezoekje aan de EHBO met hechtingen en een hersenschudding richting het verre Oosten.

Han Wouters – 2012-2013 – 10 punten:

Die het vak als slager verruilde voor de wegenbouw. Bij zijn allereerste klus ging het echter alweer mis. Han had een touwtje gespannen over een fietspad zonder zich te realiseren dat over een fietspad wel eens fietsers komen. Toen even later een nietsvermoedende fietser over de kop sloeg en kermend van de pijn het touwtje tussen zijn spaken zag, ging hij helemaal door het lint! Han kon niets beter bedenken dan “sorry”! Pas na tussenkomst van de politie en de baas van Han bedaarde het slachtoffer enigszins. Misschien kan Han beter solliciteren bij defensie als specialist in het leggen van struikeldraden.

Ted Blox – 2010-2011 – 5 punten:

Werkt inmiddels al weer een tijdje bij Interpolis. Maar het blijkt toch lastig om precies te begrijpen waar de producten van zo'n groot bedrijf voor gebruikt kunnen worden. De notaris dacht bij de sleuteloverdracht de overbodige vraag te stellen of Ted aan de verzekering had gedacht.... Glashelder!

Hein van Diessen – 2011-2012 – 8 punten:

Moet voortaan extra op gaan letten wat hij doet met een broer in de redactie. Dan is het in ieder geval niet slim om bij je eerste stageadres een onvergetelijke indruk te maken zonder er ooit geweest te zijn. Eindelijk was het zover, hij mocht gaan stage lopen. Na lang zoeken had ie toch een bedrijf gevonden wat hem wel interesseerde. Even een telefoontje plegen en het was klaar. Op het einde van het gesprek werd aan hem gevraagd, waarom hij het bedrijf zo interessant vond. Nou hij vond sigaren maken wel heel leuk. Alleen jammer dat het bedrijf aan de straat ‘De Sigarenmaker’ in Eersel lag, maar niks met sigaren maken te maken had.

Pieter Huijbers – 2012-2013 – 10 punten:

Heeft na een avondje stappen in Den Bosch niet goed opgelet en stapte de sneltrein in plaats van de stoptrein naar Eindhoven in. Toen de trein langs Best zoefde zag hij daar zijn chauffeur netjes op het perron wachten. Omdat uitleggen wat de nieuwe ophaalplek

moest worden te moeilijk werd, heeft hij er maar voor gekozen om vanaf de Beukenlaan 5 kilometer langs het spoor terug te lopen..... Met zijn oude knoken.

Johan Schoofs – 2014-2015 – 10 punten:

Tijdens het jaarlijkse uitstapje met Vessem 3 had Johan ruim diep in heel veel glazen bier gekeken en moest het café in Leuven verlaten. Hij werd netjes door Joris van Dijk naar het hotel begeleid maar werkte niet al te goed mee. Door een klein aanmoedigend duwtje ging Johan onderuit en zonder zich ook maar iets op te vangen belande zijn gezicht op het Belgische wegdek. De volgende ochtend werd Johan wakker op zijn rood geworden kussen en voelde aan zijn tanden. Helaas bleek het geen slechte droom te zijn geweest maar waren zijn beide voortanden inderdaad een stukje kleiner geworden.

Rob van Dijen – 2013-2014 – 8 punten:

Was op nieuwjaarsdag even bij Sjakie geweest en fietste helemaal alleen naar huis. Onderweg stond er een bestelbusje midden op de weg (of ja eigenlijk in de berm). Rob fietste er vol tegenaan met z'n kop door het achterraampje en met zijn hand door het achterlicht. Toch maar even de eigenaar van het busje gebeld: "Ik ben net tegen jouw busje aan gefietst", "Oh dat is niet zo erg, regelen we morgen wel", "Voor da busje is het niet zo erg nee, maar ik bloei als een rund". Gelukkig voor Rob reed het busje nog wel zodat hij naar het ziekenhuis gebracht kon worden. Nog gelukkiger voor hem heeft hij dit zo goed stil gehouden dat niemand er iets vanaf wist..... Behalve 't Loelierke.

Frans Maas – 2010-2011 – 10 punten:

Zijn nieuwsgierigheid werd gewekt door een mailtje van een van de moeders van zijn pupillen. Hierin stond een advertentielinkje naar een datingsite. Frans besloot even snel in te loggen en eens rond te neuzen of er toevallig wat verrassende Vessemse personen te vinden waren in de database. De namen die hij tegenkwam waren niet geheel onverwachts, maar toen stuitte hij op leeftijdsgenoot uit Vessem ook Frans geheten. Wie zou dat dan moeten zijn? Alle Fransen die hij kende waren ouder. Ook met behulp van Hannie kwam hij er niet uit. Totdat hij zich ineens herinnerde dat hij bij het inloggen ook zijn geboortedatum had moeten ingeven....

Rein van Rooij – 2011-2012 – 8 punten:

Heeft zich de opbouwende kritiek van vorig keer ("kan ondanks zijn postuur blijkbaar niet zo goed tegen drank") niet aangetrokken. Of juist wel want deze keer is hij niet in de taxi terug naar huis in slaap gevallen, maar al in de auto op de heenweg naar Reusel toe. Toen zijn maten na een heerlijk avondje stappen weer in de auto stapte werd Rein wakker: "Waar zullen naartoe gaan?". Naar huis Rein.

Rob Couwenberg – 2014-2015 – 3 punten:

Kwam bij de Zwarte Cross backstage door zich als WC-poetser uit te geven. Hij zorgde erna bij de Kuiper voor dat hij ook daar backstage mocht. Ditmaal om de door hemzelf bevulde



WC schoon te maken.

Piet de Laat – 2009-2010 – 10 punten:

Nadat hij vorig jaar Marijn voor de gek heeft gehouden was hij nu zelf aan de buurt. Ter voorbereiding van Pinksteren deelde Marijn en Kees Henst Piet in om elke dag de vrachtwagens en kleedhokken te komen poetsen. Niet lang na het rondbrengen van de werklijsten ging bij Kees de telefoon; 'daar heb ik men eigen nie vor opgegeven Kees, want dan is die van ons jarig!'. Nadat Kees vroeg of hij Marijn hier even over wilde bellen, viel het kwartje al snel.

Niek van Rooij – 2012-2013 – 10 punten:

Niek had in Eindhoven de taxi gemist dus dan maar moeders bellen of die dan toevallig tijd heeft om hem in Eindhoven op Stratum op te halen. Dus moeders maar weer zo gek om naar Eindhoven te rijden. Daar aangekomen komt ze geen Niek tegen en belt ze de grote broer Rein. Maar Rein weet er geen *** van waar zijn broertje is. Eénmaal thuis krijgt moeders weer telefoon. Nu vanuit het maxima ziekenhuis in Veldhoven (7,7 kilometer verderop). Het was Niek. Hij was alvast aangelopen maar was verdwaald. Het enige herkenningspunt wat hij nog wist was het ziekenhuis, dus was hij daar maar naartoe gelopen.

Mark van den Bosch – 2012-2013 – 8 punten:

Het is al een tijdje geleden maar sommige dingen worden liever verzwegen voor de redactie van 't Loeierke. Zo was er tijdens de kermis wat onenigheid ontstaan in huize Van den Bosch en wist Mark van woede niet meer dat hij bouwvakker was en dus geen verstand had van autoruiten. Met z'n blote handen maakte hij vakkundig van een klein sterretje in zijn voorruit een grote barst. Dus is je sterretje niet groot genoeg? Bel dan Mark van Carglass.

Rob de Koning – 2014-2015 – 10 punten:

Voorafgaand aan het grot-biken werd een half uur durende veiligheidsinstructie gegevens zodat niemand verloren zou gaan in het 70 km lange gangenstelsel onder Valkenburg. Kort gezegd zou alles goedkomen zolang je je voorganger blijft volgen. Lukt dit niet dan moest je meteen stoppen zodat de gids je terug kon vinden. Beide was teveel gevraagd voor Rob. Op eigen houtje koos hij en eigen route met 7 niets vermoedende volgelingen zodat er 8 man een tijdlang kwijt was in een donkere grot, hetgeen hem op een reprimande van een boze gids kwam te staan.

Mervyn Bax – 2013-2014 – 6 punten:

Mervyn wilde aan zijn dochtertje via zijn nieuwe smart TV een leuk filmpje van zijn telefoon laten zien. Hij hield er alleen geen rekening mee dat niet alle filmpjes die bij Vesseem 3 rond gaan zijn geschikt voor kinderen onder de 18.

Jan de Laat – 2013-2014 – 10 punten:

Wilde na het oud ijzer laaien het frietvet verversen. Het oude vet gooide nietsvermoedend terug in de oude plastic kan gooien. Tip voor de volgende keer Fred: eerst laten afkoelen.

Willem van de Vondevoort – 2014-2015 – 2 punten:

Op stap in Breda tijdens een weekend weg met Vessem 1 was Willem in Café nachtwacht weer erg scherp. Hij zag een nietsvermoedende vrouw als enige van haar vriendinnengroep aan de frisdrank zitten waarop Willem besloot te vragen of dit was door haar zwangerschap. Hierop reageerde de vrouw: “Nee, ik ben gewoon dik”.

Rein van Rooij – 2013-2014 – 4 punten:

Voorafgaand aan de wedstrijd uit tegen EMK begon de kermis al een beetje te wringen en moest hij dus naar de wc. Er was alleen geen wc papier en dus hield hij het voorlopig maar even op. Na een kwartier spelen kwam Rein met veel geweld richting de zijlijn: “Wisselen! Ik wil wisselen”. Er ging alvast iemand warmlopen maar dat was niet helemaal naar zijn tevredenheid: “NU! Ik moet ***** hard schijten”. In een ongemakkelijk pasje liep hij richting de kleedkamers waar tot zijn grote vreugde de deur van op slot zat. Uiteindelijk heeft hij de wc in de kantine nog net gehaald al “zat het stront al tegen het katoen”.

Peter van Beers – 2011-2012 – 4 punten:

Tegenwoordig wordt er nog maar weinig op een horloge gekeken als iemand wil zien hoe laat het is. De meesten halen even hun mobiel uit de zak. Reken daar bij Peter maar niet op. Toen die langs de lijn wilde kijken hoe lang het nog was, kwam niet zijn telefoon maar zijn rekenmachine uit zijn borstzak. Daar had hij niet op gerekend!

Geert van Aaken – 2014-2015 – 10 punten:

Zijn maat, Tim Soetens, gaat volgend jaar trouwen en Geert vond het een goed idee om de spanning een half jaar van te voren alvast wat op te gaan bouwen. Er werd een mailtje rondgestuurd waarin, Tim bewust bij stond, met de mededeling dat iedereen op 6 december op tijd moest zijn voor het vrijgezellenfeest volgens de afgesproken dresscode. Geert stuurde een tijdje later nog een mail naar alle vrienden om iedereen mee te delen dat ze een leuke grap uitgehaald hadden en dat het vrijgezellenfeest op een latere datum werd gehouden. Nadat Geert langere tijd naar het scherm bleef staren en ondertussen steeds zenuwachtiger begon te doen werd het vermoeden van de rest van de feestcommissie bevestigd, hij was vergeten Tim uit de mail te halen.

Jan van den Blik – 2013-2014 – 10 punten:

Heeft op de laatste speeldag van het seizoen nog vlug eventjes de voorraad Schrobbeleer uit de bestuurskamer op gedronken. Het gevolg was dat hij de besturing over zichzelf een klein beetje was verloren wat resulteerde in een natte broek. Na eerst nog even goed uit te rusten bij het luchtkussen was het tijd om met enkele verwoede pogingen zijn fiets van het slot af te krijgen. Dit lukte echter niet meer en dus bracht Riny ‘blauw pilletje’ van de Loo Jan keurig thuis bij vrouwlief. Na vele malen zijn excuses aangeboden te hebben aan het bestuur moest hij toch even kwijt dat hij Stijn Huijbers eruit gezopen had.



Invulformulier

Welk biertje stond er achter het raam?		
	Bij wie stond het:	Naam van het biertje:
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Heb je alle aanwijzingen ontcijfert en de bierenjacht geopend? Vul dan hierboven het merk en de naam van het biertje wat onze dorpsgenoten voor het raam hebben gezet maak er een foto van en stuur het naar 0635318648. Het kan goed zijn dat het flesje of in sommige gevallen fles al leeg is want ze zijn allemaal niet vies van een pilsje.

Vind je de puzzel nog te makkelijk doe de puzzel dan in één dag, ga voor het raam staan bij het betreffende personen en drink op afstand gezellig hetzelfde biertje mee!

LOEIERKE'S WIJ GAAN OP BIERENJACHT





LOODGIETERSWERKEN •
VERWARMING • ZINKWERKEN •
SANITAIR • DUURZAME ENERGIE •
VENTILATIE •

VESSEM - T 0497-844896



**Super Service
Henst**

Wilhelminalaan 5
5512 BJ Vessem
0497 591304

drogisterij • huishoud- en cadeauartikelen
fournituren • lectuur en schrijfwaren
slijterij • speelgoed • wenskaarten • pasfoto's

 SuperServiceHenst

Profieltje van



Naam:	Niels Scheepens
Geboren op:	19-apr-12
Geboorteplaats:	Veldhoven
Naam vader (voluit):	Corneel Scheepens
Naam moeder (voluit):	Anita Scheepens
Broers en/of zussen:	Ja, Fleur
Wie zijn je beste vrienden e vriendinnen?	Ravi, Dex, Willem, Dries en Olaf
In welk team speel je?	JO82
Op welke positie?	Overal
Wie zijn je leiders/trainers?	Jan-Wim Bart van Herk
Hoe vaak ben je al kampioen geweest?	0
Ga je weleens bij Vessem 1 kijken?	Nee
Favoriete voetbalclub?	FC Barcelona
Favoriete voetballer?	Messi
Mooiste voetbaltenue?	FC Barcelona
Beste speler/speelster van jouw team?	Ravi
Wat is de naam van je school?	St Lambertus
In welke groep zit je?	3
Favoriete les?	Gym
Wie vind je het leukste meisje van jouw klas?	?
Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en waarom?	Messi
Wat is je favoriete dier?	Pof adder

Eet het liefste?	Friet
Eet niet graag?	Gehaktballen
Wat zou je 't liefst veranderd zien bij de voetbalclub?	Gewoon doorvoetballen ondanks Corona
Wat is je favoriete muziek?	Snolle bollekes "ik moet zuipen"
Wat zijn je hobby's naast voetbal?	Jong Nederland
Wat is je favoriete website?	You tube
Leukste tv-programma?	Freeks wilde wereld
Domste programma?	Nieuws
Waar ga je het liefste op vakantie en waarom?	Als er maar een zwembad met grote glijbaan is
Hoe lang kijk je TV per week?	Zo veel mogelijk
Hoe laat ga je 's avond naar bed?	20:00u
Hoeveel zakgeld krijg je per week?	Niets
Wat is je allerliefste wens?	Op Safari in Afrika
Welk beroep wil je later uitoefenen?	Bioloog
Waarom heb je een hekel?	Lezen
Wat is jouw favoriete computer spelletje?	Mario Card
Denk je dat jullie pap ooit Prins Carnaval zal worden?	Nee
Denk je dat je een betere voetballer dan papa wordt?	ja zeker
Wat vind je ervan dat DEES en VV Vessem met de jeugdteams samen zijn?	Leuk
Als je moet kiezen	
: intelligente lockdown of school	Thuis blijven
: doelpunt maken of winnen	Winnen
: kermis of carnaval	Kermis
: binnen of buiten spelen	Buiten
Wanneer en waarom heb je voor het laatst in 'n deuk gelegen?	Slapen in de tent om de nep scheten
Wat vind je van 't Loeierke en wat zou er beter kunnen?	het 't Loeierke



Marinka Liebregts

Schoonheidsspecialiste en
Pedicure

- ◆ Gecertificeerd Reumatische en Diabetische voet
- ◆ Definitief ontharen met IPL

Braak 11
5512 CC
Tel: 0497-592028
Mobil: 06-206 216 51
marinka.liebregts@hetnet.nl



Marinka Liebregts

www.schoonheidsspecialistevessel.nl



Kapsalon Engelien

"Kappen zonder kapesones"

Molenberg 19, Vessel
www.kapsalon-engelien.nl

Hugo Sound Productions

HSP

Professioneel geluidsverhuur P.A., licht, disco en karaoke
Telefoon 040-2052256 - Wintelre



Bloemen, lifestyle & sfeer

De Hennekooi

De Hoef 10 Hoogeloon www.dehennekooi.nl

**René Willems
Electrotechniek**

Predikant 8
5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

**Electrotechnische installaties,
datainstallaties en verlichting.**

r.willemselectro@kpnplanet.nl

CDL



aannemingsbedrijf

Bodemsanering
Sloopwerk
Grondwerk

www.cdlbv.nl | info@cdlbv.nl | 06-11011273 | Domineeshof 5 | 5512 BR Vessem



'De SUPERCUP'

Jeugd - Clubcompetitie 2019-2020

elftal	wed.	pnt.	gem.	voor	tegen	saldo
O10-1	16	40	2.50	146	51	95
O17-1	14	34	2.43	76	29	47
O8-1	12	29	2.42	77	30	47
O14-1	14	33	2.36	36	18	18
O13-1	14	28	2.00	41	18	23
O15-1	13	24	1.85	39	18	21
O19-1	12	22	1.83	47	32	15
O9-1	13	20	1.54	79	59	20
O11-1	12	15	1.25	42	45	-3
O10-2	11	13	1.18	69	76	-7
O14-2	2	1	0.50	1	8	-7
O8-2	14	6	0.43	46	101	-55
O9-2	14	6	0.43	49	111	-62
O13-2	14	3	0.21	13	78	-65

Eindstand
SUPERCUP
SEIZOEN
2019-2020

SPONSOR:
Super Service
Henst

STAND BIJGEWERKT t/m 11 april

PRIKBORD



HOUD AFSTAND
BLIJF GEZOND
EN LET OP ELKAAR



QUALITY

Stukadoor

TEUN LIEBREGTS
VESSEM 06-17429070



JORIS VAN DIJK
BOUW EN TIMMERWERKEN



www.henkvanherk.nl

Roffelsen
PLASTICS



Langs de lijn



Oh, moet je 1,5 meter afstand houden?

Ja, maar zo staat Roel Wirken al jaren zijn man te dekken!

Daarom kiest u voor RegioBank



Bij u in de buurt

U bent bij ons geen rekeningnummer.
U wordt altijd geholpen door iemand
die u kent.



Een complete bank

Een bank waar u terecht kunt voor
betalen, sparen, alles. RegioBank heeft
alles onder één dak.



Zonder poespas

Wij brengen uw financiële vragen
terug tot begrijpelijke oplossingen en
gewoon goede producten.



Altijd binnenlopen

Bij ons kunt u altijd even binnenlopen
voor advies en een kop koffie.
U bent altijd welkom.

*Meer
weten?
Kom langs of bel
voor een
afspraak.*

Handass Verzekeringen

Handass Financieel Advies

Mr. de la Courtstraat 6a, 5512 AS VESSEM

Varkensmarkt 5, 5081 CP Hilvarenbeek

T 0497-592248 VESSEM

T 013-5051324 Hilvarenbeek

I www.handass.nl

Wij zijn uw bank. RegioBank

Zelfstandig Adviseur

GEBR. A. EN P. NUS

INTELLIGENTE LOCKDOWN QUIZ

18 APRIL 2020 | AANVANG 20.00 UUR



€ 10,00
PER TEAM



TAPAS PLANK, BIER EN WIJN BESTELLEN?
WWW.DEGOUDENLEEUVESSEM.NL



INSCHRIJFGELD KOMT GEHEEL TEN GOEDE AAN V.V. VESSEM



**DE GOUDEN LEEUW
VESSEM**

JAN SMULDERSSTRAAT 24
5512 AZ VESSEM

MEER INFO, TICKETS,
HAPJES EN DRANKJES VIA
WWW.DEGOUDENLEEUVESSEM.NL