

IN DEZE UITGAVE VAN CLUBBLAD 'T LOEIERKE:

18

“Het was gewoon klaar”

Interview met Kevin & Stijn

Rubrieken

- 04 D'n Aftrap
- 06 Van het bestuur
- 30 Slampamper van ut joar
- 43 Interne periode
- 46 Supercup
- 50 Langs de lijn

Columns

- 8 Op z'n frans
- 12 Taboe in het voetbal, deel 15
- 26 Bewust omgaan met mode
- 33 Wie had dat gedacht?
- 38 24 minuten met...
- 44 Don't worry, be happy!



D'N AFTRAP

Op het moment dat ik er aan herinnerd word dat de deadline is verstreken, en dat Thomas zit te smachten om “D'n aftrap”, verdwijnt mijn twijfel voor even naar de achtergrond. Twijfel, omdat ik er niet meer zo zeker van ben, dat wij met onze vriendengroep winnaar gaan worden van de dorpskwis. Meer en meer bereiken mij geluiden dat rivaliserende groepen op grote schaal gebruik hebben gemaakt van computers, iPhones en social media. Er gaan zelfs geruchten over een beeldherkenningsapplicatie en iets over Goegul-gogguls. Ook zouden er vrijdagavond klike's en plaatsnaamborden zijn verdwenen, sites zijn gesaboteerd en zelfs een onschuldige goudvis uit zijn kom zijn gegrist om maar te kunnen winnen. Zijn wij dan te sportief of gewoon naïef en niet meer van deze tijd? Waarschijnlijk het laatste! Behalve op onze parate kennis, konden wij slechts terug vallen op 'n puzzelwoordenboek, 'n incomplete jaargang van de Vaesheimer Bode en 12 leesbrillen van 't Kruitvat. Nog 3 nachtjes slapen.....! Mochten wij

onverhoopt tweede of als alles tegenzit zelfs derde worden, dan verschuilen wij ons maar achter de woorden van Pierre de Coubertin: “Deelnemen is belangrijker dan winnen”!

Dit geldt niet voor ons eerste elftal. Nu ons vaandelteam zo dicht bij de eerste periodetitel is, zal er tegen DOSL hoe dan ook gewonnen moeten worden. Een periodetitel en het bijbehorende feest lonken. Zelfs Sander van Asten heeft zich weer gemeld om de laatste 10 minuten als pinchhitter ingebracht te kunnen worden en daardoor ook op de foto te mogen. Mocht Vessem er in slagen om de titel te grijpen, dan is het geen overbodige luxe voor Kees Mollen om zijn bonus te besteden aan een fietshelm en 'n paar zijwieltjes. Een oranje vlaggetje is daarentegen weggegooid geld, want dat is alleen overdag zichtbaar.

Wat kunt u zoal verwachten in dit loeierke? Allereerst een mededeling van ons bestuur. Het is vanaf 1 januari 2014 verboden om in onze kantine alcohol te

schenken aan personen jonger dan 18 jaar! De spelers van onze A-jeugd, die nu wel alcohol mogen drinken, zullen daardoor wellicht begin volgend jaar te maken krijgen met ernstige afkickverschijnselen. Als blijk van solidariteit wordt verwacht dat onze bestuursleden, die immers een voorbeeldfunctie binnen onze vereniging bekleden, vanaf die datum ook geen alcohol meer drinken in de kantine.

Acht jaar geleden werd ik door Kevin en Stijn overgehaald om hoofdredacteur te worden van 't loelierke. Een écht mannenblad werd toen gezegd. Na het lezen van de stukjes van Ruud van Aaken en Th. de Bie ben ik hier niet meer zo zeker van. Ruud raakt in zijn artikel niet uitgepraat over schoenen, shirtjes van de C&A, kleurtjes en stoffen en de nieuwste modetrends. Bij het lezen van het stukje van Th. De Bie (Taboe in het voetbal deel 15) vrees ik zelfs even dat Ted het loelierke verkozen heeft als medium om alsnog met zijn seksuele voorkeur in de openbaarheid te treden. Gelukkig bieden de stukjes van Frans, Hansie hansie en onze gastschrijver Johan van Riet tegenwicht en schrijven ze alle drie gewoon nog over voetbal!

Ruud en Peña schoven aan tafel met onze ex-collega's Kevin van Helvoort en Matske. Jarenlang vormden dit duo de ruggengraat van ons clubblad. Van Kevin herinner ik me vooral die keer, dat hij op een vergadering kwam met een enorme

schaal met rauwkost. Een paar weken later zou hij een marathon lopen, en wilde daarom nog enkele kilo's afvallen. Toen we omstreeks 3 uur 's-nachts van de Stroomkesberg weer naar huis fietsten, had hij behalve deze schaal rauwkost ook nog anderhalve zak chips, een zak ham/kaas, bittergarnituur en minimaal 14 flessen bier op. Stijn maakte vooral indruk toen hij in de huid kroop van Kenneth Smit en met een gedenkwaardige presentatie de boel bij 't loelierke weer op scherp zette. Verder op kunnen jullie lezen hoe beide heren zelf op hun periode bij 't loelierke terug kijken.

Tot slot wil ik jullie oproepen om de redactie te informeren als je vindt dat iemand in aanmerking komt voor punten voor "de slampamper van ut joar". En voor nu veel leesplezier!

Groeten,

Henri Swaans.

P.s. Volgens de laatste (meest positieve) peilingen komen wij met onze groep niet meer voor in de top 30!



VAN HET BESTUUR

Dees wil dolgraag Vessem de eerste nederlaag bezorgen. Dit is wat mij op vakantie in Mallorca wel 6 of 7 keer is ge-appt of gemailld. Nou, hier kan ik kort over zijn, het is ze niet gelukt. Wel hebben we tegen onze bureu uit Wintelre het eerste gelijkspel van het seizoen gespeeld. Direct na mijn terugkomst in Nederland stond de derby gepland, het was koud en vooral nat toen ik afreisde naar Wintelre. Het was een zwaar bevochten wedstrijd, waarin Wintelre zeker van plan was hun grootspraak in de krant waarheid te laten worden. Maar met de uitslag van 1-1 mocht iedereen tevreden zijn denk ik.

Het gaat goed met Vessem, we hebben nu na 6 wedstrijden al 16 punten verzameld. Dit is hetzelfde aantal als vorig jaar in een heel seizoen. Het is dan ook knap hoe de selectie van Kees Mollen dit jaar presteert, en elke wedstrijd met volle overgave ingaat. Zo werd er gewonnen van De Bocht, ETS, Pusphaira, Knegsel en Sterksel. Met nog twee wedstrijden te gaan voor de eerste periode maken we een goeie kans om de eerste periodetitel te pakken. Zondag 27 oktober staat de thuiswedstrijd tegen LSV op het programma. En dan even terug naar het vorige Loelierke. Hierin stelt Geert van Aaken de vraag wat de eindbestemming is van de verrezen nieuwbouw.

Ik kan hier kort over zijn, het krijgt in ieder geval geen van de bestemmingen die Geert opsomt zoals een crèche of verkeerstoren en zeker geen analyse ruimte. Wel komt de laatstgenoemde optie het beste in de buurt. In 1 deel van de ruimte kunnen tijdens het pinkstertoernooi de halal vleeswaren bereid worden in de nieuwe vetsmelterij. De andere twee ruimtes krijgen de bestemming van kalkhok en ballenhok. Hiermee hebben we na het verplaatsen van de trainingsvelden alles meer centraal opgesteld. Mocht er in dit Loelierke ergens de vraag gesteld worden wat we aan het doen zijn in het oude kleedlokaal 4, dan kan ik hierop het antwoord natuurlijk het beste maar meteen geven. (Het zou echter ook een vraag kunnen zijn van de Vessem kwis) Hier zijn we gestart met het maken van een nieuwe toiletgroep. De eerste sloopwerkzaamheden zijn intussen achter de rug en zijn we al weer gestart met de opbouw.

Tot slot heb ik nog een mededeling van huishoudelijke aard. Let op met het pas nieuw geasfalteerde fietspad. Dit is zeer glad (vooral op zondag met veel regen) en de kanten zijn hoog en nog niet geheel afgewerkt. Dus let goed op en zorg dat je niet valt.

Met vriendelijke sportgroet

En kom gerust langs op de Lille

Hans van der Linden



Huybers

installatiebedrijf

Vessem - telefoon: 0497-844896

verwarming - loodgieterswerken - zinkwerken
sanitair - duurzame energie - ventilatie



Super Service Henst

voor alles wat U wenst

speelgoed, furnituren, huishoud-, kantoor- en kado-
artikelen, drogisterij, slijterij, stomerij, TNT service punt,
staatsloten, hengelsport, ijzerwaren

Wilhelminalaan 5 Vessem Tel. 0497 591304

Op z'n Frans

Afgelopen weekend heeft me maar weer eens verbaasd hoe bedroevend, wisselvallig en spectaculair de Eredivisie wel niet is. Ajax speelt een bloedeloos gelijkspel zonder doelpunten tegen de hekkensluiter, PSV verliest van Roda en eindigt met tien man inclusief Toivonen als doelman en Feyenoord gaat ten onder tegen Heracles en raakt Pelle kwijt door een ouderwetse Zidane-streek. De grotere clubs blunderen week na week en het verschil tussen de nummer laatst en nummer één is nog nooit zo klein geweest. Tijd om het Nederlandse voetbal van afgelopen weekend eens onder de loep te nemen.

Ajax-RKC

De voormalig kampioen tegen de hedendaagse hekkensluiter. Het zou voor Ajax weer eens een wedstrijd moeten zijn om uit het dal te klimmen van de nederlaag opgelopen in Glasgow. Met Schöne als rechtsback stond het verdedigend de eerste helft vrij goed.

Maar aanvallend kwam Ajax niet verder dan een gevaarlijke Sigthórsson en een aantal afstandsschoten. RKC was aan het einde nog 5 centimeter af van een overwinning in Amsterdam. Eindstand: 0-0

Roda-PSV

Tussen de wedstrijden van 1 en 2 de eerste helft grotendeels kunnen zien. PSV verdiend op voorsprong door een goal van Matavz na een goede één-twee met Depay. Na rust sloeg het compleet om, kreeg Depay zijn tweede gele kaart en maakte Flederus en Nemeth de twee doelpunten waardoor PSV op achterstand kwam. In de slotfase tikte Tyton een vrije trap uit het doel en blesseerde zich toen hij met zijn hoofd tegen de paal kwam. Drie toegepaste wissels min Depay en Tyton betekende Toivonen in de goal en acht veldspelers. Eindstand 2-1

Feyenoord-Heracles

Feyenoord kon door het puntenverlies van Twente, Ajax en PSV de koppositie grijpen.

Heracles thuis bleek toch lastiger te zijn dan gedacht. Direct nadat Nelom een eigen goal had gemaakt scoorde Boëtius de gelijkmaker. Daarna kwam Heracles terug en maakte het de 1-2. Feyenoord kon hier niets meer aan veranderen. Pelle had in de voorbereidende trainingen voor de wedstrijd al een aanvaring met Armenteros en ook in deze wedstrijd kon hij zich niet beheersen. In de laatste minuut van de wedstrijd maakte hij een kopstootbeweging richting een speler van Heracles. Direct rood. Eindstand: 1-2.

Natuurlijk doen alle kleine clubjes het hartstikke goed in de Eredivisie. PEC verdientelijk vijfde en Roda negende. Roda, de club die ternauwernood

Eredivisie veiligstelde door Sparta vorig seizoen tijdens de play-off wedstrijden voor promotie/degradatie in de allerlaatste minuut de 2-1 te scoren. Het heeft misschien wel iets weg van ons eerste. Vorig seizoen in de vijfde klasse het lelijke eendje op de laatste plaats met 16 punten uit 26 wedstrijden. Nu, met fris en aanvallend voetbal, koploper met 19 punten uit 7 potjes voetbal op zondag. Thuis nog ongeslagen en het minste doelpunten tegen in de Trompettercup. Met nog één wedstrijd voor de boeg deze periode tegen DOSL, kan deze titel zelfs nog binnengehaald worden.

Eén ding is zeker, het Nederlandse voetbal verveelt niet.

Frans





de Fysiotherapeut

FYSIOVESSEM

Bertine Peters & Elle Bartels

Praktijk voor Fysiotherapie, Manueel Therapie, Dry Needling en Fysiofitness

Hemelrijk 1 5512 BZ Vessem

**VEEVERVOER en
VEEHANDEL**

F. BECX

Mr. de la Courtstraat 17
Vessem - Telefoon 591446



**BOUWBEDRIJF
LOUWERS B.V.
OOSTELBEERS**

Sparrendijk 6a - O.W. Middelbeers
Tel.: 013-5141347
Fax: 013-5142995



**Auto- en motor
rijkschool
Menno
Aalders**



**Tel. (0497)-591845
VESSEM**

**ZWEMBAD BEEKDAL
Vessem**

- Baby en kleuter-zwemmen
- Vrij zwemmen op afspraak
- Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516
Mobiel: 06-51335946

Taboe in het voetbal, deel 15

Een tijdje geleden was er ophef over homoseksualiteit in de voetbalwereld. Voordat het er in de landelijke media over ging, stond er een stuk in een regionaal blad waarin viel te lezen dat er volgens onze voorzitter geen openlijk homoseksuelen lid zijn van onze vereniging. In een ingezonden brief in hetzelfde regionale blad werd daaraan getwijfeld. Statistisch gezien zouden er namelijk ongeveer 20 homo's lid zijn van VV Vessem, want 1 op de 20 mannen is homo. Is dat zo?

Statistisch gezien zou de helft van ons ledenbestand dan vrouw zijn, want 1 op de 2 mensen is vrouw. Statistisch gezien zou 1 op de 6 leden van VV Vessem Chinees zijn, want 1 op de 6 mensen is Chinees. Zoals u ziet, statistieken zeggen niet alles en moeten geïnterpreteerd worden.

Volgens Rene van der Gijp vinden homo's voetballen niet leuk en zijn er daarom weinig homo's lid van een voetbalvereniging. Dat is zijn mening en zo interpreteert hij dus de statistieken met betrekking tot homo's op het gebied van voetballen. Homo's zijn dus ondervertegenwoordigd in het voetballen. Net als vrouwen, bejaarden en lichamelijk gehandicapten.

Voor geestelijk gehandicapten zijn ongeveer 25 jaar geleden G-teams gemaakt en speciale G-competities opgezet. Eerst door clubs zelf, daarna ook door de KNVB.

Tijdens de laatste Loeierke-vergadering werd mij een flyer onder de neus geschoven. De wethouder van Sport van de gemeente Eersel was zojuist naar een bijeenkomst over autisme in het voetbal geweest en gooide dit blaadje op tafel. Mijn gedachten waren tijdens de vergadering al lang afgedwaald van de agenda, maar hierdoor ging ik weer rechtop in mijn stoel zitten. Ik had zojuist een onderwerp bedacht voor mijn komende Loeierke-bijdrage!

In de flyer viel te lezen dat autisten zich vaak niet helemaal happy voelen tijdens een voetbalwedstrijd. Om dat te begrijpen is het belangrijk om te weten wat autisme nu eigenlijk is. Zoals het jonge mensen betaamt, heb ik dit opgezocht op Wikipedia. "Autisme is een aangeboren pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non) verbale communicatie en door een beperkt, repetitief of stereotiep gedragspatroon".

Een autist heeft dus beperkingen op het gebied van (verbale) communicatie. Dan kan ik het me voorstellen dat een autist het niet naar zijn zin heeft op een voetbalveld, aangezien daar vaak veel, vooral verbale, communicatie plaatsvindt. Wat minder verbale communicatie is misschien wel prettig op het voetbalveld.

Verder hebben autisten een beperkt en repetitief gedragspatroon.

Marc Overmars kon alleen maar hard rennen, van buiten naar binnen komen en dan de bal in de korte hoek schieten. Ik noem dat een vrij beperkt gedragspatroon. Marc Overmars is in 2000

van Arsenal naar Barcelona getransfereerd voor 88 miljoen gulden. Een autist zou zich dus prima thuis kunnen voelen op een voetbalveld. Toch blijkt dat in de praktijk niet zo te zijn. Daarom wordt gesproken over het opzetten van een aparte competities voor elftallen welke alleen bestaan uit autisten. De KNVB wil er (nog) niet aan. Net als 25 jaar geleden met G-voetbal voor geestelijk gehandicapten. De toekomst zal uitwijzen of de KNVB overstag gaat.

Persoonlijk ben ik van mening dat er wel wat meer autisten tussen de 'normale' mensen op het voetbalveld mogen staan.....

Th. de Bie

Voetbal is voor iedereen
En niemand
staat in Nederland
buitenspel

... **VOOR** ...
BIER
LEKKER ETEN
EN
GEZELLIGHEID



Jan Smuldersstraat 24 / NL-5512 AZ Vessem
+ 31 (0)497 591252 / www.goudenleeuwvessem.nl

CAFÉ-PETIT RESTAURANT

'DE BROUWKETEL'

Clublokaal V.V. Vessem

'DE GRAANZOLDER'

Voor feesten en partijen



Jack en Kitty Hakkens

Jan Smuldersstraat 40

5512 AZ Vessem

Tel. 0497-591846



Auto en Bandenservice

**Inkoop en verkoop van
gebruikte auto's
APK-keuringen
Benzine en LPG station**

Heike 4-4A - 5512 NJ Vessem
Tel. 0497-591453



De Hoefseweg 19 -21
5512 CH Vessem

TELEFOON
0497 - 59 41 13

MOBIEL
06 - 22 52 33 44

WEBSITE
www.bouwbedrijfvandebosch.nl



Bekerhuis Vessem

**Voor al uw sportprijzen
en vaantjes**

J. Joosten
Putterstraat 53 - 5512 BL Vessem
Fax/Tel. 0497-591691
Mobiel: 06-51231408

Geneesmiddelen
Homeopathie
Gezondheidssandalen
Babyartikelen, -voeding, luiers
Huid-haarverzorging
Parfumerie
Haarmode
Byoux
Kaarsen
Foto's ontwikkelen en afdrucken

**drogisterij
jasmijn**

Jan Smuldersstraat 5G
5512 AW Vessem



Complete woninginrichting



**Wij hebben een
uitgebreid
assortiment
woningstofferering en
zonwering**



**FRANS SOETENS
WOONSERVICEWINKEL**

Jan Smuldersstraat 36 - Vessem - Tel. 0497-591231

www.woonservicewinkel.nl

Afscheid nemen bestaat niet

Zoals onlangs in het vorige loeierke te lezen was hebben wij een traumatische gebeurtenis ondergaan met onze redactie. Tijdens de slot vergadering / quiz kregen wij van Kevin en Stijn te horen dat het nu dan toch echt genoeg geweest was. Ze hadden gezamenlijk besloten om te stoppen als redactielid van het loeierke. Dit kwam bij ons als een donderslag bij heldere hemel. Maar we moeten als redactie toch verder. Daarom hebben we in de transfer periode Thomas en Hans aangetrokken als vervanger. We hopen er op dat hun het net zo lang en succesvol vol houden als hun voorgangers. Kevin en Stijn zijn jarenlang lid geweest van het loeierke en hebben het loeierke staande gehouden in moeilijke tijden. Reden genoeg dus om hun eens een keer aan de andere kant van de tafel te zetten en hun terug te laten blikken op hun jarenlange periode als redactielid.

Als eerste willen we natuurlijk weten hoe lang ze nu precies redactielid zijn geweest, maar hierop moeten ze lang nadenken. Stijn weet er wel raad mee en sprint naar boven toe. Even later komt hij met een blij gezicht beneden terug bij de tafel met een

grote doos vol met foto materiaal en oude loeierkes. Deze heb ik nog ooit gekregen van Frans Soetens zegt ie, en nu is het moment om hem af te staan. Vol interesse duiken we gezamenlijk de doos in en er komen mooie herinneringen terug. Maar tevens is er uit af te leiden hoe lang de heren lid zijn geweest. Hieruit blijkt dat Stijn in 2002 de redactie is komen versterken en Kevin al redactielid is vanaf 1996.

Toen Kevin er bij kwam was Jos Huybers nog hoofd redacteur, zijn belangrijkste taak was volgens Kevin om steeds een nieuwe 1 april grap te verzinnen, omdat die ene 1 april grap toch zo goed was gelukt. Iedereen weet nog wel dat het Loeierke toen der tijd uitgeroepen was tot beste clubblad van Nederland. Zijn beste idee in zijn gehele periode als hoofdredacteur was dat ze gras gezaaid hadden dat niet meer gemaaid hoefde te worden maar dat dit zou afbreken als het een bepaalde lengte zou bereiken. Kevin is begonnen met de "Gij tegen Hum" competitie. Dit deed hij samen met Ted Blox en Ruud Verbaant die al lid waren. Gezamenlijk gingen ze een training bezoeken van een juniorenelftal,



daar onderbraken ze de training en pakten er steeds 2 spelers uit die dan tegen elkaar moesten spelen. Uiteindelijk bleef er 1 winnaar over en die kreeg dan een onvergetelijke prijs. Volgens Kevin was dit een snoepzak. Stijn zijn eerste stuk dateert nog van voor zijn lidmaatschapsschap van het loeierke. In de C en B jeugd lukte het maar niet om kampioen te worden en het leek wel dat ze eeuwig tweede dreigde te worden. Hierover had Stijn dus een stuk geschreven. En wat bleek een jaar later werden ze in de A jeugd gezamenlijk met de B jeugd kampioen. Dit moest dus groots gevierd worden. Hierover had Matske verslag gedaan. Dit was zo goed gelukt dat hij door Frans Soetens meteen bij de redactie werd gevraagd.

In het eerste jaar van Stijn bestond het Loeierke meteen al 25 jaar. Een jubileum wat gevierd moest worden natuurlijk. Dit was één van de hoogtepunten in hun

loeierke geschiedenis. Samen met Frans Soetens, Ted en Ruud Verbaant hadden ze een extra groot jubileum loeierke gemaakt welke bij de meeste mensen nog goed in het geheugen zal zitten. Hierin stonden de hoogtepunten van 25 jaar lang Loeierke. Tevens werd er een jubileum feest gegeven waarbij iedereen die ooit iets aan het loeierke had bijgedragen mocht komen. Dit was volgens Stijn en Kevin een grandioos succes. “Wat een verhalen hebben we die avond gehoord! Dit moet over 10 jaar zeker over gedaan worden.” Ook deelde deze avond er aan mee dat ze nog meer zin kregen in het loeierke lid zijn. “als die tijd net zo mooi gaat zijn als ze vanavond omschrijven gaat het voor ons nog jarenlang duren”. Een hoogtepunt voor Kevin was de rubriek “in de bad met”. Dit debat deed hij bij Jeroen van de Heuvel. Ze hadden het er wel eens over gehad maar echt serieus pakte Jeroen het niet op. Tot het moment dat Kevin met zijn badmuts op,

zwembroek en badjas aan voor zijn deur stond en Jeroen sprakeloos was. "Draai de kraan maar open" zei Kevin. En daar zaten ze dan, met zijn tweeën in bad terwijl Jeroen ondervraagd werd door Kevin. Plotseling kwam de destijds nieuwe hoofdredacteur Henri langs. Hij kwam even kijken hoe dat het verliep en ging er rustig bijzitten. Dit interview duurde dan ook tot in de late uurtjes. Het letterlijk hoogtepunt voor Kevin was de rubriek "op het dak met". Hier ondervraagde hij Toon Olie op het dak bij Toon.

Een hoogtepunt voor Stijn was het vragen van Henri om hoofdredacteur te worden. Ze wisten dat Henri ooit redactielid was geweest en niet zomaar over te halen viel. Ze wisten wel een manier om het te regelen. Stijn: "Kevin wist nog van vroeger dat het veteranen elftal trainingspakken had met achterop reclame van 't Loeierke. Die pakken moesten we zien te bemachtigen. Via via zijn we nog net aan 2 trainingsjacks gekomen. Die van mij kwam van Piet van der Heijden en die van Kevin van Jos van Aaken. Gezamenlijk zijn we naar het huis van Henri gereden en daar stonden we dan met onze rug naar de voordeur gekeerd. Henri deed open en keek recht op onze rug en las: 't Loeierke!. Hier kon hij natuurlijk geen nee tegen zeggen! " Voor deze actie zijn we hen nog altijd dankbaar, want wat een kleurrijke hoofdredacteur hebben we toch.

Een jaargang wat veel tijd gekost heeft voor Stijn was het jaar dat de voetbalclub 75 jaar bestond. Er moest een jubileum

boekje gemaakt worden en wie kon dat niet beter als de redactie van het loeierke? Stijn heeft hiervoor zowat de gehele opmaak voor verzorgt. "dit vergde wel veel tijd, maar dit was dan ook wel echt leuk om te doen. Wat een verhalen zijn we allemaal tegen gekomen in die tijd." De verhalen komen weer boven over de nieuwe Philips breedbeeld tv, waarbij de selectie van Vessem mocht aantreden als onderdeel van de reclame. "Hierbij stond Sanchez volgens mij bij de oude tv buitenspel en als je de pagina uitklapte stond hij niet meer buitenspel." Verder komt ook de Ajax brief naar boven. Is hij nou echt of niet? Voor het jubileumboekje was Stijn hiervoor nog op onderzoek uitgeweest. "Dit zijn dan mooie verhalen waarvan je eerst niks wist en dankzij zo'n jubileumboekje kom je echt veel te weten over deze verhalen en de geschiedenis van de club."

Samen hebben ze ook jarenlang de opmaak van 't Loeierke op zich genomen. Omdat Frans al heel lang lid was en het voor hem eigenlijk wel genoeg was wilde hij de opmaak overdragen en Stijn en Kevin. Dit is begonnen op de zolderkamer bij Frans Soetens. Hier stonden 2 computerschermen. Op de één zat Frans uit te leggen hoe het opmaak programma werkte. Op de andere zaten Kevin en Stijn porno te kijken en hadden dus weinig oog voor de uitleg van Frans. Het begin was moeizaam maar het is uiteindelijk toch goed gekomen. "Ted hielp ook af en toe mee met de opmaak maar dit ging vooral ten koste van onze chips. Die gingen er tijdens een

opmaakavond wel een paar zakken doorheen.” Het opmaken ging na een aantal jaren steeds moeizamer omdat vooral de stukjes te laat ingeleverd werden. “In plaats van opmaken waren we vooral rond aan het bellen waar dat de stukjes allemaal bleven.”

Omdat ze het steeds drukker kregen met werk enz. zijn ze op een gegeven moment begonnen om ieder afzonder op te maken. “Dit was niet zo gezellig, maar wel efficiënter en er ging minder chips op. Maar om het leuk te houden zou ik de opmaak toch wel met zijn tweeën doen. Anders raakt de leukigheid er al vlug vanaf.” Omdat de sleur er in kwam is er een paar jaar geleden nog een crisis vergadering geweest in het huis van destijds nog lid Daan Somers onder leiding van Kenneth Smith. Hierin werd duidelijk dat iedereen er toch nog wel veel zin in had en dat er voortaan beter naar de deadline gekeken moest worden. Hieruit trokken Stijn en Kevin de conclusie dat ze toch nog wel een paar jaar door konden gaan.

Het bovenstaande was niet echt een dieptepunt in hun loeisterke carrière maar wel minder leuk. De echte dieptepunten die ze meegemaakt hebben waren de in memoriams die ze geschreven hebben als er iemand binnen de club overleden was. Het zijn dan ook niet de minste die overleden zijn in deze periode. Dit kwam ook op hun schouders terecht dat dit goed in het loeisterke kwam te staan. “Dit was wel heel raar en ook zwaar om te doen.” Op de vraag of het loeisterke nog zou bestaan zonder hun moeten ze wel

lang nadenken. Dit kunnen ze dan ook niet bevestigen. “Maar degene die de meeste eer moet krijgen is toch wel Frans Soetens. Die heeft toen der tijd zowat in zijn eentje 't loeisterke draaiende gehouden.” Frans wilde er eigenlijk volgens mij al eerder mee stoppen, maar toen was Erik Jansen nog hoofdredacteur. Frans zag toen al wel in dat dit niet zou werken. Frans heeft gewacht totdat Kevin en Stijn wat meer ervaren waren en kon toen met een gerust hart afscheid nemen.

De laatste jaren waren ook gezellig omdat er steeds meer feestjes en bruiloften gehouden werden en we zijn met de redactie een keer naar een wedstrijd van de Eagles geweest. Hierna zijn we nog even het nachtleven van de Eagles ingedoken. Dit is ook een moment wat ik niet meer vlug zou vergeten. Hieruit blijkt ook wel dat het redactieteam een hecht en gezellig team is.





Op maandagavond met de carnaval gingen we altijd met zijn vieren samen met Ted en Ruud in de serre bij de kuiper zitten. Hier gingen we dan een gedichtje schrijven welke we op dinsdagmorgen voor konden dragen aan de prins en adjudant. Hiervoor kregen we dan de medaille die we zo graag wilde hebben.

Een nadeel voor het loeierke is de opkomst van het internet. Deze opkomst hebben we van begin af aan meegemaakt. Sinds het infoboekje niet meer in de bus valt wisten we nooit meer wanneer het seizoen precies begon. Hierdoor kwam het eerste loeierke ook niet meer op tijd binnen. Vroeger werd 't Loeierke voornamelijk gebruikt als info bron. Deze info staat hedendaags op het internet,

waardoor er toch een functie voor het blad weg valt. Het voordeel van 't Loeierke is dan ook dat hier vooral mooie verhalen en interviews in te lezen zijn. De laatste jaren waren de uitslagen en dergelijke toch al uit het boekje verwijderd. Een ander nadeeltje vinden ze dat er weinig teruggekoppeld wordt vanuit de lezers. Graag hadden ze gezien dat er vanuit de lezers wat meer reactie was gekomen. "je doet het toch niet voor niks, je wilt toch het publiek vermaken. En als dan een stukje niet goed is of het is juist wel goed, wil je dat toch graag horen."

Zelf vonden ze de vaste rubrieken langs de lijn en de punten het leukst om op te maken. Het mooie hiervan is dat je van

verschillende mensen mooie verhalen doorgestuurd krijgt. Het leukst om te lezen vinden ze de aftrap van Henri en de interviews. "Tijdens het lezen van de aftrap moet ik toch minimaal 1 keer glimlachen of echt lachen. Dit krijgt die ouwe gek toch elke keer weer voor elkaar."

Op de vraag of de vergaderingen vroeger ook zo gezellig waren als dat ze laatste jaren zijn, zijn ze duidelijk. Vroeger werd er nog degelijk en strak vergaderd op donderdag avond in de kantine. Dit is een aantal jaar geleden veranderd. Toen kwam iemand op het idee om de laatste vergadering van het jaar bij iemand thuis te doen. Dit was bij Bram Oetel thuis. Uit deze vergadering kwamen zo veel goede ideeën, dat er besloten werd om vaker bij iemand thuis te vergaderen. Meestal was het zo: hoe meer bier in de man, deze te beter de ideeën werden.

Ze hebben jammer genoeg nog steeds geen spijt van hun besluit om te stoppen met 't Loeierke.

"Het was gewoon klaar. We hebben gewacht op het goede moment om te stoppen en die was afgelopen jaar aangebroken. Er is verversing gekomen wat we wilden en er zijn nieuwe kartrekkers opgestaan in de personen van Geert en Ruud. Dus dit was het goede moment om te stoppen. Het is lang genoeg geweest."

Op de vraag of ze nog ideeën / tips of iets leuks te melden hebben antwoordt Kevin

verassend: "mij lijkt het wel leuk om in de toekomst nog iemand te zien met een loeierke tatoeage. Veel voetballers pakken voortaan een tatoeage, dus waarom geen loeierke tattoo?"

Misschien moet er nog wel een lid bijkomen zodat het niet elke keer weer verplicht is om een stuk in te leveren. Het valt echt niet mee om 6 keer per jaar een stuk te schrijven, wat dan ook nog leuk of informatief moet zijn. Daarom is vrienden van het loeierke ook zo'n goede rubriek. Stijn ziet zijn eigen nog wel is ooit terug keren in de redactie als hoofdredacteur. "Als ik dan ook zo laks mag zijn als de hoofdredacteur nu zou ik het graag willen doen."

Kevin belooft nog wel dat hun Dex over 15 jaar lid wordt. "Ik zal er alles aan doen om hem tot een zo goed mogelijk schrijver van 't Loeierke te kneden."

Tevens beloven ze plechtig dat ze allebei vriend van 't Loeierke zullen blijven!

Kevin en Stijn,
Heel hartelijk bedankt dat jullie al die lange jaren deel hebben uitgemaakt van 't loeierke. We hebben samen heel veel mooie jaren gehad. Maar die hadden jullie ook al gehad voor onze tijd. Uit bovenstaand verhaal blijkt maar weer hoeveel jullie al meegemaakt hebben in al die jaren loeierke tijd.

Nogmaals hartelijk bedankt namens het gehele Loeierke team.

Ruud en Rob



Minigravers en Verhuur
VERKOOYEN VesseM

DE HOEFSE WEG 4 - TEL.: 0497-594242 - 591413

- * Grondwerk
- * Levering alle aanverwante materialen
- * Verhuur minigravers, minishovels, motorkruiwagens en trillers
- * Onderdelen en rijwerken nieuw en gebruikt
- * Nieuw en gebruikte handel

www.verkoopjessem.nl

Dealer



minigravers

Voor al uw:



**BROOD
EN
BANKET**

**Bakkerij
HENST**

Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

Welkom bij Driessen Toyota Bladel



Driessen

Driessen Toyota, Industrieweg 6a Bladel. Tel: 0497 - 38 52 52, www.driessen-toyota.nl



TODAY TOMORROW **TOYOTA**

Hier uw advertentie?
Dat kan!

Neem contact op met de
sponsorcommissie!
a.vanhelvoort@chello.nl



Van Riet
Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem
Tel.: 0497-591303
Fax 0497-592188
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem

Bewust omgaan met mode

Laatst stond tijdens ons vriendenweekend 'Ranking the Stars' op het programma. Bij dit spel heb je een vraag en moet iedereen vooraf alle vrienden op de juiste volgorde zetten. Uit alle antwoorden samen komt dan een gemiddelde zodat iedereen weer even op de plaats wordt gezet waar hij thuis hoort. Alles zeggende vragen kwamen voorbij zoals 'Wie kan het beste tegen bier', 'Wie luistert het beste naar zijn vriendin' en 'Wie is volgens jou het meest modebewust?' Bij deze laatste vraag eindigden Chiel en ik met een grote achterstand als laatste. Ondanks dat ik helemaal niets om kleren en winkelen geef had ik toch het idee dat het de laatste jaren wel sterk verbeterd was en dat de achterstand op de rest niet meer zo groot was. Dit dacht ik tenminste omdat ik zelfs ooit opmerkingen kreeg over bijvoorbeeld een leuk nieuw shirt. Dat dit shirt tegelijk met 10 andere shirtjes voor het bedrag van 40 euro in totaal op internet bij de C&A was besteld doet er niet toe.

Ik was eens aan het bedenken hoe ik zelf met nieuwe modetrends aan kon komen binnen het voetballen maar dat valt nog

niet zo mee. Jaren geleden zijn de kleuren al bepaald en om de paar jaar zijn de oude shirtjes versleten en is er al door iemand anders bepaald hoe de nieuwe tenues worden. Er blijven dus maar weinig opties over om er een persoonlijk modetintje aan mee te geven. Bij SBC 13 lukte het laatst al wel iemand om er toch wat uit te springen. Zo had hij bij het Oranje zwarte tenue van SBC bedacht dat geel met rode sokken het geheel wat opvrolijkte. Maar sokken horen eigenlijk ook bij het outfit dus daar mag je niet zomaar iets aan veranderen. Blijven dus uiteindelijk alleen de schoenen nog maar over waar je al je mode creaties op los kunt laten. Ik zelf heb jaren geleden gekozen voor de retro look. Dat wil zeggen dat ik gekozen heb voor een zwart model met af en toe een wit streepje erop. Sommige anderen kiezen ervoor om het zwarte gedeelte hierin weg te laten en deze te vervangen voor wit of een ander kleurtje. Waarom dit gedaan wordt is mij nog altijd niet helemaal duidelijk. Vinden ze het zelf mooier? Willen ze indruk maken op de medespelers? (in dat geval komen de statistieken uit Ted zijn verhaal weer wat



meer overeen met de praktijk) of willen ze indruk maken op de dames aan de zijlijn die er vrijwel nooit zijn. Wel is meerdere keren bewezen dat je met witte schoenen niet meteen goed kunt voetballen maar wel vaker een overtreding tegen krijgt. Blijkbaar ga ik met mijn retro schoenen toch wel goed mee met de mode. Zo stond er laatst zelfs een column in het AD over zwarte voetbalschoenen. Daarin uitte iemand zijn onvrede dat Adidas had bedacht om de zwarte Copa Mundials, die zwarte schoenen die de helft van de amateurvoetballers draagt, die zwarte schoenen waarvan iedereen die ze draagt vind dat witte voetbalschoenen niet kunnen, juist van die schoenen hadden ze een witte uitvoering gemaakt.

Bij een wedstrijd van enkele weken terug hadden we bij het 4e ineens meer toeschouwers dan dat de tegenstander in totaal bij had. Hiervan had er een groot gedeelte een kindervagen bij en een grote buik, of zelfs beide. Met die dames aan de kant verandert de kijk op het voetbal ook meteen. Doordat de tegenstander ook groen was moesten

wij de Zwart met blauwe shirtjes aan doen. “Deze shirtjes zijn eigenlijk nog veel mooier dan die groene” was de algemene conclusie langs de kant. Dat in de 1e helft meer dan de helft van de ballen bij een speler met een groen/wit shirt terecht kwam dat maakte de dames weinig uit. Mooiere shirts kan dus ook betekenen dat je slechter gaat voetballen.

Sterker nog, met lelijke shirtjes ga je zelfs beter voetballen. Zo werd er schande over gesproken dat het Nederlands elftal in 1988 in van die ‘ontiegelijk’ lelijke shirtjes moest spelen. Schande of niet, ze werden toch maar mooi Europees kampioen. Ook een jaar of 20 geleden toen het eerste van Vessem niet het originele ‘stoere’ effen donkergroene shirt droeg maar het fel groene shirt met een motiefje had iedereen zijn mening klaar. Toch was dat het laatste shirt dat gedragen werd tijdens een kampioenschap. Blijkbaar zit er dan toch wat verband tussen het dragen van niet modebewuste kleding en winnen. Dit jaar stond het 1e eindelijk weer eens bovenaan. En niet zomaar, na 6 wedstrijden waren de eerste 16 punten al



BOOMKWEKERIJ
FRANK ROEST

 **Engelien**

kappen zonder kapsones



alleen op afspraak
Malenberg 19

0497-591943
06-22157014



binnen. Al kijken we naar het tenue van dit jaar dan zien we echter weer een degelijk groen shirt zonder fratsen. Hoe kan het dan toch dat ze maar blijven winnen?

Nadat Kees Henst laatst een wedstrijd met het 4e mee had gedaan werd me veel duidelijk. Ook bij ons kreeg hij het voor elkaar om weer een aantal trainingspakken te slijten. De trainingsjassen zijn misschien wat grijs met een fel groen streepje erop maar goed, ze zien er niet verkeerd uit. Dan verwacht je een trainingsbroek van hetzelfde stof, kleur en groen streepje. In plaats daarvan

toonde hij een eenvoudige zwarte trainingsbroek zonder groen streepje. Een trainingsbroek en trainingsjas die totaal niet bij elkaar passen en ook nog eens van verschillende materialen gemaakt. Kees zijn antwoord op het vele commentaar was steeds dat dit de nieuwe mode was.

Ik heb laatst toch maar besloten tot het aankopen van zowel de trainingsjas als trainingsbroek. Misschien dat mijn directe omgeving me dan ook wat meer als modebewust persoon beschouwd en daarnaast ben ik ook wel een keer toe aan een kampioenschap met 't 4e.

Rudolf





De Slampamper van ut joar

10 punten – Jan de Laat

Wou na het oud ijzer laaien het frietvet verversen. Het oude vet wilde hij terug in de oude plastic kan gooien. Tip voor de volgende keer Fred, eerst laten afkoelen.



8 punten – Leon van der Heijden

Reed met zijn sportbolide van Zandoers richting Vessem waar ze aan de weg aan het werken waren. Daar reed op hetzelfde moment ook een 'tegenpool', oftewel een Poolse tegenligger. Leon gaf de Pool alle ruimte en reed een stukje de berm in. Zijn auto was alleen net iets lager dan de berm.



7 punten – Bram Dekkers

Tijdens een vriendenweekend stond een mountainbike tocht in de Ardennen op het programma. Bij de mountainbike verhuur werd ook een reparatie-set meegegeven. Al na een paar km was er het eerste pechgeval. Bram zou dit wel even maken. Al snel had hij er een nieuwe binnenband opgelegd en zat het wiel weer terug op de fiets. Na een tijd pompen bleek de band nog steeds niet hard genoeg te zijn. Later bleek dat hij er een binnenband van een wielrenfiets op had gelegd.



4 punten – Rein van Rooij

Voorafgaand aan de wedstrijd uit tegen EMK begon de kermis al een beetje te wringen en moest hij dus naar de wc. Er was alleen geen wc papier en dus hield hij het voorlopig maar even op. Na een kwartier spelen kwam Rein met veel geweld richting de zijlijn: “Wisselen! Ik wil wisselen”. Er ging alvast iemand warmlopen maar dat was niet helemaal naar zijn tevredenheid: “NU! Ik moet ***** hard schijten”. In een ongemakkelijk pasje liep hij richting de kleedkamers waar tot zijn grote vreugde de deur van op slot zat. Uiteindelijk heeft hij de wc in de kantine nog net gehaald al “zat het stront al tegen het katoen”.

3 punten – Ruud van Aaken

die op de avond van de dorpskwis zich niet bezig hield met het oplossen van vragen voor zijn eigen groep, maar met het verhinderen dat dorpsgenoten vragen konden beantwoorden. Dat hij hierin (te) ver ging, bleek toen hij de sites van zowel VV Vessem als de Guld vanwege werkzaamheden tot 23.30 uur uit de lucht had gehaald! Na een telefoontje van de organisatie, waarin hem werd verteld dat dit vanuit sportief oogpunt echt niet kon, waren de werkzaamheden plotseling 3 minuten later gereed, en beide sites weer voor iedereen toegankelijk. Zou Ruud echt gedacht hebben om als “slimste mens” van Vessem de geschiedenisboeken in te gaan?

2 punten – Gerwin Koolen

Hoe het gegaan was maakt niet uit, maar als je de hoofdredacteur van dit blad het ziekenhuis in krijgt dan verdient dat uiteraard een paar punten.

1 punt – Kees Mollen

In wentersel kon het eerste nog overeind blijven met een 1-1 uitslag maar eenmaal op de terugweg kreeg notabene een reservespeler van v.v. Dees, Gijs Leermakers, de trainer toch op zijn knieën. Of beter gezegd niet op zijn knieën maar meer met het hoofd tegen het asfalt.



timmerwerken • renovatie
onderhoud • nieuwbouw
aanbouw • verbouw

Martijn Nouwens timmerbedrijf
Donk 7a, 5512 NK Vessem
tel: 0497-540499, b.g.g. 06-21993111

FAIR SPORTS

SOCCERCENTER VAN DE REGIO
DE LEVERANCIER VAN UW CLUBMATERIALEN

Voetbalschoenen, kleding, accessoires, enz.

Wij leveren kwaliteits sportartikelen, een optimale service en vakkundig advies

Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel) Tel. 0499 573 468

Wie had dat gedacht?

Er is de laatste paar weken in diverse lokale media al heel wat aandacht aanbesteed, maar ik ben van mening dat er ook in het clubblad van de trotste koploper van de 5e klasse bij stil mag worden gestaan. Ik denk dat er binnen vesseem voorafgaand aan dit seizoen maar weinig mensen rekening hadden gehouden dat het 1e elftal na 6 wedstrijden met 16 punten punten bovenaan zou staan. Er is eigenlijk maar een iemand die er misschien niet van staat te kijken, en dat is Kees Mollen (maar die komt dan ook niet uit Vesseem).

Je gaat al snel afvragen hoe is het toch mogelijk. Vorig seizoen werd het 16e punt aan het eind van het seizoen met gepast gejuich binnengehaald omdat er een vat bier tegenover stond. En nu is dit aantal na 6 wedstrijden al behaald. Ik denk dat het een samenloop van omstandigheden is. Allereerst een nieuwe trainer, een paar nieuwe gezichten in de selectie, een ander competitie waar men meer aan elkaar gewaagd is en de mentaliteit binnen de selectie! Je merkt aan alles dat het vertrouwen binnen de groep groter is, en dat men bereid is voor elkaar te werken.

Vv Dees - vv Vesseem

Ik besloot om de zaterdagavond voorafgaand aan de derby binnen deze competitie maar eens een kijkje te gaan nemen in d'n Babel. Enerzijds om de stemming in Wentersel te peilen, maar ook om naar de nutte praat van de Dikke lul band te luisteren. En je kon toch wel merken dat men in Wentersel wat gespannen was, iets wat de laatste paar jaar toch wel anders is geweest. Zondag 's op de fiets naar sportpark de meren met de insteek het daar georganiseerde oktoberfest in het water te laten vallen (iets wat aangezien het barre weer wel gelukt was)! Maar het bleef helaas bij een puntje.

Titelkandidaat?

Ik denk dat het nog wat vroeg is om de platte kar al te bestellen, maar ik denk dat het zeker niet onmogelijk is 20 jaar naar het laatste kampioenschap van vesseem 1 in 1994. Nu eerst dit maar eens zien vast te houden en die eerster periode binnen harken. En zoals assistent coach van de Loo altijd zegt: beide pootjes op de grond!

Halleekes,

Hansie hansie

specialisten in bouwzaken



WWW.FRANKEN-PM.NL

CDL

V E R H U U R

Coen de Laat
Tel.: 06-11011273

Domineeshof 5
5512 BR Vessem



**Ook sportieve
mensen
winkelen met
plezier bij
Pierre en Inge**



We hebben er zin in





Nu hair-extensions
en
bruids- &
dagmake-up!

Geopend van dinsdag t/m zaterdag tot 17.30 uur
Op woensdagavond tot 20.00 uur

Wilhelminalaan 56, 5512 BK Vessem, Telefoon 0497-592128



P.vandeVen 



Feel the difference



www.pvandeven.nl

P. van de Ven - Wilhelminalaan 3 - 5512 BJ Vessem - T: 0497 59 17 66 - F: 0497 59 14 62



VAN HOOF

INSTALLATIEBEDRIJF



- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding
riolering
- Zinkwerk + dakwerk

+

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-591253-591463

Steek bij ons uw licht eens op!

LIEBREGTS ELEKTRO



VESSEM

Jan Smuldersstraat 14A
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-592322
Fax 0497-592342
Auto tel. 06-53133188

PRIVE: AD LIEBREGTS
Eikenbocht 1, Kneysel

WWW.VVESSEM.NL

voor uitslagen, standen, foto's, info en nog veel meer



harrie soetens

KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA VESSEM
TELEFOON 0497-591834

24 minuten met... Dré Rooijakkers



Het is 5 voor 9 op vrijdagavond en we stappen de stamkroeg binnen van de man die de afgelopen drie jaar aan het roer stond bij de selectie, De barman kijkt raar op nadat hij twee vreemde gezichten ziet verschijnen in zijn kroeg de Doornboom. We gaan rustig aan een hangtafel zitten en de vriendelijke man vraagt of we wat te drinken lusten. Met een volle pint in de hand vertellen we dat er is afgesproken met Dre voor een interview. Even later komen er twee iets wat oudere vrouwen

de kroeg binnen en starten een potje biljart. Net als vrouwenvoetbal is dit het ook net niet om naar te blijven kijken. Een kwartier na tijd komt Dre binnengestapt. Hij begroet ons en hangt zijn jas weg. Er worden drie glazen bier ingezet en pen en papier worden uit de meegenomen tas gepakt. Nu kunnen we beginnen met waar we voor gekomen zijn. Wie is nou die man die drie jaar lang aan de zijlijn heeft gestaan van de selectie? En heeft zijn 3 jarenplan wel goed uitgepakt?

leeftijd

50 lentes jong

Hobby's naast voetbal?

Concerten, uitgaan, sportwedstrijden bezoeken, onverwachte weekendjes weg, met de stamtafel naar Amsterdam, 3de helft sfeer proeven in de kantines.

Muziek

Bruce Springsteen, Pearl jam, Rod Stewart en festivals bezoeken om nieuwe bandjes te ontdekken.

Favoriete vrouw(en)

Ons moeder natuurlijk, de kouwe kant van de familie en Eva Mendes.

Eten

Chili con carne speciaal

Wat zou je doen met een miljoen?

Ontslag nemen, 10 dagen naar New York, wat vaten bier bij Vessem, Haghorst en Beers aan laten sluiten. Een goede bank en goede stereo aanschaffen en ook nog wat aan goede doelen schenken.

We zijn natuurlijk gekomen om te kijken hoe Dré het heeft gehad de afgelopen jaren in Vessem, hoe kijkt hij terug op de 3 jaar en is hij wel tevreden met de behaalde resultaten?

3 jaar lang was je te vinden op de voetbalvelden in Vessem. Mis je die groene weide al een beetje?

Ik heb weinig tijd om het te missen, heb de laatste tijd veel stedentrips gemaakt naar onderandere Stockholm en Londen.

Op donderdag ben ik trainer van de D1 in Beers. En de eerste maand ben ik actief geweest bij EDN.

Hoe kijk je terug op de jaren als hoofdtrainer van vv vessem?

Met gemengde gevoelens, het jonge elftal had een positieve uitstraling en er liep veel talent in rond. Het eerste jaar zijn we goed begonnen, het tweede jaar was een beetje wisselvallig. In het derde jaar werd de trainingsopkomst steeds minder, dat jaar had beter gemoeten en had ook beter gekundt.

Ben je tevreden met de behaalde resultaten of had er meer in gezeten?

Alle dingen vallen samen. Met het wegvallen van Kevin en Hein stond er een erg jong elftal. Er zaten toen een aantal positieve jonge mannen in het team. Die jongens zijn een goede basis voor de toekomst. Het laatste jaar had beter gekund.

Heb je een beetje kunnen samenwerken met de rest van de staf bij VV Vessem?

Ik heb nog steeds goede contact met Riny, hij is een goeie voor de club. Met Huub is ook niks mis mee en ze doen allemaal hun best. 't loopt zoals 't loopt. Riny en Arie mogen wat mij betreft de hemel ingeprezen worden.

Hoe bevalt je nieuwe functie als hoofdtrainer bij de D1 van Beerse boys?

Dat is als een lolletje begonnen op een verjaardagsfeestje, Ik had mijn neefje beloofd om de jongens te komen trainen op donderdag. In het weekend ben ik niet



De leukste cadeauwinkel in de Kempen!

De Huysmus

Wilhelminalaan 13 - Vessem - www.dehuysmus.nl

Hugo Sound Productions

HSP

Professioneel geluidsverhuur P.A., licht, disco en karaoke
Telefoon 040-2052256 - Wintelre

Marinka Liebrechts

Schoonheidsspecialiste en Pedicure

Marinka Liebrechts

Schoonheidsspecialiste en Pedicure

Braak 9
5512 CC VESSEM
Telefoon: (0497) 592028
E-mail: marinka.liebrechts@hetnet.nl

IPL-behandelingen

- Haarverwijdering
- Rimpelbehandeling
- Couperosebehandeling
- Pigmentvlekken
- Acne behandeling

René Willems
Electrotechniek

Predikant 8
5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

**Electrotechnische installaties,
datainstallaties en verlichting.**

r.willemsselectro@kpnplanet.nl

verplicht om bij de wedstrijden te zijn.

Sta je op zondag langs de lijn bij Beerse Boys 1?

Dit jaar heb ik geen verplichtingen in het weekend, ik ga de leuke wedstrijden in de kempen af en daar zullen ook wel wedstrijden van de Beerse Boys bijzitten.

Hoe ziet je toekomst als trainer eruit?

Dit jaar ga ik eerst kijken hoe de rust bevalt. Ik ben een trainer die iets op wil bouwen en er moet wel een club zijn waar dat kan. Dit jaar moet niks persé en kijk wel wat er op mijn pad komt.

Nadat de 24 minuten verstreken zijn en logisch er wijs het interview moeten beëindigen. Verlaten we de hangtafel en schuiven we aan de bar, want om ons voor 24 minuten helemaal naar Beers te laten rijden is ook nogal erg. Eenmaal aan de bar waar alle stamgasten van de Doornboom zitten (een man of 5 in totaal) met een gemiddelde leeftijd rond de 60 jaar, blijkt het toch al snel gezellig te worden. Ook valt ons al snel op dat Dré een zeer grote kennis heeft op het gebied van muziek, ongeveer bij elk nummer wat die avond voorbij kwam wist Dré na een paar seconden al hoe het heette en wie het zong. Ook bleek dat Gerwin Koolen een bekende was van een aanwezige stamgast, het bleek een oud collega van Gerwin, die hem nog zo goed kon herinneren omdat hij altijd zo'n ongelofelijke hoeveelheid cola op dronk. Maar naar al het gezever bleek de klok gewoon door te tikken en aangezien er

weer gewoon gewerkt moest worden de volgende dag hadden we vervoer nodig. Gelukkig bleek Chris van Spreuwel nog wel bereid om ons even op te pikken. Een half uur nadat Chris gearriveerd was en wij weer richting het beloofde land keerde besloot Dré nog maar even naar Oostelbeers te fietsen om te kijken of er nog wat te beleven viel op het feest van motorclub de versleten gaskabel.

Op de terugweg naar Vessem bespreken we waar we allemaal nog achter zijn gekomen na een avond aan de bar te hebben gehangen met Dré. Zo heeft hij liever aardappels dan shoarma, de saus gaat er het liefts op en hij pakt eerder de fiets als de brommer. Als je goed geluid wil hebben draai je een LP en geen cd en als Dré moest kiezen tussen de Doornboom of de kantine, dan zat hij het liefst in de kantine. Gras gaat boven kunstgras en 'deze vuist op deze vuist' begin en eindig je altijd met je linkerhand.

Wij wensen Dré in ieder geval succes met het verdere verloop van zijn trainerscarrière!

Thomas & Hans



Wilhelminalaan 6
5512 BK Vessem
Telefoon 0497-592286

BELEGDE (STOK)BROODJES
FRITES
SNACKS
(MEENEEM)SCHOTELS
SOEPEN & SALADES
(SOFT)IJS
MILKSHAKES
(WARME)DRANKEN

baro-lux

sportprijzen, bekens, vaantjes,
trofeeën, medailles e.d.
Zéér concurrerende prijzen

Bart Rombouts

Bloxstraat 19 - Eersel (t.o. de sporthal)
Bel voor een afspraak en prijsopgave 0497-516120



adviesering - uitvoering



**buijvoets
bouw
management**

BBM Vessem BV
Domineeshof 3
5512 BR Vessem

tel / fax 0497 - 592327
mobiel 06 - 53 18 59 64
bbmvessem@gmail.com

projectleiding / -management

WSM

**METALHANDEL
SLOOPWERKEN**

Hoogeindseweg 21



013-5142657
06-54272650

Oostelbeers

Interne periode

Al jarenlang houdt Peter Schoenmakers op het bord in de kantine de interne periode bij. Een belangrijke interne competitie aangezien er consumptiebonnen mee verdiend kunnen worden. Deze standen zijn nu ook in het loelierke te volgen.

Regels:

- De volgorde die aangehouden wordt is de volgorde zoals de wedstrijden gespeeld worden en dus niet op volgorde zoals het vooraf ingepland was.
- Als er een team uit de competitie verdwijnt worden de wedstrijden die tegen dat team nog niet gespeeld zijn beoordeeld met een gelijkspel. Wedstrijden die al gespeeld zijn blijven staan.
- Elk team kan maar één periode winnen.
- Over het totaal doen alle teams weer mee en ook hier zijn bonnen te verdienen.
- De 4 wedstrijden die door het eerste gespeeld worden op een inhaaldrag van de lagere elftallen tellen niet mee.

Eindstand 1e periode

Plaats	Team	Wedstrijden	Punten	Doelsaldo
1	Vessem 3	6	18	+23
2	Vessem 1	6	16	+8
3	Vessem A1	6	9	+2
4	Vessem 4	6	8	-5
5	Vessem 5	6	6	-1
6	Vessem 2	6	4	-8

Periode	Aantal wedstrijden	Winnaar
Periode 1	6	Vessem 3
Periode 2	5	
Periode 3	5	
Periode 4	6	
Totaal	22	

Don't worry, be happy!

Het is de nacht van zondag 27 op maandag 28 oktober, rond de klok van kwart voor één. Ik loop net café "De Brouwketel" uit, na het drinken van twee jopen met Hans C, en ga richting huis. De storm, die later blijkt de zwaarste sinds 37 jaar te zijn, heeft ook Vessem bereikt merk ik op. Naast mijn eigen waarnemingen en als ik het nieuws moet geloven staat ons een helse storm te wachten. Naast een aankomende storm is daar ook nog het nieuwsfeit dat heel de wereld zwarte piet van ons af wil pakken! Al met al heel veel negatieve nieuwsfeiten in deze toch al financieel zware periode.

Maar.. lopend over het trottoir langs de Meestert de la Courstraat denk ik terug aan de afgelopen 48 uur, ook wel mijn weekend genaamd. Mijn weekend bestaat altijd alleen maar uit positieve ervaringen! Wat nou storm? Ik kan wel leven zonder zwarte Piet! En wat doet mij die economische crisis.. geld maakt mij toch niet gelukkig!

Dit weekend hebben we met de VV Vessem 2 de eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen! Met oogstrelend voetbal en geoliede combinaties werd DOSL 2 van de mat gespeeld. Na 8 wedstrijden slecht voetbal te hebben laten zien, zat nu alles mee. Rob de Koning kan wel zijn eerste kans in het netje leggen! En Daan Somers kan klaarblijkelijk ook met zijn voeten spreken (lees wereldgoal). Verbazingwekkend nog aan toe Bas van de Heijden, na 3 jaar droog gestaan te hebben maakt ook hij een prachtig doelpunt. Bas had nog niet gejuicht of Kees Mollen selecteert bas, na 3 jaar afwezigheid, weer voor het vaandelteam van Vessem! Vessem 2 blij, Bas van der Heijden blij, iedereen blij!

Na deze overwinning was het nog lang onrustig op de Lille! De overwinning werd gevierd met de nodige potten bier en bami's! Bami's vraagteken hoor ik u denken! Jazeker! Doordat, met de persoon van Leon van der Heijden, een

frisse wind is komen blazen in de kantinecommissie verandert het één en ander in de kantine. Allereerst zijn daar de bami's, maar ook krijgt de kantine nieuwe modieuze hangtafels. Dit speciaal voor de jongens van Vessem 2, zodat die vanachter het glas naar de mannen van het eerste kunnen kijken.

Een ander heugelijk feit waarvan ik dit weekend op de hoogte werd gebracht is dat zondag 12 januari 2014 de eerste "Rein van Rooij fanclub dag" op de agenda staat. Jong en oud Vessem, maar ook Wintelre, kijkt hier naar uit en gaat die eerste fanclub dag, de toon zetten voor alle Rein-van-Rooij-fanclub-dagen in de komende 50 jaar!

Naast alle positieve ontwikkelingen bij onze club, bij Vessem 2 en rond de in aantocht zijnde fanclub dag van onze cultheld is dit weekend ook nog 20 ton ouw ijzer opgehaald. Hier heb ik mij belangeloos voor ingezet, alles voor de club! Ook heeft boer Vondervoort dit weekeinde, voor de storm, de mais veilig van de akker gehaald. Iedereen kan wel klagen over de aankomend storm, over zwarte Piet die ons gaat verlaten en over de economische malaise die ons treft. Maar bekijk het van de zonnige kant en geniet!

De Maaskant is in zicht en mijn bed lonkt! Dus tot op de 'vrienden van het Loeierke' avond en welterusten!

Groeten Johan (Maaskantje)



'De SUPERCUP'

Jeugd - Clubcompetitie 2013-2014

elftal	wed.	pnt.	gem.	voor	tegen	saldo	TUSSENSTAND SUPERCUP SEIZOEN 2013-2014 SPONSOR: Super Service Henst
C1	6	16	2.67	13	2	11	
D1	5	12	2.40	24	12	12	
E1	5	10	2.00	23	18	5	
A1	6	9	1.50	13	11	2	
D2	4	6	1.50	27	23	4	
F2	6	7	1.17	45	32	13	
B1	5	3	0.60	5	35	-30	
F1	5	0	0.00	7	39	-32	
E2	6	0	0.00	11	45	-34	



PRIKBORD

10 November

SUPER ZONDAG

Na afloop van de wedstrijden zal DJ Nippo de kantine voorzien van sfeerverhogende muziek.

Vanaf 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te schenken aan personen jonger dan 18 jaar. Dit geldt ook in de kantine van VV Vessem!

heb je nog een 't Loelierke goes around the world! foto?
stuur deze dan door naar loelierke@vvessem.nl



**INDUSTRIAL
PACKAGING**

**EMBALLAGE
OP MAAT**

**Dirk Boutsiaan 28
Eindhoven
Tel. 040-2115460**

**RESTAURANT SMAECKVOL] vol van
smaecken**

Prachtige omgeving - Kempische Hoeve - Fietsterras - Eerlijke ingrediënten
Brabantse Gastvrijheid - Toegankelijke prijzen

Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem

Reserveren aanbevolen
Kijk voor actuele openingstijden op onze website

Tel: 0497 - 592 072 – info@smaeckvol.nl – www.smaeckvol.nl

auto henk van herk

Officieel



dealer van
de Kempen



- ONDERHOUD EN REPARATIES ALLE MERKEN
- VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S
- SCHADETAXATIE EN REPARATIE

De Hoefseweg 3 - Vessem - Tel. 0497-591842

OUTDOOR SUPPLIES

WOLF CAMPER®

Topkwaliteit uit Scandinavië!

VESSEM

- Tenten
- Slaapzakken
- Rugzakken & bagagerollen
- Shirts
- Broeken
- Blouses
- Schoenen & sokken
- Windstoppers
- Fleece truien en shirts
- Wollen vesten
- Handschoenen

WOLF CAMPER®

Topkwaliteit uit Scandinavië!

www.wolfcamper.nl

Langs de lijn

Oh, vvvessel.nl
overbelast tijdens
de kwis?

Ja, gelukkig werkte
alles om 23:30 weer

