

IN DEZE UITGAVE VAN CLUBBLAD 'T LOEIERKE:

26

“De vrouwen hangen
de hele dag aan je broek.”

Interview met ex-prins Jerommeke en ex-adjutant Ivanho

18

Uitreiking
Loeierke/Super
Service Hens
Omni-kerst
puzzel

Rubrieken

- 04 D'n Aftrap
- 06 Van het bestuur
- 24 De zoute stengel van ut joar
- 46 Supercup
- 50 Langs de lijn

Columns

- 10 V United
- 12 Wel en wee (van Willem II)
- 36 Van het concert des levens...
- 38 Voetbalbeleving in optima forma
- 40 “De slimste mens”/”hoe snel kom je er op?”



D'N AFTRAP

Voor het eerst in haar historie is de Vaesheimer Bode er in geslaagd om een concrete aanwijzing betreffende de nieuwe Prins en Adjutant te verstrekken. Uit de foto, een enorme stapel brandende planken, kun je inderdaad opmaken dat dit een “hete Heuvel” van “Hout” is. Hoe Prins Jeromeke en zijn Adjutant Ivanho dit jaar carnaval hebben ervaren, en of het Jeromeke dit jaar (weer?) gelukt is om vreemd te gaan, kunnen jullie verderop lezen in dit loelierke.

Behalve carnaval hebben we ook de winterstop weer achter de rug. Zo pakte Ajax-huurling Mickey van der Hart als doelman van Go Ahead Eagles in één wedstrijd al meer punten voor de Amsterdammers dan Jasper Cillissen in het hele seizoen. Francesco Totti introduceerde een nieuw fenomeen, door na zijn gelijkmaker tegen aartsrivaal Lazio, met een telefoon van 'n toeschouwer, 'n selfie te maken. Hierbij dient wel een kanttekening te worden geplaatst. In de tijd dat Cees Henst nog regelmatig

scoorde, had niemand in Vessem ooit gehoord van 'n smartphone! Gelukkig maar! Ook ons vaandelteam kwam na de winterstop al in actie. Na het gelijkspel tegen Terlo werden tegen Tivoli de 3 punten in Vessem gehouden. Het meest opvallend was echter de scheidsrechter, die zo uit de ton van de Keiebijters leek te zijn gestapt.

Om in de winterstop niet helemaal verstoken te blijven van live-voetbal bezocht ik 17 januari samen met onze Stijn de wedstrijd Newcastle United - Southampton. In het imposante St. James Park nam ik plaats naast een even imposante Geordie, ruikend naar bier, fish and chips en uiteraard helemaal onder de tattoo's. Je denkt dan al gauw aan 'n type als de Frietboer of Langermans, maar deze supporter was bescheiden, sociaal en zeer behulpzaam en sprak bovendien vloeiend Engels. Toch was de wedstrijd nog geen kwartier oud, of we hadden vlak achter ons het volledig arsenaal aan Engelse scheldwoorden en verwensingen al voorbij horen komen.

Toen ik omkeek, zag ik tot mijn verbazing een keurige man, gestoken in een even keurig pak. Naast hem zijn zoontje van 9 jaar, even hard schreeuwend, maar met woorden als asshole, bastard en idiot duidelijk nog niet op het niveau van zijn vader. Je kunt je dus behoorlijk vergissen. De ploeg van Ronald Koeman vergiste zich niet en won met 1-2 door doelpunten van Eljero Elia. Mocht je trouwens niet van voetbal houden, maar meer geïnteresseerd zijn in vrouwelijk schoon, dan is Newcastle ook een regelrechte aanrader. Zelfs bij 5 graden lopen de vrouwen daar in topje, minirok en op hoge hakken. En dan bedoel ik 5 graden onder nul! Het jaargetijde maakt dus niet uit. Misschien een idee voor volgend jaar carnaval Jeroen!

Geert van Aaken schijnt er bijzonder trots op te zijn dat hij de vorige "aftrap" in een recordtijd van 7 minuten en 12 seconden op papier heeft gezet. Ondanks dat de aftrap van 10-vingerige Geert, vooral bestond uit prietpraat is er toch een boodschap doorgekomen. Ook ik heb een smartphone aangeschaft. Nu, zes weken later en na enkele gouden tips van Bert Sterken, gaat het bellen al redelijk, maar tegelijkertijd bellen en whatsappen blijft lastig, zeker als je met enkele glazen bier teveel, achter het stuur van je auto in de avondspits zit.

Wat kunnen jullie verder in dit loeisterke zoal verwachten? Th. de Bie daalt nog verder in aanzien. Hij probeert niet eens meer te verhullen, dat niet hij, maar Kristel

het thuis voor het zeggen heeft. Ditmaal schrijft hij o.a. over kinderen, winterbingo, thee drinken en een musical op West End. Inderdaad, onderwerpen die je eerder in de Libelle, Viva of Margriet zou verwachten. Het moet niet gekker worden! Gelukkig compenseert het stuk van Ruud van Aaken veel, zo niet alles. Hij schrijft over helden. Niet alleen zijn helden, maar ook mijn helden en waarschijnlijk ook uw helden. Wie zijn ze en waar kom je ze tegen? De antwoorden krijgt u verderop in dit loeisterke. Gastschrijver Gijs Leermakers toog eveneens naar de bakermat van 't voetbal, en bezocht 2 Premier League wedstrijden in Londen. Waarom deze Klepbroek zich vooral thuis voelde op White Hart Lane, gelegen in een achterstandswijk waar het gemiddelde IQ de 100 niet haalt zal duidelijk zijn. Behalve een sfeerimpressie geeft Gijs desondanks toch nog wat nuttige Engelse vertalingen.

Aangezien ik bij god niet zou weten hoe Geert deze aftrap zou afsluiten, wil ik het maar op mijn eigen manier doen. Namens de redactie wil ik in ieder geval Hans van Diessen onze welgemeende excuses aanbieden voor het foutje dat abusievelijk in onze kerstpuzzel is geslopen, de winnaars feliciteren en de overige inzenders hartelijk danken voor hun respons. Voor nu veel leesplezier!

Groeten,
Henri Swaans.



VAN HET BESTUUR

De slimste mens. Een mooi en wederom strak geleide spelquiz op de carnavalsdinsdag in de kantine. Het team van prins Jerommeke en zijn adjudant Ivanho trad in vol ornaat aan tegen het team van de VoKo (een combinatie van de voetbal- en korfbalvereniging).

De spelregels waren duidelijk en waar een mogelijke discussie zou kunnen ontstaan werd deze meteen de kop ingedrukt door de altijd norske Rick van Rossum. Wel jammer dat de presentator van het geheel het dit jaar niet voor elkaar heeft gekregen om de VoKo met de laatste vraag toch aan een overwinning te helpen! Het valt de VoKo natuurlijk een klein beetje tegen, dat we in tegenstelling tot de laatste jaren nu een keer verloren hebben van de Spekstruiven. Maar het was een terechte winnaar dus prins Jerommeke, proficiat!!

Na een winter van kwakkelen ga ik ervan uit dat we het ergste van de winter gehad hebben en dat we kunnen gaan

beginnen met het tweede deel van de competitie. Zo heeft het eerste nog maar twee wedstrijden gespeeld na half november. De wedstrijd tegen Terlo eindigde in een gelijkspel (2-2), en zondag 22 februari won het 1e van Tivoli met een verdiende 2-0. En nu maar hopen dat ze deze lijn vast kunnen houden, zodat we aansluiting kunnen krijgen bij de top van de competitie.

Ook staat er een aantal activiteiten op het programma voor de komende weken. Zo wordt er op zondag 8 maart weer een Super Sunday georganiseerd en worden er op zondag 29 maart jubilarissen gehuldigd op de Lille. Natuurlijk zijn dit mooie gelegenheden om met de fiets af te zakken naar de Lille! We hebben de fietsenstalling uitgebreid, zodat we meer fietsen kwijt kunnen. Dit zal hopelijk ook bijdragen aan een oplossing voor het parkeerprobleem op de zondagen. Er is dus genoeg te doen op de Lille!

Met sportieve groet,

Hans van der Linden

Marinka Liebregts

Schoonheidsspecialiste en
Pedicure

- ◆ Gecertificeerd Reumatische en Diabetische voet
- ◆ Definitief ontharen met IPL

Braak 11
5512 CC
Tel: 0497-592028
Mobil: 06-206 216 51
marinka.liebregts@hetnet.nl



Marinka Liebregts

www.schoonheidsspecialistevessem.nl

 Engelen

Kappen zonder kappers



alleen op afspraak
Molenberg 19

0497-591943
06-22157014



Welkom bij Driessen Toyota Bladel



Driessen

Driessen Toyota, Industrieweg 6a Bladel. Tel: 0497 - 38 52 52, www.driessen-toyota.nl

TODAY TOMORROW  TOYOTA

VEEVERVOER en VEEHANDEL

F. BECX

Mr. de la Courtstraat 17
Vessem - Telefoon 591446



**BOUWBEDRIJF
LOUWERS B.V.
OOSTELBEERS**

Sparrendijk 6a - O.W. Middelbeers
Tel.: 013-5141347
Fax: 013-5142995



**Auto- en motor
rijkschool
Menno
Aalders**



**Tel. (0497)-591845
VESSEM**

**ZWEMBAD BEEKDAL
Vessem**

- Baby en kleuter-zwemmen
- Vrij zwemmen op afspraak
- Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516
Mobiel: 06-51335946

V UNITED!

Na weer een carnavalszondag van 15 werkuren en het uiteindelijk weer licht hebben zien worden ging mijn wekker om stipt elf uur af. Snel een boterham naar binnen duwen, die mufte carnavalskleren weer aan en dat bakkie koffie pak ik wel bij de Gouden Leeuw. Op naar Haghorst! Op naar het Stuitenbal!

Eenmaal aangekomen in Haghorst, na een toeristische route door de Kempen in een vrachtwagen met het geluid van een opstijgend vliegtuig, kwamen al mijn herinneringen weer naar boven. Op een of andere manier zien mijn bezoeken aan Haghorst er iedere keer hetzelfde uit. Een open veld met vrachtwagen, alles wordt op video vastgelegd, veel bezoekers en een paar uur lang actief bezig zijn om vervolgens weer met kramp in de kuiten het veld te verlaten. Toch zat er een groot verschil tussen afgelopen keer en de keer daarvoor. Hoe ik vorig jaar eind mei nog bijna met tranen in m'n ogen van het veld liep, stond ik maandag met carnaval met een brede grijns en een fles Bavaria in de hand nog na te genieten van het Stuitenbal. Wat een feest!

We arriveerde als eerste. Iedereen eruit, alle halfvolle flessen bier inschenken in

plastic bekertjes en even lekker buiten in het zonnetje gaan zitten. Dat dacht ik. De zon was er, maar daar merkte ik bijzonder weinig van. Iedereen ingepakt met truien, lange broeken en dikke jassen, terwijl wij daar stonden in onze houthakkersblouse en korte spijkerbroek. Je kunt na gaan hoe ontzettend blij ik was met mijn felgroene voetbalsokken die ik nog net over m'n knieën kon trekken. Het zag er waarschijnlijk niet uit, maar dat was dan maar zo. Verder heb ik niet alleen aan mezelf gedacht. Ik heb ook anderen warm gehouden. Niet door een sjaal af te staan of iets dergelijks, maar door ze een slokje van mijn veldfles te laten proeven. Een houthakker zonder veldfles is natuurlijk geen houthakker. Ik hoor ze nog zeggen: 'Hmm, wat zou er toch in dat zilveren flesje in z'n borstzak zitten?'. Waarop ik zei: 'Hier, proef maar'. Haha. Je had de gezichten eens moeten zien. De goedkoopste whisky van WP is nou eenmaal ook niet het lekkerst.

Rond de klok van vijf stonden we al met onze handen tegen een of andere stroboscoop waar best wel wat warmte vanaf kwam. Uiteindelijk hebben we via via nog een stapel jassen richting Haghorst weten te regelen waar we

dan ook erg blij mee waren. Het werd tijd om een rondje te gaan lopen. Even voor naar het podium, andere wagens bekijken, andere vrouwen bekijken. Je kent het wel. Overall springende mensen, vlammenwerpers, 360 graden om je heen harde muziek en tot mijn verbazing ook confetti. Ik had eigenlijk verwacht dat dit de enige dag was dat ik de confetti niet uit mijn bier hoefde te vissen. Integendeel, ik kon m'n hand beter vast op het glas houden. Dinsdagmorgen heb ik de bezem er ook maar even bij gepakt om mijn spoor confetti van de achterdeur naar m'n bed uit te wissen.

Eigenlijk is het ook wel een beetje trots. Een wagen uit ons kleine dorp Vessem op een van de grootste carnaval-festivals van Brabant. Misschien zelfs de mooiste

wagen die erbij stond. Ze hadden het prima voor elkaar. Het enige puntje van kritiek was het trapje. Ik ging de eerste keer al bijna onderuit, maar toen ik Sam Rijkers een halve handstand zag maken en vervolgens bij de EHBO zag zitten wist ik het helemaal. Opletten. Desondanks was het een hele mooie dag en kijk ik uit naar volgend jaar. Ik heb mezelf voor de zekerheid alvast aangemeld op Facebook voor 2016. Ik moet wel bekennen dat mijn focus op dit moment ergens anders ligt. Over een paar weken ga ik, samen met Joris van Ham naar Bangkok om het voetbal in Thailand nader te onderzoeken. Dat lezen jullie in mijn volgende stuk.

Bedankt voor de gezellige carnaval!

Groeten Frans



Wel en wee (van Willem II)

Het klinkt misschien gek en het goeie weer moet zo kort na carnaval nog komen, maar op de keper beschouwd duurt de competitie nog maar twee maanden en dan is het seizoen 2014/2015 alweer afgelopen. Omdat er de laatste weken na de winterstop veel is afgelast in verband met het slechte weer, heb ik al bijna drie maanden geen bal meer aangeraakt. Zondag staat de wedstrijd tegen EFC 1.0 op het programma en mag ik eindelijk weer eens de voetbaltas meenemen. Elk nadeel heb zijn voordeel, het niet actief voetballen biedt wel volop tijd om het binnen en buitenlands voetbal en voetbalnieuws te volgen.

Wat dat betreft is een abonnement op Fox sports toch wel een uitkomst. Het is tevens een gratis tip voor vrouwen die niet weten wat ze hun man/vriend cadeau moeten geven voor zijn verjaardag, nu je na jaren op rij een paar sokken hebt gegeven, toch eens iets anders wilt. Dus gewoon een abonnementje afsluiten, buitenlands voetbal erbij en vervolgens bellen dat je het toch allemaal wat duur vindt, en de kortingen stromen binnen is mijn ervaring.

Het is makkelijker om het voetbalnieuws te volgen, dan live voetbal te volgen. Via voetbalnieuwssites, twitter, good-old teletekst en tv komt het nieuws vanzelf tot je. De opvallendste onderwerpen van de laatste tijd zijn matchfixing, wel of geen kunstgras, contractverlenging van Kees Mollen bij VV Vessem en last but not least, het polletje.

Als trouw lezer van de boeken van uitgever VI boeken heb ik een paar jaar geleden al gelezen hoe matchfixers met name uit Azië te werk gaan en steeds meer voet aan de grond krijgen in Europa. Het leek een kwestie van tijd voordat er gevallen in Nederland bekend werden. Afgelopen winterstop was het lachwekkend hoe Heerenveen in een wedstrijd benadeeld werd met wel erg gemakkelijk gegeven penalty's. Ibrahim Kargbo werd beticht van matchfixing in de wedstrijden van Willem II tegen Ajax en Feyenoord, enkele jaren geleden. Omdat gokkers op de gekste dingen kunnen inzetten, bijvoorbeeld wie krijgt de eerste inworp, lijkt het mij bijna onmogelijk om matchfixers te vervolgen, zeker als ze zelf ontkennen. In mijn eigen team

zie ik wekelijks minimaal acht van de elf spelers acties uitvoeren die door zouden kunnen gaan voor matchfixingpraktijken. Toch geef ik iedereen het voordeel van de twijfel. Ik heb ook nog nooit een bel-Chinees of ander verdacht persoon aan de kant van de lijn zien staan. Of het moet zijn dat het grote Aziatische goksyndicaat de lijnen met Vessem onderhoudt via De Foeb. Zijn taalgebruik tijdens carnaval had wel iets weg van een buitenlands accent. Dan het polletje. Ik zat al handenwrijvend voor de tv uit te rekenen dat het gat tussen PSV en Ajax op ging lopen naar 14 punten. Totdat aanvaller Wesley Verhoek bedacht in plaats van een aanval te starten, het handig was om over 35 meter terug te spelen naar de van Ajax gehuurde doelman Mickey van der Hart.

Op zich niet zoveel mis mee, behoudens het feit dat de bal stuitte over een polletje en over de wild zwaaiende voet van de keeper heen stuitte, en langzaam het doel in rolde. Door de overwinning van Ajax op de club van toekomstig voorzitter Daan Somers, blijft de voorsprong van PSV op Ajax 12 punten, geen reden voor paniek dus. Er zijn mij twee andere polletje incidenten bekend. Bij een was Hans van Breukelen betrokken in de wedstrijd Feyenoord – PSV in '87/'88. Mijn favoriete polletje incident blijft die uit Feyenoord – PSV van 18 mei 2003. In een wanhopige poging nog van invloed te zijn, gooit Remco van der Schaaf een plag gras bij Pierre van Hooijdonk in zijn nek, die net de aanloop start voor het nemen van een penalty. Het is de moeite waard om deze even op te zoeken op

Youtube. Al deze 'kan gebeuren'- polletje praktijken, kunnen niet meer gebeuren als alle clubs doorgaan met de invoering van kunstgras.

Daar ben ik wel klaar mee. Het voetbal verliest niet alleen zijn charme met kunstgras, Nederland is een uitzondering en dat is zorgwekkend. Spelen op kunstgras is een ander spel dan spelen op gewoon gras. Daarom denk ik dat Nederland over een paar jaar als landenteam ook niks meer voorstelt op een WK of EK.

Ook spelertjes bij ons uit de regio die niet uit een boerendorp komen maar bij wat grotere amateurclubs spelen, zijn niet anders meer gewend. Op een WK spelen straks onze keurige Havo-jongens tegen straatschoffies uit pakweg Argentinië en Italië die normaal voetbal in plaats van veredeld zaalvoetbal gewend zijn, dat gaat niet werken. Nederlandse profclubs die voor kunstgras kiezen gebruiken altijd financiële argumenten, wat natuurlijk onzin is.

Zelfs in België waar de economische situatie (van het voetbal) veel slechter is dan bij ons, speelt er geen club uit het hoogste niveau op kunstgras. De oplossing: door de KNVB een organisatie laten opzetten die bij alle 38 profclubs verantwoordelijk is voor een goed veld.

Geert



FysioVessem

**Fysiotherapie, Manueel Therapie, Dry Needling,
Medical Taping en Fysiofitness**

Bertine Peters, Elle Bartels en Marieke Roest

Hemelrijk 1

0497-591145

www.fysiovessem.nl

info@fysiovessem.nl

Voor al uw:



**BROOD
EN
BANKET**

**Bakkerij
HENST**

Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

V.V.Vessem DARTS LEAGUE

Ben je 18+ en lid van de V.V.Vessem geef je dan nu op bij Toon Olislagers of Kees Henst.

Er zal in een poule systeem gespeeld worden en de beste 4 darters spelen op donderdag 30 april de grande finale.

De poulefase is een best of 5 vanaf 501.

De wedstrijden regel je onderling met diegene die in jou poule zitten zodat je samen kunt bepalen of je op donderdag of zondag je wedstrijd speelt.

Na inschrijving kom je in de V.V.Vessem Darts League app terecht en volgt meer info.

Inschrijving voor dit grootse toernooi is gratis.



1 MAART T/M 30 APRIL

... **VOOR** ...
BIER
LEKKER ETEN
EN
GEZELLIGHEID



Jan Smuldersstraat 24 / NL-5512 AZ Vessem
+ 31 (0)497 591252 / www.goudenleeuwvessem.nl



VAN HOOF

INSTALLATIEBEDRIJF



- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding
riolering
- Zinkwerk + dakwerk

+

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-591253-591463

Steek bij ons uw licht eens op!

LIEBREGTS ELEKTRO



Jan Smuldersstraat 14A
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-592322
Fax 0497-592342
Auto tel. 06-53133188

PRIVE: AD LIEBREGTS
Eikenbocht 1, Knegsel

WWW.VVVESSEM.NL

voor uitslagen, standen, foto's, info en nog veel meer



harrie soetens

KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA VESSEM
TELEFOON 0497-591834

Uitreiking Loeierke / Super Service Henst omni-Kerstpuzzel

Vraag op de Vessemsse basisschool in de kleuterklas 'wat wil je later worden?', en 99% van de jongens antwoord profvoetballer (al dan niet in combinatie met een ander stoer beroep als brandweer) of schrijver van d'n Aftrap van 't Loeierke. Voor mij werd het laatste kort voor Kerst werkelijkheid. Eindelijk lukte het Henri zijn onschendbaarheid, zijn groot aanzien en rol als voornamen opiniebepaler eenmalig te ontnemen. Toch meende Ruud Verbaant in zijn recht te staan om felle kritiek te uiten.

Tijdens een zittingsavond ontvang ik namelijk een bericht van Ruud. Het is geen verkeerd geadresseerde bekendmaking van het feit dat hij dit jaar adjudant is van Ted Blox. Nee, Ruud eist een heuse rectificatie. Ik moet even denken waar hij het over heeft. Natuurlijk, het gaat over mijn voorspelling dat het hem niet ging lukken de helft van de vragen in de Kerstpuzzel goed te beantwoorden. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de buurtvereniging had hij ook al om opheldering gevraagd over het feit dat zijn naam genoemd werd. Ik leek weg te komen met de uitleg, dat ik wilde aangeven hoe moeilijk de puzzel wel niet zou zijn, en dat het niks met hem persoonlijk te maken had. Tijdens het opzetten van de puzzel stelden we

onszelf namelijk al de vraag, is de puzzel te moeilijk? Een beetje uitdaging mag er wel inzitten maar het moet niet zo zijn dat puzzelaars na een paar vragen al afhaken.

Maar goed, bij dezen: Ruud, sorry voor de slechte inschatting van jouw puzzelvaardigheden, proficiat met je resultaat en hopelijk doe je volgend jaar gewoon weer mee?! Het zou flauw zijn om te zeggen dat je keuze om Gijs Leermakers aan te stellen als hulplijn, beslissend is geweest.

Op 5 februari jongstleden was het dan zover in de kantine, op dezelfde avond dat de eerste editie van bingo met afleids plaatsvond, werd er ook tijd gevonden om de door Super Service Henst ter beschikking gestelde trofee uit te reiken. Omdat er maar liefst drie inzendingen waren met o fout, werd er ter plekke geloot om te bepalen wie zich winnaar mocht noemen. Niemand minder dan Ed de Koning ging met de hoofdprijs aan de haal en hij nodigde spontaan de redactie van 't Loeierke uit om een gerecht te komen proeven dat is bereid met zijn gewonnen prijs. Hopelijk haalt hij voldoende bier in huis om e.e.a. na te spoelen en heeft hij in geval van calamiteiten het telefoonnummer van Het Smulhuis paraat. Saillant is de fout van

Hans van Diessen. Bij het overschrijven van alle antwoorden vanaf het Loeierke op het invulformulier, heeft hij Adrie Huijbers 2x ingevuld in plaats van 1x Adrie Zweekars. Hiervoor dus 1 punt als goedmaker in het klassement voor de Zoute stengel van het jaar.

Namens de redactie van 't Loeierke bedank ik iedereen voor de deelname en hopelijk tot volgend jaar! In ieder geval krijgen de deelnemers er één geduchte concurrent bij in de persoon van Henri Swaans.

Groeten Geert

Hieronder nog de volledige uitslag:

1. Fam. de Koning 0 fout
2. Ruud Verbaant 0 fout
3. Kevin van Helvoort 0 fout
4. Hans van Diessen 1 fout
5. Iwan van Hout 'Ivanho' 2 fout
6. Toon Olislagers 3 fout
7. Merijn van Ham 4 fout
8. Peter Schoenmakers 5 fout



't Loelierke



BOOMKWEKERIJ FRANK ROEST

Professionals in installatie techniek



Gas, water, sanitair, energievoorziening,
verwarming en luchtbehandeling

Avignonlaan 14
5627 GA Eindhoven
Tel. (040) 243 09 10
info@ajloots.nl

www.ajloots.nl

UNETO-VNI



baro-lux

sportprijzen, bekens, vaantjes,
trofeeën, medailles e.d.
Zéér concurrerende prijzen

Bart Rombouts

Bloxstraat 19 - Eersel (t.o. de sporthal)

Bel voor een afspraak en prijsopgave 0497-516120



adviesering - uitvoering



**buijvoets
bouw
management**

BBM Vessel BV
Domineeshof 3
5512 BR Vessel

tel / fax 0497 - 592327
mobiel 06 - 53 18 59 64
bbmvessel@gmail.com

bouwbegeleiding

directievoering

projectleiding / -management

WSM

METAALHANDEL SLOOPWERKEN

Hoogindseweg 21



013-5142657
06-54272650

Oostelbeers





Van Riet Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem
Tel.: 0497-591303
Fax 0497-592188
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem



De Hoefseweg 19 -21
5512 CH Vessem

TELEFOON
0497 - 59 41 13

MOBIEL
06 - 22 52 33 44

WEBSITE
www.bouwbedrijfvandenbosch.nl



Bekerhuis Vessem

Voor al uw sportprijzen
en vaantjes

J. Joosten
Putterstraat 53 - 5512 BL Vessem
Fax/Tel. 0497-591691
Mobiel: 06-51231408

Geneesmiddelen
Homeopathie
Gezondheidssandalen
Babyartikelen, -voeding, luiers
Huid-haarverzorging
Parfumerie
Haarmode
Byoux
Kaarsen
Foto's ontwikkelen en afdrukken

**drogisterij
jasmijn**

Jan Smuldersstraat 5G
5512 AW Vessem



Complete woninginrichting



**Wij hebben een
uitgebreid
assortiment
woningstofferings en
zonwering**



**FRANS SOETENS
WOONSERVICEWINKEL**

Jan Smuldersstraat 36 - Vessem - Tel. 0497-591231

www.woonservicewinkel.nl



De zoute stengel van ut joar

Johan Schoofs - 10 punten

Tijdens het jaarlijkse uitstapje met Vessem 3 had Johan ruim diep in heel veel glazen bier gekeken en moest het cafe in Leuven verlaten. Hij werd netjes door Joris van Dijk naar het hotel begeleid maar werkte niet al te goed mee. Door een klein aanmoedigend duwtje ging Johan onderuit en zonder zich ook maar iets op te vangen belande zijn gezicht op het Belgische wegdek. De volgende ochtend werd Johan wakker op zijn rood geworden kussen en voelde aan zijn tanden. Helaas bleek het geen slechte droom te zijn geweest maar waren zijn beide voortanden inderdaad een stukje kleiner geworden.

Adrie Huijbers - 7 punten

Na een middagje kuiper werd er door een aantal besloten dat ze savonds nog ergens anders heen wilden, want ze hadden er wel zin in. Na goed gevuld te zijn probeert Adrie zijn eigen toenaderingen naar diverse personen uit. Alleen knegselse boys trainer Michael Drummen was hier niet zo van gediend. Na een kleine woordenwisseling werd Adrie vriendelijk verzocht om te gaan en het gehele horeca gebied te verlaten. Zijn vrienden hadden al een taxi gebeld maar dit was volgens Adrie niet nodig. Deze had hij zelf al geregeld. Dat klopt, een enkeltje mathildelaan in Eindhoven.

Eric van Riet - 5 punten

Erik is dit jaar nieuw in de raad van 11 gekomen. Hij moet dan ook nog wennen aan de goede humor in dit clubje. Tijdens het eieren eten na de zittingsavond had Erik er de dag erna niet zo'n zin in om te voetballen. Dus de beoogde nieuwe voorzitter van de cv last ter plekke voor 1 minuut de wedstrijd van het eerste af voor erik's neus. Erik heeft zo'n goed geloof in de medemens dat hij er helemaal in mee gaat. Jammer genoeg stonden zijn ploeggenoten de volgende ochtend/middag toeterend voor zijn huis.

Bart de Laat - 3 punten

Zijn goede vriend Stijn en Monique zijn bevallen van een zoon Ivar. Dus een ooeivaar in de tuin dacht Bart. Maar door de carnaval zag Bart niet dat de ooeivaar 2 kanten had. Dus opeens was er bij Stijn en Monique een Harm geboren ipv Ivar.

Hans van Diessen (1 punt)

De gehele kerstvakantie heeft Hans erover gedaan om de kerstpuzzel van het loelierke in te vullen. Zelfs de facebook van Ted Blox is helemaal nagespeurd om tot goede antwoorden te komen. Maar om er zeker van te zijn dat hij alles goed heeft, heeft hij eerst alles in klad opgeschreven om op het laatste moment alles over te schrijven. Jammer dat hij adrie huybers 2 keer opgeschreven heeft ipadrie zwekars waardoor hij 1 fout antwoord had en 1 punt te kort komt om bij de eerste 3 te behoren. Om dat puntje goed te maken krijg je van ons 1 punt



weekendje weg?
dan naar

**westfeld
Sauerland**

4, 6 of 10 personen

Serma & Maarten Buijvoets
tel. 0497-591900

www.westfeld.nl
info@westfeld.nl

Als 'Nutterik' en 'Slimmerik' nog nooit zo fit carnaval uitgekomen!

Het waren pittige avondjes voor Jeroen van den Heuvel en Iwan van Hout. De eerste keer was net na de kermis en kregen ze de welbekende vraag van Ex prins Donk en Ex adjudant achterste donk, of ze de nieuwe prins en adjudant wilden worden. Vele pilsjes en uren later waren ze eruit dat ze erover na gingen denken. Toen uiteindelijk ook Jeroen eruit was dat dit een kans was die je zeker niet mocht missen, volgden nog enkele 'sessies' met Hans van Diessen en Jos Michielse over wat er allemaal te wachten stond. Alles kregen ze te horen, hoe geweldig maar ook hoe zwaar het ging worden. Enkele tips zoals dat ze het beste slaatjes konden serveren bij het afscheid werd door Hans ook nog enkele keren benadrukt. Al met al was wel de conclusie dat het allemaal vast niet zo goed werd dan vorig jaar, maar dat was ook geen schand want da waren ook twee hele goeie. Aldus Hans en Jos met een dikke knipoog.

Het bleek al snel wat grootspraak want volgens prins Jerommeke waren er dit jaar meer leden bijgekomen tijdens de ledenwervingsactie, is het tijdens carnaval eigenlijk nog nooit zo druk geweest en

was alles toch net allemaal iets beter. Dit is ook meteen 1 van de zaken die Iwan alias adjudant Ivanho zo mooi vond aan deze carnaval. "Je hebt een carnavalsvereniging met mensen van alle leeftijden die ondanks de grote verschillen in leeftijd en karakter perfect bij elkaar passen en elkaar aanvullen. Het ene moment helpen ze je er doorheen, het andere moment zitten ze allemaal te verrekken". Dat verrekken was ook voor Jeroen toch wel een leuke bezigheid. "Het viel me dan wel wat tegen dat die van de raad altijd zo vroeg naar huis waren, maar verder was het echt een leuk en enthousiast groepje van 11".

Toch is het ook belangrijk om te zeggen dat de carnavalsvereniging maar een klein onderdeel is van de Vessemsse carnaval. Het was ze nog nooit zo opgevallen maar je ziet nu echt sommige mensen elke dag weer terugkomen om er samen met ons een feestje van te maken. "Zo waren John de Beijer en John Vosters zo'n beetje heel de carnaval aanwezig en heb ik deze laatste ook nog kunnen verblijden met het lidmaatschap van de club van 100". Daarnaast waren toch de wagenbouwers



wel echt de belangrijkste. Je merkt aan alles dat zij met hun grote enthousiaste groepen de carnaval echt kunnen maken, niet alleen met de fantastische optocht maar vooral ook in de zaal. “Het viel me wel wat tegen dat wij die drinkwedstrijd tegen de Galliërs zo makkelijk wonnen” vond adjudant Ivanho. Jerommeke moest daarop wel eerlijk toegeven dat hij alleen maar wat genipt had en dat alle eer uitging naar de adjudant en de nieuwe raadsleden Eric van Riet en Dennis van Herk, “die tuften er niet echt in zeg maar”.

Wat nu echt de mooiste momenten waren is ontzettend moeilijk om te zeggen. Er komen zoveel zaken in korte tijd voorbij die indrukwekkend zijn en die het carnaval maken tot wat het is, maar

misschien dat het juist daardoor wel het mooiste was om na alle plichtplegingen even alles te vergeten en helemaal los te gaan met iedereen. “Gas erop met die lolly!” Als we dan toch wat moeten noemen dan was de kerkdienst erg indrukwekkend. Daar gingen de hoogheden voor deze carnaval eigenlijk nooit naar toe maar als ze niet meer bij de club zitten willen ze daar zeker blijven komen. Een ander moment was het bezoek op donderdag voor de carnaval bij Coen van Riet. Coen was erg verast om de prins en adjudant binnen te zien komen maar vooral ook erg vereerd! Daaruit blijkt hoe blij je de mensen kunt maken met iets kleins als een bezoekje. Zo ook het ziekenbezoek bij Jan en Tonia van de Ven. Bij binnenkomst zaten ze beide volledig gepast gekleed in Kiel en pet klaar voor

het bezoek. Daarna bij Lunetzorg in het huis van Erna Becx waar Prins en Adjudant hun ogen uitkeken bij het enthousiasme van alle bewoners.

Veel mensen vroegen zich af of je als prins en adjudant niet teveel verplichtingen hebt zoals het ziekenbezoek en onderscheidingen uitdelen maar zo hadden Jeroen en Iwan het helemaal niet ervaren. Het viel ze alles mee en vooral deze activiteiten waren veel leuker dan verwacht. Het leuke was ook dat er nog een extra 'Verplichting' bijgekomen was op zaterdagavond. Terwijl Stijn en Monique zaterdagmiddag nog vrolijk in de Gouden Koekenpan aan het vertellen waren dat alles nog rustig was bleek wat later op de avond toch dat we sinds vele

jaren weer een carnavalsbaby kregen want die nacht was Ivar van Rijen geboren. Op maandag werd er dan ook een bezoek gebracht aan Ivar in het MMC in Veldhoven en mocht de carnavalsbaby met prins en adjudant op de foto. Heel bijzonder om dat zo mee te mogen maken. Iwan was ook erg verheugd met de beschuit met muisjes want het was ondertussen half 7 geworden en de eerste dag dat er op een iets later tijdstip gegeten kon worden. Het dagelijkse eten is volgens Jeroen ook erg belangrijk om het wel goed vol te kunnen houden. Je ziet vooral op de maandagmiddag matinee en op de dinsdagmiddag dat er veel mensen maar half eten en dus ook sneller zat worden of af moeten haken. Wij worden op tijd



weggeroepen en dan staat het eten keurig voor ons klaar. Na het eten is het dan vaak even weer moeilijk om op gang te komen maar daar helpt een polonaise altijd wel tegen. Dan hoeft je er maar rustig achteraan te lopen en blijf je toch in beweging en kom je er vanzelf weer in. Polonaises lopen was overigens niet iets wat ze voor dit jaar ooit deden. “Dan bleven we meestal aan tafel bij de vriendengroep staan die dit jaar overigens veel geweest waren en erg leuke shirtjes aan hadden voor ons”.

Zowel Jeroen als Iwan zijn beide nog betrokken bij de voetbalclub maar niet meer zo actief als ze ooit geweest zijn. Jeroen is momenteel rustend lid en komt af en toe een thuiswedstrijd van het eerste bezoeken. Dit waren ook meteen de momenten dat hij onopvallend uren met Hans over de aankomende carnaval kon buurten toen het nog een geheim was. Iwan heeft tot vorig jaar bij de lagere elftallen gevoetbald en pikt nu nog af en toe een training mee. Ze gingen wel allebei jaarlijks naar de dinsdagochtend met carnaval en stonden dus dit jaar een keer niet bij het team van de VOKO maar bij de carnavalsvereniging. Gelukkig voor hun was het dit jaar de carnavalsvereniging die aan de beurt was om er met de winst vandoor te gaan.

Dat Jeroen meer de schèner is en Iwan de boekhouder bleek heel de carnaval al maar kwam deze dinsdag nog is duidelijk naar voren. Bij de opmerking van de legendarische Rick van Rossum over Pleun Jujitsoetens kwam er bij Jeroen meteen een grote lach op zijn gezicht maar keek Iwan toch eerst even naar Huubke of dat

het niet over het randje was. Huub lachte ook en dus wist hij dat het net kon. Dat ze dit jaar een keer om half 3 de kantine moesten verlaten was voor Jeroen alleen maar mooi meegenomen. “Vorig jaar was ik om 20:00 uur thuis en heeft Lizan mij naar huis gestuurd, ik was toen helemaal total loss”.

Over total loss gesproken ziet Jeroen weer dat beeld van Brusje in de kuiper tijdens de uitdaging tussen de Mulkers en de spekstruiven. “Ik heb Brusje nog nooit zo zat gezien”. Of dit te maken had met de gewonnen uitdaging door de Mulkers weten we niet maar het was wel mooi dat ze deze uitdaging aangenomen hadden en fanatiek mee deden. De Mulkers, die 11 jaar geleden hun oorsprong vonden, hadden ook nog een gepaste spandoek in de zaal van de gouden leeuw gehangen welke er ook nog hing tijdens de kindermiddag met daarin de bijnaam van Jeroen: “Horny Hill”. Over die bijnaam had Jeroen nogal wat reacties gekregen aangezien ze allemaal vonden dat ‘Prins Horny Hill’ een betere naam was geweest. Maar Jeroen, serieus als hij is, vond dat toch net iets te.

Uiteindelijk op dinsdagavond na het aftreden van prins, adjudant en raad bleek voor de zoveelste keer dat ze toch niet alles moesten geloven wat Hans van Diessen hun allemaal vertelde in de voorbereidingen. Tussendoor werden er al verschillende opmerkingen gemaakt over de zure slaatjes van vorig jaar. Jeroen begon dus al wat te vermoeden en zijn vermoedens werden bevestigd toen hij met enkele dozen slaatjes bleef zitten, net als vorig jaar maar dat had Hans er dan



Uw Ford dealer

WWW.PVANDEVEN.NL | WILHELMINALAAN 3 - 5512 BJ VESSEM
T 0497 59 17 66



Nu hair-extensions
en
bruids- &
dagmake-up!

Geopend van dinsdag t/m zaterdag tot 17.30 uur
Op woensdagavond tot 20.00 uur

Wilhelminalaan 56, 5512 BK Vessem, Telefoon 0497-592128

weer niet gezegd.

Of ze volgend jaar nog actief zijn bij de club wordt door beide heren terecht afgehouden. “Dat mogen we nog niet zeggen van het bestuur en daarnaast is het maar afwachten of er plaats vrij komt in de raad, of niet Rob” aldus Jeroen. Wel kan hij alvast vertellen dat hij een hele goede prins in gedachten heeft voor volgend jaar. Hij heeft zich al bewezen tijdens zijn prinsenreceptie op zondag en ook de heilige mis was door eerwaarde van Heijst, van der Linden en Waterschoot al zorgvuldig doorgenomen met prins Turbo. Toch is Jeroen er nog lang niet zo zeker van dat hij het echt gaat worden. “Hij heeft nu ook zijn moment gehad dus misschien is het beter om ook andere deze eer te gunnen”.

Wat hij een eventueel nieuwe prins wel alvast wil meegeven is dat het allemaal

niet zo makkelijk is als het lijkt. Je loopt namelijk de hele dag met dat onding in je hand en vooral vrouwen hangen de hele dag aan je broek. Of dat is omdat ze dat onding willen afpakken of gewoon omdat ze graag aan de broek van de prins zitten is voor Jeroen ook niet helemaal duidelijk. Vreemdgaan zat er echter niet in want je werd veel te goed in de gaten gehouden door het bestuur van de spekstruiven, ook Lizan kon dat beamen.

Opvallende opmerking van Iwan achteraf is toch wel dat hij nog nooit zo fit carnaval is uitgekomen dan dit jaar. Hierdoor beginnen toch de twijfels te komen of de raad dan toch gelijk had dat ze elke dag veel te vroeg naar huis gingen. Gepast zou Jeroen daar op antwoorden: “Maar zelfs als wij naar huis waren was het nog drukker en leuker dan vorig jaar”.

Groeten Ruud & Rob





Nouwens

bouw & timmerbedrijf

Martijn Nouwens

Nouwens

bouw & timmerbedrijf bv
Donk 7a
5512 NK Vessem

tel.: 0497 - 540 499

mobiel: 06 - 21993111

info@nouwensbouw.nl

www.nouwensbouw.com

FAIR SPORTS

SOCCERCENTER VAN DE REGIO

DE LEVERANCIER VAN UW CLUBMATERIALEN

Voetbalschoenen, kleding, accessoires, enz.

Wij leveren kwaliteits sportartikelen, een optimale service en vakkundig advies

Rijksluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel) Tel. 0499 573 468



Huybers

installatiebedrijf

Vessem - telefoon: 0497-844896

verwarming - loodgieterswerken - zinkwerken
sanitair - duurzame energie - ventilatie



Super Service Henst

voor alles wat U wenst

speelgoed, furnituren, huishoud-, kantoor- en kado-
artikelen, drogisterij, slijterij, stomerij, TNT service punt,
staatsloten, hengelsport, ijzerwaren

Wilhelminalaan 5 Vessem Tel. 0497 591304

specialisten in bouwzaken



WWW.FRANKEN-PM.NL

AUTOBEDRIJF VAN DOORMAAL

ALLES VOOR U EN UW AUTO ONDER ÉÉN DAK!

- In- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's
- Werkplaats
- Tankstation
- APK keuringen
- Quick-bandenservice
- Wasserette
- Transport

WWW.VANDOORMAAL.COM



Heike 4a-4b, 5512 NJ Vessem
Tel. (0497) 59 14 53

Openingstijden
Ma t/m Vrij 8:00 tot 17:30 uur
Zat 9:00 tot 12:00 uur



**Ook sportieve
mensen
winkelen met
plezier bij
Pierre en Inge**



We hebben er zin in



'Van het concert des levens...'

Op het moment dat ik dit schrijf is de winterstop voor de 2e keer met een week verlengd voor Vessem 3. Wanneer een wedstrijd is afgelast, stuur ik vaak een appje rond om te vragen of er mensen mee gaan fietsen. Toen de winterstop net was begonnen, had het op zaterdag gesneeuwd en gingen we zondagochtend fietsen. Nou ja, 500 meter dan, want we kwamen er achter dat op half gesmolten en weer bevroren sneeuw niet goed valt te fietsen.

Vanochtend hebben we het weer geprobeerd. De wegen waren niet bevroren. Vol goede moed stapten 3 dappere krijgers op hun aluminium ros om het gevecht aan te gaan met de elementen! De elementen bleken sterker dan verwacht en de in de winter goed onderhouden conditie bleek zwakker dan verwacht. De geplande 45 km werden eerst verlaagd naar 30, waarna er uiteindelijk 16,5 overbleven. Gelukkig mochten we daarna op krachten komen met een kopje thee.

Het fietsen was in deze winterstop dus niet echt een succes. Gelukkig was het darttoernooi in de kantine, terug van weggeweest, wel een succes. Eindstation voor mij was de halve finale, wat betekent

dat ik toch mooi 1 keer met muziek mocht opkomen!

Ook de winterbingo in de kantine was goed geslaagd. Ik moest even een manier vinden hoe om te gaan met de afleiding, maar toen ik dat onder de knie had, ging het lekker. Dankzij mijn Adnouwensbingo had ik warme oren en warme handen op de terugweg! Een evenement dat wat mij betreft een vervolg mag krijgen!

Komende week is het carnaval. Tegenwoordig betekent dit zelf amper op stap gaan, maar vooral met de kleine Bie naar de kindercarnaval. Op tijd beginnen betekent op tijd dronken en op tijd naar bed. Heerlijk! Met twee leden van de voetbalclub voorop in de polonaise wordt het op dinsdagochtend weer gegarandeerd een spektakel in de kantine!

De donderdag na carnaval vertrek ik voor een weekendje Londen met mijn eega. Uiteraard wordt dat nat regenen en thee drinken. Maar gelukkig heb ik afgelopen week ook kaartjes voor een voetbalwedstrijd weten te scoren. Waar ik het 2 jaar geleden met Charlton Athletic – Huddersfield Town in het Championship moest doen, gaan we nu naar een echte Premier League-wedstrijd! Volgens de

prijstabel is het zelfs een categorie A-game. Zondag 22 februari gaan we naar Tottenham Hotspur – West Ham United! Ik heb al veel gehoord over de sfeer in de Engelse stadions en ik hoop dat we die sfeer flink gaan ervaren. Als wisselgeld ga ik met mijn vrouw naar een musical op West End. Klein offer, toch?

Na deze carnavalsbreak wordt het tijd om zelf weer te gaan voetballen. Het weer zal ongetwijfeld een keer beter worden, waarna de tweede helft van de competitie een aanvang kan nemen. Ik hoop dat ik na de winterstop vaker mee kan doen dan ervoor. 3 Keer heb ik me moeten afmelden omdat ik ziek was. En ziek betekent dan ook meteen een dag boven de pot hangen! Ze zeggen dat je vaker ziek bent als je kleine kinderen hebt. Nou, ik heb er maar 1 en ben nog nooit zo vaak ziek geweest als het afgelopen jaar! In de zomer komt de tweede en ik hoop niet dat ik daarna twee keer zo vaak ziek ben!

Maar goed, ondanks mijn beperkte inzetbaarheid afgelopen half jaar heb ik toch 1 keer gescoord! In het goede doel, jawel!

Al met al genoeg positieve vooruitzichten de komende tijd! Carnaval, lekker weekendje weg, een tweede kind, voetballen met Vessem 3, PSV kampioen, eigenlijk teveel om op te noemen!

Misschien dat het over een half jaar flink anders is dan ik het me nu voorstel. Carnaval wordt afgelast vanwege een terreurdreiging, weekendje Londen ging niet door omdat vluchten naar Londen werden gecancelled, het tweede kind jankt de hele dag èn nacht, door blessures kan ik dit seizoen niet meer voetballen, PSV geeft een voorsprong van 9 punten weg en wordt uiteindelijk 3e.....

Dat is allemaal mogelijk, maar op dit moment heb ik gewoon veel zin in de komende tijd!

Th. de Bie

Voetbalbeleving in optima forma

Zo nu en dan een buitenlandse voetbaltrip maken om de buitenlandse sfeer rondom wedstrijden te volgen is een aanrader. Ik ben al enkele malen in Duitsland geweest om een wedstrijd te bezoeken, waaronder de beide Borussia's net over de grens. Dit is al een mooie ervaring, maar een trip naar de bakermat van het voetbal, Engeland, mag niet ontbreken. Al jaren heb ik een trip overwogen, maar met Boxingday, de voetbaldag bij uitstek in Engeland, was het zover. Louis van Gaal vindt het maar niks om op die dag te voetballen, want het gezin is zo belangrijk. Het gezin is ook belangrijk, maar voor pak hem beet een salaris met 7 cijfers voor de komma per maand ga ik m'n prioriteiten ook wel anders leggen.

Dus met Boxingday naar Engeland voor de match Arsenal v Queens Park Rangers. Het mooie van Engeland is, dat de supporters daar volgens mij alles er voor over hebben om een seizoenskaart van hun favoriete club aan te kunnen schaffen. Bij Arsenal kost zo'n jaarkaart tussen de 800 en 1.000 pond, het drie a viervoudige van de Nederlandse seizoenskaart. Een fatsoenlijk huis of auto hebben de supporters niet nodig. Over de wedstrijd; Arsenal was oppermachtig tegen een armzalig QPR en won terecht met 2-1. De supporters van QPR maakten echter het meeste geluid en vooral de leuze; "This is

a library, this is a library" was grappig en refereert aan het stille bioscooppubliek van Arsenal. Het stadion van Arsenal is prachtig en ultramodern, maar heeft toch minder de voetbalsfeer van bijvoorbeeld White Hart Lane van the Spurs.

Tijdens onze trip konden we tickets krijgen om ook naar de topper Tottenham Hotspur v Manchester United te gaan voor 'slechts' 70 pond per ticket... White Hart Lane is een oud stadion in een achterstandswijk, waar het gemiddelde IQ de 100 niet haalt en de bewoners worst, hamburgers en bier op hun dagelijkse menu hebben staan. Bij Tottenham beginnen ze hier 's morgens om 10 uur al aan. Tja, je kunt je ontbijt maar hebben gehad. De sfeer in dit stadion is echter top. Supporters dicht op het veld, die 90 minuten lang liederen zingen en spelers afzeiken. Termen als what a wanker (vertaling volgens google translate; a person who masturbates (overigens niks mis mee, maar dit terzijde), sent him of en fagot zijn nog de meest lieve dingen die worden geroepen. Gelukkig blijft het bij roepen en zijn er door ons geen supportersrellen gezien. Ook wel te begrijpen, want als je door de politie wordt opgepakt, zie je voor de rest van je leven geen live wedstrijd meer. En dat is zoals het hoort en zoals het in Nederland ook moet worden ingevoerd. Helaas ein-

digde deze topper in een, zoals wijlen Frits van Turenhout, zou zeggen, nul – nul. Het niveau was niet hoogstand, maar dat gebeurt ook in wedstrijden waarbij alle spelers miljonair zijn en niet alleen in de kelder van het amateurvoetbal. Volgens Louis van Gaal was dit wel de beste wedstrijd van Manu tot dan toe. In z'n zelf in elkaar geflanste Engels bracht hij dit naar de pers. Eerlijk is eerlijk, hij weet wel mooie uitdrukkingen te fabriceren, waarbij het letterlijk vertalen van spreekwoorden toch anders over komt in het Engels. We must look upstairs, that's another cooke, we are running after the facts, it's again the same song en de laatste en ook al in het Duits vertaalde the death of the gladiols zijn al bekend. Ik wacht op de volgende lading, zoals; don't look a given horse in his mouth, a donkey does not stumble three times on the same stone, an apple doesn't fall far of the tree, you compare apples with pears en afterwards you look a cow in the ass zitten er aan te komen.

Na 2,5 dag in de metropool Londen te hebben vertoefd, zijn we weer teruggegaan naar The Netherlands, een stuk rustiger maar dat heeft ook wel wat. Een ervaring rijker, 2 snelheidsovertredingen rijker en een half maandsalaris armer zijn we heel thuis gekomen. De trip is zeker het herhalen waard, op de snelheidsbekeuring na dan. Ik raad een dergelijke trip dan ook iedereen aan. Wellicht dat wat Vessemnaren en Wintelrenaren samen kunnen gaan. Kunnen ze vast een eventuele toekomstige samenwerking tussen de beide voetbalclubs gaan ervaren. Dat moet goed komen lijkt me.

Overigens duurt een autorit van Vessem naar Schiphol langer, dan de vlucht vanaf Schiphol naar Londen, dus de afstand kan geen belemmering zijn om deze ervaring ook mee te maken.

Groeten,

Je Suis Gijs



“De slimste mens” / “Hoe snel kom je er op?”

Dinsdagochtend met de Carnaval was het weer zover, C.V. De Spekstruiven kwam op bezoek op sportpark “De Lille”. Het belooft weer een gezellige dag te worden met als hoogtepunt de quiz: “De slimste mens”.

Ook voorgaande jaren was er een bekende quiz van de televisie gekozen om een leuke activiteit te organiseren met natuurlijk een winnaar!

“De slimste mens” is een quiz die uitgezonden wordt op Nederland 2 NPO2 gepresenteerd door Philip Freriks met jurylid Maarten van Rossem, voor de weinigen die dit TV-programma niet kennen.

Wij in Vesseem hadden niemand minder dan Daan Freriks en Rick van Rossem bereid gevonden om dit namens ons te presenteren. Na de bekende woorden van Daan om de microfoon te testen, konden we starten!

We begonnen met de ronde “3-6-9”, hierin werden vragen gesteld waar snel op de antwoorden moest worden gekomen om punten mee te verdienen. Na de eerste twee vragen werd meteen al duidelijk welk team dit jaar zou gaan

winnen trouwens!

“Open deur” was ronde nummer 2 en hiervoor waren filmpjes gemaakt waarin een onderwerp werd aangehaald, waar de teams zo snel mogelijk moesten komen op woorden, welke met het onderwerp te maken hadden, om de punten binnen te sprokkelen.

Heidi Henst had het bijvoorbeeld over haar familienaam en vroeg toen: “Wat weten jullie over de familie Van Rooij?”. Kom dan maar eens op: “Ik ben gin Sledens”.

Voor de pauze werd nog de “puzzelronde” afgewerkt. In deze puzzelronde stonden 3 keer 4 woorden door elkaar die een aanwijzing gaven voor een bekend persoon binnen de VOKO en De Spekstruiven. Met de woorden Euh-euh-euh-euh, Co-uh-co-uh-co-uh-la, Ikkuh- ikkuh –ikkuh-ikke en Hoewuh-hoewuh -hoewuhzo werd natuurlijk onze enige echte Prins van de Mulkers 2015 bedoeld.

Met Prins Jerommeke en Adjudant Ivanho voorop in de polonaise werd de pauze ingeleid en stond bijna niemand stil in de kantine!

In de pauze werd er door beide teams gewisseld, waardoor er van beide teams 5 nieuwe spelers klaarstonden voor de tweede helft.

In de vierde ronde “Lijstje” werden foto’s van CD-hoesjes, van carnavalshits, getoond aan de Spekstruiven, waar ze zo snel mogelijk moesten komen op de titel en de artiest.

Voor de VOKO hadden we foto’s gefotoshopt waarop een sportende Vessemnaar te zien was.

Er moest bijvoorbeeld zo snel mogelijk op Pleun Jiujijsotens gekomen worden.

Dit was een uitdaging en zou volgens Rick van Rossem veel sneller hebben gekund.

Alvorens de finale gespeeld werd, kwam eerst nog ronde vijf “Collectief geheugen”. Hierin werden weer filmpjes vertoond waarna de teams zo snel mogelijk moesten komen op woorden welke met de filmpjes te maken hadden. Bij het filmpje van Jack Hakkens in het zijspan waren de volgende woorden punten waard: Sjaak Hakkens - John Willems – Pinkstertoernooi - Doet ie 't of doet ie 't niet – Zijspan.

In de finale kwam DJ Pena weer tot z'n recht. Hij liet een carnavalshit horen en hier moesten de teams weer snel komen op woorden welke met deze liedjes te

maken hadden. Bij het laatste nummer “Een paard in de gang” van André van

Duin waren de volgende woorden goed voor de overwinning: Er - staat – een paard – in – de gang!

Dit was het beslissende antwoord waardoor de voorspelde overwinning van De Spekstruiven uitkwam!

Na een dankwoord van Prins Jerommeke aan de VOKO vertrok een gedeelte van De Spekstruiven weer naar De Gouden Koekepan Koekenpan voor de kindermiddag en de afsluiting van de carnaval. Een gedeelte, want natuurlijk bleef DJ Pena om een mooi feestje te bouwen in de kantine, alleen waren ook een paar raadsleden wat vergeten mee te nemen, wat tot een paar pikante actiefoto's leidde. Het bleef nog lang onrustig op het sportpark, dit kunnen jullie allemaal zien op de foto's (selfies) op onze site.

Zo Ruud bij deze ben ik ook een vriend van.... Dank je wel voor deze gelegenheid!

Namens de organisatie ook nog een geweldig woord van dank aan jou Rudolf! We hebben allemaal tijd gestoken in de Carnavalsdinsdag, alleen jij hebt met het maken van de presentatie toch wel erg veel tijd gestoken in de organisatie!!

Namens de organisatie van de carnavalsdinsdag VOKO/De Spekstruiven

Bart de Laat





Na het daverende succes van vorige editie, inclusief een even succesvolle feestavond, prolongeert 't Loelierke de succesformule en komt met:

Vrienden van 't Loelierke 4.0

We willen al onze vrienden van de vorige editie bedanken, maar zij zijn bij deze helaas weer 'ontvriend'...

Wij nodigen hen, maar natuurlijk ook geheel nieuwe vrienden uit om een stuk in ons clubblad te schrijven.

Heb jij inspiratie om een kritisch/grappig/onzinnig maar vooral geniaal stuk te schrijven?
Dit is je kans! Hou je niet in en mail de redactie!

Alle Vrienden van 't Loelierke 4.0 worden uiteraard uitgenodigd voor een exclusieve en legendarische feestavond!



De leukste cadeauwinkel in de Kempen!

De Huysmus

Wilhelminalaan 13 - Vessem - www.dehuysmus.nl

Hugo Sound Productions

HSP

Professioneel geluidsverhuur P.A., licht, disco en karaoke
Telefoon 040-2052256 - Wintelre

**René Willems
Electrotechniek**

Predikant 8
5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

**Electrotechnische installaties,
datainstallaties en verlichting.**

r.willemselectro@kpnplanet.nl

CDL
V E R H U U R

Coen de Laat
Tel.: 06-11011273

Domineeshof 5
5512 BR Vessem



Minigravers en Verhuur
VERKOOYEN VesseM

DE HOEFSE WEG 4 - TEL.: 0497-594242 - 591413

- * Grondwerk
- * Levering alle aanverwante materialen
- * Verhuur minigravers, minishovels, motorkruiwagens en trillers
- * Onderdelen en rijwerken nieuw en gebruikt
- * Nieuw en gebruikte handel

www.verkoopvensem.nl

Dealer



minigravers

Stichting VesseM Vur VesseM
bedankt voor de bijdrage
aan de jeugdafdeling van
V.V. VesseM

'De SUPERCUP'

Jeugd - Clubcompetitie 2013-2014

elftal	wed.	pnt.	gem.	voor	tegen	saldo	EINDSTAND SUPERCUP SEIZOEN 2014-2015 SPONSOR: Super Service Henst
F1	10	25	2.50	51	27	24	
D1	10	21	2.10	31	21	10	
C1	11	19	1.73	49	25	24	
F3	10	16	1.60	52	44	8	
F2	9	11	1.22	29	32	-3	
E2	10	9	0.90	43	53	-10	
E1	11	9	0.82	38	47	-9	
B1	10	8	0.80	22	24	-2	
A1	10	8	0.80	22	39	-17	

STAND BIJGEWERKT T/M 26 februari 2015

WINNAAR VORIG SEIZOEN:
VESSEM C1

PRIKBORD

8 maart

**SUPER
SUNDAY!!!**

80 jarig jubileum
V.V.Vessem

m.m.v. DJ Dave Bullens

GEZOCHT!!

We zijn opzoek naar
beeldmateriaal van het
pinkstertoernooi

Heb jij nog iets in het
archief liggen?

Stuur ze dan door naar
Loeierke@vvvessem.nl



**INDUSTRIAL
PACKAGING**

**EMBALLAGE
OP MAAT**

**Dirk Boutsiaan 28
Eindhoven
Tel. 040-2115460**

**RESTAURANT SMAECKVOL] vol van
smaecken**

Prachtige omgeving - Kempische Hoeve - Fietsterras - Eerlijke ingrediënten
Brabantse Gastvrijheid - Toegankelijke prijzen

Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem

Reserveren aanbevolen
Kijk voor actuele openingstijden op onze website

Tel: 0497 - 592 072 – info@smaeckvol.nl – www.smaeckvol.nl

auto henk van herk

Officieel



dealer van
de Kempen



- ONDERHOUD EN REPARATIES ALLE MERKEN
- VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S
- SCHADETAXATIE EN REPARATIE

De Hoefseweg 3 - Vessem - Tel. 0497-591842

OUTDOOR SUPPLIES

WOLF CAMPER®

Topkwaliteit uit Scandinavië!

VESSEM

- Tenten
- Slaapzakken
- Rugzakken & bagagerollen
- Shirts
- Broeken
- Blouses
- Schoenen & sokken
- Windstoppers
- Fleece truien en shirts
- Wollen vesten
- Handschoenen

WOLF CAMPER®

Topkwaliteit uit Scandinavië!

www.wolfcamper.nl

Langs de lijn

Oh, wist Prinsje 'Pleun
Jujitsoetens' niet?

Nee, maar Rick van
Rossum kwam een
stuk sneller op Pleun

