

IN DEZE UITGAVE VAN CLUBBLAD 'T LOEIERKE:

26

Het is mooi geweest!

22

Het eerste  
elftal van de  
VV Vesse  
in de nacompetitie

**Rubrieken**

- 04 D'n Aftrap
- 06 Van het bestuur
- 24 Slampamper van ut joar
- 54 Supercup
- 58 Langs de lijn

**Columns**

- 10 Anno
- 12 Het is weer voorbij die mooie zomer
- 20 De keeper
- 34 Kees Mollen, sjappoo!
- 40 Wat een week
- 44 Op z'n frans
- 46 Altijd tijd zat



## D'N AFTRAP

Iedereen die op zondagochtend 2 maart de carnivals mis in de St. Lambertuskerk bijwoonde was het er over eens: Hans van Diessen heeft zijn roeping gemist! Dat hij behalve een goede prins ook een goede paus zou zijn, is overdreven, zeker omdat Hans net zoveel aanleg heeft voor Latijn als Han Wouters voor voetbal. Maar als pastoor zou hij zeker de kost kunnen verdienen. Helaas heeft de rooms-katholieke kerk ooit de absurde eis gesteld, dat een priester in celibaat moet leven. Daarom staat Hans nu dagelijks achter een freesbank in plaats van een altaar en nipt hij geen wijn uit een kelk maar zuipt hij gewoon bier. Toch gaan er geruchten dat het kerkbestuur Hans al gevraagd heeft om een soort van Toon van Heereveld-achtige rol te vervullen. Volgens die zelfde geruchten zou Hans al aangeklopt hebben bij Jos Michielse met de vraag of hij misdienaar wil worden.

Voor ons eerste elftal duurt het huidige seizoen blijkbaar iets te lang. Daar waar

de eerste seizoenshelft door collectieve strijdlust het kwartje vaak de goede kant op viel, is na de winterstop de scherpste verminderd en zijn zelfs de Klepbroeken ons op de ranglijst gepasseerd. Zelfs de rustige ietwat koppige Willem van der Vondervoort, de enige speler die bij vv Vessem een onkostenvergoeding ontvangt, kan met zijn ijzersterke sliding zijn gebrek aan snelheid niet meer compenseren. Zijn verkapte pleidooi op de site “eindhovenamateervoetbal.nl” om een overschatte voetballer als Bram Dekkers te vervangen door Joris van Dijk wordt door Kees Mollen, volgens Willem toch een belangrijke schakel die niet tegen bier kan, tot op heden niet gehonoreerd. Hopelijk is dit voor Willem geen reden om volgend seizoen zijn Puma voetbalschoenen aan de wilgen te hangen en zich volledig te richten op zijn droomvrouw Mary Rijkers en zijn varkensstal. Zeker niet als Vessem straks via de nacompetitie alsnog promotie naar de vierde klasse weet af te dwingen.

Wat kunt u zoal verwachten in dit loelierke?

Geert schreef in een mailtje dat hij Jeanette de kapster nog niet te pakken had kunnen krijgen. Nu moet Geert natuurlijk zelf weten wat hij in zijn vrije tijd doet, maar het riep bij mij toch enige vraagtekens op. Na het mailtje verder gelezen te hebben, bleek Geert haar alleen te willen vragen om iets op papier te zetten voor onze rubriek "sponsor in 't licht". Of dit alsnog is gelukt heeft hij niet laten weten. Wel lukte het, om met de afzwaaiende technische staf van ons derde aan tafel te schuiven. Of hier nog iets zinnigs gezegd is weet ik niet, omdat ik nog maar driekwart van het interview heb gelezen. Wel werd duidelijk dat Marijn van Zoeren in de voetsporen van Anton Geesink wil treden en dat Johan van Riet en Frank van den Bliëk zich geheel gaan richten op hun wielercarrière. De Giro en de Ronde van Frankrijk komen net iets te vroeg, zeker omdat ze geen van beide ooit te betrappen zijn geweest op enige vorm van koers intelligentie. Toch denken ze met de trainingsmethoden en voedingsadviezen van Bart van der Heijden voldoende progressie te boeken, om in de Vuelta, zeker in de laatste week, een keer te kunnen verassen. Ook Huub Soetens wil meer gaan fietsen, en last daarom een sabbatical in van een jaar. Zijn reisdoel is niet de Vuelta, maar Santiago de Compostela ..... tenminste dat heeft

hij thuis verteld. Eerder al werden de zusters in het ziekenhuis door Huub al op het verkeerde been gezet. Hoe? Dat kunnen jullie verderop in dit loelierke lezen. Behalve Huub in dit loelierke nog meer gastschrijvers. Ook Pieter Huijbers, Kees Mollen en Gijs Leermakers mogen zich vanaf heden (weer) "vriend van ut loelierke" noemen. Pieter doet een dringende oproep om volgend seizoen weer uit te mogen komen in de Kempische klasse, Kees, om het vaandelteam bij te staan in hun strijd om promotie en Gijs, om vooraf aan deze wedstrijden, eerst op de soep te gaan bij mevrouw Mollen in Hoogeloon.

Ondanks dat dit alweer het voorlaatste loelierke van het seizoen is, hebben jullie nog tot oktober de tijd om een stukje in te sturen. Uiteraard ben je dan ook meer dan welkom op de exclusieve feestavond voor "de vrienden van 't loelierke" in café van Hoof. Dat je hiervoor niet over veel schrijverstalent hoeft te beschikken heb ik met deze "aftrap" wederom bewezen. Voor nu veel leesplezier!

Henri Swaans



# VAN DE VOORZITTER

Allereerst wil ik het kampioensteam van de F2 feliciteren. Zij hebben met het behalen van het kampioenschap de eer voor VV Vessem hoog gehouden. Ook zijn er felicitaties voor het eerste elftal met het behalen van de periode titel. Voor hen wordt de competitie verlengd met twee wedstrijden tegen EDN '56. De eerste wedstrijd speelt Vessem thuis op 18 mei, de return zal gespeeld worden op 25 mei. In deze wedstrijd zal gestreden worden voor promotie naar de 4e klasse.

Graag wil ik jullie allen uitnodigen om als supporter van VV Vessem ons vaandelteam te komen aanmoedigen bij beide wedstrijden!

Maar voor het zover is wil ik iedereen uitnodigen voor de laatste speeldag van de competitie op 4 mei. Wij zullen met het programma starten na de laatste wedstrijd van die dag. Om 14.00 uur zal de DJ losgaan in de kantine. Ook zullen

dan de resultaten van de interne periodes bekend worden gemaakt, met de daarbij behorende prijzen natuurlijk.

En dan is er ons alom bekende Pinkstertoernooi dat wij dit jaar voor de 49e keer zullen gaan organiseren. Op 7 juni zal het toernooi traditiegetrouw aanvangen met het bedrijventoernooi. De diverse jeugdteams zullen hun opwachting maken op zondag 8 en maandag 9 juni. Om een toernooi van deze omvang te kunnen organiseren hebben wij natuurlijk weer de hulp nodig van veel leden, vrijwilligers en ouders. Wij zullen daarom dan ook net als vorig jaar weer een beroep op jullie doen, om samen met ons dit toernooi weer tot een succes te kunnen maken.

Voorlopig is er dus nog genoeg te doen en te zien op de "Lille"!

Graag tot ziens!

Hans van der Linden





# Huybers

installatiebedrijf

Vessem - telefoon: 0497-844896

verwarming - loodgieterswerken - zinkwerken  
sanitair - duurzame energie - ventilatie



## ***Super Service*** **Henst**

**voor alles wat U wenst**

**speelgoed, furnituren, huishoud-, kantoor- en kado-  
artikelen, drogisterij, slijterij, stomerij, TNT service punt,  
staatsloten, hengelsport, ijzerwaren**

**Wilhelminalaan 5 Vessem Tel. 0497 591304**

# Welkom bij Driessen Toyota Bladel



## Driessen

Driessen Toyota, Industrieweg 6a Bladel. Tel: 0497 - 38 52 52, [www.driessen-toyota.nl](http://www.driessen-toyota.nl)

TODAY TOMORROW  TOYOTA

## VEEVERVOER en VEEHANDEL

### F. BECX

Mr. de la Courtstraat 17  
Vessem - Telefoon 591446



**BOUWBEDRIJF  
LOUWERS B.V.  
OOSTELBEERS**

Sparrendijk 6a - O.W. Middelbeers  
Tel.: 013-5141347  
Fax: 013-5142995



**Auto- en motor  
rijkschool  
Menno  
Aalders**



**Tel. (0497)-591845  
VESSEM**

**ZWEMBAD BEEKDAL  
Vessem**

- Baby en kleuter-zwemmen
- Vrij zwemmen op afspraak
- Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516  
Mobiel: 06-51335946

# Anno

Laatst vond ik in de kelder in mijn onofficieel Loerke archief het in 1995 uitgegeven jubileum boekje ter ere van het 60 jarig bestaan van onze voetbalclub. Een simpele rekensom leert dat we nog maar een jaar verwijderd zijn van een 80 jarig jubileum. Bladerend door dit boekje, doemen in mijn hoofd verschillen tussen toen en nu op. Ik probeer ze te ordenen.

## Anno 1995

De snor is in de mode. Op alle dikbevolkte elftalfoto's is minimaal een speler te vinden met een behaarde bovenlip. Arie Schriders en Henri Swaans zijn in de nadagen van hun carrière nog steeds actief als voetballer. Vessem telt maar liefst zes seniorenteams. Het liefst zou ik indien het mogelijk zou zijn om terug te gaan in de tijd, een kaartje kopen voor een wedstrijd van Vessem 6. Harrie 'Foeb' Soetens, keeper Rooie Peer, Tinus 'Eusebio' van Riet en Adri 'ge mot er moar

staan' Zwekars moeten wekelijks garant gestaan hebben voor goed voetbal en spectaculaire wedstrijden.

## Anno 2014

De snor is uit de mode. Arie Schriders en Henri Swaans zijn geen actief voetballer meer, maar de tijd heeft nog geen vat kunnen krijgen op het uiterlijk van beide heren. Grote vraag is verder of VV Vessem het seizoen 2014/2015 met vijf senioren elftallen kan starten. Het eerste presteert dit seizoen goed met een jong team. Het tweede heeft inmiddels weer vele tientallen spelers opgesteld en trad laatst aan met een combinatie van een handvol spelers uit de A1, een handvol spelers uit de B1 en een handvol spelers die rustend lid zijn. O ja, er speelden ook nog 3 spelers mee die elke week voor het tweede uitkomen. Een vast teamlid van het tweede kon helaas niet want die moest vlaggen bij de mountainbiketocht





van de korfbal. Afgelopen seizoen heeft het derde wekelijks moeite gehad om 11 spelers op de been te krijgen. De gloriejaren waarin telkens op een kampioenschap afgestevend werd en iedereen erbij wilde hoorden, lijken voorbij. Drie leden van de technische staf nemen afscheid. Bij het vierde mogen we over de opkomst niet klagen, ondanks het feit dat we dit seizoen in een Eindhovense competitie spelen en geen enkele Kempische club tegenkomen. Hopelijk wordt het verlangen naar uitwedstrijden in pakweg Riethoven en Hoge Mierde gehoord door de KNVB. In 2014 is het mogelijk dat wanneer het eerste kamp met een keepersprobleem, dit op collegiale wijze wordt opgelost door de leider van een ander elftal drie dagen voor de wedstrijd om kwart voor elf 's avonds een berichtje te sturen dat zijn keeper is ingepikt. Tevergeefs worden 10 rustend leden benaderd met het verzoek om eenmalig een wedstrijdje te keepen. Uiteindelijk heeft A1 speler Ruud Zigenhorn ons uit de brand geholpen. Last but not least draait het vijfde een goed seizoen met een mix tussen oud en jong en heeft zover ik kan beoordelen niet te klagen gehad over de opkomst op zondagochtend.

**Conclusie**  
20 jaar geleden beschikte VV Vessem over zes elftallen, waar nu alle zeilen bijgezet moeten worden om wekelijks vijf elftallen op de been te krijgen. Waar komt het verschil met 20 jaar geleden vandaan? Is er meer keuze uit verenigingen, leeft het verenigingsleven minder of is het een gebrek aan mentaliteit onder de leden? Om je heen hoor je nu twee verhalen: 1.'Ze moeten niet voor vier elftallen kiezen, want dan zijn de elftallen veel te groot en wordt er nog sneller afgemeld.' 2. 'Ze moeten niet voor vijf elftallen kiezen want dan kunnen er elke week bij elk team vijf spelers bijgevraagd worden.'

Een ding is zeker, een vereniging besturen met een florerend ledenaantal is gemakkelijker dan een vereniging besturen met een teruglopend ledental. Een goede keuze is er door het bestuur bijna niet te maken. Nu teruggaan naar vier elftallen betekend nooit meer vijf elftallen.

Nog een ding is zeker. Een dorp verderop speelt precies hetzelfde probleem. Een fusie met DEES komt dichterbij.

Geert

# Het is weer voorbij die mooie zomer!

Met hopelijk een mooie zomer in het vooruitzicht, een zomer waarin onze oranjeleeuwen hopelijk verder reiken dan menig Nederlander verwacht, kijk ik stiekem toch al een beetje uit naar het einde van de zomer en het begin van een nieuw seizoen voetbal voor Vessem.

Alhoewel het seizoen nog niet voorbij is heb ik nog nooit zo uitgekeken naar de laatste speelronde. En dit is niet alleen omdat de kanonnen van Vessem 4 veel, veel te laag op de ranglijst staan. Met (op het moment van schrijven) het paasweekend voor de boeg mogen we aantreden in het "volkse" Woensel tegen aanstaand kampioen: Nieuw Woensel 11. Waartegen we notabene wat mij betreft het enige sportieve hoogtepunt van het huidige seizoen hebben behaald: 3-1 thuiszege tegen een elftal wat op zijn minst nogal onsympathiek overkwam in woord en daad gedurende de hele wedstrijd. Overigens wel een van de weinige elftallen wat daadwerkelijk een 11tal op de been bracht in Vessem.

90% van onze overige thuiswedstrijden was de tegenstander blijkbaar niet in staat een vlagger, laat staan 11 jongens richting ons mooie dorpje te sturen. Wellicht zijn een aantal van deze jongens verdwaald onderweg op deze zondagse kruistocht? Blijkbaar is bij de gemiddelde Eindhovenenaar niet bekend dat er ook dorpen rondom Eindhoven liggen en dat hier ook voetbal wordt gespeeld. En dat dit echt niet naar het einde van de wereld is maar gewoon een half uurtje rijden in je afgetrapte studentenautootje.

Als we puur kijken naar de wedstrijden op zich was het afgelopen seizoen ook geen pretje. Ik weet niet of dat de tegenstanders dit jaar nu zo goed waren OF wij zo slecht maar leuke potten van een gelijkwaardig niveau zaten er weinig tussen. Dat we in de verkeerde klasse zijn ingedeeld lijkt me wel helder.

Aangezien vragen vrij staat doe ik een vriendelijk doch zeeeeer dringend verzoek aan iedereen die verantwoordelijk is voor



de indeling van het nieuwe seizoen: Deel de elftallen van Vessem in in de Kempische klassen. Ja, ik zeg het gewoon: van mijn part met tegenstanders als Netersel 3 en Hulsel 5.

Misschien dat de macht van het Loeisterke hierin iets kan betekenen??

Gelukkig hebben we nog een heerlijke afsluiting van het seizoen met het elftal voor de boeg bij huize Reinaldo van Rooij. Een avond waarbij waarschijnlijk vooruit

en NIET teruggekeken zal worden.

Hoibers

\*Bij het verschijnen van dit stuk is Nieuw Woensel 11 ongetwijfeld kampioen. Maar vooral is te hopen dat bij de KNVB ter ore is gekomen dat Vessem 3 en 4 en 5 (mits we nog 5 elftallen hebben) gewoon in de kempische klasse moet uitkomen komend seizoen. Dit overigens, naar laatste nog niet bevestigde bronnen, zonder Heintje Haksel als trouwe vlaggenist.



... **VOOR** ...  
**BIER**  
**LEKKER ETEN**  
**EN**  
**GEZELLIGHEID**



Jan Smuldersstraat 24 / NL-5512 AZ Vessem  
+ 31 (0)497 591252 / [www.goudenleeuwvessem.nl](http://www.goudenleeuwvessem.nl)



**CAFÉ-PETIT RESTAURANT**

# **'DE BROUWKETEL'**

**Clublokaal V.V. Vessem**

# **'DE GRAANZOLDER'**

**Voor feesten en partijen**



**Jack en Kitty Hakkens**

**Jan Smuldersstraat 40**

**5512 AZ Vessem**

**Tel. 0497-591846**

# Vessem op zoek naar nieuwe hoofdsponsor



VV Vessem op zoek naar nieuwe hoofdsponsor vanaf seizoen 2015-2016.

Jammer genoeg heeft onze huidige hoofdsponsor Beccx Verhuur BV te kennen gegeven haar sponsoractiviteiten bij VV Vessem af te willen bouwen. Komend seizoen zal Vessem 1 nog met de vertrouwde naam van Beccx op het shirt spelen. Met de aanschaf van nieuwe tenues einde seizoen 2014-2015 zal de naam van een nieuwe hoofdsponsor op de shirts te zien zijn.

Toen in de 80-er jaren van de vorige eeuw, klinkt duidelijk als heel lang geleden, sponsoring haar intrede deed in het amateurvoetbal werd hier in Vessem ook een start mee gemaakt. Het vaandelteam van VV Vessem heeft vanaf die tijd onafgebroken

de sponsornaam "Beccx" op haar shirt gedragen. Met Jo Beccx als grote animator achter de sponsoring, zorgde hij in zijn actieve periode ook dat vanuit zijn netwerk bedrijven bereid waren een sponsorbord te plaatsen aan het hoofdveld bij Vessem.

Naast shirt, broeken en sokken werd daar in de loop der jaren ook het trainingspak aan toegevoegd, Vessem 1 heeft er al die jaren dan ook netjes opgestaan. Enkele andere belangrijke sponsoractiviteiten zijn geweest de bouw van de tribune, tijdens het pinkstertoernooi de opleggers die fungeerden als kleedaccommodatie en het beschikbaar stellen van trekkers en opleggers voor het ophalen van oud ijzer ieder half jaar. Ook kon er op Beccx een beroep worden gedaan bij het organiseren van feesten en jubilea.

Wij kunnen concluderen dat de firma Becx een grote bijdrage heeft geleverd aan VV Vessem in al die jaren. Jo en Michiel bedankt voor jullie inbreng en jullie blijven altijd van harte welkom op Sportpark De Lille.

Wij gaan nu op zoek naar een geschikte opvolger binnen onze huidige sponsorgroep en zullen zodra bekend is wie het gaat worden dit bekend maken.

Namens sponsorcommissie VV Vessem

Toon van Helvoort





## Van Riet Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem  
Tel.: 0497-591303  
Fax 0497-592188  
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem

De Hoefseweg 19 -21  
5512 CH Vessem

**TELEFOON**  
0497 - 59 41 13

**MOBIEL**  
06 - 22 52 33 44

**WEBSITE**  
[www.bouwbedrijfvandebosch.nl](http://www.bouwbedrijfvandebosch.nl)



## Bekerhuis Vessem

Voor al uw sportprijzen  
en vaantjes

J. Joosten  
Putterstraat 53 - 5512 BL Vessem  
Fax/Tel. 0497-591691  
Mobiel: 06-51231408

Geneesmiddelen  
Homeopathie  
Gezondheidssandalen  
Babyartikelen, -voeding, luiers  
Huid-haarverzorging  
Parfumerie  
Haarmode  
Byoux  
Kaarsen  
Foto's ontwikkelen en afdrucken

**drogisterij  
jasmijn**

Jan Smuldersstraat 5G  
5512 AW Vessem



## **Complete woninginrichting**



**Wij hebben een  
uitgebreid  
assortiment  
woningstofferings en  
zonwering**



**FRANS SOETENS  
WOONSERVICEWINKEL**

Jan Smuldersstraat 36 - Vessem - Tel. 0497-591231

[www.woonservicewinkel.nl](http://www.woonservicewinkel.nl)



# De Keeper

Het is de minst gewilde positie op de trapveldjes. Geen enkele jongen of meisje zegt dat hij of zij keeper wil zijn als er posities gekozen worden. Als er kinderen mee wilden doen die te jong waren, mochten ze alleen meedoen als ze in de goal gingen staan. Als iedereen oud genoeg was, moest de slechtste voetballer in de goal staan. Later in de E-tjes moest je om de beurt keepen. Iedereen hoefde per keer maar 1 helft te keepen, zodat niet je hele zaterdag werd vergald. Een keeper hebben is een noodzakelijk kwaad.

Zo dacht ik er over. Tot Louis van Gaal de meldde dat hij het liefst de reserve-keeper van Ajax in het Nederlands Elftal wil hebben. In het Nederlands Elftal spelen normaal gesproken de beste Nederlandse

spelers. Op zich worden er vaker spelers geselecteerd die bij hun club reserve staan. Vaak staat er dan iemand op hun plek in de basis die niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt. Maar bij Ajax staat gewoon een Nederlandse keeper in de basis. Je zou dus zeggen dat die beter is dan de reserve keeper. Waarom wil Van Gaal dan toch de reserve keeper opstellen?

Louis zegt dat de reserve keeper beter in de speelstijl past die hij wil hanteren. Huh? Naar mijn mening moet een keeper ballen tegenhouden, niet meer en niet minder. Een keeper die veel ballen tegenhoudt is een goede keeper. Een keeper die geen ballen tegenhoudt is een slechte keeper. Simpel. Een speelstijl hanteren doe je met aanvallers en middenvelders. Verdedigers kunnen ook meedoen aan een speelstijl,



maar moeten in eerste instantie verdedigen. Maar een keeper maakt geen deel uit van een speelstijl.

Een keeper is een aparte vogel. Dat hij apart is, wordt ook nog eens benadrukt door het feit dat de keeper een ander shirt aan heeft dan de rest van het team. Niemand in het veld heeft hetzelfde shirt aan als de keeper. Zelfs de scheidsrechter heeft nog 2 kompanen met hetzelfde shirt aan. De keeper hoort nergens bij.

Toch zijn er mensen die graag keeper willen worden. Sommigen worden keeper omdat bijvoorbeeld hun vader ook keeper is. Anderen hebben Edwin van der Sar als held en worden daarom keeper. Hoewel, ik denk dat andersom vaker voorkomt.....

Als kind wil je alleen maar spits zijn omdat je dan veel kunt scoren. Wie scoort is de man! Als je vriendjes beter zijn dan jij, gaan zij in de spits en zak jij een linie. Als middenvelder kun je immers ook scoren. Als verdediger is scoren lastig en een keeper scoort nooit. Als keeper kun je de wedstrijd niet winnen, alleen maar verliezen. Als de spits in een wedstrijd faalt scoort ie niet. Als een keeper faalt heb je meteen een doelpunt tegen. Waarom willen mensen dan toch keeper worden? Ik heb er over nagedacht en denk dat het juist dat aparte is, wat sommigen aantrekt. Ook ben je in principe zeker van je basisplaats, dus veel speelminuten. Verder kun je niet scoren, maar wel mooie duiken en saves maken. Overigens kun

je wel scoren als je keeper van Vessem 1 bent, je mag dan namelijk de penalty's nemen.

De rol van de keeper heb ik jarenlang onderschat. Als Louis van Gaal de reservedoelman van de verliezend bekerfinalist wil selecteren, zit er toch meer achter de positie van keeper dan ik dacht. Louis heeft me de ogen geopend. Keeper is en blijft een apart vak, maar maakt dus zeker wel onderdeel uit van het elftal en de te hanteren speelstijl. Blijft het alleen jammer dat je als keeper niet hetzelfde shirt aan hebt als je teammaten.....

Th. de Bie

# Het eerste elftal van de VV Vessem in de nacompetitie!!

18 en 25 mei vrijhouden, gaat Vessem in de Kampische 4e klasse spelen?

Zondag 20 april was het dan eindelijk zover, Vessem 1 periodekampioen in de 5e klasse E.

Door een prima 0-3 overwinning in Terlo is de 3e plaats in de competitie veilig gesteld. Bram Dekkers laat zien dat ie beter is dan Joris van Dijk. Louis van Diessen speelt mee in Vessem 1 en B-junior Nelis van Wersch maakt zijn eerste speelminuten in Vessem 1. Verder is Merijn van Ham weer terug van lang weggeweest en pikt zijn goaltje mee.

25 wedstrijden gespeeld 52 punten. Vessem neemt de 1e periode van kampioen DBS over, als hoogste in de stand, die nog geen periode-kampioen zijn. Na een geweldig seizoen 25 wedstrijden zijn dit de krenten in de pap, hiervoor zijn we met z'n allen een heel seizoen lang bezig geweest. Die 3e plaats komt niet zomaar uit de lucht vallen, daar is keihard voor gewerkt en daar heeft iedereen zijn steentje aan bij gedragen. Het eerste van Vessem in de schijnwerpers, wie had dat na afgelopen seizoen verwacht. Ik wel gehoopt natuurlijk en Riny ook.

Ook de supporters wisten sportpark "de Lille" weer te vinden en steunden ons ook bij menige uitwedstrijd. Hierdoor gingen we als team steeds harder werken en het zelfvertrouwen werd steeds groter.

Met de supportersbus naar de Weebosch gewoon midden in het seizoen 3-3 na een 3-1 achterstand geweldige reclame voor het amateurvoetbal.

De eerste seizoenshelft was er een om in te lijsten. De Vessemse 1e elftal-spelers hadden maar amper in de gaten wat voor serie we aan het neer zetten waren. Het was jammer dat DBS bij ons in de competitie zat, waardoor de prestaties minder goed leken. Ondanks het feit dat Merijn van Ham en Bram Dekkers langduriggeblesseerd waren, bleef Vessem maar wedstrijden winnen.





Complimenten aan hun vervangers, o.a. Harm Rijkers mag terugkijken op een prima seizoen. De verdediging met Bas de Laat, Willem van der Vondervoort, Hein van Diessen als mandekkers met laatste man Roel Wirken en keeper Marijn van Rooij, stond als een huis. In deze fase van de competitie was Marijn niet voor niets de minst gepasseerde keeper in de Kempen. Scoren was iets moeilijker, Jop de Laat scoorde in meerdere wedstrijden de beslissende!! We scoorden weinig, maar wel genoeg. 1-0 winst zijn ook gewoon 3 punten.



De vraag bleef natuurlijk, hoe lang blijven we mee doen om de titel.

Helaas liepen we in de 13e wedstrijd van het seizoen tegen onze 1e nederlaag aan. DBS was na een enerverende wedstrijd met 0-1, net de betere. Na de winterstop pikten we de draad weer op en gingen we verder met waar we voor DBS mee bezig waren. Veel punten pakken!!! ETS, Puspharia, Knegselse Boys, Sterksel leverde weer 10 punten op. 18 gespeeld 45 punten 23 februari 2014. Toen kwam Carnaval met daarachter aan DEES thuis, LSV uit en DOSL thuis.

Als je kampioen wil worden moet je iets extra's willen en kunnen brengen, dat hebben we nagelaten in en rondom de carnavalsperiode/wintersport-periode en daar moeten we iets van willen leren. Wedstrijd tegen DEES verloren we terecht met 0-3, blessures zijn slechte excuses, maar die waren er wel. 7 man op die extra woensdag-training, dat is waar het om

gaat!! Daarna LSV winst 0-5 en toen DOSL thuis wederom 0-3 verlies, geflatteerd en periodetitel nog even in de ijskast. Daarna De Bocht '80 uit, Casteren uit en Tivoli thuis leverde slechts 1 punt op. De Bocht '80 verlies je in de laatste minuut met 2-1 tegen 10 man. In Casteren verlies je in de laatste minuut 1-0. Daarna spelen we gelijk thuis tegen Tivoli tegen wederom 10 man.

Tegen Terlo waren we allemaal bij de les en speelden we weer eens echt om te winnen en dan lukt het wel. Hopelijk leren we snel.

Nog een competitiewedstrijd tegen kampioen DBS. Mooie oefenwedstrijd richting nacompetitie, zorg we dat alles uit de kast halen op 18 en op 25 mei. Daar hoort een goede voorbereiding bij!! Nog een paar weken lekker fanatiek trainen, laat zien dat je erbij wilt zijn. Het begint mee geen trainingen overslaan en het eindigt in de 4e klasse H.

Kees Mollen



## **De Slampamper** van ut joar

10 punten - Niek van Rooij

Kent het principe van een HEFtruck nog niet zo goed.



9 punten - Erik van Riet

Stuurde op zaterdag het volgende bericht naar leider Dirk Jacobs: Hoi Dirk. Ik kan helaas niet meedoen morgen. Heb te veel bier gedronken gisteren en ben nu ziek. De boete die er voor staat, betaal ik gewoon. Sorry. Gr. Erik van Riet.

9 punten - Willem van Aaken

Het roulatiesysteem dat wordt toegepast bij het uitwassen van tenues levert weleens problemen op. Zeker wanneer de man des huizes hier zijn steentje aan bijdraagt. De deur van het wasmachine kan niet open zolang het programma niet afgelopen is. Tenzij je langdurig met je volle gewicht aan de deur blijft hangen natuurlijk. kosten: 90 euro. Misschien kan hij aanspraak maken op de volledige wasvergoeding van 't vierde?

8 punten - Mervyn Bax

Collega's van Renee hadden een surprise dinner voor haar georganiseerd op de dag dat Mervyn en Renee bij de ouders van Renee gaan eten. Mervyn zou regelen dat Renee in het restaurant was... Mervyn was het vergeten en kwam er na het eten bij de schoonouders achter dat hij Renee naar het afgesproken restaurant moest brengen. Renee had inmiddels een complete maaltijd achter de keizen en was 'not amused'.

7 punten - Rein van Rooij

Heeft dit seizoen al in zes wedstrijden last gehad van een onverwacht opkomende shit attack. Laatst vroeg hij uit bij Pusphaira ook om een acute wissel, om vervolgens bij de toiletten een hoop misplaatste rotzooi achter te laten. Zijn witte voetbalbroek zag ook niet meer helemaal wit. Zondag met carnaval had hij midden in de nacht hetzelfde probleem op weg naar huis. Bij een bankje nabij de kerk deed hij zijn behoefte en fietste vervolgens naar huis. De ochtend erop ging hij terug om zijn jas te zoeken, deze hing nog keurig als stille getuige op de rugleuning van het bankje.

6 punten - Joris van Dijk

Wilde voor de eerste keer in zijn leven attent over komen. Alleen een beetje jammer dat Job Jansen voor zijn dochter Wies een kaartje in de bus vond met de tekst 'hoera een zoon!'

5 punten - Sander van Asten

Met alcohol in het lijf is het toch wat lastiger om de hond uit te laten. Sterker nog, als de hond het baasje gaat uitlaten kan het gevolg zijn dat je beide in de nachtelijke uurtjes in een sloot met water beland. Misschien eens op de pakbon kijken of er geen zeehond aangeschaft is?

# Het is mooi geweest!

Na een succesvolle periode van een jaar of zeven komt er voor de technische staf van Vessem 3 een einde aan een tijdperk. Gezamenlijk hebben ze besloten er na dit jaar een punt achter te zetten. Het is mooi geweest. Ze hebben genoeg vrije zondagen opgeofferd om langs de lijn te gaan staan. Nu is het de beurt aan iemand anders.

Johan begon 9 jaar geleden als coach van toen nog Vessem 4. Na een zware enkelblessure was hij genoodzaakt te stoppen met actief voetballen. Marijn was toen al verzorger van het vierde. Hij is een jaar eerder begonnen in het vierde, toen nog onder leiding van Karel van Aaken, Piet de Laat en Coen de Laat. Frank is een tweetal jaar later aangeschoven als leider van het derde. Eerst was Frank nog voetballer van het derde, maar na veel blessureleed besloot hij dat het beter was om te stoppen met voetballen. Omdat hij het voetbal toch niet kon missen is hij aangesloten bij de technische staf.

Er is niet echt één grote reden waarom ze besloten hebben om te stoppen. Maar vooral het wekelijks oplossen van personele problemen vormt een groot struikelblok. Vaak zijn ze 's maandags al bezig om voor zondag genoeg mensen bij elkaar te hebben. Dit omdat ze bij het

tweede ook meestal personen te kort komen en ze in dezelfde vijver van rustende leden aan het vissen zijn. Steeds meer spelers komen ook niet meer trainen. Momenteel zijn er maar een paar spelers die elke week komen trainen. Dit heeft volgens hen ook te maken met de (te) late trainingstijden van 21.00 uur. Als het aanvangstijdstip verzet zou worden naar 20.00 uur zou de trainingsopkomst hoger zijn denken ze.

Daarentegen zijn de resultaten niet slecht te noemen. Als ze nog 1 punt halen eindigen ze dit jaar weer op een keurige tweede plaats. Dit is nu al het 6e jaar op rij dat ze in de top 3 eindigen. Dit wil ook zeggen dat ze al vele mooie jaren meegemaakt hebben met als hoogtepunt het kampioenschap in 2010. Dit is een absoluut hoogtepunt in hun carrière. Het feest wat dat teweeg bracht is echt om nooit te vergeten. En de maandag erna was misschien nog wel mooier. Het bier drinken bij de Bockenrijer en de BBQ daarna bij de Knevel was geweldig. Zelfs een niets wetende passant die even een pakje sigaretten kwam halen belandde in de spoelbak om een frisse duik te nemen.

Een grote teleurstelling was er toen ze twee jaar later weer meededen om het kampioenschap, maar het dit keer net



niet redden. De kampioensbus en bloemen waren al geregeld maar tot twee keer toe lukte het niet om het kampioenschap binnen te slepen. Maar dit zijn wel de mooie wedstrijden waar het er echt om gaat.

Misschien wel mede dankzij de resultaten was het een populair team om in te gaan voetballen. De betere voetballers die terug kwamen uit de selectie wilden alleen maar in het derde voetballen, wat het toen al een goede elftal tot een nog beter elftal maakte. Veel rustende leden wilden ook graag met het derde mee doen. Hier is tijdens het kampioensjaar ook veel gebruik van gemaakt. Destijds is gezamenlijk besloten om in belangrijke wedstrijden de wat mindere spelers minder te laten voetballen en de betere spelers meer speeltijd te geven, ook al waren deze rustend lid. Dit vond toen der tijd ook niemand erg. De mindere spelers

gaven zelf ook al aan dat ze liever niet wilden voetballen. Twee jaar later hadden ze weer het zelfde besloten, maar toen ontstond er toch wel wat meer weerstand waardoor er ook spelers zijn weggegaan bij het derde.

Hierbij moet wel een dankwoord naar het bestuur gaan. Zij hebben de leiders in het kampioensjaar vrij spel gegeven om bepaalde spelers die in de selectie voetballen toch voor het derde te laten voetballen om kampioen te kunnen worden.

Als beste en meeste constante spelers van de afgelopen jaren noemen Johan en Frank de namen van Pim van Hout en Stijn Huijbers. Tevens geven ze aan dat ze geluk hadden dat Mervyn wilde gaan keepen. Dit bleek een belangrijke zet naar het kampioenschap te zijn.

Marijn noemt geen namen omdat hij niemand iets te kort wil doen. Voor Marijn is het niet belangrijk of je een goede voetballer bent maar het belangrijkste is dat je alles wil geven voor het team en dat je altijd positief staat tegenover iedereen in het team.

Als afscheid zullen ze niks speciaals gaan doen en ze verwachten ook niet veel verrassingen. Ze zullen de laatste wedstrijd dag wel een extra pintje pakken en het zal dan ook niet vroeg worden op 4 mei. Dit is ook wat ze het meeste gaan missen. De gezelligheid tijdens en na het voetballen. Gezellig een pilsje drinken na de wedstrijd ook al is er een keer verloren. Het mooie van het team is, is dat het niet één vriendengroep is maar bestaat uit personen uit meerdere vriendengroepen. Dit maakt het ook na de wedstrijd gezellig doordat je vanuit meerdere kanten verhalen hoort. Zo zijn er in de loop der jaren al vele uitstapjes geweest. Zo hadden ze jaarlijks na het seizoen een huifkartocht en bbq waar menig een nog over na praat.

Een mooi moment was ook toen Marijn als verzorger met een gereedschapskist met sterke drank het veld op kwam lopen. De precieze reden hiervan weten ze niet meer, maar plezier hadden ze wel. Dit was ook in de tijd dat Marijn zelf nog dronk. Ook is er een jaar geweest dat ze Marijn voor de gek gehouden hebben. In de tijd dat er nog infoboekjes rond gingen hadden ze 1 speciaal infoboekje laten maken voor Marijn. Hierin stond dat Marijn verzorger van het eerste zou worden en geen verzorger meer zou zijn

van het derde. De schrik sloeg toe bij Marijn dus hij ging op hoge poten hoge poten naar Kees Henst met de vraag waar dit in godsnaam op sloeg. Een lachende Kees gaf hem hierna de goede versie van het infoboekje.

Het geheim van een goede verzorger zit hem volgens Marijn in een goede EHBO opleiding en een goede relatie met de spelers. Je moet af en toe serieus kunnen zijn, maar belangrijk is ook dat je kunt kwallen met je elftal. Door de jaren heen heeft hij veel dingen geleerd waardoor je je taak beter uit kunt voeren. Een nadeel van de laatste jaren is de toename van het kunstgras. Dit heeft meer blessures tot gevolg en die zwarte korrels zijn niet zo goed voor het wasmachine. Want Marijn wast nog steeds steevast elke week de kleren van het derde. Volgens hem helpt het wel degelijk als men een blessure heeft om dan sprintend het veld in te rennen om de enkel zo snel mogelijk met water te koelen. Dit helpt het zwellen tegen te gaan en vermindert ook de pijn. Of zou dit toch tussen de oren zitten?

Zelf heeft Marijn ook nog een keer gevoetbald en zelfs nog gescoord. Dit was nog niet eens in eigen goal. Maar ze lieten hem waarschijnlijk wel gewoon doorlopen, want het was de 6-1 en de keeper deed niet echt zijn best om de bal tegen te houden verteld een glunderende Marijn. Maar voor Marijn is het voor nu wel genoeg geweest. Mocht hij ooit

benaderd worden door het eerste dan zou hij toch twifelen. Volgend jaar nog niet maar wie weet over een aantal jaar....



Na een aantal actieve jaren valt er de mogelijkheid om in het spreekwoordelijke zwart gat te vallen. Maar daar is volgens hen geen sprake van. Johan en Frank zijn de laatste jaren namelijk steeds fanatieker gaan fietsen. Dit zullen ze nu waarschijnlijk ook op zondag gaan doen. Tevens hebben ze met wat andere (oud) leden van het derde een clubje waarmee ze regelmatig in België wat trappisten gaan drinken. En natuurlijk zullen ze komend jaar regelmatig een kijkje komen nemen op sportpark de Lille. En daarmee hopen ze ook dat ze nog steeds het derde aan kunnen komen moedigen. Er gaat namelijk in de wandelgangen rond dat er misschien wel een team opgeheven wordt omdat er te weinig spelers voor zijn. Maar de club moet dan op het begin van het seizoen een realistische indeling van de teams maken. Ze willen daarmee aangeven dat als je je als actief lid op geeft ook daadwerkelijk elke week beschikbaar moet zijn. Want anders schiet het niet echt op. In het 5e moeten ze dan de wat oudere spelers zetten en de jongere uit dit elftal moeten ze dan naar het 3e overhevelen waardoor allebei de elftallen uit hetzelfde aantal spelers bestaat.

Johan blijft nog wel aan als rustend lid, en als ze hem een keer nodig hebben als leider heeft hij misschien nog wel een keer de tijd om langs de lijn te gaan staan. Frank blijft ook nog verbonden aan de club als rustend lid, lid van de activiteiten commissie en als vrijwilliger met het Pinkstertoernooi en met het oud ijzer laden. Marijn gaat meer tijd besteden aan zijn hobby's: tractors kijken en hij wil meer op stap gaan. En op 28 juni moet Marijn op

voor de zwarte band in de judo sport! Het mooie hiervan is dat het hele elftal met hem mee gaat als Marijn moet judoën. Het hele elftal staat achter hem, want ze vinden hem echt een fantastische kerel.

Of Marijn nog een afscheidscadeau krijgt laat hem op dit moment koud. Maar een bronzen waterzak lijkt hem wel mooi. Zelf heeft hij bij de laatste wedstrijd ook nog iets moois in petto voor zijn team.

Verder willen ze afsluiten met het bedanken van alle leden, bestuur en vrienden die hun in al die jaren bijgestaan hebben. Het waren fantastische jaren die ze meegemaakt hebben en ze zullen dit nooit vergeten.

Wij willen Marijn, Johan en Frank hartelijk danken voor de jarenlange inzet voor de club en hopen dan ook dat ze nog regelmatig te zien zijn op het voetbalveld.

Geert en Rob



Nu hair-extensions  
en  
bruids- &  
dagmake-up!

Geopend van dinsdag t/m zaterdag tot 17.30 uur  
Op woensdagavond tot 20.00 uur

Wilhelminalaan 56, 5512 BK Vessem, Telefoon 0497-592128



P.vandeVen



**Feel the difference**



**[www.pvandeven.nl](http://www.pvandeven.nl)**

P. van de Ven - Wilhelminalaan 3 - 5512 BJ Vessem - T: 0497 59 17 66 - F: 0497 59 14 62





**VAN HOOF**

INSTALLATIEBEDRIJF



- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding  
riolering
- Zinkwerk + dakwerk

+

Jan Smuldersstraat 12  
5512 AZ Vessem  
Tel. 0497-591253-591463

**Steek bij ons uw licht eens op!**

**LIEBREGTS ELEKTRO**

**VESSEM**

Jan Smuldersstraat 14A  
5512 AZ Vessem  
Tel. 0497-592322  
Fax 0497-592342  
Auto tel. 06-53133188

PRIVE: AD LIEBREGTS  
Eikenbocht 1, Knegsel

**WWW.VVVESSEM.NL**

voor uitslagen, standen, foto's, info en nog veel meer



**harrie soetens**

KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA VESSEM  
TELEFOON 0497-591834

*'t Loeierke*



# BOOMKWEKERIJ FRANK ROEST

Professionals in installatie techniek

verwarming & sanitair

## A.J. LOOTS

INSTALLATIEBEDRIJF

Gas, water, sanitair, energievoorziening,  
verwarming en luchtbehandeling

Avignonlaan 14  
5627 GA Eindhoven  
Tel. (040) 243 09 10  
info@ajloots.nl

[www.ajloots.nl](http://www.ajloots.nl)

UNETO-VNI





# Minigravers en Verhuur **VERKOOYEN VesseM**

DE HOEFSE WEG 4 - TEL.: 0497-594242 - 591413

- \* Grondwerk
- \* Levering alle aanverwante materialen
- \* Verhuur minigravers, minishovels, motorkruiwagens en trillers
- \* Onderdelen en rijwerken nieuw en gebruikt
- \* Nieuw en gebruikte handel

[www.verkooyenvessem.nl](http://www.verkooyenvessem.nl)

Dealer



minigravers

## Voor al uw:



# BROOD EN BANKET

## Bakkerij HENST

Wilhelminalaan 7  
Vessem - Tel. 0497-591272

**De Echte Warme Bakker!**

# Kees Mollen, sjappoo!

Het seizoen 2013/2014 nadert z'n einde en dat is een mooi moment om even terug te blikken op de prestaties van de huidige trainerd van Vessem en ex-trainerd van Dees, Kees Mollen.

Na een toch wel succesvolle periode bij de blauwwitten uit het buurdorp, maakte Kees de gewaagde overstap naar het groen-witte en destijds nog in de kelder van de kelder van het amateurvoetbal acterende Vessem.

Waar begin je aan zou je zeggen. Echter, nu circa 9 maanden verder kunnen we oordelen dat hij het toch niet zo slecht heeft gedaan. Met name de resultaten van de 1ste 7 maanden waren goed, het voetbal een stuk minder begreep ik, maar wie maalt erom. Kees heeft het voor elkaar gekregen om op z'n Italiaans 3 punten binnen te halen. De uitslag 1-0 kwam meer voor dan een val van Kees met de fiets op de terugweg naar huis, en dat is veel.

Met wie moeten we Kees nu vergelijken.

Mourinho? Nee, die is veel arroganter. Ancelotti? Nee, het spelersmateriaal is iets minder. Cocu? Nee, die presteert niet. Frank de Boer? Qua uiterlijk wel, maar verder niets. Ik vind Kees meer een Dwight Lodeweges, een trainer die met beperkte middelen topresultaten weet te halen en de sfeer weet terug te brengen. Netjes dus, alleen duurt het seizoen voor Vessem net iets te lang lijkt het. De prestatiecurve laat de afgelopen 2 maanden een ernstige daling zien. Oorzaak voor mij onbekend, maar de uitslag 1-0 komen we niet meer tegen.

De gebruikelijke en jaarlijkse nederlaag tegen Dees heeft Kees in die periode nu ook meegemaakt, maar wie niet in Vessem. Desondanks zit een toetje er in de vorm van de nacompetitie nog gewoon in en als in deze 2 wedstrijden de laatste krachten op de juiste manier worden aangesproken zit een promotie er nog in. Dit zal ook moeten want de blauwwitte buurman is dit ook van plan. Een jaarlijkse derby blijft leuk en de bijna zekere punten in deze derby voor DEES

zijn in de 4e klasse meer dan welkom. Een tip om promotie te bereiken; het schijnt dat mevrouw Mollen lekkere soep kan maken en dat deze als doping werkt. Dus voor de match naar Hoogeloon fietsen, een soepje eten, kijken of er nog een dochter thuis rondloopt en dan terug naar de Lille om gas te geven. De soep heeft ze helaas in Wintelre niet aangeboden.

Ik wens Kees en de boykes veel succes in ieder geval. Graag spreek ik Kees dan op de volgende editie van de quiz voor de vrienden van het Loeierke onder het

genot van een pilske. Als het goed is, zijn we dan weer met twee deelnemers uit Wentersel vertegenwoordigd. Ik blijf het netjes Wentersel noemen en geen Palestina zoals een jaloerse deelnemer aan de quiz dat mooie dorpje noemde. Hoewel de quiz winnen leuk is, is de avond op zich al de moeite waard om erbij te zijn en blijft de Olympische gedachte het belangrijkste.

Succes en tot ziens

Gijs Leermakers





# Nouwens

bouw & timmerbedrijf

**Martijn Nouwens**

**Nouwens**

bouw & timmerbedrijf bv  
Donk 7a  
5512 NK Vessem

tel.: 0497 - 540 499  
mobiel: 06 - 21993111  
info@nouwensbouw.nl  
www.nouwensbouw.com

# FAIR SPORTS

**SOCCERCENTER VAN DE REGIO**

**DE LEVERANCIER VAN UW CLUBMATERIALEN**

Voetbalschoenen, kleding, accessoires, enz.

Wij leveren kwaliteits sportartikelen, een optimale service en vakkundig advies

Rijksluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel) Tel. 0499 573 468

## Loeierke WK Poule 2014

Alweer 4 jaar geleden beleefden alle 'ouderen' onder ons een déjà vu en kregen de 'jongeren' er een nieuw soort van Trauma bij. Arjan Robben die de bal, één op één tegenover Casillas, net niet in de goal kan schieten. Even later in de verlenging is het Iniesta die ditzelfde kunstje aan de andere kant wel voor elkaar krijgt en daarmee is de winst van het wereldkampioenschap voor Spanje. Veel Nederlanders baalden maar één Vessemnaar had toch ook andere gevoelens bij dit WK. Ted Blox was zojuist de gelukkige winnaar geworden van de Loeierke WK Poule 2010.

2 jaar later de grote afgang van Nederland. 3 waardeloze wedstrijden en het EK 2012 was ten einde. Niels Wirken zag dit echter al lang aankomen en wist daardoor de sterk bezette Loeierke EK Poule met maar liefst 135 deelnemers te winnen.

Deze 2 succesedities vragen om een vervolg en daarom zijn we er dit jaar goed op tijd bij voor de Loeierke WK Poule 2014. Binnenkort zal er in het menu op [www.vvvessem.nl](http://www.vvvessem.nl) weer een optie verschijnen voor de WK Poule. Log in met je huidige gebruikersnaam en wachtwoord en je kunt al je voorspellingen invullen. Alweer je wachtwoord vergeten? Geen nood, er zal dit jaar ook een mogelijkheid zijn om via de site je oude wachtwoord per mail opnieuw te ontvangen of om je nieuwe wachtwoord door te sturen. Net als de vorige edities vragen we ook dit jaar weer een inschrijfbedrag van 5 euro. Het inschrijfgeld zal volledig gebruikt worden als prijzengeld volgens de verdeling:

- 1e plaats 50%
- 2e plaats 30%
- 3e plaats 20%

Het inschrijfgeld kan alleen contant betaald worden bij Geert van Aaken, Rob de Koning of Ruud van Aaken. Heb je voor het eerste fluitsignaal van het WK niet betaald dan worden al je voorspellingen verwijderd en kun je dus niet meer mee doen.

Tijdens de laatste wedstrijddag van dit seizoen op 4 mei zullen we weer rond gaan zodat iedereen alvast de kans heeft om zich in te schrijven en het inschrijfgeld te voldoen.

Alle informatie rond de Loeierke WK Poule 2014 zoals het speelschema, reglement en deelnemers is binnenkort terug te vinden op [www.vvvessem.nl](http://www.vvvessem.nl). Houd de site dus in de gaten!

Geert, Rob en Ruud

specialisten in bouwzaken



WWW.FRANKEN-PM.NL

## AUTOBEDRIJF VAN DOORMAAL

ALLES VOOR U EN UW AUTO ONDER ÉÉN DAK!

- In- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's
- Werkplaats
- Tankstation
- APK keuringen
- Quick-bandenservice
- Wasserette
- Transport

WWW.VANDOORMAAL.COM



Heike 4a-4b, 5512 NJ Vessem  
Tel. (0497) 59 14 53

Openingstijden

Ma t/m Vrij 8:00 tot 17:30 uur  
Zat 9:00 tot 12:00 uur





**Ook sportieve  
mensen  
winkelen met  
plezier bij  
Pierre en Inge**



***We hebben er zin in***



# Wat een week

Je kan in een week tijd veel hoogte en diepte punten mee maken.

Allereerst werd ik 24 feb. geopereerd aan mijn knie.

Doordat ik vroeger tijdens mijn voetbal carrière niet luisterde naar de specialisten was ik nu al toe aan een halve kunstknie.

Op mijn 23e wipte ze er mijn meniscus uit en een jaar later was mijn kraakbeen beschadigd, mocht na de operatie 6 weken niet voetballen.

Ik had na 3 weken geen pijn meer en stond om 14.30 uur al weer op de velden (stom stom stom)

Al gauw kwamen de eerste klachten weer terug, heb nog een paar jaar doorgesukkeld en ben toen noodgedwongen moeten stoppen met voetballen.

Dus nu een operatie voor een HALVE KUNSTKNIE,

Ik had alleen een ruggenprik gekregen en lag dus klaar wakker mijn eigen te

vervelen op dat smal harde bedje, dacht nog schiet nou maar op met dat gezaag, geboor en gehamer, naai het maar weer dicht zodat ik aan de gang kan met oefenen.

De therapeut had tenslotte gezegd dat ik vrijwel meteen na de operatie de eerste oefeningen al mag gaan doen.

Na 2 uur opereren werd ik naar de uitslaapkamer gebracht.

De verpleegsters hoefde maar weinig te controleren maar volgens het protocol moest ik een uur in de uitslaapkamer blijven.

Ik dacht als ik hier toch moet blijven liggen kan ik wel vast is kijken wat ik allemaal nog kan met mijn knie.

Een paar keer buigen en strekken ging probleemloos, niet wetende dat de therapeut bedoelde in het begin alleen de spieren een beetje aanspannen ging ik er al vol tegen aan! Een serie van 10 buigingen en 10 keer mijn been gestrekt op pakken was een peulenschil. (wat de verdooving allemaal nie kan doen!)

De volgende dag toen ik voor de 10e keer wakker werd die nacht van de pijn en het circus op de kamer begon (wassen/eten/temp/bloeddruk/medicijnen) zag ik dat mijn kamer genoten allemaal al vrolijk waren en uit bed gingen met krukken.

Ik dacht hoe kan dat nou, die ouw van 75 tot 83 uit bed en ik als jonge god kon mijn been nog nie eens bewegen??

Ik keek is onder de dekens hoe het daar was en zag dat ik de enige was die een rood laken had, al gauw bleek dat het mijn eigen bloed was.

Toch maar effe op de rode knop gedrukt en de zuuuuster geroepen.

De zuster kwam al gelijk met een handvol watten en doeken die onder mijn knie gelegd werden, er stroomde op 2 plaatsen bloed uit de wond! (zie foto)

Ik zeg tegen de zuster zou de chirurg niet genoeg draad gehad hebben en het maar half dicht genaaid hebben. (denk zal maar niks zeggen over de oefeningen in de uitslaapkamer)

Snap het ook niet zei de zuster bij de



andere bloed het niet meer, dan zullen de andere wel meer rode bloedlichaampjes hebben verzon ik gauw als dekmantel, dat heeft er niks mee te maken zegt ze, ik denk laat ze maar zo wijs!!!

Na een paar dagen is het bloeden toch gestopt! Ik denk mooi en nou er tegen aan.

Ikke op de gang aan de wandel op mijn krukken, kom ik die zelfde ouw tegen en zie da ze al als een jonge kievit rond lopen terwijl ik maar amper mijn ene been voor het ander kon zetten.

Ik denk die haal ik binnen een paar dagen wel in en ging nog is vol gas op en neer over die gang!

Na een dag goed geoefend te hebben ging ik tevreden slapen, werd de volgende morgen om 04.00 uur wakker en voelde aan mijn knie dat het nie sjeust was.

Heb ook geen oog meer dicht gedaan en ieder standje wat ik aan nam deed zeer.

Na 83 keer op de klok gekeken te hebben was het eindelijk 7 uur.

Het ritueel begon weer en ik maar eens gauw onder de dekens gekeken, twijfelde nog even of er 3 benen lagen maar da werd al gauw duidelijk dat het een ander probleem was.

Mijn linker been was volgens mij eens zo dik als mijn rechtse!

De zuster kwam ook is kijken en zei dat hoe jonger je bent hoe meer kans dat je hebt dat het dik wordt, ik zeg da klopt maar dan ben je het vocht ook eerder kwijt als een ouwer iemand toch?

Ze keek me aan en zag wel dat ik het nou nie meer over mijn linker been had!!!

De volgende dagen maar wat rustiger aan gedaan, goed geluisterd naar de therapeut, veel geduld op moeten brengen, en tenslotte is alles nog goed gekomen.

## **ONDERSCHEIDING!!!**

Het enige voordeel wat je hebt als je rond de carnavals dagen plat ligt is dat je een bezoek krijgt van de prins en adjudant.

Zo kreeg ik 28 feb. om een uur of negen sárvonds bezoek van Prins Donk en Adjudant Achterse Donk.

Ze brachten unne schône bos bloemen mee, en dronken een fles bier.

Na wa geouwehoert te hebben vertelde ze dat hier ook een onderscheiding bij hoorde en prompt reikte ze me die een officieel uit.

Ik dacht nog da is toch wel schôn en speciaal om een onderscheiding te krijgen.

Efkes later vroeg ik hoeveel onderscheidingen er zo met carnaval

uitgereikt worden, Hans vertelde dat hij er 500 besteld had, toen werd het speciale gevoel al gauw een stuk minder bij mij!

### **“TV DEBUUT”**

1 maart nog altijd in diezelfde week maakte ik mijn tv debuut bij campinglive.

Op de camping in Kroatie werd ons gevraagd of ze opnames van ons mochten maken voor hun programma.

Na kort overleg hadden we daar weinig moeite mee onder 2 voorwaarden.

Ten eerste wou ik op de foto met de presentatrice van het programma (Gigi van GTST) en ten tweede dat het vaandeltje van VV Vessem goed in beeld zou komen.

Geen probleem vertelde ze, en ze gingen aan de slag.

Ik wist niet dat televisie maken zo moeilijk was, ze zijn wel een uur bezig geweest om 5 sec. uit te kunnen zenden, of dat aan hun of aan ons lag weet ik nie maar het was een leuke ervaring!

### **“Stoppen als leider van 'T tweede”**

Na vier leuke seizoenen heb ik besloten om te stoppen met het coachen van Vessem 2.

Ik ben van plan om in Mei 2015 de

fietstocht Santiago de Compostella te gaan fietsen.

En ook hier is het net als bij voetbal hoe beter je getraind bent hoe meer plezier je aan je sport beleeft.

Daarom wil (moet) ik de nodige kilometers trainen, en dit wil ik op zondag morgen gaan doen.

Bij deze wil ik mijn opvolger Johan van Riet (maaskantje) veel succes en vooral veel plezier wensen als nieuwe coach van Vessem 2!!!!!!

De groeten, Huub

# Op z'n Frans

Een held op sokken, spreekwoordelijk gezien iemand die zich dapper voordoet, maar in werkelijkheid niets durft. De slagzin van Feyenoord, alleen dan andersom. Toen ik mijn kopje koffie onder het nog half druppelende Senseo-apparaat uit haalde, viel me een foto van Cristiano Ronaldo op in de krant. Geen artikel van anderhalve pagina, maar een kleine foto linksonder in de hoek. Ingesloten en omringt door tientallen fotografen is te zien hoe hij een bal waarschijnlijk een paar keer in zijn nek legt, de akka 3000 voordoet en ondertussen de vragen van de journalisten beantwoord. Dat hij onderhand meer model dan voetballer is doet er zo te zien niet toe.

Toch was dat niet hetgeen wat me zo op viel. Nog niet eens om de kleuren van de schoenen die zo afwijken van de traditionele Copa Mundial, wat ondertussen een maatschappelijke

discussie aan het worden is. Wat dat betreft heb ik zelf wel gemerkt dat felle kleuren verboden zijn op de Vessemse velden. Vroeger dacht ik door felle schoenen te dragen dat ik waarschijnlijk twee keer zo snel was of beter kon voetballen. Vervolgens mocht ik met een glimlach van onder tot boven de pantoffels aan ons pap laten zien die al schrok toen ik de doos nog maar op een kiertje geopend had (het prijskaartje hield ik verstandig uit het zicht). Achteraf zonde, die felle kleuren, nu ik besef dat na een keer voetballen achter bij Ben Koolen, waar de successen van FC Groenewoud werden geboekt, de schoenen weer zo zwart als roet waren. Tegenwoordig draag ik 'gewoon' zwarte voetbalschoenen hoewel het überhaupt nog een heel karwei is om zwarte voetbalschoenen te vinden in de schappen van een sportzaak.

Nee, hetgeen dat me op viel was de vorm van de voetbalschoen voor zover we



het nog een 'schoen' kunnen noemen. De schoenen die Ronaldo presenteerde werden door Nike ook gekenmerkt als sokschoenen. Ze hebben wel eigenlijk wel wat weg van die good old Adidas Van Hanegem, maar dan zonder die stugge enkelbanden.

Na het WK in Zuid Afrika is men aan de slag gegaan met het idee en nu, vier jaar later, wordt duidelijk of tijd ook daadwerkelijk geld is. De verwachting is dat ruim zeventig spelers het schoeisel zal dragen tijdens het WK in Brazilië. Het moet al met al wel een heerlijk gevoel zijn om op

je sokjes even een pot voetbal te spelen in een warm Brazilië, een verse grasmat en een overvol stadion terwijl je je land verdedigt. En dan heb ik het nog niet eens over de zak geld die naderhand mee naar huis genomen wordt.

Ik houd het toch maar gewoon bij de normale gangbare voetbalschoen. Deze schoenen zullen we niet snel op een training in Vessem terugzien. Prijskaartje van deze sokken? Bijna 300 euro. Ons moeder haalt ze altijd bij de Hema voor minder dan een tientje.

Frans



## **FysioVessem**

**Fysiotherapie, Manueel Therapie, Dry Needling,  
Medical Taping en Fysiofitness**

Bertine Peters, Elle Bartels en Marieke Roest

Hemelrijk 1

0497-591145

[www.fysiovessem.nl](http://www.fysiovessem.nl)

[info@fysiovessem.nl](mailto:info@fysiovessem.nl)



# Altijd tijd zat

Het is zaterdagavond, een uur of 7. Voor mijn neus staat een flesje bier van de BluePoint brouwerij. Zo te zien is er vanavond Honkbal op alle 4 de tv's net als gisteren. Af en toe komt er een gelukkig stelletje hand in hand voorbij lopen, er blijkt ook een huwelijksbeurs aan de gang te zijn. Een niet zo'n vrolijk kijkende barvrouw zorgt ervoor, met een salaris van 3 dollar per uur, dat ik mijn avondeten opgediend krijg. Na een drukke werkweek zit ik in een hotel in New York, met een laptop voor mijn neus, helemaal alleen. Er is zo niet veel aan maar besef ook al snel dat ik een keer alle tijd heb. Even geen vergadering, feestje, werk of andere 'verplichtingen'.

Ik ben niet de enige die alle tijd heeft want de honkbalwedstrijd die nu aan de gang is zal zo'n 3,5 uur duren. De toeschouwers zitten hoopvol te wachten tot ongeveer 1 keer in een kwartier iemand bijna raak slaat en de spelers zelf mogen, als ze geluk hebben, 2x tijdens de wedstrijd naar voren komen om na de 3e misser weer balend terug te gaan zitten op de bank.

Tijd is iets wat iedereen altijd te kort komt. Vooral als er gevraagd wordt of je iets voor iemand kan doen is het meest gegeven antwoord "dan heb ik helaas

geen tijd". Zelf kan ik me ook nog herinneren dat ik een tijd geleden zo'n antwoord gaf op de vraag of ik mee wilde helpen bij het ouw ijzer ophalen. Zonder er echt bij na te denken of ik ook echt iets te doen had was het negatieve antwoord al gegeven. Had ik dan echt wat te doen die zaterdag? Waarschijnlijk uiteindelijk wel maar veel kans had ik ook gewoon een dagje op de wagen van de Becx kunnen staan. Sterker nog, het was waarschijnlijk nog een gezellige dag geweest ook.

Ik vraag me tegelijkertijd af hoe anderen bij zo'n vraag reageren. Stel dat iedereen zegt dat ze geen tijd hebben dan loopt de voetbalclub een mooi bedrag mis dat in de vereniging geïnvesteerd had kunnen worden. Dergelijke inkomsten zou je nog kunnen compenseren met een kleine verhoging van de contributie maar wat als ook veel andere vrijwilligers vaker geen tijd meer hadden voor het vrijwilligerswerk. Wat als Arie voortaan op zaterdag geen tijd meer had voor de voetbalclub omdat hij dan liever in de tuin ging werken. Of als Jan, Jan, Jan en Jan in plaats van al dat werk voor de club alleen nog maar samen gingen Jeu-de-boulen in hun vrije tijd. Gelukkig is dit niet het geval en kan onze contributie nog altijd

één van de laagste van misschien wel heel Nederland blijven. We kunnen dus stellen dat het nog altijd goed zit met onze vele vrijwilligers.

Zeggen dat je geen tijd hebt klopt dus eigenlijk niet. Iedereen heeft op elk moment tijd, de vraag is meestal of je er tijd voor over hebt. Als je bijvoorbeeld op een vrijdagmiddag moet werken heb je dus eigenlijk geen tijd om samen met je man of vrouw iets leuks te gaan doen, tenminste dat zeg je dan. Als je als Rotterdammer echter stiekem in een café in Amsterdam wilt afspreken met een andere man of vrouw dan maak je daar gewoon tijd voor door een snipperdag aan te vragen zonder het thuis te vertellen. Of wanneer je net zoals heel veel mensen door New York City loopt en je haast hebt, dan heb je eigenlijk geen tijd om zelfs al stil te gaan staan voor een rood stoplicht. Als er dan even verderop een hotdog kraampje een heerlijke geur achterlaat blijkt je ineens toch alle tijd te hebben. Tijd genoeg om deze Amerikaanse lekkernij rustig op het gemak in een parkje (paar bomen en een bankje midden tussen hoge gebouwen) in het zonnetje op te eten terwijl je de zojuist binnen gekomen notulen van het Loelierke doorleest.

Zelf had ik deze 2 weken van alles te doen. Een vergadering van het Loelierke, Feestje in Zeeland, strandwandelingen, spoedaanvragen van klanten verwerken en ga zo maar door. Nee, het werden 2 drukke weken dus ik had absoluut geen tijd voor iets anders. Tot de vraag op een donderdag kwam of ik a.s. zondag naar New York wilde gaan om problemen bij

een klant op te gaan lossen. Nee Hans, niet zozeer het opnieuw opbouwen van 2 grote gebouwen midden in Manhattan maar meer software gerichte problemen. Zonder enige twijfel had ik besloten dat ik deze kans niet wilde laten gaan en begon alles direct af te zeggen en mijn reis te boeken.

Achteraf bleek het feest in Zeeland ook zonder mij heel gezellig te zijn geweest, zijn alle belangrijke zaken toch weer besproken tijdens de Loelierke vergadering en bleken de spoedaanvragen van de klanten ook best nog 2 weken te kunnen wachten. Eigenlijk had ik deze weken dus best veel tijd over.

Als je dus ooit gevraagd wordt of je ergens aan mee zou willen helpen zoals bijvoorbeeld bij het komende pinkstertoernooi zeg dan niet meteen dat je geen tijd hebt. Kijk eerst of je wat tijd vrij kunt maken om een keer wat te helpen of zeg gewoon dat je geen zin hebt of wat leukers of belangrijkers te doen hebt.

Ondertussen zit ik nog altijd alleen in het hotel in New York. De barvrouw kijkt ondertussen al wat vrolijker omdat ik zojuist, op kosten van de klant, een on-Europees hoge fooi heb gegeven. Vandaag had ik teveel tijd en begon ik me zelfs bijna te vervelen. Gelukkig nadert de deadline van alweer het 5e Loelierke van dit seizoen en had ik nu alle tijd om in deze hotelbar op een aantal kantjes deze 'wijze les' over onze kostbare tijd te schrijven.

Rudolf

# Pinkstertoernooi

## 7 - 8 - 9 juni 2014

Beste leden/ouders,

Ook dit jaar organiseert de V.V.Vessem met Pinksteren het jaarlijkse bedrijven- en jeugdtoernooi. Een toernooi van deze omvang vraagt veel personeel en daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers, niet alleen die vrijwilligers die zich al jaren inzetten maar ook nieuwe vrijwilligers die ons kunnen helpen bij de uitvoering van een aantal taken.

Wij stellen het zeer op prijs als u bereid bent om gedurende een van onderstaande dagen een helpende hand te bieden.

**Zaterdag 7 juni :Bedrijven**

**Zondag 8 juni :A1-C1-D2-F1-F2-F3**

**Maandag 9 juni :B1-D1-E1-E2-MINI'S**

In de dagen voor het toernooi graag hulp.

Woe 4 / Do 5 / Vrij 6 juni voorbereidingen sportpark/tent

\* 18.00 uur tot 21.00 uur

Tijdens deze dagen kunnen wij uw hulp goed gebruiken.

De dagdelen zijn :

Grote tent

\* 10.30 uur tot 14.30 uur

\* 14.30 uur tot 18.00 uur.

Eet/snoep tent

\* 11.00 uur tot 13.30 uur

\* 13.30 uur tot 16.00 uur

\* 16.00 uur tot 18.00 uur

Poetsen kleedlokalen

\* 18.00 uur tot 18.30 uur

Dinsdag 10 juni na het toernooi opruimen sportpark

\* 18.00 uur tot 21.00 uur

Als u interesse heeft, neemt u dan even contact op met Kees Henst ( bel 06-44634621 na 20.30 u of SMS/APP of mail [vvvessem@live.nl](mailto:vvvessem@live.nl)) en hij noteert graag op welke tijd u beschikbaar bent om te helpen in de grote tent, eet-/snoeptent of bij andere werkzaamheden in de week vooraf.

Voor de snoepafdeling kan eventueel ook uw dochter met vriendin zich aanmelden (vanaf 13 jaar).

Ook zoeken we personen die in het bezit zijn van een EHBO/BHV diploma om aanwezig te zijn bij het secretariaat voor eventueel blessure's.

**Graag een reactie voor 18 mei a.s.**

Verder willen wij de leiders/trainers en ouders van onze jeugd teams vragen om op de tweede pinksterdag mee te helpen om de tent mee leeg te maken en op te ruimen.

Dit zal rond de klok van 19.00 uur zijn.

Met uw hulp kunnen wij er weer een schitterend toernooi van maken.

**Alvast bedankt namens de V.V.Vessem**

Het Bestuur





De leukste cadeauwinkel in de Kempen!

*De Huysmus*

Wilhelminalaan 13 - Vessem - [www.dehuysmus.nl](http://www.dehuysmus.nl)

Hugo Sound Productions

**HSP**

Professioneel geluidsverhuur P.A., licht, disco en karaoke  
Telefoon 040-2052256 - Wintelre

**René Willems  
Electrotechniek**

Predikant 8  
5512 BW Vessem

**Tel. 06-12648872**

**Electrotechnische installaties,  
datainstallaties en verlichting.**

[r.willemselectro@kpnplanet.nl](mailto:r.willemselectro@kpnplanet.nl)

**CDL**  
V E R H U U R

Coen de Laat  
Tel.: 06-11011273

Domineeshof 5  
5512 BR Vessem



Wilhelminalaan 6  
5512 BK Vessem  
Telefoon 0497-592286

BELEGDE (STOK)BROODJES  
FRITES  
SNACKS  
(MEENEEM)SCHOTELS  
SOEPEN & SALADES  
(SOFT)IJS  
MILKSHAKES  
(WARME)DRANKEN

## baro-lux

sportprijzen, bekens, vaantjes,  
trofeeën, medailles e.d.  
Zéér concurrerende prijzen

### *Bart Rombouts*

Bloxstraat 19 - Eersel (t.o. de sporthal)  
Bel voor een afspraak en prijsopgave 0497-516120



adviesering - uitvoering



**buijvoets  
bouw  
management**

BBM Vessem BV  
Domineeshof 3  
5512 BR Vessem

tel / fax 0497 - 592327  
mobiel 06 - 53 18 59 64  
bbmvessem@gmail.com

projectleiding / -management

# WSM

**METALHANDEL  
SLOOPWERKEN**

Hoogeindseweg 21



013-5142657  
06-54272650

## Oostelbeers

# Marinka Liebregts

Schoonheidsspecialiste en  
Pedicure

- ◆ Gecertificeerd Reumatische en Diabetische voet
- ◆ Definitief ontharen met IPL

Braak 11  
5512 CC  
Tel: 0497-592028  
Mobil: 06-206 216 51  
[marinka.liebregts@hetnet.nl](mailto:marinka.liebregts@hetnet.nl)



Marinka Liebregts

[www.schoonheidsspecialistessesem.nl](http://www.schoonheidsspecialistessesem.nl)

 Engeltien

Kappen zonder kappers



alleen op afspraak

Malenberg 19

0497-591943

06-22157014







Na het daverende succes van vorige editie, inclusief een even succesvolle feestavond, prolongeert 't Loelierke de succesformule en komt met:

## Vrienden van 't Loelierke 3.0

We willen al onze vrienden van de vorige editie bedanken, maar zij zijn bij deze helaas weer 'ontvriend'...

Wij nodigen hen, maar natuurlijk ook geheel nieuwe vrienden uit om een stuk in ons clubblad te schrijven.

Heb jij inspiratie om een kritisch/grappig/onzinnig maar vooral geniaal stuk te schrijven?  
Dit is je kans! Hou je niet in en mail de redactie!

Alle Vrienden van 't Loelierke 3.0 worden uiteraard uitgenodigd voor een exclusieve en legendarische feestavond!

# 'De SUPERCUP'

## Jeugd - Clubcompetitie 2013-2014

elftal	wed.	pnt.	gem.	voor	tegen	saldo	<b>TUSSENSTAND SUPERCUP SEIZOEN 2013-2014</b>  <b>SPONSOR: Super Service Henst</b>
C1	21	42	2.00	46	19	27	
D1	19	31	1.63	69	47	22	
F2	22	32	1.45	126	93	33	
E1	20	28	1.40	93	89	4	
A1	20	24	1.20	39	38	1	
D2	18	21	1.17	61	92	-31	
B1	22	22	1.00	64	92	-28	
E2	21	12	0.57	53	156	-103	
F1	20	8	0.40	32	118	-86	



# PRIKBORD

3 Mei  
ijzer ophalen

helpen?  
neem contact op met  
Coen de laat of  
Leon v/d Heijden

4 Mei  
Seizoensafsluiting  
in de kantine

7 Mei  
Voetbalinstuif  
(laatste van dit  
seizoen)

7 - 8 - 9 Juni  
PINKSTERTOERNOOI  
Sportpark de Lille



**INDUSTRIAL  
PACKAGING**

**EMBALLAGE  
OP MAAT**

**Dirk Boutsiaan 28  
Eindhoven  
Tel. 040-2115460**

**RESTAURANT SMAECKVOL ] vol van  
smaecken**

Prachtige omgeving - Kempische Hoeve - Fietsterras - Eerlijke ingrediënten  
Brabantse Gastvrijheid - Toegankelijke prijzen

**Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem**

Reserveren aanbevolen  
Kijk voor actuele openingstijden op onze website

Tel: 0497 - 592 072 – [info@smaeckvol.nl](mailto:info@smaeckvol.nl) – [www.smaeckvol.nl](http://www.smaeckvol.nl)

# auto henk van herk

Officieel



dealer van  
de Kempen



- ONDERHOUD EN REPARATIES ALLE MERKEN
- VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S
- SCHADETAXATIE EN REPARATIE

De Hoefseweg 3 - Vessem - Tel. 0497-591842

**OUTDOOR SUPPLIES**

**WOLF CAMPER®**

Topkwaliteit uit Scandinavië!

**VESSEM**

- Tenten
- Slaapzakken
- Rugzakken & bagagerollen
- Shirts
- Broeken
- Blouses
- Schoenen & sokken
- Windstoppers
- Fleece truien en shirts
- Wollen vesten
- Handschoenen

**WOLF CAMPER®**

Topkwaliteit uit Scandinavië!

**[www.wolfcamper.nl](http://www.wolfcamper.nl)**

# Langs de lijn

Oh, mocht Niek  
van Rooij de moskee  
niet binnen?

Nee, hij is niet  
Rein

