

IN DEZE UITGAVE VAN CLUBBLAD 'T LOEIERKE:

# 8 “Vessem 4 moet dit jaar kampioen worden.”

Geert van Aaken spreekt duidelijke taal

## Rubrieken

- 04 D'n Aftrap
- 06 Van het bestuur
- 28 Tarrel van ut joar
- 42 Profieltje van
- 44 Supercup
- 46 Langs de lijn

## Columns

- 8 Column Geert
- 12 Oproep
- 13 Hersenspinsels KV Vessem
- 18 Irritatie
- 20 Ouw papier
- 30 Reisverslag

48

## Nieuwe douches ingewijd

zie achterzijde en eerste lees eerste indruk KV Vessem op pag. 13



## D'N AFTRAP

Het nieuwe seizoen is pas begonnen maar nu al mogen we de eerste conclusies trekken! Er zal veel moeten veranderen wil hoofdtrainer Dré Rooijackers zijn gestelde doel, in zijn derde jaar promoveren met ons vaandelteam, kunnen realiseren. Ook het doel van de redactie, het uitbrengen van 6 representatieve loeierkes, zal een zware klus worden. Vooral door gebrek aan inspiratie kwamen wij dit seizoen net zo moeizaam opgang als Kevin van Helvoort tijdens een sprint. Bovendien vertelde Daan Somers op de laatste bijeenkomst van de redactie dat hij wegens zijn nieuwe baan per direct stopt als redactielid!

Dit laatste sloeg bij de redactie in als een bom! Daan is behalve redactielid ook nog jeugdleider, bestuurslid van de korfbal, tonproater, lid van de sponsorcommissie, voetbalkampbegeleider, lid van Lang Gras en voorzitter van de GAE-fanclub Vesseem. Daarnaast doet hij ook nog aan joggen, pokeren en frequenteert hij bovenmatig de horeca. Een avond thuis voor de buis zat er al jaren niet meer in. Nu is het op televisie tegenwoordig

toch alleen maar seks en schieten en ik verwacht niet dat Daan iets om schieten geeft! Toch zullen we onze "clown zonder schmink" gaan missen, vooral tijdens de redactievergaderingen die door Daan zijn enthousiasme vaak uitliepen tot in de kleine uurtjes.

Wat kunnen jullie in dit loeierke zoal verwachten? Allereerst doen wij een hernieuwde oproep om "vriend van 't loeierke" te worden. Wat hier voor nodig is en wat van jullie verwacht wordt kunnen jullie verder op lezen. Alle "vrienden van 't loeierke" worden weer uitgenodigd voor een exclusieve feestavond! Wel wil ik nog benadrukken dat een eenvoudig stukje van bijvoorbeeld Ad Nouwens net zo welkom is als virtueuze pennenvruchten van "onze vrienden" Siem Sanchez en Dun Billy!

Toon van Helvoort treedt in de voetsporen van Floortje Dassing en doet verslag van zijn reis door Spanje en Portugal. Verassend is dat Toon met een geheime missie is vertrokken naar het Iberische schiereiland. Hij richt zich daar

voornamelijk op het formeren van een damesteam voor VV Vessem. Verderop in dit loelierke zijn verslag met daarbij een foto van zijn voorlopige selectie.

Th. De Bie vertelt alles over papier. Om precies te zijn oud papier! Wat ik amper kan geloven is dat Ted als kind zo flexibel was dat hij in een oude TV-dooos paste. Ik zou het nu al knap vinden als hij in staat was om zonder hulp van derden in de papiercontainer te klimmen. Wat ik wel enorm waardeer is dat hij me jaren na dato nog bedankt voor bewezen diensten!

Peña spreekt zijn irritatie uit over "facebook", een fenomeen wat trouwens totaal niet aan mij is besteed. Dit laatste is trouwens één van de redenen dat mijn collega's van de redactie mij steeds vaker uitmaken voor "ouwe lul". Zij bezitten allemaal een oogverblindend fotocameraatje, waarmee ze niet alleen kunnen fotograferen, maar ook filmen, bellen, internetten en naar het schijnt ook wotseppe. En dat allemaal terwijl ze met jou in gesprek zijn. Ik moet me voor een simpel sms'je al minstens 20 minuten volledig afzonderen. Misschien is het daarom voor mij ook hoogtijd om me eens te bezinnen over mijn toekomst bij het loelierke. Wel zal ik, of de rest er nu blij mee is of niet, eerst nog netjes proberen dit seizoen af te maken.

Op de valreep kwam er ook nog een oproep van Pieter Huijbers binnen gericht aan de kapotte knoken!

Deze oproep is zeker niet alleen voor mietjes, maar vooral ook voor rustende leden die nog lekker een balletje willen trappen maar geen fel duel meer kunnen of durven aan te gaan.

Tot slot wil ik jullie namens de redactie van 't loelierke fijne kermisdagen en voor nu veel leesplezier toe wensen!

Henri Swaans.



# VAN HET BESTUUR

Bij aankomst op het sportpark viel mij meteen de drukte op bij de fietsenstalling. Dit komt natuurlijk door het goeie weer dacht ik. Iedereen zal wel op de fiets zijn. Maar het tweede wat mij opviel was de drukte op ons oude trainingveld, dat nu gebruikt wordt door de korfbal. Het krioelde er werkelijk van de meiden die hier hun sport aan het bedrijven zijn, namelijk hun korfbal. Achter op het trainingveld van de voetbalclub was de A-jeugd al weer druk in de weer met hun wekelijkse training.

Na enige tijd te hebben rondgelopen op het sportpark kwamen de eerste auto's, vast de mannen van de selectie, en ja hoor meteen de halve parkeerplaats vol. En meteen zie ik het al voor me dat de parkeergelegenheid bij aankomst van de lagere elftallen te klein is. Dit kan toch niet waar zijn! Gelukkig kunnen we wel iedereen onderbrengen in de kleedlokalen die we nu alweer enige tijd naar volle tevredenheid in gebruik hebben.

Het is al een paar weken erg druk op de donderdag. De opkomst is geweldig, zowel bij de selectie elftallen als bij de lagere elftallen. Ook de jeugdteams die op de andere avonden trainen hebben grote opkomsten met de trainingen, dus dit moet in de komende competitie wel goed komen met de kampioenen. Trots loop ik verder en bedenk me hoe mooi

het is dat alle activiteiten nu voor op het sportpark plaatsvinden. Het geeft mij een gezellige indruk. Nu is het een kwestie van volhouden en ons niet laten verleiden om niet te gaan trainen, want wat doet een regenbuitje en een beetje kou nou met een stoere man? Tja, dat de korfbal ons na enige tijd zal verlaten en hun activiteiten naar de zaal zal verhuizen dat is bekend, maar mannen hou vol!

Met sportieve groeten,  
Hans van der Linden



# Huybers

installatiebedrijf

Vessem - telefoon: 0497-844896

verwarming - loodgieterswerken - zinkwerken  
sanitair - duurzame energie - ventilatie



## **Super Service Henst**

**voor alles wat U wenst**

speelgoed, furnituren, huishoud-, kantoor- en kado-  
artikelen, drogisterij, slijterij, stomerij, TNT service punt,  
staatsloten, hengelsport, ijzerwaren

**Wilhelminalaan 5 Vessem Tel. 0497 591304**

# Leidt voetbalclash op 't Caves naar kampioenschap?

Lekker, het seizoen is weer begonnen. Fijn om weer elke zondag op achterafvelden in de Kempen de kunsten te mogen vertonen en ondertussen de alcohol dampen uit te zweten. Fijn ook om weer elke donderdagavond een partijtje te spelen. Als de trainingsopkomst het hele seizoen zo hoog blijft als in de afgelopen weken, zit het wel goed. Even wennen nog aan veldenruil tussen de voetbal- en korfbalclub. Inmiddels hebben we al een aantal (oefen)wedstrijden achter de rug.

De seizoensaftrap voor Vessem 4 vond kort voor de jaarmarkt plaats. Zelden zal een voetbalwedstrijd zo vaak zijn uitgesteld als die tussen Vessem 4 en DEES 4. Na er jarenlang over gesproken te hebben met teamleden van het vierde elftal uit ons buurdorp, was het nu hoog tijd om eens een oefenwedstrijd tegen elkaar te spelen. Gek genoeg komen we DEES in de competitie nooit tegen. In de aanloop naar de wedstrijd werd op een dorstige zaterdagmiddag een heuse vergadering belegd met twee afgevaardigden van beide ploegen. De deal werd beklonken en zaterdag 18 augustus werd vastgelegd als de grote dag, niet wetende dat dit de warmste dag in jaren zou gaan worden.

Het is nog even gissen naar hoe professioneel het eraan toe zal gaan. Geruchten gaan de rondte dat het veld bij

't Caves niet voorzien is van lijnen. Omdat we niet precies weten wat we aan de latere melding vanuit Wentersel 'alles is in orde en het veld ligt er prima bij' hebben, is de tijdelijk gehandicapte Johan Schoofs voor een dag in de rol van facilitair manager gestapt. Hij heeft prints bij van minimale en maximale veldafmetingen, voorgeschreven door de KNVB, UEFA en FIFA. Omdat deze onderling afwijken, kiezen we maar voor de bemetingen zoals die worden aangehouden in Champions League duels.

Gelukkig blijken er wel achter- en zijlijnen op het veld aanwezig. Maar met behulp van kleine pionnen wordt er nog een 16 metergebied en middenstip uitgezet.

Het gelijkopgaande duel werd in de laatste minuut beslist door een mislukte voorzet van Erik van Riet. Nu mislukken zijn voorzetten veel vaker dan dat ze lukken, maar deze mislukte voorzet werd door de wind zelfs tot doelpunt gepromoveerd. Hierdoor zit de eerste overwinning in de tas; 5-6.

Om te voetballen was het eigenlijk veel te warm, voor de aansluitende barbecue was het weer echter perfect! De oefenwedstrijd is beide teams zo goed bevallen dat we afgesproken hebben een jaarlijkse traditie te gaan maken van de oefenwedstrijd tegen DEES 4, met aansluitende barbecue.



**Rein ging eind vorig seizoen nog als Slipper van ut joar op de schouders. Misschien aan het eind van dit seizoen als de witte Genero Zeefuik?**

De oefenwedstrijden tegen HMMV 4 en UNA 8 worden met goed voetbal gewonnen.

Conclusie is dat Vessem 4 dit jaar kampioen moet worden. Vorig jaar eindigden we als tweede in de competitie. De komst van de uiterst bekwame goalie Daan Soetens en de ervaren (lees: oude) allrounder Ted Blox moet zorgen voor de nodige versterking. Bovendien speelt spits Rein van Rooij als herboren en heeft hij als aanspeelpunt in korte tijd de bijnaam 'de witte Género Zeefuik' verworven. De leiders hebben voldoende spelers die aan hun profielschets per positie voldoen. De voortekenen zijn goed.

Hopelijk weet Frans Soetens nog van zijn belofte om te komen zingen op ons kampioensfeest. Het is tijd om te oogsten.

Groeten Geert



**Met Coppens scoort u altijd!**

Tel: 0492-531600  
[www.coppensdiervoeding.nl](http://www.coppensdiervoeding.nl)

**VEEVERVOER en  
VEEHANDEL**

**F. BECX**

Mr. de la Courtstraat 17  
Vessem - Telefoon 591446



**BOUWBEDRIJF  
LOUWERS B.V.  
OOSTELBEERS**

Sparrendijk 6a - O.W. Middelbeers  
Tel.: 013-5141347  
Fax: 013-5142995





Na het daverende succes van vorige editie, inclusief een even succesvolle feestavond, prolongeert 't Loelierke de succesformule en komt met:

### Vrienden van 't Loelierke 2.0

We willen al onze vrienden van de vorige editie bedanken, maar zij zijn bij deze helaas weer 'ontvriend'...

Wij nodigen hen, maar natuurlijk ook geheel nieuwe vrienden uit om een stuk in ons clubblad te schrijven.

Heb jij inspiratie om een kritisch/grappig/onzinnig maar vooral geniaal stuk te schrijven?

Dit is je kans! Hou je niet in en mail de redactie!

Alle Vrienden van 't Loelierke 2.0 worden uiteraard uitgenodigd voor een exclusieve en legendarische feestavond!

# Oproep aan de kapotte knoken!!

Een kleine 3 uur na de derde overwinning voor Vessem 4 zit ik achter de laptop om een poging te doen om gelijkgestemden zover te krijgen dit stukje te gaan lezen en gehoor te geven aan mijn lokroep. Vanochtend heb ik ons team weer lekker zien ballen in het heerlijke zonnetje en zat te bedenken hoe fijn het is om zelf tegen een bal aan te trappen. Helaas heb ik echter het zelfde mankement als ongeveer 2 dozijn voetballende vessemmaren voor mij: versleten knieën! Volgens mij zouden we met gemak 2 volledige elftallen met wissels kunnen samenstellen van jongens die noodgedwongen zijn gestopt of het wellicht zouden moeten doen. Wel heel jammer want hoe leuk het ook is om langs de kant met het spelletje bezig te zijn, het liefst zou ik zelf tegen die bal aan trappen.

Nou weet ik dat het niet voor niets is dat ik ben gestopt maar het blijft jeuken. Wedstrijden spelen en vol die duels ingaan durf ik gewoon niet meer aan, maar lekker een partijtje van een uurtje zou ook al niet verkeerd zijn. Nu zitten waarschijnlijk sommigen te denken, wat let je dan, ga op donderdag bij de senioren trainen! Een aantal weken geleden vroeg een getalenteerd lid van weleer me zelfs nog om dit samen weer te gaan doen. Maar de waarheid is, ook op donderdagavond gaat het er af en toe bloedfanatiek aan toe, en terecht. Je kunt niet voor het partijtje gaan vragen of je alsjeblijft ontzien kunt worden tijdens de duels.

Zit ik dus met een probleem. Ik wil wel nog lekker een balletje trappen maar een minimaal risico lopen dat ik de volgende dag met een blessure zit. Nu zit ik hardop te denken, zouden er meer rustende leden zijn die in hetzelfde schuitje zitten en dit ook denken? Misschien dat er op donderdag een klein hoekje vrij gemaakt kan worden voor de kapotte knoken?

Wanneer er idd personen zijn die er zo over denken en zich aangesproken voelen dan hoor ik het graag. Het zou heerlijk zijn om op donderdag weer ff actief bezig te zijn op het voetbalveld!

Gr. Pieter Huijbers

# KV Vesseem

De eerste indrukken van de dames na de eerste douchepartijen. Een samenhangend verhaal was onmogelijk, daarom hierbij de hersenspinsels:

- Tot onze grote verbazing missen we op een grote lege plek nog 2 douches.

Oke, misschien is dit dan wel een gezamenlijke “afdroogplek”.. maar dan missen we sowieso de handoekhaakjes. Of wordt het een “afwerkplek”? Of hebben ze bij de voetbal andere ideeën over deze, nu nog, nutteloze open plek?

- De spiegel was aangeslagen.. dit met als gevolg dat we niet met ons allerbeste kapsel de kantine in gingen

- Maar 1 spiegel??? Oh my god hoe gaan we dit organiseren met zoveel ijdelheid in ons midden

- Shit... we kunnen dus niet meer naakt naar de wc.

- En wat als de mannen uit nieuwsgierigheid toch binnen komen lopen... toch maar voortaan in bikini douchen...

- Maar 1 stopcontact voor al onze föhnen...

- Leuk mozaiek, helaas geen muziek

- Wel dichterbij de kantine! Dus niet meer met de fiets dwars over het veld of zandhappen op het zandpad

- Helaas komt er geen wijn uit de kraan..

- Sinds wanneer weten mannen niet dat wij van harde stralen houden i.p.v.

“pisstraaltjes”?

- Fijn zon mega sticker op de ruiten. Of zou het weer een of andere verborgen truc zijn?

- Geen prullenbak in het kleedlokaal... wel een bakkie op de wc.. daar denken ze dan weer wel aan!

- Geen massagetafel?

- We hadden gehoopt op een leuk 1e douchemoment met champagne of iets dergelijks

We zijn in ieder geval superblij met onze nieuwe, ruime kleedhokken!  
Ons kleine bunkertje zullen we zeker niet gaan missen.

En we zijn ook trots dat we ons korfbalkunstje nu vooraan op de Lille uit mogen oefenen.  
Zodat we hopenlijk nu ook meer voetballers langs de lijn hebben staan op zondagmiddag om 13:00uur.  
Dus schroom je niet om ook eens te komen kijken.

Op een goed, gezellig, gezamenlijk sportief seizoen!

De korfbal

... **VOOR** ...  
**BIER**  
**LEKKER ETEN**  
**EN**  
**GEZELLIGHEID**



Jan Smuldersstraat 24 / NL-5512 AZ Vessem  
+ 31 (0)497 591252 / [www.goudenleeuwvessem.nl](http://www.goudenleeuwvessem.nl)

**CAFÉ-PETIT RESTAURANT**

# **'DE BROUWKETEL'**

**Clublokaal V.V. Vessem**

# **'DE GRAANZOLDER'**

**Voor feesten en partijen**



**Jack en Kitty Hakkens**

**Jan Smuldersstraat 40**

**5512 AZ Vessem**

**Tel. 0497-591846**



Auto en Bandenservice

Inkoop en verkoop van  
gebruikte auto's

APK-keuringen

Benzine en LPG station

Heike 4-4A - 5512 NJ Vessem  
Tel. 0497-591453



De Hoefseweg 19 - 21  
5512 CH Vessem

Tel.: 0497 - 59 41 13

Fax: 0497 - 59 41 15

Mob.: 06 - 22 52 33 44

[www.bouwbedrijfvanbosch.nl](http://www.bouwbedrijfvanbosch.nl)



**Bekerhuis Vessem**

Voor al uw sportprijzen  
en vaantjes

J. Joosten  
Putterstraat 53 - 5512 BL Vessem  
Fax/Tel. 0497-591691  
Mobiel: 06-51231408

Geneesmiddelen  
Homeopathie  
Gezondheidssandalen  
Babyartikelen, -voeding, luiers  
Huid-haarverzorging  
Parfumerie  
Haarmode  
Byoux  
Kaarsen  
Foto's ontwikkelen en afdrukken

**drogisterij  
jasmijn**

Jan Smuldersstraat 5G  
5512 AW Vessem



## **Complete woninginrichting**



**Wij hebben een  
uitgebreid  
assortiment  
woningstofferering en  
zonwering**



**FRANS SOETENS  
WOONSERVICEWINKEL**

Jan Smuldersstraat 36 - Vessem - Tel. 0497-591231

[www.woonservicewinkel.nl](http://www.woonservicewinkel.nl)

# IRRITATIE



Ik ben meestal wel van deze tijd. En ik ben ook nog wel en beetje van de nieuwste technieken en gadgets. Maar met Facebook vind ik het allemaal toch wel te gek worden. Daar komt toch voortaan alles op te staan. Als je zelf een leuke foto hebt die meer mensen willen zien, is het leuk om dat op internet te zetten. Maar je hoeft er toch niet je hele dagelijkse bezigheden op te zetten. Er zijn mensen die doen dat dus wel. Als ik er evenveel op zou zetten als andere mensen zou het er ongeveer zo uit zien.

6.30: zo weer lekker fris uit men mandje gestapt. Jammer genoeg wel met mijn linkse terwijl ik rechts ben.

7.00: zo mijn brood is weer lekker gesmeerd. Wa is die van ons toch een goei!

7.30: goeie morgen allemaal, mijn werkdag kan weer beginnen.

10.00: zo ff pauze, ben toe aan een bak koffie.

12.00: zo ff pauze, ben toe aan een bak koffie.

15.00: zo ff pauze, ben toe aan een bak koffie.

16.30: zo de werkdag zit er weer op. Wat het was me een dagje wel.

17.15: is kijken of contador, rodrigues er nu wel uit kan sprinten op de berg in de ronde van spanje.

17.40: nee zelfs tegen een berg van 24% kan hij hem niet uit het wiel krijgen.

17.50: nou we zullen is gaan kijken wat voor eten we vandaag weer gaan koken.

19.00: we zullen de tas maar is gaan pakken want zo dadelijk allemaal gaan trainen! Zullen eens gaan kijken hoe dat de conditie er voor staat.

21.30: zo, uitgeput op de bank nog ff tv kijken en zo dadelijk te bed. Was me weer een dagje wel.

Zo ziet een doordeweekse dag er dus ongeveer uit voor mij. Kijk en zo iets zetten mensen dus de hele dag door op facebook. Dan valt het bovenstaande in vergelijking met sommige andere nog mee.

Wie intresseert dat nou? Toch helemaal niemand!

Laat staan de andere zaken die er allemaal op staan.

Er staat voortaan op welke muziek iedereen luistert. Dan kun je schijnbaar via een programma muziek luisteren en dan komt dat op facebook te staan. Je was schijnbaar zelfs verplicht om met een facebook account in te loggen, terwijl je er gewoon voor betaald. Dat is toch te gek voor woorden! Zo ook met spelletjes die je op internet of op je telefoon speelt. Want ja die is natuurlijk ook verbonden met facebook. Er staat nog net niet op met wie je allemaal gebeld hebt, maar dat zal nog wel komen neem ik aan.

Zo is er ook een spelletje songpop. Da is een heel mooi spelletje, zeker als je zoals mij een muzikiefhebber bent. Dat is een



spel waarin je intro's van liedjes te horen krijgt en jij moet dan daar het goede nummer bij zoeken. Da is leuk zou je zeggen. Kom ik 's morgens om half 8 op het werk aan, zegt een collega tegen mij: zo Rob jij raad veel nummers bij songpop. Dan vraag ik me zelf af: Hoe weet hij da nou weer. Staat schijnbaar mijn facebook pagina vol met mijn geraden nummers. Hoe kan dat nou weer??? En wat interesseert iemand anders welke nummers ik geraden heb. Who cares!

Laatst zag ik zo ook een foto en een filmpje van mij terug op facebook. Ik was zogenaamd getagd op facebook. Niet dat die foto's en dat filmpje zo erg waren. Maar dat iedereen er zomaar foto's op kan zetten met jou naam erbij. En als er dan iemand reageert op die foto krijg je die reacties ook nog te zien en wel op je email. Dus als er onder een foto 20 reacties staan. Krijg je dus 20 emails. Stapelgekl wordt je er van. Moet je weer op een stuk of 5 knopjes gaan duwen om dat uit te zetten. Nee zet die rommel gewoon standaard uit en wil je wel mailtjes ontvangen moet je maar iets aanvinken. Zo krijg ik nu van tientallen mensen mailtjes die allemaal naar Vessem Kermis gaan. Misschien iemand een idee hoe ik dat uit kan zetten, want als het nog lang duurt zit mijn mailbox op 5 oktober vol.

Dat vind ik nog het ergste van facebook. Je hebt zelf niet de controle over wat er op jouw facebook pagina komt te staan. Sterker nog. Iedereen kan er gewoon foto's van personen op zetten die dat zelf eigenlijk helemaal niet willen. Ik snap best dat bepaalde personen niet op internet

willen staan. Iemand met een bepaald beroep hoeft niet perse met zijn aangeschoten gezicht op een foto te staan. Zo stond de geniale verrassing die hier achterop 't loelierke staat ook al bijna op facebook omdat deze foto onderschept was doordat er iemand even niet op aan het letten was. Nou daar zou dus niet iedereen even blij van worden al stond deze foto dus op internet. Maar gelukkig was degene die de foto onderschept had toch zo vriendelijk deze niet op internet te plaatsen. Bedankt.

Tsja en dan hebben we het ergste dus nog niet gehad. Er was namelijk een jong meisje die ook nog niet goed begreep hoe dat facebook werkte. Ze was jarig en nodigde haar vrienden en familie uit om een gebakje en een drankje te komen doen op haar verjaardag. Was ze schijnbaar een vinkje vergeten aan of uit te zetten. Het gevolg 30 duizenden bezoekers en honderden relschoppers die de woonplaats van het onschuldige meisje op zijn kop gezet hebben. Schade kosten worden geschat op zo'n 2 miljoen euro. Laat die relschoppers dat bedrag mooi betalen en doe iets aan de opzet van Facebook. Want zo kan het toch niet langer!

# Ouw papier

Wat is oud papier? Oud papier begint zijn leven als hout. Of als riet of bamboe. Door chemische processen wordt het uiteindelijk papier. We gebruiken papier voor allerlei doeleinden. Om Nobel-prijswinnende literatuur op vast te leggen. Maar ook voor alledaagse dingen zoals het verwijderen van de laatste resten na een sessie op het kleinste kamertje. Nadat het papier zijn functie heeft gehad, wordt het voor de meeste mensen waardeloos. Maar niet voor de voetbalclub!

Voor de voetbalclub is oud papier verre van waardeloos! Elke 2 weken staan er 2 containers aan het terrein van Piet Becx aan de Wilhelminalaan. De laatste tijd zijn deze containers zelfs VV Vessem-groen! In deze containers kan oud papier worden gegooid. Dit oud papier wordt ingezameld en de opbrengsten zijn voor de voetbalclub. Daardoor kan de club de contributie laag houden en leuke activiteiten organiseren voor de jeugd.

Over leuke activiteiten voor de jeugd gesproken. Vroeger, toen ik jong was, kroop ik vaak op met vriendjes in de papierbakken. We bouwden dan een hut van papier, of eigenlijk van karton want dat is steviger. Het was altijd kicken als iemand een grote televisie had gekocht en de doos in de papierbak gooide. Voor de jongere generatie: vroeger zat er een soort grote bak vast aan de achterkant

van een televisie. Niemand wist waar die bak voor diende, maar alle televisies hadden er een. Misschien heeft je opa nog zo'n televisie. Door die bak waren de dozen die om nieuwe televisies zaten ook veel groter. Een doos was eigenlijk al een hut op zich. En in een doos van een echt grote televisie kon je wel met zijn tweeën zitten!

Toen we wat ouder werden doken we ook geregeld de papierbakken in. Nu niet meer om een hut te bouwen, maar om iets anders te doen. We zochten naar boekjes in een bepaald genre. Voor de jongere generatie; vroeger bestond internet nog niet. Alle plaatjes waar je nu naar kijkt op internet stonden toen in tijdschriften. Sommige mensen hadden een abonnement op zo'n tijdschrift en gooiden oude exemplaren wel eens bij het oud papier. Nog bedankt daarvoor, Henri! Wij vonden die tijdschriften erg interessant en bekeken ze dan in de container.

Ik zie tegenwoordig geen kinderen meer in de containers. De playstation heeft het hutten bouwen verdrongen. Internet heeft het boekjes zoeken verdrongen. Echter, 1 ding zal nooit veranderen! Er zit nog steeds altijd 1 iemand in de papierbak. Daar veranderen de playstation en het internet niets aan!

Altijd als ik de papiercontainers nader, zie ik zijn kenmerkende auto al staan. Als ik

de trap op loop, zie ik vaak zijn hoofd al boven de ijzeren rand van de container uit komen. Mijn groet naar hem is altijd bijdehand. Ik krijg gelukkig ook altijd een bijdehand antwoord. Na een potje ravotten help ik hem wel eens ooit met het verplaatsen van het papier zodat er meer papier in de container kan. Zonder klagen doet ie zijn werk. Elke vrijdag en zaterdag als de papiercontainers er staan, zorgt hij ervoor dat het papier zo wordt geplaatst dat de inhoud van de container volledig kan worden benut. Maar nog veel belangrijker, hij zorgt voor een gezellig praatje met iedereen die oud papier komt brengen!

Je kunt natuurlijk je oud papier in een klike aan de weg zetten. Dan wordt het opgehaald en hoef je geen moeite te doen. Of je brengt je oud papier elke 2 weken naar de containers aan de Wilhelminalaan. Op die manier steun je de voetbalclub en elke vorm van steun wordt door de voetbalclub zeer gewaardeerd. Maar het aller-mooiste van je oud papier weg brengen is dat je Frans (Ciske) Soetens tegen het lijf kunt lopen!

Th. de Bie





# NOUWENS

timmerwerken • renovatie  
onderhoud • nieuwbouw  
aanbouw • verbouw

Martijn Nouwens timmerbedrijf  
Donk 7a, 5512 NK Vessem  
tel: 0497-540499, b.g.g. 06-21993111

# FAIR SPORTS

**SOCCERCENTER VAN DE REGIO**  
**DE LEVERANCIER VAN UW CLUBMATERIALEN**

Voetbalschoenen, kleding, accessoires, enz.

Wij leveren kwaliteits sportartikelen, een optimale service en vakkundig advies

Rijksluisstraat 17 5688 EC Oirschot (tegenover de grote stoel) Tel. 0499 573 468

*Voor iedere klant  
een specifieke oplossing*



*MCB is al decennia lang een gewaardeerde partner van de Nederlandse metaalverwerkende industrie. In de uitgestrekte magazijnen van MCB ligt een uitgebreid assortiment buizen, platen, staf en profielen klaar voor onmiddellijk transport naar de klant.*

*MCB beschikt over een eigen Service Center en kan materialen exact op maat en volgens de gewenste specificaties leveren. Omdat kwaliteit en milieu belangrijke onderdelen van het bedrijfsproces zijn, is MCB Nederland op deze gebieden ISO-gecertificeerd.*



**Nederland**

**Service in metaal**

MCB Nederland B.V. Postbus 2 5550 AA Valkenswaard  
Tel.: 040-2088333 Fax: 040-2043795  
Internet: [www.mcb.nl](http://www.mcb.nl)



Minigravers en Verhuur  
**VERKOOYEN Vesseem**

DE HOEFSE WEG 4 - TEL.: 0497-594242 - 591413

- \* Grondwerk
- \* Levering alle aanverwante materialen
- \* Verhuur minigravers, minishovels, motorkruiwagens en trillers
- \* Onderdelen en rijwerken nieuw en gebruikt
- \* Nieuw en gebruikte handel

[www.verkoopjesvesseem.nl](http://www.verkoopjesvesseem.nl)

Dealer



minigravers

Voor al uw:



**BROOD  
EN  
BANKET**

**Bakkerij  
HENST**

Wilhelminalaan 7  
Vesseem - Tel. 0497-591272

**De Echte Warme Bakker!**

# Welkom bij Driessen Toyota Bladel



## Driessen

Driessen Toyota, Industrieweg 6a Bladel. Tel: 0497 - 38 52 52, [www.driessen-toyota.nl](http://www.driessen-toyota.nl)



TODAY TOMORROW TOYOTA



## Buitengewoon aangenaam

Je kijkt er snel overheen, maar waar zou een organisatie zijn zonder facilitaire voorzieningen? Het ondersteunt het primaire proces en draagt zo bij aan succes. Wij zien de details. Luisteren naar specifieke wensen. En alles is zoals het moet zijn. Zoals u het graag ziet. Dat is wat wij doen. En dat doen we graag en goed.

Aangenaam, vb&t facilitair management bv

- advies en ondersteuning
- inkoop en contractbeheer
- facilitair meldpunt
- FMIS
- het Conciërge abonnement

Vestdijk 180, 5611 CZ Eindhoven, Postbus 134, 5600 AC Eindhoven  
T 040 - 269 69 69, F 040 - 243 11 25  
E [facilitairmanagement@vbtgroep.nl](mailto:facilitairmanagement@vbtgroep.nl), I [www.vbtgroep.nl](http://www.vbtgroep.nl)

vb&t facilitair management



## Van Riet Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem  
Tel.: 0497-591303  
Fax 0497-592188  
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem



Nu hair-extensions  
en  
bruids- &  
dagmake-up!

Geopend van dinsdag t/m zaterdag tot 17.30 uur  
Op woensdagavond tot 20.00 uur

Wilhelminalaan 56, 5512 BK Vessem, Telefoon 0497-592128

# Occasion

met van de Ven zekerheid

Garantie  
op alle  
punten!



Mogelijkheid tot:  
• Extra garantie  
• Verzekeringen  
• Financieringen  
• Onderhoudscontract

Ook voor andere merken  
in alle prijsklassen

[vandevenautogroep.nl](http://vandevenautogroep.nl)



van de Ven  
autogroep



✓ Tilburg  
Kroolvenstraat 20  
(013) 594 39 43

✓ Vessem  
Wilhelminalaan 3  
(0497) 59 17 66

✓ Oisterwijk  
Bedijfsueg 19  
(013) 528 26 80

✓ Waalwijk  
Hovenweg 23  
(0418) 56 86 86

✓ Oirschot  
Industrieweg 28  
(0499) 57 57 75







**VAN HOOF**

INSTALLATIEBEDRIJF



- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding riolering
- Zinkwerk + dakwerk

+

Jan Smuldersstraat 12  
5512 AZ Vessem  
Tel. 0497-591253-591463

**Steek bij ons uw licht eens op!**

**LIEBREGTS ELEKTRO**



**VESSEM**

Jan Smuldersstraat 14A  
5512 AZ Vessem  
Tel. 0497-592322  
Fax 0497-592342  
Auto tel. 06-53133188

PRIVE: AD LIEBREGTS  
Eikenbocht 1, Knegsel

**WWW.VVVESSEM.NL**

voor uitslagen, standen, foto's, info en nog veel meer



**harrie soetens**

KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA VESSEM  
TELEFOON 0497-591834



# De Tarrel

van ut joar

## 10 punten voor Pieter Huijbers:

heeft na een avondje stappen in Den Bosch niet goed opgelet en stapte de sneltrein in plaats van de stoptrein naar Eindhoven in. Toen de trein langs Best zoefde zag hij daar zijn chauffeur netjes op het perron wachten. Omdat uitleggen wat de nieuwe ophaalplek moest worden te moeilijk werd, heeft hij er maar voor gekozen om vanaf de beukenlaan 5 km. langs het spoor terug te lopen.....met zijn oude knoken.

## 6 punten voor Ed de Koning

moest voor het losschieten van Willem van Aaken nog een en ander doorspreken met zijn neef Willem de Koning. Lastig als beide als 'Willem' in je telefoon staan en er aan de andere kant van de lijn netjes wordt opgenomen met 'Willem'. De verassing voor de aanstaande bruidegom was er na dit gesprek in ieder geval wel vanaf.

## 5 punten voor Ad Nouwens

Mensen van VV Dees deden een beetje laatdunkend over de nieuwe kleedaccommodatie van Vessem. Het lijkt wel ne varkensstal! Ad reageerde gepast in Vessems, dachten wij : "als Wentersel over enkele jaren bij Vessem komt, kan die varkensstal er maar vast staan!"

## 3 punten voor Jelle Liebregts

Was met zijn maten op vakantie naar het oostblok. Maar op nou meer dan 1000 kilometer oostwaarts te trekken en vervolgens nog gewoon afgeslagen te worden door iemand uit de kempen. Volgend jaar dus maar dichterbij huis in plaats van Bultgarije.

**2 punten voor Vessem 1**

De punten kunnen ze goed gebruiken dus hierbij hulp vanuit 't Loeierke. De punten waren al verdiend voordat er tegen Puspharia gevoetbald werd, er waren namelijk niet genoeg auto's om er naartoe te rijden....dat krijg je met al de jonge honden. Rob Verbaant was er natuurlijk als de kippen bij om te vragen: "Brenge jullie papa's en mama's jullie niet meer naar de uitwedstrijden tegenwoordig?".

**1 punt voor Arno Somers**

Was ook met zijn maten op vakantie. Deze vakantie was echter bijna een stuk korter doordat meneertje de eerste twee avonden niet alleen zijn gedachten aan zijn Poolse stoeipoes maar ook zijn blaas de vrije loop liet vanaf het balkon. Met een vergoeding van de stomerijkosten van de onderburen en een fles wijn bleef het bij een waarschuwing. Tip voor volgend jaar, zie advertentie.

**onthaasten  
in het  
Sauerland**

**Tijd voor 'n short break?**

**Met max. 10 personen  
eventjes er tussenuit op nog  
geen 3 uur rijden in hartje  
Sauerland in Westfeld**

**Germa en Maarten Buijvoets  
Tel. 0497-591900  
vakantiewestfeld@gmail.com**

# Reisverslag

Ola Amigos,  
Voor de liefhebbers een overzicht van onze belevenissen tijdens de rondreis van 28 augustus tot 24 september. Het geheel is niet uitputtend maar wel waarheidsgetrouw.

Wilma en ik hebben er inmiddels 4 weken en ruim 4.500 km opzitten. Het was zeker de moeite waard, snel door Frankrijk heen om vervolgens in San Sebastian te starten in Spanje. Leuke gezellige stad met een schitterend strand. Strand is echter een omgeving waar ik met m'n blanke Hollandse huid niet te lang moet vertoeven. Anders denken de lokale vissers gelijk dat ze een reuze kreeft kunnen vangen.

Plaatselijke club Real Sociedad wordt niet echt gepromoot en is ook niet opgevallen. Dit was duidelijk anders in Bilbao, hotel tegenover het stadion San Mames van Athletic de Bilbao, verliezend finalist Europa League 2012. Even checken of wij ook naar binnen kunnen. Blijkt dat er dagelijks op niet speeldagen 6 rondleidingen worden gegeven. 's Middags om 16.30 u stonden er dus ongeveer 30 geïnteresseerden inclusief 2 Vessemnaren. Een enthousiaste jonge dame vertelde uitgebreid in het Spaans, voor mij niet te volgen voor Wilma een poco, en vervolgens een verkorte versie in het Engels over de geschiedenis van de club en het stadion. Vervolgens een rondleiding langs de belangrijkste plaatsen. Van kampioenschappen zijn er foto's met taferelen zoals in Nederland 1988 in Amsterdam. Zij voegde wel toe dat het laatste kampioenschap van 1984 da-

terde, ik heb maar niet verteld wanneer wij het laatste kampioenschap hebben gevierd. Naast het oude stadion is men nu bezig om een nieuw stadion te bouwen capaciteit 50.000 toeschouwers planning seizoen 2014 – 2015 wordt er ingespeeld. Duurt dus noch even.

Als je in Bilbao bent mag je zeker het Guggenheim museum niet overslaan. Gebouw alleen al is het bekijken waard en ook de binnenkant was zelfs voor mij regelmatig genieten. Duidelijk een aanrader.

Op 1 september op tijd vertrokken uit Oviedo naar Palas de Rei. Hier start vandaag de 14e etappe van de Vuelta. Opvallend is hoe toegankelijk alles is bij de start. Je wandelt op je gemak door de straten waar alle ploegen hun bus, auto's en fietsen hebben opgesteld. Niks geen afgesloten gebied waar je alleen binnenkomt als je een batch kunt laten zien. Zorgt voor een gezellig ongedwongen sfeertje. Dan is het balen dat je geen Loeierke hebt meegenomen van huis. Stom stom.

Nog wel even een mooie shot kunnen maken van Philippe Gilbert, lees afgelopen maandag dat ie ook nog wereldkampioen is geworden. Ben benieuwd hoe zijn helm er volgend seizoen uit zal zien.

Als de gehele karavaan, waarvan het reclame gedeelte een stuk kleiner is dan van de Tour, vertrokken is gaan wij door naar Santiago de Compostella. Als je als wandelaar 100 km, fietser 200 km en ruiter

te paard 300 km hebt afgelegd ontvang je een oorkonde en sint jakobsschelp. Wij waren met de auto en daar is de afstand nog niet van vastgelegd om in aanmerking te komen voor een oorkonde. Zou Jan Soetens (Nachtegaallaan) anders al een berg oorkondes hebben opgeleverd. Nu zitten wij ook in de hoek waar ze voor mij de lekkerste witte wijn van Spanje hebben. Gemaakt van Albarino druif, mooi 2 dozen ingeslagen. Kunnen wij straks nog lekker nagenieten.

De rit naar Porto verloopt soepel en wij rijden eerst even langs het Estadio de Drag-oa in de hoop dat ze daar net zo gastvrij zijn als in Bilbao. Dus niet 1 dag in de week is er een rondleiding. Door de ligging lukt het wel om een glimp van het stadion en veld op te vangen. Dan door naar het hotel aan de andere kant van Porto in de wijk Boavista. De kenners weten dat hier ook nog een clubje gevestigd is. De volgende dag fietsen gehuurd en Porto verkend op de fiets, fantastisch om te doen.

Alleen het centrum was voor ons niet te doen vanwege de enorme hoogteverschillen. Hebben wij dus te voet gedaan. 's Morgens bij Boavista langs gegaan, en genoten van de enorme gastvrijheid. Club speelt inmiddels niet meer op hoogste niveau maar kregen van een echte clubman een rondleiding door het stadion en het museum waar blijkt dat de club een geweldige historie heeft en een enorme bult aan bekercups en clubvanen. Bij Fortuna Sittard kunnen ze trots zijn want zij zijn de enige Nederlandse club wiens vaandel aan de muur hangt.

Als je in Porto bent moet je zeker aan de andere kant van het water geweest zijn waar alle bekende porthuizen zijn gevestigd en proeverijen aanbieden. Ook wij op ons fietske die kant uit en natuurlijk een rondleiding met afsluitend een proeverij van 3 jaargangen, 7 jaar oud rood, 10 jaar oud wit en 10 jaar oud rood gevolgd. Tip van de gids was 10 jaar oude port drink je met goede vrienden, 20 jaar oude port drink je alleen of samen met je vrouw. 3 portjes in betrekkelijk korte tijd hakt er aardig in en maakt fietsen niet makkelijker zeker niet als het berg op gaat.

In Coimbra historische studentenstad hebben wij weer de nodige cultuur gesnoven. Met als hoogtepunt een Fado show. Fado in Coimbra wordt alleen door mannen gezongen en zij zingen over de liefde en de schoonheid van de stad, de presentatie in een klein zaaltje was indrukwekkend. Inmiddels aan het thuisfront gevraagd om nog een Loeierke op te sturen zodat wij nog een foto kunnen scoren.

Aan de kust bij Lissabon is het ook goed toeven, met name Cascais is een schitterende badplaats met vele leuke restaurants. In deze omgeving ligt ook Sintra, hier heeft men nog een kasteel dat gebruikt werd door het Portugese koningshuis volledig in tact. Het is net of je de Efteling binnengaat qua sfeer. De Python en andere attributen ontbreken echter wel. Lissabon is een heerlijke stad om doorheen te zwerven van alles te zien, deze keer niet de moeite genomen om nog een stadion te bezoeken.

Door naar de Algarve waar wij 6 dagen op een klein bungalowpark verblijven net buiten Albuferra. Van hieruit het meest zuidwestelijke puntje vasteland van Europa bezocht, met als opvallende verschijning een bakwagen met als opschrift "hier letzte Bratwurst vor Amerika". Duitsers kom je dus overal tegen net als Nederlanders trouwens.

Bij bezoek aan Vilamoura, moderne havenplaats met veel golfbanen, hebben wij nog een wijntje gedronken in het café van Figo. Helaas was hij zelf niet aanwezig wel de shirts waarin hij bij de verschillende clubs heeft gespeeld.

Op de dag van vertrek komt de beheerder van het park met een envelop die voor ons bestemd is, jawel 't Loeierke is gearriveerd en komt later van pas.

Sevilla zijn wij weer op de fiets gaan verkennen, weinig hoogte verschil dus heerlijk fietsen, mooie stad met veel cultuur. Hier weer wel langs het stadion van FC Sevilla gereden. Ook hier laat de gastvrijheid te wensen over, een bezoekje aan de fanshop is mogelijk maar daar houdt het dan wel mee op. Wel staat er een lange rij bij de kassa want de voorverkoop voor de wedstrijd tegen Barcelona is begonnen. Na de winst op Real Madrid smaakt dat naar meer hier. Maduro is in geen velden of wegen te bekennen zal wel siësta aan het houden zijn.

Ik ga het schrijven van dit verslag even onderbreken voor een massage. Bij het inchecken in deze accommodatie kregen Wilma en ik een gratis massage aangeboden en om 13.30 u ben ik aan de beurt. Ben heel benieuwd wat me te wachten staat, een Spaanse schone of een toreador die mij onderhanden gaat nemen.

Het was heerlijk ook voor het oog, eerst een chocolade masker gevolgd door een gezichtsmassage en vervolgens nog een heerlijke rugmassage. In een zeer sfeervolle omgeving, rustgevend muzikje met gedempt licht, was het heerlijk relaxen. Muy bien.

Wij blijven nog in Andalusië als wij Cordoba aandoen. Hier hebben wij een bed and breakfast geboekt bij een Nederlander, Henk Meijer, die sinds 2006 hier is gaan wonen. Hij is getrouwd met een Spaanse die na een aantal jaren van het oer gezellige Hoogezand graag terug wilde naar haar geboortestreek Cordoba. Dat Henk in gerenommeerde restaurants heeft gewerkt blijkt 's avonds als wij ons laten verrassen door een 3 gangen menu van de kok zelf. Lekker man

Hier is het goed toeven, leuke stad met veel bezienswaardigheden ook hier zie je de invloeden van de Moorse overheersing nog volop terug.

Op naar onze meest zuidelijke plaats van de rondreis Granada, over een schitterende provinciale weg van 150 km lang rijden wij door de streek van de olijvenbomen. In Alcala la Real gaan wij lunchen, hier blijkt de komende 3 dagen feest te zijn. Ziet er uit als een kermis waarbij iedere wijk een eigen eet en drinktent ter beschikking heeft. Veel dames lopen in klederdracht en het lijkt mij dan ook een mooie gelegenheid om 't Loeierke te voorschijn te halen. Het resultaat staat met goedkeuring van de redactie op de achterkant van 't Loeierke. Schattig toch. Granada is met name bekend om het Alhambra, komen dagelijks duizenden toeristen op af. Voor een bezoekje dien je vaak vooraf te reserveren. Hebben wij de

vorige keer gedaan dus nu gaan wij eens kijken wat er verder nog te beleven valt. Indrukwekkend zijn de grofwoningen die er tegenover het Alhambra liggen in Sacromonte hier ligt ook de bakermat van de Flamenco.

's Avonds genoten van een schitterende flamenco show vooraf gegaan door een heerlijk diner, kosten € 35,-. Prijs kwaliteit erg goed. Op de terugweg zie ik nog net dat Barcelona met 2-0 wint van Granada. Wij gaan de binnenlanden weer verlaten en trekken nu naar de oostkust zo'n 100km onder Valencia, Denia genaamd. Mooie accommodatie met de nodige welkoms aanbiedingen zoals al eerder beschreven. Het zeewater is zo'n graad of 10 warmer dan aan de westkust. Het is dus lekkerder dobberen in de Middellandse zee dan in de Atlantische oceaan.

Het is 300 meter lopen naar het strand en daar gaan wij nu lekker naar toe wel eerst nog goed insmeren.

Adios  
Antonio

Ps: natuurlijk dagelijks de site van VV Vessem bezocht om de ontwikkelingen te volgen. De start van een aantal teams is veelbelovend. Bij een aantal kan het alleen maar beter worden.



specialisten in bouwzaken



WWW.FRANKEN-PM.NL

**CDL**  
V E R H U U R

Coen de Laat  
Tel.: 06-11011273

Domineeshof 5  
5512 BR Vessem



MACHINEFABRIEK  
**van knegsel b.v.**

5512 CH Vessem  
Hoefseweg 2

Telefoon 0497-592200  
0497-592261

Fax 0497-592245





**Ook sportieve  
mensen  
winkelen met  
plezier bij  
Pierre en Inge**



***We hebben er zin in***





**BOOMKWEKERIJ**  
**FRANK ROEST**

 **Engelien**

**Kappen zonder kapsones**



*alleen op afspraak*  
*Molenberg 19*

0497-591943  
06-22157014





**Becx Trading BV**

T +31 40 253 2245

F +31 40 254 4625

E [info@becxtrading.com](mailto:info@becxtrading.com)

**Auto- en motor  
rijkschool  
Menno  
Aalders**



**Tel. (0497)-591845  
VESSEM**

**ZWEMBAD BEEKDAL  
Vessem**

- Baby en kleuter-zwemmen
- Vrij zwemmen op afspraak
- Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516  
Mobiel: 06-51335946



**Wilhelminalaan 6  
5512 BK Vessem  
Telefoon 0497-592286**

**BELEGDE (STOK)BROODJES  
FRITES  
SNACKS  
(MEENEEM)SCHOTELS  
SOEPEN & SALADES  
(SOFT)IJS  
MILKSHAKES  
(WARME)DRANKEN**

## **baro-lux**

**sportprijzen, bekens, vaantjes,  
trofeeën, medailles e.d.  
Zéer concurrerende prijzen**

### ***Bart Rombouts***

Bloxstraat 19 - Eersel (t.o. de sporthal)  
Bel voor een afspraak en prijsopgave 0497-516120



**adviesering - uitvoering**



**buijvoets  
bouw  
management**

**BBM Vessem BV  
Domineeshof 3  
5512 BR Vessem**

**tel / fax 0497 - 592327  
mobiel 06 - 53 18 59 64  
bbmvessem@gmail.com**

**projectleiding / -management**



**M E T A A L H A N D E L  
S L O O P W E R K E N**

Hoogindseweg 21

**013-5142657  
06-54272650**

**Oostelbeers**



De leukste cadeauwinkel in de Kempen!

De Huysmus

Wilhelminalaan 13 - Vessem - [www.dehuysmus.nl](http://www.dehuysmus.nl)

Hugo Sound Productions

**HSP**

Professioneel geluidsverhuur P.A., licht, disco en karaoke  
Telefoon 040-2052256 - Wintelre

<b>Marinka Liebregts</b> Schoonheidsspecialiste en Pedicure	<b>Marinka Liebregts</b> Schoonheidsspecialiste en Pedicure
	<b>IPL-behandelingen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Haarverwijdering</li><li>■ Rimpelbehandeling</li><li>■ Couperosebehandeling</li><li>■ Pigmentvlekken</li><li>■ Acne behandeling</li></ul>

**René Willems**  
**Electrotechniek**

**Predikant 8**  
**5512 BW Vessem**

**Tel. 06-12648872**

**Electrotechnische installaties,  
datainstallaties en verlichting.**

[r.willemsselectro@kpnplanet.nl](mailto:r.willemsselectro@kpnplanet.nl)



**INDUSTRIAL  
PACKAGING**

**EMBALLAGE  
OP MAAT**

Dirk Boutsiaan 28  
Eindhoven  
Tel. 040-2115460

**RESTAURANT SMAECKVOL** ] **vol van  
smaecken**

Prachtige omgeving - Kempische Hoeve - Fietsterras - Eerlijke ingrediënten  
Brabantse Gastvrijheid - Toegankelijke prijzen

**Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem**

Reserveren aanbevolen  
Kijk voor actuele openingstijden op onze website

Tel: 0497 - 592 072 – [info@smaeckvol.nl](mailto:info@smaeckvol.nl) – [www.smaeckvol.nl](http://www.smaeckvol.nl)

# auto henk van herk

Officieel



dealer van  
de Kempen



- ONDERHOUD EN REPARATIES ALLE MERKEN
- VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S
- SCHADETAXATIE EN REPARATIE

De Hoefseweg 3 - Vessem - Tel. 0497-591842

**OUTDOOR SUPPLIES**

**WOLF CAMPER®**

Topkwaliteit uit Scandinavië!

**VESEM**

- Tenten
- Slaapzakken
- Rugzakken & bagagerollen
- Shirts
- Broeken
- Blouses
- Schoenen & sokken
- Windstoppers
- Fleece truien en shirts
- Wollen vesten
- Handschoenen

**WOLF CAMPER®**

Topkwaliteit uit Scandinavië!

**[www.wolfcamper.nl](http://www.wolfcamper.nl)**

Profieltje  
van:



## Daan Verkooijen

Naam:	Daan Verkooijen
Geboren op:	16-mrt-01
Geboorteplaats:	Veldhoven (ziekenhuis)
Naam vader (voluit):	Roland Verkooijen
Naam moeder (voluit):	Jenny Verkooijen-Bax
Broers en/of zussen:	3 zussen; Pleun, Trijn en Floor
Wie zijn je beste vrienden?	Marnick, Leon, Pieter, Jaap, Chris en Rens
In welk team speel je?	D1
Op welke positie?	Linksbuiten
Wie zijn je leiders/trainers?	Frans en Hans
Hoe vaak ben je al kampioen geweest?	0
Favoriete voetbalclub?	Vessem
Favoriete voetballer?	Neymar
Mooiste voetbaltenuue?	Ajax uit
Beste speler van D1?	Thomas
Wat is de naam van je school?	St. Lambertus
In welke groep zit je?	8
Favoriete les?	Gym
Wie vind je het leukste meisje van jouw klas?	-
Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en waarom?	Neymar omdat hij goed kan voetballen



Wat is je favoriete dier?	Hond
Eet het liefste?	Lasagne
Eet niet graag?	Rode kool
Wat zou je 't liefst veranderd zien bij de voetbalclub?	Niks
Wat is je favoriete muziek?	Pop
Wat zijn je hobby's naast voetbal?	Tennis
Wat is je favoriete website?	Hyves, Youtube
Leukste tv-programma?	Studio Sport
Domste programma?	De wereld van K3
Waar ga je het liefste op vakantie en waarom?	Spanje, omdat ze daar leuke campings hebben
Hoe lang kijk je TV per week?	4 uur
Hoe laat ga je 's avond naar bed?	20:30 uur
Hoeveel zakgeld krijg je per week?	Niks
Wat is je allerliefste wens?	Profvoetballer worden
Wat wil je later worden?	Profvoetballer
Waarom heb je een hekel?	Taal & Thema
Wat is jou favoriete computer spelletje?	Doe liever Pes op de X-box
Wat vind jij van de extra techniektraining in Vessem?	Leuk
Waarom is jouw vader nog geen leider of trainer bij Vessem?	Omdat hij het te druk heeft (zegt ie)
Waarom mag Ad Nouwens jullie golfkarretje niet meer lenen?	Omdat Bokito werd aangehouden
Heb jij je sportieve talent van je vader en/of moeder?	Ja, ze hebben allebei getennist en papa gevoetbald
Als je moet kiezen: Kermis of Carnaval	Kermis
: vriend of vriendinnetje	Vriend
: Roland of Pietje	Pap
Wanneer en waarom heb je voor het laatst in 'n deuk gelegen?	Toen Nick, Marnick en ik aan het voetballen waren en ik een schwalbe maakte kreeg ik van Nick geen vrije trap maar een penalty
Wat vind je van 't loeisterke en wat zou er beter kunnen?	Niks aan veranderen

# 'De SUPERCUP'

## Jeugd - Clubcompetitie 2012-2013

elftal	wed.	pnt.	gem.	voor	tegen	saldo
E2	4	12	3,00	41	12	29
D1	4	8	2,00	11	6	5
F1	4	7	1,75	42	11	31
B1	4	7	1,75	12	9	3
E1	4	4	1,00	24	18	6
C1	3	3	1,00	12	13	- 1
D2	3	3	1,00	4	12	- 8
F2	3	3	1,00	4	19	-15
A1	3	0	0,00	2	18	-16

**TUSSENSTAND  
SUPERCUP  
SEIZOEN  
2012-2013**

**SPONSOR:**  
Super Service  
Henst



# PRIKBORD

## **SUPER SUNDAY**

**Zondag 11-11-2012**

**na**

**Vessem 1 -DEES 1**

**in de kantine**

# Langs de lijn

ohh, 't ziet er strak uit,  
die nieuwe  
kleedaccommodatie

Nou, dan heb je de  
achterkant nog niet  
gezien!

