

40
Jaar

't LOEIERSKE





P. vandeVen



Uw Ford dealer

WWW.PVANDEVEN.NL

**WILHELMINALAAN 3 - 5512 BJ VESSEM
T 0497 59 17 66**

IN DEZE UITGAVE VAN CLUBBLAD 'T LOEIERKE:

38

“Niks geen gezuip, maar een zeer cultureel weekendje voor Vessem 2”

Vessem 2 gaat over de grenzen

Rubrieken

- 04 D'n Aftrap
- 06 Voetbal is genieten
- 22 De zwarte piet van ut joar
- 50 't profieltje
- 54 Supercup
- 55 Prikbord
- 58 Langs de lijn

Columns

- 10 Hoe is het nu met ... Bob van Hout
- 18 Vessem Inside Voetbal Inside
- 32 Forza Vessem 2017
- 46 Kleur bekennen

26

**Loelierke 40
jaar...! of was
dit toch een 1
april grap?**



D'N AFTRAP

Het seizoen is weer bijna ten einde en alweer de laatste uitgave van de veertigste jaargang van 't Loeierke ligt op de deurmat. Dat 't Loeierke in dit digitale tijdperk als papieren blaadje nog steeds leeft bleek wel weer uit de geslaagde feestavond op 1 april, met een goede opkomst van betrokkenen van dit moment maar ook van oud-betrokkenen zoals typistes, redactieleden, vrienden van 't Loeierke en bezorgers. Er doken nog historische relikwieën op die qua waarden niet zouden misstaan in het Louvre. Mede-oprichter Hans Leemans kon helaas niet aanwezig zijn maar stuurde wel een berichtje waarin stond dat ze 40 jaar geleden bij de opzet van 't Loeierke nooit hadden gedacht dat het zo'n succes zou worden en met zo'n lange staat van dienst. Ik zou zeggen op naar de 50 jaar! Een door Ruud van Aaken geschreven verslag van de feestavond is verderop in dit Loeierke te lezen.

Voor mijzelf komt er met dit Loeierke een einde aan een periode van 10 jaar

waarin ik met veel plezier redactielid ben geweest. Ook Thomas van den Blik gaat 't Loeierke verlaten, hij heeft zich de laatste jaren vooral bezig gehouden met de opmaak maar gaat zich nu volledig richten op zijn maatschappelijke carrière. De redactie wordt in ieder geval versterkt met twee prominente Vessemnaren met een grote mate van senioriteit, namelijk Erwin van de Ven en Gijs Leermakers.

In de tien jaar dat ik redactielid ben geweest was voor mij één van de hoogtepunten het 'hoe is het nu met' interview dat ik een jaar of acht geleden met jeugdvriend Jesper Soetens hield, destijds net hersteld van zijn tweede keer leukemie. Als laatste bijdrage heb ik voor dit Loeierke een andere oude bekende waarmee ik in menig jeugdelftal heb gespeeld benaderd voor een 'hoe is het nu met', namelijk de alweer 8 jaar in Nieuw Zeeland wonende Bob van Hout. Hij heeft een leuk stuk geschreven, hoe het met hem gaat lees je verderop in dit Loeierke.

Rob de Koning is alweer bijna een jaar zeer gelukkig in Vessem 3 maar is met zijn oude liefde Vessem 2 naar Engeland afgereisd voor de oefenwedstrijd tegen het vierde elftal van de Londense club Nottsborough om een zeer uitgebreid sfeerverslag te kunnen doen over deze trip. Motivator en inspirator Stijn van Rijen heeft een visionair artikel ingestuurd over het Pinkstertoernooi, Forza Vessem en de samenwerking met DEES. Ted Blox bekent kleur en gaat hiermee ook in op de samenwerking tussen de jeugdafdelingen van Vessem en DEES. Hij refereert in dit stuk naar het prachtige tenue van AC Milan in de tijd dat het gouden Nederlandse trio hierin speelde. Uit het feit dat Ted benoemt dat hij hier vroeger naar keek met nat gekamde haren doet vermoeden dat dit inmiddels alweer een poos geleden is aangezien er steeds minder haren te kammen zijn.



Het jeugdprofieltje komt van Jesper Baak, die onlangs met zijn team Vessem O9 2, overigens net als Vessem O-11 2, kampioen is geworden! Dat belooft veel goeds voor de toekomst van het Vessemse voetbal zou ik zeggen.

Ook zo benieuwd wie de Zware Piet van het jaar wordt? Kom dan op 14 mei naar de kantine! Na de wedstrijd van Vessem 1 tegen ZSC wordt bekend wie deze eretitel mag gaan dragen, het Zwarte pietenpak ligt al klaar... tot dan!

Groeten,
Geert



VOETBAL IS GENIETEN



Normaal gesproken geef ik namens het bestuur graag een update over de ontwikkelingen binnen de voetbalclub of een sportieve uiteenzetting over de resultaten of het spelplezier, maar vandaag niet. Het stukje gaat over slechts één onderwerp. DRUGSGEBRUIK. Wat heeft dit onderwerp nu met voetbal te maken? Nou dat zal ik jullie vertellen; helemaal niks, maar...

Een paar maanden geleden werd ik door een verontrust lid van onze vereniging aangesproken of ik wist dat er behoorlijk wat jongens in Vessem drugs gebruiken en wat hij hiermee moest. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik daar heel weinig mee bezig was. Toen ik thuis de vraag stelde; "wordt er in Vessem drugs gebruikt en wie zijn dat dan?", kreeg een antwoord wat ik normaal in huize Maas niet vaak krijg, namelijk een wedervraag; "Waarom wil je dat weten, en wat ga je ermee doen als je dat zou weten?" Nou, beste lezers hier zit volgens mij de kern van het probleem. Geen openheid en degene die gebruiken of in de buurt staan zwijgen, in ieder geval tegen de buitenwereld. Ook denk ik dat

veel ouders het thema drugs niet aan de keukentafel bespreken omdat ze de laatste zijn die weten dat hun zoon of dochter gebruikt, of omdat ze de kop in het zand steken. "Die van ons doet dat niet". Nou ik kan je intussen na er een paar maanden meer mee bezig te zijn geweest, vertellen dat er een dikke kans is, dat die van jou het wel doet. Het gebruik is veel groter en verspreider dan ik in ieder geval dacht. Lege zakjes coke gevonden in de Vessemsse cafés, jongens met iets te grote pillen, meer dan 80% gebruikers op festivals of erger, mensen die niet meer zonder hulp van het spl af kunnen blijven.

De voetbalclub in Vessem is niet alleen een club waar gevoetbald wordt, maar de club heeft ook een sociale functie. Een plaats waar ouderen als vrijwilliger klussen, ouders komen kijken, jongeren feesten, er diverse activiteiten zijn en ga zo maar door. In een dorp en ook in de club houden we elkaar op het rechte pad, door met en over elkaar te praten. Sociale controle is voor mij dan ook geen vies woord. Doordat veel mensen elkaar kennen en spreken, is het dorpsleven gezellig en zijn

er weinig buitensporige zaken als ruzies of criminaliteit. Iedereen weet dat het gebruik van drugs niet algemeen geaccepteerd is. Juist hierdoor wordt er ook niet open over drugs gesproken. Alleen in het circuitje of hierbuiten. Laten we zeggen de gebruikers (de 16 tot 30 jarigen) en de niet gebruikers, de mensen hieromheen met elkaar (30+). Het is nou juist dit wat wij allemaal met elkaar moeten doorbreken. Niet met het vingertje wijzen of de kop in het zand steken, maar allemaal met elkaar meer open zijn. Wij hebben als bestuur echt niet de illusie om dit probleem even snel op te lossen, maar we willen open zijn en met elkaar over het drugsgebruik praten om zodoende de excessen te verminderen. Je moet er toch niet aan denken dat het met een van onze jongens of meisjes gruwelijk mis zou gaan!

Afgelopen 6 april hebben we daarom samen met de korfbal voor onze jeugd van 15 tot 19 een voorlichtingsavond georganiseerd.

Geholpen door de stichting Eyes wide open uit Hoogeloon, zijn er een jeugdwerker en een ex-verslaafde geweest die samen met de jongens en meisjes over het gebruik en de gevaren van drugs gesproken hebben. De dorpsraad heeft op ons advies ook de stichting Eyes wide open ingeschakeld om een voorlichtingsavond in Vessem te organiseren. Graag wil ik jullie allemaal uitnodigen om meer open te zijn over het drugsgebruik en elkaar aanspreken. Graag zou ik in ieder geval willen dat jullie open tegen mijn zoon, dochter, Hannie of mijzelf zijn. Jullie kunnen dat ook van mij en de rest van de bestuursleden verwachten! Op deze manier dragen we allemaal een steentje bij om te kunnen blijven genieten in ons gezellige dorpje en van onze fantastische voetbalclub

Veel leesgenot met het Loerke

Namens het bestuur
Frans Maas



VEEVERVOER en VEEHANDEL

F. BECX

Mr. de la Courtstraat 17
Vessem - Telefoon 591446



**BOUWBEDRIJF
LOUWERS B.V.
OOSTELBEERS**

Sparrendijk 6a - O.W. Middelbeers
Tel.: 013-5141347
Fax: 013-5142995



harrie soetens

KWALITEIT IN STUCWERK

KUILENHURK 27B 5512 CA VESSEM
TELEFOON 0497-591834

WWW.VVVESSEM.NL

voor uitslagen, standen, foto's, info en nog veel meer

Beste leden/ouders,

Ook dit jaar organiseert de V.V.Vessem met Pinksteren het jaarlijkse jeugdtoernooi op zondag en maandag en op zaterdag Forza Vessem. Een toernooi van deze omvang vraagt veel personeel en daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers, niet alleen die vrijwilligers die zich al jaren inzetten maar ook nieuwe vrijwilligers die ons kunnen helpen bij de uitvoering van een aantal taken. Wij stellen het zeer op prijs als u bereid bent om gedurende een van onderstaande dagen een helpende hand te bieden.

Zaterdag 14 mei :Forza Vessem
Zondag 15 mei :JO19 - JO15 - JO13 (lager) - JO9
Maandag 16 mei :JO17 - JO13 - JO11 - MINI'S

In de dagen voor het toernooi graag hulp.

Woe 31 mei en Do 1 juni voorbereidingen sportpark/tent * 18.00 uur tot 21.00 uur

Tijdens deze dagen kunnen wij uw hulp goed gebruiken.

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|---|
| De dagdelen zijn : | Grote tent | * 10.30 uur tot 14.30 uur * 14.30 uur tot 18.00 uur * 18.00 uur tot 24:00 uur (zat) |
| | Eet/snoep tent | * 11.00 uur tot 13.30 uur * 13.30 uur tot 16.00 uur * 16.00 uur tot 18.00 uur |
| | Poetsen kleedlokalen | * 18.00 uur tot 18.30 uur |
| Dinsdag 17 mei | na het toernooi opruimen sportpark | * 18.00 uur tot 21.00 uur |

Als u interesse heeft, neemt u dan even contact op met Bart de Koning 06-30593394 of Kees Henst 06-44634621 (bel of SMS/APP of mail vvvessem@live.nl) en zij noteren graag op welke tijd u beschikbaar bent om te helpen in de grote tent, eet-/snoeptent of bij werkzaamheden in de week vooraf. Voor de snoepafdeling kan eventueel ook uw dochter met vriendin zich aanmelden (vanaf 13 jaar). Ook zoeken we personen die in het bezit zijn van een EHBO/BHV diploma om aanwezig te zijn bij het secretariaat voor eventueel blessure's.

Graag een reactie voor 15 mei a.s.

Verder willen wij de leiders/trainers en ouders van onze jeugd teams vragen om op de **tweede pinksterdag** mee te helpen om de tent mee leeg te maken en op te ruimen. Dit zal rond de klok van 19.00 uur zijn.

Met uw hulp kunnen wij er weer een schitterend toernooi van maken.

Alvast bedankt namens de V.V.Vessem

Hoe is het nu met..

BOB VAN HOUT

Ik ben in januari 2009 naar Nieuw Zeeland verhuisd, dus ik woon hier ondertussen alweer ruim acht jaar, en de tijd vliegt wel!

We hebben al die tijd in Christchurch gewoond, het leven hier bevalt goed, hoewel de stad wel veel veranderd is sinds de aarbeving in 2011. Gelukkig begint de stad nu eindelijk weer beter te worden, mag ook wel na zes jaar....

Toen ik hierheen verhuisde woonden Noela en ik eerst een aantal weken bij schoonmoeders, ik begon met werken als straatveger en dat beviel niet slecht maar het verveelde wel na een tijd. Daarna heb ik een paar jaar graffiti verwijderd voor de gemeente. Van de acht uurse werkdag werkte ik maar een uurtje of vijf en dat beviel op dat moment wel, had regelmatig een goeie siësta in de middag!

Toen ik m'n permanente verblijfsgunning kreeg solliciteerde ik direct bij de politie want dat is wat ik altijd al wilde doen. Ondertussen ben ik alweer drie jaar politieagent, ik werk "frontline", dit betekent dat we naar de nood incidenten

gaan, oftewel 112 telefoontjes, en dat kan echt van alles zijn. Ik vind het werk nog steeds geweldig en ben voorlopig niet van plan om door te stromen.

Qua sport voetbal ik nog steeds hoewel niet meer zo vaak als ik zou willen, dat komt mede door het werk. Voetbal is hier trouwens wel een stuk anders dan in Nederland, de nummer 1 sport hier is rugby en toen ik hier aankwam zat ik er aan te denken om dat misschien te proberen maar besloot dat ik toch niet elke week met een stretcher van het veld af wilde komen dus ben ik toch maar gaan voetballen.



In Nieuw Zeeland is er maar één echte profclub en die moet altijd naar Australië om te spelen. In Christchurch zijn er rond de 10 clubs en we spelen altijd tegen elkaar omdat het een heel stuk rijden is naar de volgende stad, een kleine zeven uurtjes.



Toen ik hier aankwam heb ik elke club een mail gestuurd en de club die als eerste reageerde daar ben ik voor gaan spelen, ben in het 2e begonnen en uiteindelijk toch in het 1e terecht gekomen in de 1e divisie (was toen net onder landelijk niveau), dat beviel goed maar na een aantal jaar wilde ik het toch wat rustiger aan doen en ben toen voor het 3e gaan spelen. Dat beviel een stuk beter omdat het meer sociaal was en ik niet twee keer per week hoefde te trainen.

Ik speel nu nog steeds samen met dezelfde spelers hoewel we wel allemaal van club zijn veranderd omdat onze oude club ging fuseren met een andere club en daar waren we niet zo'n fan van, dus dat was onze stakingsactie.....

Ik speel in de zomer competitie ook nog

voor Polen, er is geen Nederlands team meer in Christchurch, die spelers werden allemaal een beetje te oud... Een paar keer per jaar gaan we naar het Noorder Eiland voor een toernooi, verdienen we niks mee maar het kost ons niks dus je kunt zowat zeggen dat ik semi-prof ben....

Een van deze toernooien is een landelijk toernooi en je moet je eerst in je eigen stad plaatsen voordat je door mag. Een aantal jaar geleden waren we 1e geworden en sindsdien zijn we een keer of drie 2e geworden.

Ik mis het voetbal in Vessem toch wel een beetje hoor. Hangen in de kantine is hier een stuk minder, er zijn zelfs clubs die niet eens een fatsoenlijke kantine hebben, ze zouden zich moeten schamen!

Bob van Hout





**Auto- en motor
rijkschool
Menno
Aalders**



**Tel. (0497)-591845
VESSEM**

**ZWEMBAD BEEKDAL
Vessem**

- Baby en kleuter-zwemmen
- Vrij zwemmen op afspraak
- Kinderfeestjes

**Telefoon 0497-591516
Mobiel: 06-51335946**



Fysiotherapie Oerlemans

Fysiotherapie & (medische) Fitness

Adres Leeuwerik 14A, 5512AE Vessem

Tel: 0497-594022

Email info@fysiotherapieoerlemans.nl

WWW.FYSIOTHERAPIEOERLEMANS.NL



&



Leden van VV Vessem ontvangen bij ons

10% korting

op hun familiedrukwerk zoals:

- geboortekaartjes
- huwelijkskaarten
- uitnodigingen
- printwerk
- kopieerwerk

Oranjestraat 1a, Middelbeers
tel. 013 - 514 2182

Stationsstraat 11, Maarheeze
tel. 0495 - 21 8080

Van de sponsorcommissie

Opnieuw mogen we met trots twee nieuwe sponsoractiviteiten melden.

Nieuwe voetbaltenues voor Dames 1:

Hovako BV (Martijn van Korven) en CDL verhuur (Coen de Laat) hebben ervoor gezorgd dat ook onze Vessemsse dames voortaan in het Groen-Wit zijn gehuld. Zie onderstaande illustraties. Sinds de shirts in gebruik zijn genomen, zijn de eerste punten voor Dames 1 alweer binnen. Licht het aan de shirts? Of toch aan de kwaliteiten van Willem-Pieter?

Uiteraard willen we van de gelegenheid gebruik maken Martijn van Korven en Coen de Laat erg te bedanken voor hun sponsorbijdrage. Want het resultaat mag er zeker zijn.

Nieuwe voetbaltassen voor de Selectie:

Wellicht heeft een ieder de voetbaltassen van de selectie al voorbij zien komen. Op zondag 19-03-2017 heeft onze voorzitter Frans Maas samen met Jan Dekkers van Multi Line de voetbaltassen in de kantine gepresenteerd. Jan Dekkers heeft de eerste twee tassen zelf mogen uitreiken aan de aanvoerders van Vessem 1 en 2. Mede dankzij Multi Line komen onze jongens steeds weer met een representatieve uitstraling aan op de diverse sportparken hier in de regio. Ook vanaf deze plaats willen we Jan Dekkers erg bedanken voor zijn sponsorbijdrage.







BOOMKWEKERIJ FRANK ROEST

Professionals in installatie techniek



Gas, water, sanitair, energievoorziening,
verwarming en luchtbehandeling

Avignonlaan 14
5627 GA Eindhoven
Tel. (040) 243 09 10
info@ajloots.nl

www.ajloots.nl

UNETO-VNI



baro-lux

sportprijzen, bekens, vaantjes,
trofeeën, medailles e.d.
Zéer concurrerende prijzen

Bart Rombouts

Bloxstraat 19 - Eersel (t.o. de sporthal)
Bel voor een afspraak en prijsopgave 0497-516120



adviesering - uitvoering



**buijvoets
bouw
management**

BBM Vessem BV
Domineeshof 3
5512 BR Vessem

tel / fax 0497 - 592327
mobiel 06 - 53 18 59 64
bbmvessem@gmail.com

bouwbegeleiding

directievoering

projectleiding / -management

WSM

METAALHANDEL SLOOPWERKEN

Hoogindseweg 21



013-5142657
06-54272650

Oostelbeers



Vessem Inside

Voetbal Inside

Voetbal Inside, het TV-programma op de maandag- en vrijdagavond met een heerlijke portie kulverhalen en negativiteit. Anderhalf uur lang. Ik betrap mezelf er telkens op dat als PSV verloren heeft, ik bewust niet kijk. Zo'n slechte verliezer ben ik dan ook wel weer. Naast alle wekelijkse kritiek op de KNVB, de slechte staat van het huidige Nederlandse voetbal en de herhalende filmpjes van Hans Kraaij jr. (waarbij hij zijn jasjes op de grond smijt) of Jan Boskamp (wanneer hij in zijn Speedo over het strand waggelt) gaat het zo nu en dan ook over actuele zaken, los van het voetbal. Zo kwamen er in de uitzending van vrijdag 28 april een tweetal kijkersvragen voorbij: 'Beste René, kijk je ook uit naar de nieuwe vaginaweek bij het programma Koffietijd?', en 'Beste Johan, heb je al een uitnodiging gehad van Loretta Schrijver (de presentatrice) om volgende week te komen vagina-kleien?'. Van dat soort vragen beginnen van der Gijp en Derksen meestal snel te steigeren. Derksen: 'Nee kleien doe ik niet, ik ben van het betere lijkwerk.' Waarop van der Gijp aan Boskamp vraagt: 'Wil jij die vagina niet gewoon een klap geven, als je aan het kleien bent?',

aangezien hij tijdens de uitzending vaak klappen uitdeelt aan buurman van der Gijp. 'Nee, dadelijk krijg ik hem er niet meer uit' zegt Boskamp. Waarop van der Gijp denigrerend antwoord: 'Nou ja, daar heb je een grote kans op bij die blonde, hoe heet ze ook al weer? Dan ben je gelijk je horloge kwijt!'.

Tja, sensatie zoeken. Daar draait het eigenlijk om. Persoonlijk denk ik dat ze juist daarom zo populair zijn op Nederlandse televisie. Dat is in ieder geval de reden waarom ik kijk. Ze hebben lak aan wat anderen van hen denken en wat er over hen gezegd wordt. En niet te vergeten het leedvermaak wanneer Hans Kraaij jr. of Jan Boskamp keer op keer voorschut gezet worden en altijd maar weer happen en er fel tegenin gaan. Het leek met altijd al eens grappig om zo'n uitzending bij te wonen, alleen al om te zien hoe dat er allemaal aan toe gaat daar. Op TV ziet het er heel professioneel uit, met een grote ronde tafel in het midden en daaromheen het o zo enthousiaste publiek, dat continu aan het klappen is. Toevallig genoeg kwam ons Hein een paar weken geleden met de

vraag of ik daar mee naar toe ging, hij kon zich namelijk via de VI-app aanmelden voor het bijwonen van een liveshow met een paar vrienden. Dat hebben we gedaan. Met een select gezelschap (Han Soetens, Niels Ansems, ons Hein en the good old Gerwin Koolen) reden we een week later richting Mediapark Hilversum. Daar aangekomen stonden we voor de gesloten deur. Lichten aan en personeel achter de toonbank, maar de schuifdeur bleef dicht. Ze waren gelukkig gastvrij genoeg om een overdekt trappenhuis van de parkeergarage neer te zetten zodat we alsnog droog konden staan. Om half 8 mochten we eindelijk naar binnen. Eerst onszelf inschrijven, de jassen ophangen en wat een biertje pakken. Althans, dat dachten we, met Amstel als hoofdsponsor. Nee alleen fris, koffie tegen betaling. Dat was dan maar zo.

Na Gerwin gekalmeerd en een angstplasje gepleegd te hebben konden we door naar het theater. Ik verheugde me al op het VI-café zoals te zien tijdens de uitzendingen en met name het vrouwelijk schoon daar achter de tap. Na een aantal gangen kwamen we in een donkere zaal terecht waar een aantal mensen ons een plek aanwezen. 'Met hoeveel personen zijn jullie?'. 'Met vijf'. Voordat ze daarop had kunnen antwoorden wisten Gerwin en ons Hein de ultieme plek al te bemachtigen. Recht achter de heren van de tafel. Ik liep achterop en ging zitten. Maar vanaf het moment dat ik op mijn stoel zat had ik al door dat ik vol, maar dan ook écht VOL in beeld zou zitten. Ik heb nog een verwoede poging gedaan om te ruilen met Han of

Hein, maar zij zaten wel prima zeiden ze. Ik zat precies tussen René van der Gijp en Gert-Jan Verbeek in. Oh ja, dat Gert-Jan Verbeek er zat was wel een grote teleurstelling trouwens. Veel te serieus, veel te monotoon, veel te saai. Daar kan echt geen grapje vanaf. Maar goed, niet klagen, de uitzending begon over een kwartier, dus klaar zitten. Je zit eigenlijk in een halve cirkel en kijkt als het ware een donker zwart gat in waar de camera's staan. Op verschillende posities hingen televisies waarop je de uitzending kon volgen en kon zien hoe lang het nog duurde voordat de uitzending begon.

Tien minuten voor tijd kwam de regisseur wat huisregels met het publiek doornemen. Hij zei het volgende: 'De bar kon je niet gebruiken, het is een decorstuk. Ga alsjeblieft niet zwaaien, knipogen of op andere manieren aandacht trekken als je in beeld bent, je zet jezelf namelijk voorschut. Telefoons uit. Bewaar je bier vooral voor tijdens de uitzending, dat vind de sponsor leuk. Tijdens de uitzending ga je niet lopen, dat mag tijdens de commercial. Ook niet voor toiletbezoekjes. Verder is regel 1 in de entertainment-wereld: Het publiek kan niet enthousiast genoeg! Zo hard mogelijk klappen, juichen gillen et cetera. Wanneer ik met mijn handen omhoog sta moeten jullie klappen, wanneer ik ze weer naar beneden doe stoppen jullie.' Nou geloof me, dat heb ik geweten. Toen het programma om stipt half 9 begon hebben we voor m'n gevoel zo'n tien minuten achter elkaar geklapt. De uitzending begon.



De camera's stonden op het punt om te gaan draaien en ik moet bekennen dat de zenuwen wel een beetje op begonnen te spelen. Niets gek doen, want voor je het weet zit je onbedoeld weer in de bloopers van De Wereld Draait Door. Rustig je Bier pakken en niet te enthousiast voordat je hem dadelijk laat vallen. Iedere keer toen ik in beeld kwam kreeg ik een knietje van m'n buurman Niels, wanneer ik weer in de lach schoot. Dat konden we namelijk in de gaten houden op de TV die voor ons links boven tegen de wand hing. Toen ik thuis kwam vroegen ons pa en ma waarom ik zo vaak weg keek en niet in de camera. Nou, ik kan je zeggen, na twee minuten was ik die achterhoofden van van der Gijp en Verbeek wel beu haha. Tijdens de commercialbreak konden we onze telefoon even raadplegen en stroomde de appjes binnen. Zo wordt je er toch bewust van hoeveel mensen er naar het programma kijken. De uitzending was op zich niet zo bijzonder. Misschien

dat ie daarom voor m'n gevoel ook zo lang duurde. Waarschijnlijk ook omdat je toch de hele tijd geforceerd op aan het letten bent op bijvoorbeeld je houding. Vooral als je zowat iedere minuut in beeld komt. Van de uitzending heb ik achteraf weinig maar weinig meegekregen, we konden het ook niet heel erg goed verstaan. Ook vond ik het jammer dat het totaal niet persoonlijk was met het publiek. De analisten kwamen op en gingen af. Hadden nagenoeg geen contact met het publiek en zeiden verder niets tegen elkaar. De enige die nog wat interactie met het publiek had was Danny Vera, al stelde dat ook niet veel voor. Het is leuk om eens een keer mee te maken, maar als je de aflevering goed, duidelijk verstaanbaar en lekker languit op de bank (zonder enige inspanning) wilt volgen hoeft je er toch echt niet heen te gaan. En dan heb ik de reis nog niet eens meegerekend.

Frans

GL

GIJS LIEBREGTS

tegel- en kitwerken

Vessem
06-52455957
liebregtsgijs@gmail.com

Nu ook:
beton-look
vloeren

Voor al uw:



**BROOD
EN
BANKET**

**Bakkerij
HENST**

Wilhelminalaan 7
Vessem - Tel. 0497-591272

De Echte Warme Bakker!

De Zwarte Piet van ut joar



10 Punten – Rob de Koning

Vessem 3 ging op het jaarlijkse paasuitje maar Rob was dit even vergeten in zijn agenda waardoor een vakantie naar de Paus met zijn bloemen tijdens pasen tussendoor geboekt was. Gelukkig had Rob hier nog wel een slimme oplossing voor al was deze voor Petra wat minder leuk. Op de inrit van het ouderlijk huis wachtte hij in de auto Petra rustig op zodat ze hem zeker niet kon zien. Toen ze langs gefietst kwam gooide hij de deur ineens open met als gevolg de arm van Petra in het gips. De reis naar Roma ging hierdoor helaas niet door, het paasuitje van Vessem 3 was hij toch maar mooi bij.

8 punten - Ruud Verbaant

Een aantal weken geblesseerd nutteloos aan de kant zitten is voor Ruud niet echt iets. Daarom pakte hij zijn kans meteen toen beide coaches van Vessem 3 een keer afwezig waren op de zondagochtend. Hij kreeg de eer om een echt goede opstelling te mogen maken en was hier dan ook al de hele week mee bezig. Aangezien er wat vraagtekens onder de spelers waren had hij bedacht dat ongeveer alle posities onder voorbehoud waren dat andere spelers ook daadwerkelijk de warming-up door kwamen. Zo stond de ene speler voorstopper tenzij de laatste man niet mee deed, dan zou die voorstopper laatste man worden waardoor de rechtshalf voorstopper werd. De spits daarentegen zou rechtsbuiten staan tenzij de linkshalf niet linkshalf kon staan en verplaatst werd naar de rechtshalf die vervolgens weer op de voorstopper positie kwam. Een heel verhaal later was de conclusie dat aan de aftrap zowel spelers als coach er niets meer van snapten en er dus ook maar 10 man in het veld stonden.

4 punten - Chris van Spreuwel

Op hun reis door Brazilië besloten Chris en Huub een wedstrijdje te doen wie het snelst een berg kon beklimmen. Ze zochten allebei een weg naar boven. Eenmaal boven aangekomen zag Chris dat hij eerste was, er stond echter wel een man op zijn hoofd te tikken om aan te geven dat Chris niet goed bij zijn verstand is. Hij was dan ook via een touw, bedoeld voor abseilen, omhoog geklommen.

3 punten - Willem van de Linden

Willem besloot op een mooie lentedag op zondag het terras maar eens te bezoeken met zijn vrienden. Na daar de hele middag de nodige alcoholische versnaperingen achterover geslagen te hebben besloot Willem vroegavond verstandig naar huis te gaan als een soort van 'voorbeeldfunctie' voor zijn vrienden. Terwijl het terras nog bomvol was pakte Willem zijn fiets en reed richting huis. Dit ging prima tot zijn vrienden riepen: "Willem, Wheely! Wheely!" Dat ded hij, althans zo'n twee seconden. Daarna moest hij zich, onder toezicht van twee volle terrassen van de stop oprapen om vervolgens met gejuich op de achtergrond verder huiswaarts te gaan.

2 punten - Chris van Spreuwel

Tijdens zijn vakantie in Brazilië, had Chris de keuze tussen twee Tinder-dates op dezelfde avond. Hij had zijn keuze gemaakt en ging naar de dame thuis, waar hij ook haar familie aantrof. Zij moest nog studeren, dus Chris had een gezellige avond met de familie op de bank. Toen Chris dacht dat ze vertrokken waren vroeg hij de dame of ze naar de slaapkamer gingen. Maar helaas, daar lag haar familie te slapen. Chris ging terug naar het hotel waar hij Huub zag en teleurgesteld opmerkte dat hij toch de verkeerde keuze had gemaakt.

1 punt - Bas de Laat

Een onverwachte boerenovertrek met deze foto als resultaat verdient toch een puntje voor de zwarte piet van het jaar.



Zondag 14 mei na de wedstrijd tussen Vessem 1 en ZSC 1 zal de uitreiking plaatsvinden van de 'Zwarte Piet van ut joar' of beter gezegd: de 'Zwarte Piet van de afgelopen 2 joar'. Weet jij al wie de grote winnaar wordt over de seizoenen 2015-2016 en 2016-2017? Zorg dat je bij deze uitreiking bent!



VAN HOOF

INSTALLATIEBEDRIJF



- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding riolering
- Zinkwerk + dakwerk

+

Jan Smuldersstraat 12
5512 AZ Vessem
Tel. 0497-591253-591463

weekendje weg?
dan naar

**westfeld
Sauerland**

4, 6 of 10 personen

Serma & Maarten Buijvoets

tel. 0497-591900

www.westfeld.nl

info@westfeld.nl



FysioVessem

**Fysiotherapie, Manueel Therapie, Dry Needling,
Medical Taping en Fysiofitness**

Bertine Peters, Elle Bartels en Marieke Roest

Hemelrijk 1

0497-591145

www.fysiovessem.nl

info@fysiovessem.nl

De Hoefse Weg 1 | 5512 CH Vessem | Nederland | +31(0) 497 - 33 14 00 | www.verkooymachines.nl

 **VERKOOYEN Machines.nl**



 **VERKOOYEN Verhuur.nl**

De Hoefse Weg 1 | 5512 CH Vessem | Nederland | +31(0) 497 - 59 42 42 | www.verkooyenverhuur.nl

LIEBREGTS ELEKTRO VESSEM BV

Elektrotechniek

E-mobility

Telecom / Data-installaties

Zonnepanelen

Inbraakbeveiliging

Brandbeveiliging

Centraal stofzuigsystemen

Klimaattechniek

De Hoefse Weg 25 - 5512 CH Vessem

Tel 0497- 592322 - Mobiel 06-53133188 / 06-51367737

info@liebregtselektro.nl www.liebregtselektro.nl



't Loeierke 40 jaar...! toch een 1 april grap?

Uitgerekend op 1 april zou het jubileumfeest gehouden worden van 't Loeierke. Iedereen met een beetje kennis van de geschiedenis van 't Loeierke weet dat dit een gevoelige dag kan zijn. Een dag waarop de redactie het al eens eerder voor elkaar heeft gekregen om het hele dorp voor de gek te houden. Niet gek dan ook dat er al wekenlang geruchten rond gingen dat met dit 40 jarig jubileum de redactie van welker een keer teruggepakkt zou worden. Het ging zelfs zover dat enkele personen twijfelden of ze wel zouden komen naar dit jubileumfeest want ze wilden niet graag voor de gek gehouden worden. Zelfs foto's van de voorbereiding kwamen niet overtuigend genoeg over en meer dan een reactie als: "Er wordt wel heel veel moeite gedaan om het allemaal net echt te laten lijken" kwam er dan ook niet los.

Niets bleek minder waar. 't Loeierke staat voor een blad waar iedereen zich in kan herkennen. Waar de ene keer humor de boventoon heeft maar een volgend verhaal weer juist serieus is. Dit feest was voor de redactie dan ook belangrijk en serieus hoogtepunt. Waar zien we niet dat

het clubblad afgeschaft wordt omdat op internet het programma en de uitslagen wel gezet worden. Mededelingen van het bestuur komen ook op de site of worden per mail verstuurd en dan bleef er voor veel verenigingen weinig over om een clubblad voor te houden.



Bij v.v. Vessem is dit nog altijd springlevend. De redactie blijft constant door vernieuwd worden door vers bloed en daarmee liggen er ook elk jaar weer 5 of 6 loeierkes op mat. Nee, niet elk verhaal is misschien de moeite waard om te lezen en je zult ook na het lezen niet denken dat je weer een hoop wijzer bent geworden. Wel merken we aan de vele reacties elke keer weer dat ons clubblad de gemoedelijke sfeer uitstraalt die ook binnen de hele club hangt. Buiten

dat wil iedereen natuurlijk ook graag lezen wat de leden nu weer voor acties uitgehaald hebben, waar het in de kleedkamers over gegaan is of wat er nog meer te doen is rondom onze club.

Zoals gezegd was het 1 april dus geen grap. Het was een avond vol met oude verhalen en loeierkes van de afgelopen 40 jaar. Een kwisje met vragen uit dit 40 jarig bestaan van 't loeierke bracht dan ook meteen een goede stemming in de kantine en langzaam kwamen de herinneringen weer naar boven. Wie weet bijvoorbeeld nog van de uitgebreid beschreven vluchtroute vanaf de kantine naar het dorp om de controlerende politie te omzeilen, de reden waarom Toon van Helvoort zo intelligent lijkt of één van de andere vele langs de lijntjes, de jaarlijkse verkiezingen of dat de eerste redactieleden van ons clubblad niemand minder waren dan Hans Leemans, Frans Soetens, Toon Verbaant, Clim Zigenhorn en Frank Zigenhorn?

De leukste stukjes werden deze avond uitvergroot getoond op diverse borden in de kantine en met enige verbazing



zag de huidige redactie dat de eerste jaren maar liefst 10 Loeierkes per seizoen uitkwamen.

Mooi aan deze avond zijn vooral de verrassingen. Zo was Jos Huybers nog maar eens wat dozen op zolder in gedoken om zo de enige echte officiële prijs voor clubblad van het jaar opnieuw te overhandigen maar dan aan de huidige redactie. Deze trofee staat nu in de kantine achter de bar.



De grootste verrassing kwam echter later op de avond van Martien Michielse. Hij had jaren geleden 2 historische exemplaren van het oude 'jeugd' clubblad van RKVV Vessem gered en deze heel goed bewaard. D'n Bram vond het een mooie gelegenheid om beide iets wat verouderde blaadjes ook aan de redactie van 't loelierke te overhandigen. In eerste instantie hadden we niet goed in de gaten hoe uniek deze waren maar na wat beter kijken bleken deze niet uit één van de edities van het 40 jarig bestaan van 't Loelierke te komen. In een stukje over 'Nieuwjaar' werd gesproken over het nieuwe jaar van 1964. Maar liefst 53 jaar geleden dus en wie weet hoeveel er nog eerder zijn uitgegeven. Oké het is niet het officiële clubblad van RKVV Vessem maar een blaadje wat uitgegeven is door de junioren van de club maar toch kunnen we eigenlijk wel spreken over de voorganger van 't Loelierke. Was het 40 jarig jubileumfeest van 't Loelierke dus onbedoeld toch eigenlijk een grap...!

Hieronder staat de kافت van het clubblad van toen en op de achterkant van dit Loelierke een clubblad wat afgedrukt stond in dit blad van het seizoen 1963/1964. Wie weet pakt iemand dit lied weer een keer op om er een heuse versie met muziek van te maken?

Alles bij elkaar weer een mooi feestje waarbij wij trots zijn al 40, wat zeg ik, ruim 50 jaar een eigen unieke clubblad te hebben. Hopelijk gaat dit clubblad nooit verloren en vieren we over 10 jaar wel ons 50+ jubileum van 't Loelierke.

Wij van de redactie danken iedereen hartelijk voor de aanwezigheid op 1 april, Jos Huybers en Martien Michielse voor dit extra stukje historie van ons clubblad en alle andere leden en niet lezen voor het trouw blijven lezen van ons clubblad 't Loelierke!

Rudolf



...minuten voor rust kwam dan dat fatale moment voor Vessem:
 Keeper Jos de Laat werd geblesseerd, wel niet ernstig, maar
 hij was toch niet meer 100%. Dit was de ommekeer. Dat zou na
 de rust blijken.
 Binnen 10 minuten was het 4-1 door doelpunten van de rechts-
 buiten tweemaal en de linksbuiten eenmaal.
 Daar Vessem niet eenmaal meer kon scoren was de strijd beslist.
 Dat er nog driemaal gescoord werd was niet belangrijk meer.
 Vessem had een eervolle nederlaag geleden.



Na rust: dicht
 gespijkerd.

Na rust: 't Leek wel of er geen
 keeper in stond.

nog enige woordjes Vessem - Rood-Wit.
 jongens gingen vlot van start. Het was zo 1-0. Nog geen
 minuten later had er Rood-Wit ook een in de touwen liggen,
 e waren weer net zover als toen we begonnen. Dat duurde
 een kwartier lang, tot in de achttiende minuut wij nummer
 antekenden en in de twintigste minuut was er weer een

clubblad

uitgegeven door de junioren
 van R.K.V.V. „VESSEM”



ABONNEMENTSPRIJS NIET-LEDEN f 2,50 PER JAAR.

**Plaats al uw spaargelden daar
 waar ze de hoogste rente opleveren !**

Dit is ongetwijfeld bij de kampioen van het rente-percentages:

Boerenleenbank „Vessem”

„De Spaarbank voor iedereen”

Gebruik deze voorstellen.

Tevens voorshot- en krediet instelling: Enorme mogelijkheden.



Van Riet Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem
Tel.: 0497-591303
Fax 0497-592188
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem

De Hoefseweg 19 -21
5512 CH Vessem

TELEFOON
0497 - 59 41 13

MOBIEL
06 - 22 52 33 44

WEBSITE
www.bouwbedrijfvandebosch.nl



Bekerhuis Vessem

**Voor al uw sportprijzen
en vaantjes**

J. Joosten
Putterstraat 53 - 5512 BL Vessem
Fax/Tel. 0497-591691
Mobiel: 06-51231408

Geneesmiddelen
Homeopathie
Gezondheidssandalen
Babyartikelen, -voeding, luiers
Huid-haarverzorging
Parfumerie
Haarmode
Byoux
Kaarsen
Foto's ontwikkelen en afdrukken

**drogisterij
jasmijn**

Jan Smuldersstraat 5G
5512 AW Vessem

HET KARAKTER VAN DE KEMPEN

EST. 1716



&



HOTEL - RESTAURANT - HERBERG - VERGADERZALEN - FEESTZALEN

WWW.BEERZEBIER.COM - JAN SMULDERSSTRAAT 24 - VESSEM - 0497 591 252 - WWW.GOUDENLEEUWVESSEM.NL

FORZA VESSEM 2017

Ja dames en heren, het voetbalseizoen nadert haar afsluiting en dus kunnen alle sportieve Kempenaren en Kempenaressen zich weer opmaken voor het inmiddels alom bekende voetbalspektakel FORZA VESSEM. De organisatie is druk bezig om van de derde editie wederom een groots succes te maken.

Forza Vessem is een mooi voorbeeld van succesvol tradities in ere houden en toch blijven vernieuwen binnen onze voetbalvereniging. En dat is de reden waarom ik me als vrijwilliger, samen met ons gehele organisatieteam, graag wil inzetten voor onze club. Gelukkig krijgen we van ons bestuur de ruimte om te vernieuwen en juist dat leidt vaak tot succesvolle evenementen.

Dat zag ik de afgelopen weken ook

terug bij het 40 jarig jubileum van 't Loelierke en de samenwerking met V.V. Dees door Jos Fonken.



Jos Fonken gaf afgelopen week direct al het goede voorbeeld met betrekking tot vernieuwing. Jos werd gehuldigd als Lid in de

Orde van Oranje-Nassau. Jos heeft zich verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap in Winterle o.a. de Rosdoek en V.V. DEES. Ik ken Jos vooral nog van de pilskes die hij voor ons tapte als broekies bij de JOC. Wat was nou het goede voorbeeld? Nou ja, kijk maar eens op de statiefoto in het Eindhovens Dagblad. Jos loopt al voor de fanfare uit en draagt een blauw-witte bloes met daaroverheen een chique-strak-donkergroene trui. Ik denk het nieuwe bestuur tenue anno 2020 !? Daarnaast zag ik begin april ook tradities en vernieuwing samen gaan tijdens het zeer geslaagde 40-jarige jubileum van clubblad 't Loeisterke. Het clubblad blijft vernieuwen met nieuwe redactieleden en vanaf komend seizoen weer een nieuwe hoofdredacteur. Dit zorgt voor een continue frisse blik achter de Loeisterke Laptops, heel belangrijk! Want waar vele clubbladen inmiddels aan de spreekwoordelijke wilgen hangen, blijft V.V. Vessem geloven in de traditionele papieren versie van het bekendste clubblad van De Kempen. En dat wordt steeds specialer. Dat merk je bijvoorbeeld wanneer op de feestavond van 1

april allemaal oude dozen en kisten worden afgestoft en geopend met bijzondere Loeisterke attributen. Eerst overhandigde Jos Huijbers de bokaal 'beste clubblad van de Kempen' aan de huidige redactie. Daarna wordt er zelfs een meer dan 40-jaar oud jeugdblad (nog voor het ontstaan van 't Loeisterke) uit de hoge hoed wordt getoverd. Ik kreeg zowaar een 'tussen kunst en kitsch' gevoel toen het transparante zakje open ging waar het exemplaar de afgelopen 40 jaar in opgesloten heeft gezeten. Wanneer je dan leest over het clublied: "Vessemse jeugd fortissimo" met toppers van toen zoals Toontje Soetens en Laurens van der Heijden krijg je als ex-Loeisterke redacteur kippenvel van top tot teen.



Zo zie je maar: als voetbalvereniging moet je blijven vernieuwen en wanneer je dat goed doet schrijf je vanzelf weer geschiedenis. Kijkend naar de toekomst dan ben ik benieuwd welk heren- en damesteams bij de derde editie van Forza Vessem in 2017 met de prijzen naar huis gaan. Welke teamnamen gaan dus in onze archieven van dit prachtige toernooi belanden? Mocht je je nog niet ingeschreven hebben dan kan dat trouwens nog steeds via de mail: forzavessem@gmail.com

O ja en tot slot: de geruchten gaan dat vanaf volgend seizoen er tijdens het pinksterweekend gewoon competitie gespeeld wordt. En dat betekent dus het einde van Forza Vessem en het Pinkstertoernooi tijdens het jaarlijkse Pinksterweekend??? Wat mij betreft niet! Ik ben ervan overtuigd dat we ook deze verandering aanpakken om een succesvol en prachtig voetbaltoernooi nog sterker te maken!

Ik hoop jullie daarom allemaal het aanstaande pinksterweekend weer

te ontmoeten. Wanneer er weer veel (jeugd)spelers, begeleiders, scheidsrechters, vrijwilligers en supporters genieten van een vol weekend sportiviteit, spelplezier en gezelligheid is dat het beste bewijs dat het gehele Pinkstertoernooi én Forza Vessem een geweldig evenement is en dat vooral zo moet blijven!

Tot ziens op de Lille vanaf zaterdag 3 juni 2017.

Stijn van Rijen

VOETBALSPEKTAKEL

Zaterdag 3 juni

5 tegen 5



FORZA



VESSEM

Opgeven via forzavessem@gmail.com
Feestavond met
DJ ROLO

Leeftijd 18+

VOETBALVERENIGING
VESSEM

www.vvvessem.nl



specialisten in bouwzaken



WWW.FRANKEN-PM.NL

AUTOBEDRIJF VAN DOORMAAL

ALLES VOOR U EN UW AUTO ONDER ÉÉN DAK!

- In- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's
- Werkplaats
- Tankstation
- APK keuringen
- Quick-bandenservice
- Wasserette
- Transport

WWW.VANDOORMAAL.COM



Heike 4a-4b, 5512 NJ Vessem
Tel. (0497) 59 14 53

Openingstijden
Ma t/m Vrij 8:00 tot 17:30 uur
Zat 9:00 tot 12:00 uur

EMTÉ VESSEM

Lekker en voordelig



Pierre & Inge Liebregts
Vessem

Vessem 2 kent geen grenzen!

Op zaterdag 22 april was het dan zover. De eerste interland van Vessem 2 stond op het programma. Het Nottsborough 4 uit Londen was bij de loting uit de koker gekomen. Naar deze wedstrijd is al zo'n 3 jaar uitgekeken en nu was het dan zover. Omdat ik mijn gehele carrière in Vessem 2 gevoetbald heb had ook ik de eer om geselecteerd te zijn voor deze wedstrijd. Maar dan wilde ik toch wel eerst een training mee pakken met het 2e. Aangezien ik geen risico wilde lopen met blessures had ik toch maar besloten om maar gewoon met het 3e mee te trainen. Het niveau van de trainingen van de selectie ligt toch net wat hoger dan het niveau bij de lagere elftallen. Maar ook bij het 3e kan het noodlot toeslaan. Het toeval wilde dat een selectiespeler met de lagere elftallen mee trainde. Hij had zen vizier nog niet echt op scherp staan, want na een schot wat op doel bedoeld was moest ik via een rare manoeuvre de bal ontwijken waarna het in mijn rug schoot. Ouderdom.... Mijn gedachte gingen al in het rond. Daar ging mijn eerste interland. Hopen dat het morgen beter is dacht ik nog. Dus niet. Na een slapeloze nacht, na veel gedraai ging

om 7 uur de wekker af. Na veel moeite kon ik toch nog net uit bed rollen. Gewoon uit bed stappen zat er nog niet in. Dan maar hopen dat de pijnstillers in de vorm van blikken bier iets uit zouden halen.



Om half 9 moesten we verzamelen bij de Kuiper waar de koffie al stond te wachten. Toen ik was aangekomen stond Harrie met zijn bus al te wachten. Iedereen stond te popelen om aan te rijden. Je kon aan iedereen zen ogen zien dat ze er gruwelijk veel zin in hadden. Toen onze oud-hoofdredacteur en zijn zoon er ook waren kon de reis echt beginnen. Tot aan de douane moest er van de organisatie toch echt rustig aan gedaan worden. Ze hadden namelijk nogal schrik voor de

grenscontrole. Zou het daar allemaal wel goed gaan? Maar om half 11 zou het dan toch gebeuren. De eerste blikken bier mochten open gemaakt worden! Dachten we.... Want stipt om half 11 worden we door de flikken aan de kant gezet. Harrie bleek zen papieren namelijk niet helemaal juist ingevuld te hebben. Normaal gesproken een boete van 900 euro. Maar doordat wij ons zo goed hadden gedragen mochten we toch doorrijden. Dat moest gevierd worden! De eerste blikken werden opengetrokken en de muziek ging aan. Het feest kon beginnen! Bij de grensovergang mocht zelfs Niekske doorlopen. We waren veilig aangekomen in Engeland! We hoefden niet meer rustig aan te doen. Het tempo werd kon opgeschroefd worden. Als we zaterdag tijdens de wedstrijd hetzelfde tempo konden hanteren zou het wel goed komen met de 3 punten. Wanneer we de eerste beelden van Engeland op ons netvlies kregen viel Niek iets op. Er liepen nogal veel schapen rond. Small sheeps, big sheeps, Sheeps everywhere! Zelfs de scheids werd al voor Sheepbag uitgemaakt. Jelle vond het toch wel wat raar dat de auto's hier rechts harder reden dan op links. Dat ze hier links reden wist ie wel maar dat ze ook nog eens rechts in gingen halen. Waar slaat da toch op?

Na een half uurtje in Engeland rond gereden te hebben werden we weer genoodzaakt om te stoppen. Het bier in de bus was op. Maar bij Harrie in de kelder is nog zat, dus het bier van onderen maar naar boven in de koeling geladen en we konden weer door. Rond de klok van 17.00 uur Engelse

tijd kwamen we aan op de plaats van bestemming. Zo zou Londen eruit moeten zien? Ik had het me toch echt anders voor gesteld. Ik meende dat het een wereldstad zou zijn met miljoenen inwoners. Maar we waren in een achteraf gelegen dorpje aangekomen waarbij Vessem al een grote was. Nu bleek het dat we op zo'n 2 uur rijden van Londen afzaten. Hier was voor gekozen zodat we ons in alle rust op de wedstrijd voor konden bereiden. Die rust was er inderdaad. We hadden namelijk toch wel tientallen burens. Alleen lagen deze al onder de grond. We lagen tegen een kerk aan waarbij zich ook de plaatselijke begraafplaats bevond. Helaas bleek de kerk alleen open te zijn bij feestelijkheden. Aangezien het dorp het niet echt een feest vond dat wij een kijkje kwamen nemen was de kerk gesloten. Na lang aandringen mochten sommigen van ons toch binnen een kijkje gaan nemen in de kerk. Niks geen gezuip, maar een zeer cultureel weekendje voor Vessem 2.



Wanneer iedereen een beetje bijgekomen was van de lange busreis en iedereen zich had aangepast aan de Engelse tijd was het tijd voor een quiz. Tijdens deze quiz kon iedereen laten zien wat hun kennis was op het gebied van voetbal, algemeen, sport en muziek. Behalve een cultureel weekend was het voor sommige dus ook een zeer leerzaam weekend. Zo bleek dat Patrick Kluivert toch ook echt bij Ajax gevoetbald had. Dat hij bij PSV gevoetbald had was daarentegen wel bekend.... En wie was Bart de Graaf toch alweer? Een kwestie van een generatiekloof? Of toch een gebrek aan intelligentie?

Voor sommige was de kennis die ze vergaard hadden tijdens de quiz al voldoende om het bedje op te gaan zoeken. Maar voor de meesten kon na de quiz de feestavond losbarsten. Hoe deze precies verlopen is durf ik zo niet meer te zeggen maar volgens de foto's was het een geslaagde avond. Later op de avond is het zelfs gebleken dat het computerspelletje pacman ook gewoon in werkelijkheid gespeeld kan worden. Rond de klok van half 5 werd het toch maar tijd om het mandje op te gaan zoeken want de volgende dag stond de interland te wachten!

Na een koude douche op zaterdagochtend en een Engels ontbijt bestaande uit bacon en ei was bijna iedereen klaar voor grote wedstrijd waar al 3 jaar naar toe was geleefd. Een enkeling moest nog wakker gemaakt worden want rond de klok van 11 uur moest Harrie de bus toch echt richting Londen gaan brengen. En wel met een

omweg, want doordat er vrijdag iets meer gedronken was dan gecaluleerd moest er eerst nog een bezoek gebracht worden aan de supermarkt. Na de wedstrijd moest er toch wel genoten kunnen worden van een wel verdiend pintje. Rond de klok van half 2 werd Londen dan toch echt bereikt. Er liepen al honderden supporters over straat en bij het plaatselijk café stonden misschien wel duizend supporters op ons te wachten. Opmerkelijk genoeg hadden ze allemaal paarsblauwe shirts aan. Wat een supporters heeft Nottsborough. Wat een sfeer!

Tijdens onze busreis kwam bij ons het nieuws binnen dat onze supporters ook door de douane geraakt waren. Zelfs de heer R v Rooij was er doorheen gekomen. Zou hij de waakhond dan toch echt een beurt gegeven hebben? Heel even was het nog spannend of de wedstrijd wel door kon gaan, omdat er sprake was van een terreuraanval. Er bleek zich namelijk springstof in onze bus te bevinden, maar na onderzoek bleek het toch om een plofkip voor op de bbq te gaan.



Aangekomen bij de accommodatie stond de tegenstander ons al op te wachten. Na een warme knuffel van Daan werden we naar kleedlokaal 1 gestuurd waar we ons verder om konden kleden en voor konden bereiden op de match. Na het omkleden werd Daan Somers nog hartelijk bedankt voor zijn jarenlange bewezen diensten in het tweede en werd hem na deze wedstrijd vriendelijk verzocht om nooit meer terug te keren in het 2e. Tevens werd hij voor deze wedstrijd gebombardeerd tot aanvoerder en werd hem een zeer uniek shirt aangeboden. Dit was dus echt zijn afscheidswedstrijd. Zou hij deze druk aankunnen?



Johan van Riet dacht ook nog even aanspraak te kunnen maken op wat minuten als grensrechter maar werd al voor de wedstrijd weggestuurd. De scheids kon het wel alleen af en had geen grensrechters nodig. De wedstrijd stond op het punt van beginnen, maar niet alvorens het volkslied ten gehore gebracht werd. Luidkeels werd het volkslied meegezongen waarna het publiek bedankt werd. Over het publiek gesproken. Nottsborough bleek toch niet in het paarsblauw te voetballen maar in het

zwart. Later bleek dat West Ham United ook thuis moest spelen. We bleken bijna naast het olympisch stadion van West ham te spelen.



Stipt 3 uur floot de scheids voor de aftrap. Het bleek een gelijk opgaande wedstrijd welke vooral voor het publiek zeer leuk was. De eerste kansen waren voor Vessem, waarna ook de Engelsen hun kansen afdwongen. Uiteindelijk was het dan toch echt Daan Somers, die door de verdediging helemaal alleen gelaten werd, die vessem op voorsprong zette. Het doelpunt had wel wat weg van afgesproken werk. Niet veel later werd de spanning alweer teruggebracht. De 1-1 werd op het scorebord gebracht. Uiteindelijk was de ruststand 1-2 in het voordeel van Vessem door wederom Daan Somers. Gelukkig werd deze persoon met nog 9 andere in de rust gewisseld want anders had hij helemaal geen schoenen meer nodig. Want erlangs lopen deed hij toch al. Uiteindelijk liep Vessem uit naar een 2-4 voorsprong welke niet meer weggegeven werd. Er waren op en neer vele mogelijkheden maar paal, lat en de keepers stonden een grotere score in de weg. Al met al was het publiek dus de grote winnaar. Oh ja, nog een klein

detail vergeten. De heer Somers kreeg op het einde dan toch zijn zo gewenste publiekswissel en werd hij zelfs door een erehaag naar de zijkant gehaald. Zoiets werkt voor hem net zo goed als een viagra pil. Met die wissel zal Fiona dus ook wel blij zijn geweest.

Deze overwinning moest gevierd worden! De eerste gele rakkers werden al naar het veld gedragen. Maar wat bleek. Mijn grootste nachtmerrie bleek waarheid. Het bier was lauw. Gelukkig hadden we toch de supporters die het goede idee hadden om zakken met ijs in de winkel te halen. Waarvoor nog steeds mijn grote dank. De nachtmerrie werd een droom. Het bier werd koud!



Na een paar pinten gedronken te hebben op het kunstgras van Londen werd er actie ondernomen om naar het pleintje bij het olympisch park te gaan. Daar was de bbq. De grote groene mars werd in gang gezet. Met 30 man uit Vesseem met bbq en bier door het grote Londen op pad naar het olympisch park. Al snel werd de bbq aangestoken en de muziek ging aan. Het feestje was begonnen! Wat mij op viel was

vooral dat de Engelsen het heel normaal vonden dat er midden op het plein een groep van 50 man stond te bbq'en en te drinken. Dat zie je hier alleen met de kermis. Het bier begon bij sommige steeds beter te smaken en sommige meenden dat ze een halve liter wel heel snel naar binnen moesten werken. De meeste personen lukte dit ook wel, op eentje na. Onze supporter R v Rooij meende wel effe een halve liter te atten. Volgende keer kan je hem beter gewoon opdrinken want dat gaat volgens mij een stuk vlugger. Neem eens een voorbeeld aan je medesupporter Rein. Die had er minder moeite mee. De schemer sloeg rond de klok van 8 een beetje in en het werd kouder en kouder. Er werd besloten de pub in te gaan. Maar niet voordat we, zoals brave Hollanders zijn, alles opgeruimd hadden.

Bij de pub aangekomen begon bij sommige personen zelfs de vlinders te werken. Menig vrouw was haar leven in de pub niet zeker, want Rein was on tour. Een persoon had zelfs een telefoonnummer gescoord maar had voor hem jammer genoeg per ongeluk een verkeerd nummer doorgegeven. Volgende keer toch maar een doelpunt ipv een nummer proberen te scoren. Aangezien onze Harrie zijn 9 uur rust hard nodig had werd rond 23.30 weer huiswaarts gegaan. Heel even liet leider Ed zijn ware ik zien. Het was uitgesloten dat er nog iemand de shoarma tent in ging. Hij ging er persoonlijk voor de deur liggen. Wel raar dat er een kwartier later dan afgesproken nog mensen met een broodje shoarma de bus in kwamen. Een

toekomstige baan als uitsmijter kan hij dus wel op zijn buik schrijven.

Op de terugweg genoot het merendeel nog met de ogen dicht na van de mooie dag die ze gehad hadden. Menigeen droomde al van een volgende interland in het Wembley stadion. Na een 2 uur durende terugreis kwamen we weer aan bij ons afgelegen landhuis waar de laatste stukken vlees en blikken bier verteerd werden. Voor sommige was het weekend te zwaar geweest en die gingen verstandig naar bed. Van deze nacht heb ik niet veel meer mee gekregen, want ik was een van de verstandige die om half 3 naar bed ging. Maar ik heb wel vernomen dat onze nachtjurerist de touwtjes stevig in handen had.

Wanneer ik smorgens wakkers werd omdat de blaas weer eens op begon te spelen bleek ik tot mijn grote verrassing de eerste die wakker en beneden was. Gelukkig was ik net op tijd buiten voor de mis van 9 uur. Nadat de mis afgelopen was en de rest ook beneden was gekomen kon de bende opgeruimd worden. Waarna er om 11 uur weer koers gezet kon worden naar het koude Nederland.

Omdat iedereen zich bevond te vervelen werd er toch maar besloten om het overgebleven gerstenat op te maken. Net nadat we de grens over waren in België moest er nog een noodstop gemaakt worden omdat het bier op was. Na lang aandringen bij de leiders mocht NNG de benzinepomp toch nog leegkopen en kon

er op de terugreis ook nog eens genoten worden van de topper psv - ajax.

Wanneer we Vessem binnen kwamen rijden konden we geheel tot onze verrassing zonder enige moeite doorrijden. We hadden verwacht dat er wel een horde mensen ons op stonden te wachten. Gelukkig was de shirtsponsor er nog en was het café nog open. Hier werden de laatste uren van het weekend dan ook doorgebracht waarbij het weekend nog even rustig na geëvalueerd werd.

Huub en Ed en ik zeg het niet graag vooral Daan, bedankt voor het geweldige weekend wat jullie Vessem 2 gegeven hebben! Ik heb als oud-speler van vessem 2 in ieder geval gruwelijk genoten!

Vessem 2 bedankt en tot de volgende interland!

De groeten,

Peña







Complete woninginrichting



**Wij hebben een
uitgebreid
assortiment
woningstoffering en
zonwering**



**FRANS SOETENS
WOONSERVICEWINKEL**

Jan Smuldersstraat 36 - Vessem - Tel. 0497-591231

www.woonservicewinkel.nl

Kleur bekennen

Dames en heren, het is zover. VV Dees en VV Vessem gaan samenwerken. Een kleine stap voor een mens, een grote stap voor de mensheid!

Hoewel, niet heel VV Dees gaat met heel VV Vessem samenwerken. De A(O19), B(O17), C(O15) en D(O13) vormen vanaf komend elftallen met de leeftijdsgenoten van VV Dees. De elftallen gaan als Dees-Vessem of Vessem-Dees bekend staan, afhankelijk van op welk sportpark wordt gespeeld. De senioren en de jongste leden kunnen dus allemaal nog gewoon in hun eigen dorp blijven spelen. Er blijven dus voorlopig ook 2 sportparken. Allebei de clubs houden verder hun kantine, clublied, website, Facebook- en Twitteraccount. Maar niet alles blijft bij het oude.....

In welk shirt gaan de samenwerkende teams spelen? Hier is niet gekozen voor het shirt dat bij het bespeelde sportpark hoort. Nee, er moet een nieuw shirt komen! Een nieuw shirt met nieuwe kleuren. Dat is een gevoelig punt.

De kleur waarin een club speelt, zegt iets

over de club. Wanneer een stad meerdere clubs op hetzelfde (hoge) niveau kent, speelt de club van het volk vaak in het rood en de club van de elite vaak in het blauw, zie bijvoorbeeld Manchester (United en City) en Rome (AS en Lazio). Dit verschil zie je ook in de politiek, socialistische partijen zijn vaak rood en liberale partijen vaak blauw. Maar dit terzijde.

Wanneer ik aan een club denk is het shirt vaak het eerste wat bij mij opkomt. Ik ben opgegroeid in de glorie tijd van AC Milan. Als ik een zwart-rood gestreept shirt zie, denk ik aan spelers als Marco van Basten en Franco Baresi in een finale die ik mocht kijken met mijn natte gekamde haren terwijl ik in een He-man pyjama op de bank zit. Ook dit terzijde.

Ik vind het mooi als een tenue onlosmakelijk met een club of team is verbonden. De kleuren van bijvoorbeeld FC Barcelona vind je bij weinig andere clubs. Zelfs als een club veelvoorkomende kleuren heeft kan het tenue voor altijd verbonden zijn aan deze club. Zo is rood en wit geen unieke combinatie, maar op de manier zoals

Feyenoord en Ajax de kleuren op hun shirt hebben geplaatst wordt het toch weer wat unieker.

Terug naar de samenwerkende ploegen. Vessem speelt van oudsher in een sprankelend groen shirt, een maagdelijk witte broek en prachtige groene sokken. Dees speelt in blauw-wit. Dat heeft in het geval van Dees niets met elite te maken, puur vanwege het feit dat er maar 1 voetbalclub in Wintelre is..... Er moet dus een nieuw shirt komen. Een combinatie van 2 kleuren ligt voor de hand, 3 kleuren kan ook maar komt minder vaak voor. Dees en Vessem kennen allebei de kleur wit, dus die blijft er in. Als je groen met blauw mixt, krijg je cyaan. Inderdaad, stelletje natuurkundigen, hierbij ben ik uitgegaan van het mengen van licht. We kunnen dus gaan spelen in cyaan met wit. Dit is een zeldzame combinatie. Niet zonder reden want deze kleuren vormen een beperkt contrast (andere woorden voor 'zen lillik'). Het is ook mogelijk een compleet nieuwe kleurencombinatie te bedenken en die vanaf komend seizoen voor de combi-elftallen te gebruiken. Leuk feitje: VV Vessem heette eerst VSV (Vessemse Sport Vereniging) en speelde in het oranje zwart. Dit is overigens al lang geleden. Ik vind persoonlijk zwart en wit in de Juventus strepen een mooie combinatie. Een nadeel van nieuwe kleuren is dat er geen historie aan het shirt zit. Wellicht is dat de grootste reden geweest om de huidige clubkleuren terug te laten komen in het combinatieshirt. De "nieuwe" kleuren zijn dus blauw, groen en wit. Wit als gezamenlijke kleur

komt terug in de broek. Blauw en groen zijn allebei evenveel aanwezig in het shirt. Dat is blijkbaar belangrijk als je gaat samenwerken. Beide clubs zijn akkoord met deze kleuren in deze verhouding. In mijn ogen is het tenue, vooral door de witte broek, minder lelijk dan gevreesd. Misschien is dit tenue wel een klassieker in spe!

Op de bijgevoegde foto staat het nieuwe tenue afgebeeld. Aan deze foto hebt u waarschijnlijk weinig omdat het Loeisterke in zwart-wit wordt gedrukt. Hadden ze dan toch beter voor zwart-wit gestreept kunnen kiezen.....?

Th. de Bie





Nouwens

bouw & timmerbedrijf

Martijn Nouwens

Nouwens

bouw & timmerbedrijf bv

Donk 7a

5512 NK Vessem

tel.: 0497 - 540 499

mobiel: 06 - 21993111

info@nouwensbouw.nl

www.nouwensbouw.com



FAIR SPORTS

your professional sportshop

Dé voetbalspecialist uit de regio!

Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot Tel. 0499 573 468



Huybers

installatiebedrijf

Vessem - telefoon: 0497-844896

verwarming - loodgieterswerken - zinkwerken
sanitair - duurzame energie - ventilatie



Super Service Henst

voor alles wat U wenst

speelgoed, furnituren, huishoud-, kantoor- en kado-
artikelen, drogisterij, slijterij, stomerij, TNT service punt,
staatsloten, hengelsport, ijzerwaren

Wilhelminalaan 5 Vessem Tel. 0497 591304

Profieltje van



Naam:
Geboren op:
Geboorteplaats:
Naam vader (voluit):
Naam moeder (voluit):
Broers en/of zussen:
Wie zijn je beste vrienden?

In welk team speel je?
Op welke positie?
Wie zijn je leiders/trainers?
Hoe vaak ben je al kampioen geweest?

Ga je weleens bij Vessem 1 kijken?

Favoriete voetbalclub?
Favoriete voetballer?
Mooiste voetbaltenuue?

Beste speler van jouw team?

Wat is de naam van je school?
In welke groep zit je?
Favoriete les?
Wie vind je het leukste meisje van jouw klas?

Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en waarom?
Wat is je favoriete dier?

Jesper Baak
4-nov-08
Vessem, gewoon thuis
Ronald Baak
Bregje Baak- van Dijk
Mads en Fenne
Wahe, Luuk Neutkens, Sjors van den Heuvel, Viggo Verbaant, Semm Liebregts, Kes van Gestel
Vessem F2
Middenveld
Bart, Marc, Martijn, Ruud, Frank, Jeroen één keer, vorige week tegen Netersel. Dat was erg spannend, want Rik haalde de bal van de lijn.
Nee

PSV
Papa
PSV met blauw zwarte strepen en Philips erop
Boet van Hoof

Sint Lambertus school
5
Gym
ik weet het niet

Dylan Haagens, omdat ik zijn filmpjes leuk vind
Een grote hond

Wat eet het liefste?

Eet niet graag?

Wat zou je 't liefst veranderd zien bij de voetbalclub?

Wat is je favoriete muziek?

Wat zijn je hobby's naast voetbal?

Wat is je favoriete website?

Leukste tv-programma?

Domste programma?

Waar ga je het liefste op vakantie en waarom?

Hoe lang kijk je TV per week?

Hoe laat ga je 's avond naar bed?

Hoeveel zakgeld krijg je per week?

Wat is je allerliefste wens?

Welk beroep wil je later uitoefenen?

Waarom heb je een hekel?

Wat is jou favoriete computer spelletje?

Wordt jullie pap nog ooit prins carnaval?

Denk je dat je een betere voetballer dan papa wordt?

Wat vind je ervan als DEES en VV Vessem samengaan?

Als je moet kiezen: televisie of computer

: doelpunt maken of winnen

: kermis of carnaval

: binnen of buiten spelen

Wanneer en waarom heb je voor het laatst in 'n deuk gelegen?

Wat vind je van 't Loelierke en wat zou er beter kunnen?

Pannekoeken

Spinazie

niks, want het is gewoon goed zo

Snollebolleke

Jong Nederland, gamen, buitenspelen met mijn vrienden, bioscoop.

Youtube

Ome Opa

Barbie

Spanje, want daar is het lekker warm en kun je vaak zwemmen.

Mijn mama zegt veel te veel

8 uur

soms 2 euro, soms niks

ik ben gewoon tevreden met mijn leven

Verkoper

School

Just Cause 3

Nee, want hij is niet in Vessem geboren. ja

niet leuk, want dan is een thuiswedstrijd in Wintelre

Televisie

winnen

kermis

buiten spelen

Gisterenmiddag want toen heb ik

'probeer niet te lachen gekeken' met

Wahe en daar moesten we keihard om lachen.

Ik vind het Loelierke leuk, misschien wat meer voetbalfotos.

Marinka Liebregts

Schoonheidsspecialiste en
Pedicure

- ◆ Gecertificeerd Reumatische en Diabetische voet
- ◆ Definitief ontharen met IPL

Braak 11
5512 CC
Tel: 0497-592028
Mobil: 06-206 216 51
marinka.liebregts@hetnet.nl



Marinka Liebregts

www.schoonheidsspecialistevessel.nl



Kapsalon Engelien

"Kappen zonder kapsones"

Molenberg 19, Vessel
www.kapsalon-engelien.nl

Hugo Sound Productions

HSP

Professioneel geluidsverhuur P.A., licht, disco en karaoke
Telefoon 040-2052256 - Wintelre

**René Willems
Electrotechniek**

Predikant 8
5512 BW Vessem

Tel. 06-12648872

**Electrotechnische installaties,
datainstallaties en verlichting.**

r.willemselectro@kpnplanet.nl

CDL
V E R H U U R

Coen de Laat
Tel.: 06-11011273

Domineeshof 5
5512 BR Vessem

'De SUPERCUP'

Jeugd - Clubcompetitie 2016-2017

| elftal | wed. | pnt. | gem. | voor | tegen | saldo | |
|--------|------|------|------|------|-------|-------|---|
| JO11-2 | 20 | 44 | 2.20 | 101 | 38 | 63 | TUSSENSTAND SUPERCUP SEIZOEN 2016-2017 SPONSOR: Super Service Henst |
| JO15-1 | 21 | 41 | 1.95 | 59 | 38 | 21 | |
| JO9-2 | 16 | 29 | 1.81 | 47 | 31 | 21 | |
| JO9-1 | 15 | 25 | 1.67 | 71 | 45 | 26 | |
| JO19-1 | 20 | 31 | 1.55 | 60 | 44 | 16 | |
| JO11-1 | 19 | 27 | 1.42 | 74 | 67 | 7 | |
| JO17-1 | 19 | 22 | 1.16 | 65 | 71 | -6 | |
| JO13-1 | 19 | 10 | 0.53 | 19 | 92 | -73 | |

STAND BIJGEWERKT T/M 29 april 2017

PRIKBORD

Vrijdagavond
26 mei 2017
PENALTY
BOKAAL

3 juni 2017
FORZA
VESSEM

45 juni 2017
PINKSTER-
TOERNOOI

3 juni 2017
FINALE
PENALTY
BOKAAL

14 mei 2017
UITREIKING
ZWARTE PIET
van 't jaar



**INDUSTRIAL
PACKAGING**

**EMBALLAGE
OP MAAT**

**Dirk Boutslaan 28
Eindhoven
Tel. 040-2115460**

RESTAURANT SMAECKVOL] **vol van
smaecken**

Prachtige omgeving - Kempische Hoeve - Fietsterras - Eerlijke ingrediënten
Brabantse Gastvrijheid - Toegankelijke prijzen

Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem

Reserveren aanbevolen
Kijk voor actuele openingstijden op onze website

Tel: 0497 - 592 072 – info@smaeckvol.nl – www.smaeckvol.nl

auto henk/van/herk

Officieel



dealer van
de Kempen



- ONDERHOUD EN REPARATIES ALLE MERKEN
- VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S
- SCHADETAXATIE EN REPARATIE

De Hoefseweg 3 - Vessem - Tel. 0497-591842

OUTDOOR SUPPLIES

WOLF CAMPER®

Topkwaliteit uit Scandinavië!

VESSEM

- Tenten
- Slaapzakken
- Rugzakken & bagagerollen
- Shirts
- Broeken
- Blouses
- Schoenen & sokken
- Windstoppers
- Fleece truien en shirts
- Wollen vesten
- Handschoenen

WOLF CAMPER®

Topkwaliteit uit Scandinavië!

www.wolfcamper.nl

Langs de lijn

Oh, de redactie
van 't Loeierke
houdt het al 40 jaar
vol?

Ja, en dat zonder
drugs te
gebruiken!



Daarom kiest u voor RegioBank



Bij u in de buurt

U bent bij ons geen rekeningnummer.
U wordt altijd geholpen door iemand
die u kent.



Een complete bank

Een bank waar u terecht kunt voor
betalen, sparen, alles. RegioBank heeft
alles onder één dak.



Zonder poespas

Wij brengen uw financiële vragen
terug tot begrijpelijke oplossingen en
gewoon goede producten.



Altijd binnenlopen

Bij ons kunt u altijd even binnenlopen
voor advies en een kop koffie.
U bent altijd welkom.

*Meer
weten?
Kom langs of bel
voor een
afspraak.*

Handass Verzekeringen

Handass Financieel Advies

Mr. de la Courtstraat 6a, 5512 AS VESSEM

Varkensmarkt 5, 5081 CP Hilvarenbeek

T 0497-592248 VESSEM

T 013-5051324 Hilvarenbeek

I www.handass.nl

Wij zijn uw bank. RegioBank

Zelfstandig Adviseur

Clubblad r.k.v.v. Vessem anno 1963

Vessemse jeugd fortissimo.

Refrein: Kom op vooruit, jonge vrienden!
Eendracht maakt macht: Vessemse jeugd.
Niet leutereren maar peutereren
Zet 'm op, Vessemse jeugd.

Kom, we gaan naar het voetbalveld
Naar de ploeg van groen en wit.
Want deze jeugd velt keer op keer
Haar tegenstanders neer.
Daar komen de apperen al aan
Het publiek juicht uit alle macht.
Ja, de tegenstander gaat er aan
De Vessemse jeugd, die zit vol kracht.
En je hoort aan een stuk door
Het publiek als in een koor:

Refrein:

Wat een strijd, spannend om te zien.
Het zijn net profs in het klein
De supporters raken ademloos bovendien
Want zo'n rush van Toontje Soetens mag er zijn
Onze Toon, een flinke knul
Neemt de bal weer op zijn schoen.
Laurens van der Heijden, ook lang geen prul
Neemt 't over en geeft 'm van katoen.
Ja, warempel, daar komt 'n doelpunt van
En Vessem hakt ze weer in de pan!

Refrein: