

# 't LOEIERSKE





P. van de Ven



**Uw Ford dealer**

**[WWW.PVANDEVEN.NL](http://WWW.PVANDEVEN.NL)**

**WILHELMINALAAN 3 - 5512 BJ VESSEM**

**T 0497 59 17 66**

IN DEZE UITGAVE VAN CLUBBLAD 'T LOEIERKE:

# 44 “Op naar een mooie voetbalzomer 2016”

*Gastschrijver Stijn blikt terug op FORZA Vessem 2015*

# 18 “Bij Vessem spelen geen kleurloze leden”

*Dertig vragen aan Niek van Rooij*

## **Rubrieken**

- 04 D'n Aftrap
- 06 Van het bestuur
- 28 De zwarte piet van ut joar
- 54 Supercup
- 58 Langs de lijn

## **Columns**

- 10 Fusie en overnamens
- 12 De fijnproever
- 14 De dertig vragen aan
- 24 Seven
- 36 Die rol in de boom en hup de tafel op!
- 48 Provoceren



## D'N AFTRAP

Het seizoen is inmiddels weer aardig op gang. De opvallendste zaken binnen de voetbalerij vinden niet op, maar buiten het veld plaats. Bij Ajax vechten ze elkaar in de bestuurskamer ouderwets de tent uit en adviseur Tscheu La Ling is alweer onverrichter zake vertrokken. Door de corruptie en bijbehorende grote schoonmaak bij de FIFA en UEFA is het aantal nog te vertrouwen bobo's in de voetbalerij zo sterk gedaald, dat ik er niet van zou verschieten als onze preses Hans v/d Linden binnenkort een oproep vanuit het hoofdkantoor van de FIFA in Zürich ontvangt. Nu verwacht ik niet dat hij hierop in zal gaan, aangezien een topfunctie bij de FIFA bijna niet met zijn werk bij Hurks te combineren lijkt. Medelijden met de bobo's die op straat zijn gezet hoeven we niet te hebben. Ook niet met Danny Blind of Bert van Oostveen trouwens. Ik heb wel het een beetje te doen met mijn vriend Rob de Koning alias Pena. Na een jarenlange proeftijd heeft hij zijn Petra ten huwelijk gevraagd. Het feest wordt grandioos aangepakt, en met een beetje geluk komt er nog een c-artiest opdruven die Nederlandstalige liedjes komt zingen. So far so good. Het prikken

van een geschikte datum viel niet mee, alles moest om twee grote voetbal gerelateerde evenementen gepland worden. Zo was Rob meteen na de degradatie van Vesse 2 van afgelopen seizoen, er zo van overtuigd dat Vesse 2 dit seizoen kampioen gaat worden, dat zijn huwelijk niet tussen half maart (als alles mee zou zitten) en half mei (mocht het tegen zitten) 2016 gehouden kon worden in verband met feestelijke kampioensactiviteiten die met gemak enkele weken aan konden houden. Het huwelijksfeest kon ook onder geen beding tussen 10 juni en begin juli plaatsvinden, i.v.m. de zegetocht van het Nederlands Elftal op het EK in Frankrijk. Ik verwacht overigens niet dat deze twee tegenvallers invloed op de bruiloft en het huwelijk hebben!!

Ik kan wel 1000 redenen bedenken waarom we niet op het EK zijn. Bijvoorbeeld omdat we jonge voetballers doorlopend (slam)pamperen, ze in busjes naar het trainingsveld en naar huis rijden, hun kleding wassen en schoenen poetsen. We zien dat hele hordes jeugdtrainers niet eens meer interesse hebben in de stand van de wedstrijd of

op de ranglijst en daarmee winnen volledig ondergeschikt verklaren aan iets moeilijk definieerbaars als ontwikkelen. Omdat we bij temperaturen van twintig graden al drinkpauzes inlassen, spelers alleen maar op ideale kunstgrasvelden laten spelen en bij ieder pijntje de bal buiten de lijnen schieten om verzorging mogelijk te maken. We jonge voetballers, die nauwelijks iets gepresteerd hebben, langjarige contracten geven met miljoenensalarissen en we spelers die nauwelijks tien wedstrijden in het eerste elftal van hun club hebben gespeeld, uitnodigen voor het Nederlands elftal. En we daar dan een bondscoach bij zetten die slechts één jaar (weinig succesvol) eindverantwoordelijkheid over een elftal had. Dan is het allemaal niet zo gek dat jonge spelers in het Nederlands elftal en internationaal aan alle kanten tekortkomen. Maar niet getreurd, de Loeierke EK-poule zal gewoon doorgang vinden!

Oude liefde roest niet. Dat blijkt wel uit het feit dat maar liefst vier oud redactieleden op het scheiden van de markt heel verstandig hun ticket voor het Vrienden van 't Loeierke feest op 28 november veilig stellen door een stuk in te zenden. Eerlijk gezegd komt het niet slecht uit dat Kefin daarbij aangeeft dat hij niet kan komen, omdat het begrotingstekort dat zou ontstaan door de explosief stijgende vraag naar aan te schaffen chips onoverbrugbare vormen aan zou nemen. Door de combinatie van ingrediënten bier, chips en double Q (quiz en qats) verwachten we weer een gezellige avond.

Verder in dit Loeierke zet Ted Blox zet de mensheid aan het denken over fusies. Ruud van Aaken beseft dat de jaren beginnen te tellen, en begint in zijn stuk alvast tijdig met enige kennisoverdracht aan volgende generaties. Rob de Koning zet zijn wetenschappelijk onderzoek over de vette hap voort. Het jeugdprofieltje is van Niels Vervoort. Het is mooi om te zien dat er nog altijd jeugd te vinden is die zo bezeten is van voetbal. Ik heb van horen zeggen dat hij buiten zelf voetballen ook graag met opa Cees Soetens voetbal op tv kijkt. Er is onder het mom van '30 vragen aan' ook een profiel gemaakt van een senioren lid, namelijk niemand minder dan Niek van Rooij. Vooraf lijkt het waarschijnlijk dat antwoorden op vraag 13, 15, 20, 23, 25, 26 en 27 "mijn broer Rein" zijn. Lees verderop in dit Loeierke of deze prognose klopt.

Veel leesplezier gewenst met dit Loeierke, de redactie gaat binnenkort aan de slag om een Omni-puzzel op te zetten zodat iedereen de Kerstdagen door kan komen!

Geert



# VAN HET BESTUUR

Op 29 september bereikte ons het droevige bericht dat Bert Swaanen is overleden. Bert was bij onze voetbalvereniging benoemd tot lid van verdienste voor zijn inzet en grote betrokkenheid bij onze club. Zo was Bert jarenlang leider van zowel de jeugd als de senioren. Bert heeft verder een grote bijdrage geleverd als clubscheidsrechter. Na zijn actieve loopbaan heeft Bert nog als materiaalbeheerder gefungeerd. Wij wensen de familie veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

De strijd om de eerste periode zit er bijna op. Na zeven van de acht wedstrijden draait het eerste mee in de middenmoot. Dit is op zich al een mooie prestatie, om als nieuwkomer in de 4e klasse in de middenmoot mee te draaien. We hebben de komende weken nog een aantal belangrijke wedstrijden op het programma staan. Zo spelen we op 1 november thuis tegen DBS, op 8 november uit tegen Tongelre en op 15 november de klapper tegen Dees! Dit zijn de tegenstanders waar er voor Vessem zeker mogelijkheden liggen om wat punten te verzamelen. De steun van supporters is bij deze wedstrijden belangrijk en ik wil dan ook iedereen uitnodigen op de Lille om het team aan te komen moedigen. Na de wedstrijd op 1 november tegen DBS zullen

we Wim van Doren en Henk van de Ven in het zonnetje zetten vanwege hun 50 jarig lidmaatschap van onze vereniging.

De overige teams, zowel bij de jeugd als bij de senioren, draaien naar behoren mee in het nieuwe voetbalseizoen. We wachten het af of dit ook leidt tot najaarskampioenen bij de jeugd teams! Tegen de tijd dat dit Loeierke uitkomt, speelt de korfbalvereniging haar wedstrijden alweer binnen. We zullen het dus tot maart moeten doen zonder de gezelligheid van de dames. Natuurlijk blijven de dames na hun wedstrijden en de donderdag training van harte welkom in de kantine.

Tot ziens en kom gerust langs bij één van de wedstrijden op “de Lille”.

Hans van der Linden

# IN MEMORIAM



Op dinsdag 29 september is lid van verdienste van onze voetbalvereniging Bert Swaanen overleden.

Bert was lid vanaf 1950 en heeft zich na zijn actieve voetbal carrière, als leider, scheidsrechter en materiaalverzorger ingezet voor onze voetbalvereniging.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit zware verlies.

Bestuur en leden v.v. Vessem

**VEEVERVOER en  
VEEHANDEL**

**F. BECX**

Mr. de la Courtstraat 17  
Vessem - Telefoon 591446



**BOUWBEDRIJF  
LOUWERS B.V.  
OOSTELBEERS**

Sparrendijk 6a - O.W. Middelbeers  
Tel.: 013-5141347  
Fax: 013-5142995



**harrie soetens**

**KWALITEIT IN STUCWERK**

**KUILENHURK 27B 5512 CA VESSEM  
TELEFOON 0497-591834**

**WWW.VVVESSEM.NL**

voor uitslagen, standen, foto's, info en nog veel meer





**Auto- en motor  
rijkschool  
Menno  
Aalders**



**Tel. (0497)-591845  
VESSEM**

**ZWEMBAD BEEKDAL  
Vessem**

- Baby en kleuter-zwemmen
- Vrij zwemmen op afspraak
- Kinderfeestjes

Telefoon 0497-591516  
Mobiel: 06-51335946

# Fusies en overnames

Ruim 50% van de fusies en overnames brengt niet wat er van wordt verwacht. Dit blijkt uit onderzoeken. Het gaat hierbij om fusies en overnames in het bedrijfsleven. Dat betekent dat bijna de helft van alle fusies en overnames wel slaagt. Vaak genoemde redenen voor fusies en overnames zijn te behalen schaalvoordelen, kostenbesparingen en het aanboren van nieuwe markten via een bestaand netwerk. Bij een overname gaat 1 partij op in de andere en bij een fusie gaan 2 partijen in elkaar op. Over het algemeen is bij een overname de overnemende partij groter dan de over te nemen partij. Bij een fusie zijn de partijen vaak (min of meer) gelijk in grootte.

Juridisch gezien kan een fusie of overname op 3 manieren vorm worden gegeven. Bij de eerste vorm worden de aandelen van de ene partij overgenomen door de andere partij. De overgenomen partij kan dan onder eigen naam blijven opereren, alleen de eigenaar verandert. In de tweede vorm worden alle bezittingen en schulden (activa en passiva) van de ene partij overgenomen door de andere partij.

De eerste partij blijft wel bestaan, maar is na de overname leeg, alle bezittingen en schulden zijn immers overgegaan naar de tweede partij. Bij de derde vorm wordt een nieuwe rechtspersoon (C) opgericht en worden alle aandeelhouders van partij A en B automatisch aandeelhouder van rechtspersoon C op het moment dat A en B opgaan in C.

Ik hoor u denken, waarom vertelt hij dit? Is het alleen om te laten zien dat hij wel degelijk iets heeft opgestoken van zijn studie? Inderdaad! Gedeeltelijk... Fusies en overnames komen namelijk ook veel voor in de voetballerij. Een fusie tussen 2 clubs is er zelfs indirect de oorzaak van dat Vessem 1 op dit moment niet in de Kempische klasse speelt. In het verleden hebben we vele fusies gezien tussen voetbalclubs. Soms wordt de ene club bij de andere gevoegd, waarbij de naam van 1 van de clubs wordt gehandhaafd. Vaker zien we dat er een nieuwe vereniging wordt opgericht en dat de leden van de 2 fusierende verenigingen lid worden van de nieuwe vereniging. Een voorbeeld hiervan in de buurt is Wodan. Deze vereniging is

de opvolger van ESV en WVZ. Dichter in de buurt zien we ook fusies. Netersel en Casteren kennen al jaren een gezamenlijke jeugd. De senioren zijn daar echter nog wel gescheiden. Dit betekent dus nog steeds 2 sportparken, die natuurlijk allebei onderhouden moeten worden. Ik ging laatst naar het elftal van mijn neefje kijken, die bij Bladella voetbalt en uit tegen Netersel/Casteren moest. Dit leverde een probleem op, want ik kon nergens terugvinden of de wedstrijd in Netersel of in Casteren plaatsvond.

Redenen voor voetbalverenigingen om samen te gaan zijn de steeds hoger wordende kosten, vooral van de sportvelden. De velden worden over het algemeen gehuurd van de gemeente en gemeentes zijn op zoek naar manieren om hun kosten te beperken en inkomsten te verhogen. Het verhogen van de huur van sportvelden is een veelgebruikt instrument. Kleine clubs hebben niet voldoende leden en/of sponsors om deze verhoging van de kosten te dekken. De kosten van een kunstgrasveld zijn ook moeilijk door kleine verenigingen te dragen. Het samengaan van verenigingen is een manier om de kosten over meerdere leden en sponsors te verdelen.

In de wandelgangen wordt ook gesproken over een fusie waar VV Vesseem bij betrokken is. We hebben te maken met minder (spelende) leden, waardoor we nu minder elftallen hebben dan pakweg 10 jaar geleden. We zijn een aantal jaar geleden een soort van samengegaan met de korfbalvereniging, maar leden van de

korfbalvereniging zijn geen leden van de voetbalvereniging en andersom. Toch was dit een creatieve manier om de toekomst van zowel VV als KV Vesseem veilig te stellen.

Maar de fusie waar het in de wandelgangen over gaat is natuurlijk die met VV Dees. Zoals gezegd voorlopig niet aan de orde, maar er is natuurlijk een kans dat VV Vesseem ooit niet meer op eigen benen kan staan. Dees als partner ligt dan voor de hand, vooral gezien de kleine afstand tussen de sportparken. Beide verenigingen zijn ongeveer even groot waardoor het niet voor de hand ligt dat de ene club opgaat in de andere. Wanneer de clubs samengaan lijkt het mij niet wenselijk dat er 2 sportparken in stand worden gehouden. Het in mijn ogen beste scenario lijkt me de oprichting van een nieuwe vereniging waarbij de leden van Dees en Vesseem automatisch lid worden van deze nieuwe vereniging. Loeisterke-vriend Gijs Leermakers heeft al ooit een proefballonnetje opgelaten in de vorm van VV Desseem, met als clubkleuren het blauw van Dees en het wit van Vesseem. Iedereen mag daar van vinden wat ie wil. Dat doe ik ook.

Maar wie weet is het de toekomst en daar over nadenken kan geen kwaad. Zoals eerder gemeld hebben we bijna 50% kans dat een geslaagde fusie wordt!

Th. de Bie

# De fijnproever

Zoals besproken in het eerste loeierke van het seizoen ga ik dit seizoen op zoek naar het lekkerste en beste broodje hamburger. Ik zal jullie elk loeierke op de hoogte houden van mijn bevindingen:

## **RKVVO**

Na de eerste bekerwedstrijd winnend afgesloten te hebben smaakt een broodje hamburger altijd. En deze mocht er zijn. Het broodje was goed opgemaakt met een goed gebakken hamburger inclusief uien, curry en mayonaise en vol van smaak. Het broodje was zelfs voorzien van wat sla om het tot een gezond geheel te maken.

*Cijfer: 7.5*

## **EDN**

Na een eerste nederlaag tijdens de eerste wedstrijd in de competitie moet een hamburger je over de teleurstelling heen brengen. Een eerste blik op het broodje belooft veel. Het broodje zelf ziet er goed uit. (Het lijkt zelfs van Verhoeven af te komen.) En de mix van uien, curry en mayonaise is goed verdeeld over de hamburger.

Een eerste hap van de hamburger brengt me helaas in de teleurstelling. De hamburger heeft te lang in het vet gelegen en is doorbakken en smaakt eigenlijk nergens meer naar. Het brood vergoed nog wat zodat het nog net een voldoende wordt.

*Cijfer: 5.5*

## **De Bocht**

Na een mooie 9-0 overwinning gaat een broodje hamburger er wel in. Maar jammer genoeg hadden we nog al haast omdat de bus naar Acht op ons stond te wachten. Dus had ik geen tijd om er eentje te bestellen. Maar gelukkig bleek ik in mijn collega Johan van Riet een waardige vervanger. Hij had er namelijk een besteld voor mij. En gelukkig maar. Naar mijn weten smaakte hij heel goed. Maar ik had zo'n honger zodat hij binnen 30 sec al in mijn maag zat.

*Cijfer 7*

## De Zuiderburen

Na een zure 5-0 nederlaag in Reusel moet een broodje hamburger de pijn verzachten. Nou nou en dat is gelukt. Voor de fijnproever is de kantine van de zuiderburen en rosolo een paradijs.

Ik kon kiezen uit 3 soorten hamburgers: De gewone hamburger, de zuiderburen burger en de stoomboot. Mijn keuze ging uit naar de laatste. De stoomboot bestond uit een stokbroodje belegd met 2 hamburgers, gefrituurde uitjes, sla, tomaat, komkommer en gekookt ei. En je mag hem zelf naar hartenlust bedekken onder de curry en mayonaise. Een droom voor iedere fijnproever. Het enige minpuntje was dat het stokbrood al even afgebakken was want deze was iet wat aan de taaie kant. Maar ach, de hamburgers vergoedden veel. En na dat ik deze op had was ik de nederlaag al weer bijna vergeten.

*Cijfer 8.8*

Tot dusver de tussenstand van de hamburgers. Ik hoop dat ik nog een keer in een kantine kom waar dat ze de zuiderburen kunnen overtreffen.

Tot volgende keer  
Pena



De te kloppen hamburger van de Zuiderburen.

# De dertig vragen aan:



- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1  | Naam & voornaam                                    | Niek van Rooij  |
| 2  | Adres  | Mr. de la Courtstraat 30  |
| 3  | Geboorteplaats                                     | Vessem  |
| 4  | Burgerlijke staat                                  | Vrijgezel   |
| 5  | Leeftijd   | 20  |
| 6  | Opleiding  | Op dit moment geen  |
| 7  | Werk   | Van Ham Tenten & Podia als<br>bijbaantje  |
| 8  | Hoe wordt je ook wel genoemd?                      | Meestal Sleddes (ik ben geen<br>Sleddes)  |
| 9  | Huidig elftal?                                     | Vessem 2  |
| 10 | Wat zit er in je brodtrommel?                      | Meestal 7 boterhammen met vlees   |
| 11 | Wat bestel je bij de smikkel?                      | Friet met, frikandel speciaal en een<br>viandel met   |
| 12 | Saus er op of saus ernaast?                        | Saus erop   |
| 13 | Hoe ziet de ideale vrouw eruit?                    | Ze moet er goed uit zien en niet vies<br>zijn van een pilse   |
| 14 | Aan wie of wat heb je een enorme hekel?            | Aan school  |
| 15 | Waar krijg je een kick van?                        | Scoren  |
| 16 | Waarvan niet?                                      | Een blunder maken   |
| 17 | Seks voor de wedstrijd?                            | Zolang je presteert tijdens de<br>wedstrijd wel   |
| 18 | Hoe denk je over damesvoetbal?                     | Kunnen ze beter afschaffen  |
| 19 | Hoe hoog eindigt het eerste dit jaar?              | 8e  |
| 20 | Keert Vessem ooit nog terug in de<br>Kempen klasse | Het zou zomaar kunnen. Het team<br>wat er nu staat is nog jong en<br>aangevuld met talent uit de jeugd<br>ziet de toekomst er goed uit. |

- 21 Hoe ziet de ideale voetballer eruit? Iemand met inzet, fysiek en techniek en die de 3e helft ook heel belangrijk vindt.
- 22 Hoe vind je de mentaliteit van de Vessemse voetballer? Goed, de inzet is er altijd wel, vaak ligt het aan de kwaliteit als er een wedstrijd verloren wordt.
- 23 En van de mentaliteit in de kantine? Op donderdag is het de laatste tijd minder druk in de kantine, dus dat kan nog wel beter. Maar op zondag is het altijd volle bak.
- 24 Wat kan er bij de voetbalclub verbeterd worden? De afzuiging in de douches
- 25 Hoe of kan de kantine nog verder verbeterd worden? Misschien de menukaart verder uitbreiden met friet of andere snacks.
- 26 Wie is het kleurrijkste lid van onze vereniging? En wie het meest kleurloze? Het kleurrijkste lid is Ed de Koning. Bij Vessem spelen geen kleurloze leden.
- 27 Wie wint het klassement van de zwarte piet van het jaar? Adrie Huijbers
- 28 Wat is er verbeterd aan het loeierke nu Henri gestopt is als hoofdredacteur? Verbeterd weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat het Loeierke nog steeds van hoog niveau is.
- 29 Wie zou je graag toegevoegd zien aan de redactie van het loeierke? Chris van Spreuwel, die heeft altijd mooie verhalen.
- 30 Waarom schrijf je nooit iets in het loeierke? Geen inspiratie en ik zie in het loeierke dat andere mensen dat veel beter kunnen.
- 30a Wat had je nog meer kwijt gewild? V.V Vessem zet hem op dit jaar en misschien dat we dan aan het eind van het jaar weer een paar kampioenen hebben.

... **VOOR** ...  
**BIER**  
**LEKKER ETEN**  
**EN**  
**GEZELLIGHEID**



Jan Smuldersstraat 24 / NL-5512 AZ Vessem  
+ 31 (0)497 591252 / [www.goudenleeuwvessem.nl](http://www.goudenleeuwvessem.nl)





## **FysioVessem**

**Fysiotherapie, Manueel Therapie, Dry Needling,  
Medical Taping en Fysiofitness**

Bertine Peters, Elle Bartels en Marieke Roest

Hemelrijk 1

0497-591145

[www.fysiovessem.nl](http://www.fysiovessem.nl)

[info@fysiovessem.nl](mailto:info@fysiovessem.nl)

**Voor al uw:**



**BROOD  
EN  
BANKET**

**Bakkerij  
HENST**

Wilhelminalaan 7  
Vessem - Tel. 0497-591272

**De Echte Warme Bakker!**

# Hanentoeppen



Donderdag 15 oktober heeft het eerste open V.V.Vessemse hanentoepp evenement plaats gevonden.

34 enthousiaste deelnemers hebben gestreden om een van de 16 hele en 16 halve verse haantjes. De deelnemers zijn middels loting aan een van de toepasselijke tafelnamen (Arie HAAN, HENri Swaans, Joseph KIPrich, Harm “de Kip”rijkers, Harrie “De Barnevelder” van Rooij, Jan “Kukel” v/d Ven en Wim van HAANegem) gekoppeld en na plaats genomen te hebben aan de juiste tafel ging het spel op de wagen. Na elke ronde werd er opnieuw geloot.

Diegene die per tafel als laatste overbleef en dus geen 10 streepjes achter zijn naam had staan, won een half haantje in ronde 1 en 2 en een hele in ronde 3 en 4. Tijdens de avond draaide er een grill met een hele haan om het reukzintuig te prikkelen om zo tot hogere prestaties te komen.

Wat het hanentoeppen uniek maakt is dat als er over de boxen een kukelende haan te horen was je zo snel mogelijk moest

opstaan en uit volle borst met de haan mee moest kukelen om zo te voorkomen dat je als langzaamste een extra streepje aan de broek krijgt.

Mocht je op “Ermoei” staan dan zou je gelijk klaar zijn. Roel Adriaans is in deze weer een ervaring rijker. De grote vraag is natuurlijk of zijn medespelers nu zo snel waren of hij zo langzaam, ons is het niet duidelijk maar is wel naar eigen inzicht makkelijk in te vullen.

Er was ook een waardebon te verdienen als je “Toep” in handen kreeg nadat de 4 speelkaarten waren gedeeld. “Toep” is als men na het delen, 4 dezelfde kaarten in de hand heeft, 4 boeren of 4 vrouwen of 4 heren of 4 azen of 4 zevens of 4 achten of 4 negens of 4 tienen. Stel dat dit gebeurde, dan moest diegene gaan staan en 3 keer kukelen om aan te geven dat hij “Toep” in handen had.

Dit komt zelden voor en de kans hierop is statistisch gezien 1 op de 4.643.783.863.829.274 keer dus die waardebon zou niet verzilverd worden.



Ons idee was, we houden ze een lekkere vette worst voor. Echter de praktijk is anders, bij de eerste beste hand die gedeeld werd aan tafel HENri Swaans sprong Mark v/d Bosch op en kukelde er lustig op los alsof het 6 uur in de morgen was. Hij had 4 zevens gekregen en dus daarmee ook "Toep" in zijn hand. Mark kreeg gelijk de felicitaties en de bijbehorende waardebon. De waardebon hield in dat hij samen met Boris "d'n Toep" Soetens culinair mag gaan eten bij de Smikkel ter waarde van € 3000 cent.

Tussen de bedrijven door werden de deelnemers getrakteerd op wat lekkernijen in de vorm van een hard gekookt eitje van de kippetjes van Pietje van Rooij en gerookte en gegrilde kipkluijjes. Voor de catering bedanken we Jan de Laat, Ad nouwens en Carientje. Na de 4 speelrondes en na nog wat nakaarten is het gros van de deelnemers uiteindelijk huiswaarts gekeerd met een overheerlijk half/ twee halve/heel/halve en hele/twee hele haantje(s).

Deelnemers bedankt voor de deelname en op naar het volgende evenement welke gepland staat op donderdag 17 december, laatste trainingsavond van het jaar. Ook dan is iedereen weer van harte welkom in de gezelligste kantine van de kempen e.o.

Mazzel Ruud & Kees





# BOOMKWEKERIJ FRANK ROEST

Professionals in installatie techniek



Gas, water, sanitair, energievoorziening,  
verwarming en luchtbehandeling

Avignonlaan 14  
5627 GA Eindhoven  
Tel. (040) 243 09 10  
info@ajloots.nl

[www.ajloots.nl](http://www.ajloots.nl)

UNETO-VNI



# baro-lux

sportprijzen, bekens, vaantjes,  
trofeeën, medailles e.d.  
Zéér concurrerende prijzen

## Bart Rombouts

Bloxstraat 19 - Eersel (t.o. de sporthal)  
Bel voor een afspraak en prijsopgave 0497-516120



adviesering - uitvoering



**buijvoets  
bouw  
management**

BBM Vessem BV  
Domineeshof 3  
5512 BR Vessem

tel / fax 0497 - 592327  
mobiel 06 - 53 18 59 64  
bbmvessem@gmail.com

bouwbegeleiding

directievoering

projectleiding / -management

# WSM

## METAALHANDEL SLOOPWERKEN

Hoogindseweg 21



013-5142657  
06-54272650

# Oostelbeers





## Van Riet Metaalbewerking

A. van Riet

Hoefseweg 8 - 5512 CH Vessem  
Tel.: 0497-591303  
Fax 0497-592188  
Postbus 1049 - 5512 ZG Vessem



De Hoefseweg 19 -21  
5512 CH Vessem

**TELEFOON**  
0497 - 59 41 13

**MOBIEL**  
06 - 22 52 33 44

**WEBSITE**  
[www.bouwbedrijfvandenbosch.nl](http://www.bouwbedrijfvandenbosch.nl)



## Bekerhuis Vessem

Voor al uw sportprijzen  
en vaantjes

J. Joosten  
Putterstraat 53 - 5512 BL Vessem  
Fax/Tel. 0497-591691  
Mobiel: 06-51231408

Geneesmiddelen  
Homeopathie  
Gezondheidssandalen  
Babyartikelen, -voeding, luiers  
Huid-haarverzorging  
Parfumerie  
Haarmode  
Byoux  
Kaarsen  
Foto's ontwikkelen en afdrukken



Jan Smuldersstraat 5G  
5512 AW Vessem



## **Complete woninginrichting**



**Wij hebben een  
uitgebreid  
assortiment  
woningstofferings en  
zonwering**



**FRANS SOETENS  
WOONSERVICEWINKEL**

Jan Smuldersstraat 36 - Vessem - Tel. 0497-591231

[www.woonservicewinkel.nl](http://www.woonservicewinkel.nl)

# Seven

Namen en rugnummers, een combi die niet meer weg te denken is uit het huidige voetbal. Er zijn talloze nummers met een verhaal of betekenis erachter. Toen ik als jong menneke op de tribune zat bij PSV – HJK Helsinki viel me op dat er bij de Finnen een speler rondliep met rugnummer 96. Europees was het niet toegestaan, maar in de competitie speelde hij met 96,2 om reclame te maken voor een nieuwe radiozender. In 1974 speelde Oranje op het WK met op alfabet toegewezen rugnummers, keeper Jan Jongbloed speelde hierdoor bijvoorbeeld met nummer 8 en spits Ruud Geels met nummer 1. Crujff was de enige uitzondering met zijn nummer 14. Er zijn een hoop clubs waar een bepaald rugnummer niet meer gebruikt wordt uit eerbetoon aan de vroegere drager. Voorbeelden hiervan zijn nummer 1 bij Hannover '96 (Robert Enke), nummer 3 bij AC Milan (Maldini), nummer 4 bij FC Utrecht (Di Tomasso), Inter (Zanetti) en Vitesse (Theo Bos), nummer 6 bij AC Milan (Baresi), 10 bij Napoli (Maradona) en natuurlijk nummer 14 bij Ajax (Crujff).

Bij Manchester United bestaat er een traditie met magnifieke spelers die speelden met rugnummer 7. George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David

Beckham en Cristiano Ronaldo speelden met dit nummer. Sublieme voetballers, met een beetje extra uitstraling. Zeker de laatste twee gebruikten dit nummer voor persoonlijke PR. Denk aan CR7 waarmee Cristiano Ronaldo voetbalschoenen en underwear in de markt zet. Spelen met nummer 7 brengt door de historie ook druk met zich mee. Twee jaar geleden leverde Antonio Valencia het rugnummer in, omdat hij de bijbehorende druk niet aankon. Tijdens zijn eerste wedstrijd met een nieuw rugnummer wist Valencia meteen weer te scoren. Sinds afgelopen zomer speelt Memphis Depay in Manchester. Aanvankelijk waren er foto's van hem in trainingstenu, met het nietszeggende nummer 26 op zijn trainingskleding. Later werd dit nummer 9, maar weldra Ángel di Maria verkocht werd aan Paris St. Germain, eiste Memphis dit nummer op. Dit nummer zorgt samen met het dragen van schoenen en onderkleding van het in het voetbal relatief onbekende merk Under Armour voor zijn eigen M7 uitstraling. Misschien is het handiger dat zulke jonge spelers vooral bezig zijn met zich ontwikkelen en goed voetballen, maar ja, als er miljoenen per seizoen binnen stromen met jezelf in de markt zetten is het ook allemaal vrij logisch.





Ik bezoek weinig tot zeer weinig wedstrijden van Vessem 1, het enige team bij onze vereniging dat speelt met rugnummers. Door insiders heb ik me laten vertellen dat vaak Louis van Diessen speelt met nummer 7. Dat stelt me gerust. Het hoort net als bij de Red Devils gedragen te worden door spelers met de X-factor. Het past bijvoorbeeld niet bij Bram Dekkers. Teveel barbecue-uitstraling, te degelijk, te weinig franje. Het past ook niet bij Adrie Huybers. Te beukerig, te grijs, daar kopen de toeschouwers geen kaartje voor. Nee, Louis is de perfecte nummer 7 drager van Vessem. Jong en één van de beste voetballer in het eerste. Ik adviseer

hem, om a.s.a.p. een Twitter dan wel Facebook account aan te maken, met de marketingtechnisch gunstige codering L7. Contract bij Nike hier, contract bij Gillette daar, opdraven op rode lopers en binnen de kortste keren kan het contract bij Staalmarkt opgezegd worden. Zoek je nog een zaakwaarnemer dan hoor ik het wel!

Ik ken maar weinig mensen die een rugnummer durven op te eisen. Johan Cruijff deed het vroeger uiteraard, in de tijd dat voetbal nog in wandeltempo plaats vond. Soms vraag ik me af, of dat wandeltempo, of het aanzien van derde reserve Joris van Dijk ertoe beweegt om



## **FysioVessem**

**Fysiotherapie, Manueel Therapie, Dry Needling,  
Medical Taping en Fysiofitness**

Bertine Peters, Elle Bartels en Marieke Roest

Hemelrijk 1

0497-591145

[www.fysiovessem.nl](http://www.fysiovessem.nl)

[info@fysiovessem.nl](mailto:info@fysiovessem.nl)

**Voor al uw:**



**BROOD  
EN  
BANKET**

**Bakkerij  
HENST**

Wilhelminalaan 7  
Vessem - Tel. 0497-591272

**De Echte Warme Bakker!**

nummer 14 steevast op te eisen bij Vessem 3. Om vervolgens een trainingsjack over zijn shirt te trekken, een helft reserve te zitten, een helft te vlaggen en weer naar huis te keren. Maar dat terzijde.

Waar ik al de hele tijd naar toe wil: echt grote lef moet je hebben om nummer 7 op te eisen. Eénmaal kan nog toeval zijn, bij tweemaal begint een trend voorzichtig zichtbaar te worden. In de twee keer dat Vessem 3 dit seizoen in de door Kees Henst uitgekozen en door Ford beschikbaar gestelde, en weliswaar ietwat Ajax uitziend maar verder prachtig uit-tenue droeg, eiste niemand minder

dan Dennis Swalen rugnummer 7 op. Een flegmatieke evenals flamboyante flankspeler, met ondoorgroendelijke en sexy uitstraling door middel van zijn drie dagen baard. Hij lijkt erop af te stevenen om zichzelf als merk neer te zetten. Dit lijkt mij een vrij geniale zet. D7 bekt lekker en kan uitgroeien tot een begrip. Het is wachten op de eerste D7 attributen in de VV Vessem webshop.

Memphis or Dennis, what's in a name?

Geert



# De Zwarte Piet van ut joar



## 10 punten – Vessem 3

In de rust toen de spelers van 't vierde naar de kleedkamers liepen vroegen ze wat de tussenstand was. Iets wat lacherig werd er verteld dat het sterk ingeschatte Casteren echt slecht was en al op 4-0 was gezet. De spelers van Casteren knikte instemmend en gaven aan dat het eigenlijk 7-0 had moeten zijn. 3 kwartier later kwamen diezelfde spelers van 't vierde weer langs en vroegen wat de eindstand was. Iets wat lacherig vertelden de spelers van Casteren dat Vessem echt slecht was en het 4-5 was geworden, de spelers van 't derde van Vessem knikte instemmend.

## 8 punten – Chris van Spreuwel

Chris had zich met de kermis verslapen voor de thuiswedstrijd tegen Terlo 2. Op de vraag hoe dit kwam vertelde hij de reden vol overtuiging. “De wekker maakte zo'n irritant geluid dat ik 'm maar uitgezet heb en weer ben gaan slapen”

## 6 punten – Rob van Dijen

Rob zou net als altijd met het Koningsschieten met zijn maten naar het gildeterrein gaan. Hij had zelfs bedacht dat hij daarom zondag niet meer naar de kermis ging. Op maandag was hij echter nergens te bekennen op het gilde terrein en gingen de eerste, minder positieve, appjes richting van Dijen. Toen hij er een tijd later nog niet was begon iedereen zich af te vragen waar hij toch bleef en begonnen hem te stalken met enkele telefoontjes maar hij nam niet op. Toen hij er later die middag nog niet was waren zelfs vader en moeder ongerust en besloten polshoogte te gaan nemen op 't Hemelrijk. Daar werd hij met schade aan zijn gezicht aangetroffen, hij durfde zijn eigen zo niet te vertonen. Blijkbaar was hij de zondag toch even naar de kermis gegaan en heeft daar een noodlanding, plat op zijn gezicht gemaakt.

**4 punten – Rob de Koning**

Enthousiast als altijd wilde hij, ergens rond Augustus in Tirol, weer eens niet naar huis. Hij kreeg daarom 100 euro mee om zijn nog altijd 'grote' dorst te kunnen stillen. 5 minuten later wilde hij drinken halen maar kreeg het geld niet meer gevonden. Overal waar hij in het café geweest is heeft hij gezocht maar helaas, iemand had het geld al gevonden en meegenomen. Een maand of 3 later tijdens Vessem kermis haalde hij ineens een helemaal in elkaar gefrommeld briefje van 50 uit zijn broekzak en even later een tweede. Na een scherpe opmerking van een omstander beseftte Rob ineens dat hij diezelfde spijkerbroek ook aan had op die beruchte dag in Oostenrijk.

**2 punten – Niek van Rooij**

De één vind dat Adrie helemaal in het eerste thuis hoort, de andere verwonderd zich dat iemand met zoveel grijze haren nog in de basis kan staan. Voor Niek van Rooij is hij echter altijd een voorbeeld geweest. Toen hij laatst mocht debuten bij het eerste zag hij in de kleedkamer zijn kans schoon om zijn idool te tonen wat hij van hem vond.





**VAN HOOF**

INSTALLATIEBEDRIJF



- Centrale verwarming
- Sanitair + waterleiding riolering
- Zinkwerk + dakwerk

+

Jan Smuldersstraat 12  
5512 AZ Vessem  
Tel. 0497-591253-591463

## Steek bij ons uw licht eens op!

**LIEBREGTS ELEKTRO**



**VESSEM**

Jan Smuldersstraat 14A  
5512 AZ Vessem  
Tel. 0497-592322  
Fax 0497-592342  
Auto tel. 06-53133188

PRIVE: AD LIEBREGTS  
Eikenbocht 1, Knegsel



Nu hair-extensions  
en  
bruids- &  
dagmake-up!

Geopend van dinsdag t/m zaterdag tot 17.30 uur  
Op woensdagavond tot 20.00 uur

Wilhelminalaan 56, 5512 BK Vessem, Telefoon 0497-592128

De Hoefse Weg 1 | 5512 CH Vessem | Nederland | +31(0) 497 - 33 14 00 | [www.verkooymachines.nl](http://www.verkooymachines.nl)

 **VERKOOYEN Machines.nl**



 **VERKOOYEN Verhuur.nl**

De Hoefse Weg 1 | 5512 CH Vessem | Nederland | +31(0) 497 - 59 42 42 | [www.verkooyenverhuur.nl](http://www.verkooyenverhuur.nl)

weekendje weg?  
dan naar

**westfeld  
Sauerland**

4, 6 of 10 personen

Germa & Maarten Buijvoets  
tel. 0497-591900

[www.westfeld.nl](http://www.westfeld.nl)  
[info@westfeld.nl](mailto:info@westfeld.nl)



**Nouwens**

bouw & timmerbedrijf

**Martijn Nouwens**

**Nouwens**

bouw & timmerbedrijf bv  
Donk 7a  
5512 NK Vessem

tel.: 0497 - 540 499

mobiel: 06 - 21993111

info@nouwensbouw.nl

www.nouwensbouw.com



**FAIR SPORTS**

**your professional sportshop**

**Dé voetbalspecialist uit de regio!**

Rijkesluisstraat 17 5688 EC Oirschot Tel. 0499 573 468





# Huybers

installatiebedrijf

Vessem - telefoon: 0497-844896

verwarming - loodgieterswerken - zinkwerken  
sanitair - duurzame energie - ventilatie



## **Super Service Henst**

**voor alles wat U wenst**

speelgoed, furnituren, huishoud-, kantoor- en kado-  
artikelen, drogisterij, slijterij, stomerij, TNT service punt,  
staatsloten, hengelsport, ijzerwaren

**Wilhelminalaan 5 Vessem Tel. 0497 591304**

specialisten in bouwzaken



WWW.FRANKEN-PM.NL

## AUTOBEDRIJF VAN DOORMAAL

ALLES VOOR U EN UW AUTO ONDER ÉÉN DAK!

- In- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's
- Werkplaats
- Tankstation
- APK keuringen
- Quick-bandenservice
- Wasserette
- Transport

WWW.VANDOORMAAL.COM



Heike 4a-4b, 5512 NJ Vessem  
Tel. (0497) 59 14 53

Openingstijden

Ma t/m Vrij 8:00 tot 17:30 uur  
Zat 9:00 tot 12:00 uur

# Gewoon de lekkerste supermarkt

Pierre & Inge Liebregts  
Vessem



# Die rol in de boom en hup de tafel op!

*Iets wat slecht is kan eigenlijk ook wel weer heel goed zijn*

Het was zondagochtend, tijdens de rust worden de spelers in het rood-geel verwonderlijk aangekeken hoe het kan dat ze zo slecht zijn terwijl het toch één van de betere ploegen zou zijn. De speler van Casteren reageert dat hij het ook niet snapt maar geeft wel toe dat ze echt slecht zijn, zoals de 4-0 ruststand ook bevestigd. Daarnaast wist zelfs eigen goal topscoorder uit de geschiedenis van v.v. Vessem, Joris van Dijk, het net van de tegenstander te vinden. 3 kwartier later zijn de rollen omgedraaid en worden de spelers van Vessem 3 verwonderlijk aangekeken door de spelers van Casteren 3 met de vragende blik hoe het toch kan dat ze zo slecht zijn. Ook deze vraag wordt bevestigd door de stand die op het bord staat. Met een klinkende 4-5 overwinning gaat Casteren opgewekt terug naar de eigen kermis. Dit terwijl het 4e net met 8-5 de punten wel thuis hield en het 2e zijn

slechtste wedstrijd sinds jaren afsloot met een 0-9 overwinning.

Deze gang van zaken vertelde ons dat dit wel eens een legendarische dag kon worden in de geschiedenis van v.v. Vessem. Daarom haasten we ons om de bus bij de kuiper te halen om met een man of 40 richting v.v. Acht te gaan waar ons eerste speelt want daar zal vast ook wel wat gaan gebeuren. Na een goede eerste helft tegen 11 man en een wat mindere tweede helft tegen 10 man was de uitslag hier wat saaiër dan bij de lagere elftallen. Gelukkig scheen de zon heerlijk en met de wetenschap dat de bus pas om half 9 terug zou gaan kon de ingehuurde artiest zijn installatie op gaan bouwen in de kantine van v.v. Acht. Deze artiest bleek niet het hoogtepunt van de middag/avond te worden maar was wel een goeie aanzet naar een prachtige avond. De DJ zorgde dat er een ware battle tot stand



*Sfeerfoto in de kantine van v.v. Acht*

kwam tussen Acht en Vessem waarin alle top hits voorbij kwamen. Hoogtepunten waren toch wel het wc papier bij “Le lac du connemara”, de polonaise omdat het precies 30 jaar geleden was dat iemand punten bij acht mee naar huis nam en de blote konten tijdens het bijpassende “In de blote kont”. Wel vreemd overigens dat deze 15 selectiespelers vrijuit gaan voor het rondlopen in een blote kont in een kantine van een andere club terwijl Daan Somers voor hetzelfde vergrijp enkele wedstrijden aan zijn ‘broek’ had gekregen. Buiten deze klappers blijft toch elke keer een inmiddels echte Vessemse klassieker terugkomen, Chiquitita van ABBA. Iedereen doet mee en staat op stoelen en tafels, maar waarom

eigenlijk?

De hele week erna vroeg ik me af of, buiten Rob en Bart de Koning om, iemand in de kantine van v.v. Acht op dat moment wist waar deze goede gewoonte vandaan komt. Zeker aangezien deze Vessemse gewoonte tegenwoordig ook in veel andere plaatsen in Nederland een hit aan het worden is. Terwijl het gevoel dat niemand dit weet steeds meer bevestigd werd liepen we op vrijdag met de kermis tegen een soortgelijk probleem aan alleen is deze goede Vessemse gewoonte nog wat ouder, groter en nostalgischer. Tijdens het smartlappen festival besloot Wilbert Jansen achter zijn drumstel uit te

komen om eens een stukje te gaan zingen. Dit werd het nummer "I would walk 500 Miles" van de Proclaimers. Tenminste daar kwam het deuntje vandaan want de tekst had meer te maken met 500 miles aan wc papier de boom in. Wij, inmiddels 30ers, stonden achteraan dit optreden te bekijken en vroegen ons ook af of iemand van de jeugd die mee aan het zingen was wist wie dit liedje in 1996 tijdens de smartlappen voor het eerst had gezongen, laat staan dat iemand wist waar de traditie van het wc papier gooien vandaan komt. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik in de loop der jaren wel ooit hier en daar wat verhalen heb gehoord maar eigenlijk wist ik het ook niet. Dat is eigenlijk jammer want zo iets legendarisch moet haast wel een mooi verhaal hebben.

Een uurtje buurten met Wilbert Jansen maakt ons al wat wijzer. Zo was het vele jaren geleden ook al bal op maandag met de kermis. Hoe lang dit geleden is weet Wilbert ook niet meer te vertellen maar het zal een jaar of 30 zijn geweest. De hoofdactiviteit van de middag was het Toepen bij de Stalpers waar iedereen dan ook aan mee deed. Nu is toepen niet altijd even spannend en dus werd er ook wel eens wat geklooid uit verveling. Waarschijnlijk verveelde Wim Liebrechts zich nog het meeste omdat hij, aldus Wilbert, aan het verliezen was. Na een wc bezoek kwam Wim terug en had een sliert wc papier achter in zijn broek gestopt waarbij er een stukje uit hing. Hierdoor leek het alsof dit per ongeluk was blijven

hangen, tot groot vermaak van de rest van het café. Van het één kwam het ander en steeds meer cafégangers liepen rond met wc papier. De één had het rond zijn kop zitten, de ander gooide een rol in de boom. Dit bleek zo leuk te zijn dat er met de pet rond werd gegaan om zo nog wat meer wc papier te gaan halen, "Vur weinig geld hebben we veul plezier". Dit ging de boom in voor de Gouden Leeuw en sindsdien is de traditie geboren. Het wc papier gooien is dus eigenlijk ontstaan door verveling tijdens het toepen doordat iemand slecht in het spelletje was.

Zo, dat zorgt weer voor wat minder piekeren over waarom we iets doen in Vessem. Blijft nog wel de vraag open staan waarom tijdens een liedje van ABBA, en uitgerekend Chiquitita iedereen de tafel op gaat. Het is nu ook weer niet een liedje wat sfeer brengt als je de plaat op de radio hoort, en toen ik dit liedje jaren terug in de inmiddels failliete Old Dutch aanvraag bij de dj werd ik smerig aangekeken en voor gek verklaard. Wij van het Loerke zijn de beroerdste niet en zullen ook dit goed bewaarde geheim uit de doeken doen. Net als veel goeds is ook dit ontstaan dichtbij onze voetbalclub te zoeken. Als het in één kantine in de regio nog gezelliger kan zijn dan is dat wel in de kantine van de Beerse Boys. Voor vele elftallen een mooie tegenstander om eens wat langer in de uit-kantine te blijven hangen. Zo ook jaren terug het 5e met o.a. topspelers als Job Jansen, Jeroen Verberne en jawel, ook bij die legendarische dag was Joris van

Dijk weer present. Wat de wedstrijd was geworden is onbekend maar gezien de prestaties van dat team is de kans groot dat het ook daar weer een nederlaag was. De wedstrijd was echter maar bijzaak en dus was er ook bij voorbaat al besloten om met de taxi te gaan i.p.v. eigen vervoer. De middag was gezellig wat ook te zien was op de manier waarop deze spelers later bij de kermis aankwamen, want zoals gezegd veel goeds ontstaat op de kermis. In de kantine in Beers werd die middag een keer Chiquitita gedraaid, destijds was er echter niemand die op tafel of stoel ging staan en het liedje was dan ook slechts een enkeling opgevallen.

Een goeie week later was het voor die tijd druk in de kuiper, een man of 8 zaten op zondagmiddag na het voetballen nog even een pilsje te drinken aan een hangtafeltje. Er werd wat muziek aangezet en dus werd het steeds gezellig. Op dat moment herinnerde Job Jansen, die enkeling, uit de

kantine in Beers dat geweldig mooie liedje wat daar gedraaid werd en besloot dit op te zetten. Door zijn enthousiasme gedreven en door het besef van de rest dat dit geen liedje was om in het café te draaien besloot iedereen maar met hem mee te doen. De gordijnen werden gesloten en iedereen ging op de barkrukken staan. De hilariteit was groot en sindsdien werd dit lied meerdere malen aangevraagd en vroeg iedereen zich af waarom er dan 8 man op barkrukken gingen staan. Elke keer dat dit lied weer gedraaid werd kwamen er wat barkrukken bij met nu als gevolg dat iedereen in Vesseem opspringt zodra de eerste klanken van het liedje over 'een klein, lief meisje' weer klinken. Zo zie je maar weer dat iets wat heel slecht is toch ook weer heel goed kan zijn, net als de wedstrijd tussen Vesseem 3 en Casteren 3 op een zondagochtend om 10 uur tijdens Casteren kermis.

Rudolf

**Chiquitita** c/w Lovelight

RECA  
102297  
VICTOR

**ABBA**<sup>®</sup>



# Achterstallig onderhoud CV

Nee, Bart de Laat hoeft geen mannetje te sturen en ook Frank van Hoof hoeft niet al zijn afspraken te verzetten. Ik moet binnenkort mijn Curriculum Vitae eens aan gaan passen. Los van het feit dat ik hem wel eens nodig kan hebben als mijn jaarcontract afloopt en er nog geen koper is voor het bedrijf waar het werk. Staan er nog wat zaken onder het kopje “overig” die niet helemaal meer kloppen met de werkelijkheid anno 2015. Om te vermelden dat je actief veldvoetballer en zaalvoetballer bent doet het altijd goed om aan te geven dat je een echte teamspeler bent en redacteur van het clubblad van de plaatselijke VV zorgt ervoor dat je laat zien dat je betrokken bent bij een club. Schrijf daar nog bij dat je secretaris bent van de ZVV en je scheidt het beeld dat het je lukt om naast de stress op het werk en het gezinsleven toch nog zo plannen dat je tijd overhoudt voor sociale en bestuurlijke activiteiten.

Ik schreef de laatste jaren toen ik nog in functie was bij dit illustere clubblad al bijna niets meer. Samen met Stijn was ik eigenlijk al langzaam aan het afbouwen

en naast de opmaak, schreef ik dan ook alleen nog wat semi-grappige tekstjes bij de punten, die de helft van de tijd al bijna volledig uitgeschreven aangeleverd werden door Geert. En ook op basis van alleen dit stuk is het niet echt terecht om me nog redactielid te noemen op mijn CV. Dus die zal ik meteen effe wissen.

Actief zaalvoetballer en secretaris van ZVV Cafe van de Ven kunnen er ook af na de opheffing van de club net voor het 25-jarig bestaan (Ja Han, de beloofde feestavond komt er nog aan). Dus bij deze: backspace.

Dan blijft nog de actieve veldvoetballer over. Doordat ik afgelopen donderdag ben geweest lig ik qua training in ieder geval voor op Bart de Laat, maar die heeft dan in ieder geval nog als vrij sterke smoes dat ie 35 loodgieters aan de gang moet houden. Ik kan eigenlijk amper een verklaring vinden waarom het er zo weinig van is gekomen op donderdagavond 21.00u. Volgens mij heeft Mascha altijd iets van het werk of zo. En als ik niet regelmatig train dan hoeft ook ik niet op zondag op een veld te gaan staan, dan is een zak aardappelen wendbaarder



en bal vaster. Dat heb ik vorig jaar in wat de kampioenswedstrijd van Vessem 4 had moeten zijn tegen Bergeijk nog maar eens ondervonden. Sorry nog daarvoor...

Kees Soetens vroeg het dus afgelopen donderdag aan de Jan Kukel tafel (die hij overigens een haan rijker verliet), wat ik tegenwoordig eigenlijk nog doe aan sport. Er waren zelfs personen aan de tafel die dachten dat ik in Eindhoven nog de halve marathon gelopen zou hebben...Maar die tijd is ook al geweest. Tegenwoordig noem ik mezelf wielrenner, maar eigenlijk is dat er ook al weken niet van gekomen en ook het voornemen om deze zomer vaker dan een twee keer naar Limburg te gaan is niet gelukt. De training van afgelopen donderdag moet dus weer de start zijn van een lange periode van regelmatig trainen en wie weet waar dat op zondag toe leidt. Dan kan ik dat punt in ieder geval op mijn CV laten staan.

De huidige redactie van dit blad hoeft trouwens niet bang te zijn dat dit stuk ook het begin is van een lange periode met daarin regelmatig stukjes van mijn hand. Maar ik heb met dit stuk wel mooi mijn ticket voor de quizavond binnen en daar blijft het bij. Dan is de cirkel ook mooi rond. Ik bedacht me namelijk afgelopen donderdag al toepend aan de HENri Swaans tafel dat ik er toch eigenlijk toch wel bij moest zijn bij de afscheidsquiz van deze legendarische hoofdredacteur. Ik ben samen met Stijn en twee loeierke trainingspakken de reden dat Henri de afgelopen jaren zo vaak nadat ie lekker in bad was geweest nog met zijn natte

haartjes tot diep in de nacht aan zijn aftrap zat te schaven. En dus besluit ik na het winnen van de halve haan aan deze tafel om er voor te gaan.

Nu hoop ik maar dat Stijn zichzelf ook nog een keer heeft kunnen aansporen voor een stuk. Want blijkbaar is het niet genoeg om jarenlang met hart aan ziel aan 't Loeierke te werken om je vriend van 't Loeierke te mogen noemen. Of zou het er mee te maken hebben dat ze nog op een kwis van ons zitten te wachten?? Eerst eens wat inspiratie op doen bij van (Hi!!!) Henri.

Gr Kefin

Oh fuck, ik kan 28 november trouwens helemaal niet, volgens mij heeft Mascha dan iets van het werk.



# Rob de Nijs

In den beginne was er niets. HE-LE-MAAL niets! Aldus Urbanus. Een tijd na het in den beginne werd er een manneke geboren, genaamd Jezus. Een soort Messi, maar dan geen God op het voetbal gebied. In 1492 ontdekte Columbus Amerika. Daarna ontstond in 1602 de VOC, rond 1879 kwam er de gloeilamp. In 1935 ontstond de VV Vessem, 8 jaar later zag vv DEES het levenslicht. In 1977 werden er nog eens 3 goden geboren (vd Oetelaar, Liebegts en Jansen) en daarna was het weer lang stil op het gebied van de belangrijke ontwikkelingen.

Tot er in 2004 Facebook en Hyves kwamen. En in 2009 Whatsapp. In mijn Vessemse beginperiode als voetballer/vedette Loeierke hoofdredacteur/superhunk (doorhalen wat niet van toepassing is) bestonden deze laatste 3 zaken allemaal volgens mij nog geen van alle. Laat staan dat we wisten was social media was. Geen groeps Whatsapp van Vessem 3 PPG waar in nutte foto's werden gedeeld, vertrektijden werden gemeld, en waar opgeroepen werd om met zijn alle op te komen dagen voor het trainen en de daaropvolgende derde helft. Of bestaat die niet bij het trainen? Ook Facebook bestond nog niet, of stond wellicht in de kinderschoenen. Er viel nog niet op een bericht te reageren waarin vermeld werd

dat Vessem 1 de eerste 3 punten van het seizoen binnensleept, of een foto te liken viel waarin oud teamgenoot Boris Soetens meldt dat ie vader wordt.

En toen was daar opeens: Twitter. Ik gebruik het al een tijdje, en met mij enkele miljoenen Nederlanders meer. En met Twitter doken ook opeens verdwenen oude legendes uit mijn Vessem tijd als @vandoetelaar, @denbietel en @frankstoop op. Het medium waar ik dagelijks oud teamgenoot @mieltimmers als ED redacteur over Philips zie reppen, waar ik jullie dorpsgenoot @gijlsleermakers weer een en ander voetbaltweetje rond zie strooien, en waar ik van Loeierke bobo @geertvanaaken priveberichten krijg met de vraag waar mijn copy voor het komende Loeierke blijft.

En toen waren daar via Twitter opeens de foto's. De foto's waar Hepie en Hepie zo fraai over zongen: "Ik heb alleen nog maar die fotooooooooooooo....." Opeens stond voormalig Vessem 3 mascotte en snotneus @sanderkox1987 voor mijn twitterneus met een aantal fraaie foto's uit het kampioenschapjaar 2000. Het jaar waarom we op een uitverkocht de Klep (volgens de Kempenaar van een week later waren er ruim 15.000 toeschouwers, u had erbij moeten zijn om het te geloven) met

Vessem 3 de titel pakte tegen RKDSV. Waar drie jonge veulens uit Wintelre het Vessem 3 van Ben Koolen bij de hand namen en met buitenaards voetbal de sportparken in de gehele Kempen elke zondag verbijsterd achterlieten. Enfin, volgens Twitter bleek Sander Kox geen 7 jarige wijsneus meer te zijn, maar een wijsneus ergens achter in de 20.

Die 2 fotos lieten een uitbundig elftal zien die net een kampioenschap aan het vieren waren. Namen die ik intussen allang vergeten was, of aan het vergeten ben. Of het aan mijn leeftijd ligt? Misschien! Namen als Geert van de Ven en Henry Verhagen. Rob "den Bietel" Verbaant, Harrie auwe Zundapp" van Rooij en Frank Stoop. Maarten "den Buffel" Buijvoets, Robert "de Frietboer" Liebrechts en Frans "Ice Tea" Kox. Heerlijk!

Ik heb me in ieder geval week 15 minuten heerlijk liggen vergapen aan die fraaie foto's uit 2000, en waande me weer ff terug in de tijd. Met een oplegger door

Vessem en Wentersel gereden om jullie burens ff wat zout in de wonden te strooien. 2 dagen bier drinken bij den Hakkes, en 3 dagen koppijn...

That good old days...

Wat ik met dit stuk wil zeggen? Eigenlijk niks. Ik kreeg de opdracht van Geert van Aaken om de losse verkoop van het Loelierke wat op te vijzelen met mijn stukken proza. Ik hoop dat het lukt. Maar als ik dan toch iets moet zeggen over dit stukje zware kost: fuck Jezus (de pastoor leest niet mee neem ik aan?), fuck Columbus, en fuck de VOC! Leve Twitter, het Loelierke, en Sander Kox, HOERA HOERA HOERA.

Tot binnenkort! Groeten Eric.

PS. Valt er door Sander "Triple" Kox ook nog een foto of video van mijn Hammertor tegen Vessem 4 afgelopen mei te Twitteren?



# Op naar een mooie voetbalzomer 2016!

Ja, ik dacht laat ik eens met een prikkelende titel beginnen. Je moet toch de lezer aanleiding geven om dit artikel eens rustig door te lezen. Ofwel vanuit de luie stoel voor de kachel ofwel in het kleinste kamertje (in geval van o.a. Ted Blox) met de verwarming aan.

Hoeze op naar een mooie voetbalzomer in 2016? Na de afsluitende kwalificatiewedstrijden tegen Tsjechië en Kazachstan ligt het Nederlands elftal

ERUIT! Niks mooie voetbalzomer zou je zeggen dus. Geen EK voetbal voor Nederland. Echter wel voor landen zoals Noord Ierland, Wales en Albanië. Wat een teleurstelling. Na twee voor Nederland fantastische WK's in Brazilië en Zuid Afrika zijn we terug bij af. Tja en dan tot slot van Persie. Wie had dat gedacht?? Van Show Goal naar Own Goal. Hij kan zo bij Telfort reclame gaan maken.



*Van show goal...*



*naar own goal*



Winnaar FORZA VESSEM, vrouwen: de Daisies

Nee met bovenstaande titel bedoel ik dan ook niet het EK voetbal. Maar het andere grote sportevenement waar iedereen zich op gaat verheugen tijdens het spelen van de laatste competitiewedstrijden in april. Jawel, ik heb het natuurlijk over FORZA VESSEM! Het grandioze voetbalspektakel wat tijdens het 50e pinkstertoernooi afgelopen jaar met succes is geïntroduceerd. Uiteindelijk 17 herenteams en zelfs ook 5 damesteams hebben kennis gemaakt met deze nieuwe spelvorm die eigenlijk uit de oude doos afkomstig is. Het organiserend comité had de spelregels van NCRV's minivoetbalshow uit de jaren '70 eens afgestoft en nieuw leven ingeblazen.

Op zaterdagochtend in het pinksterweekend begon het toernooi met de algemene speluitleg in de feesttent en daarna ging iedereen de wei in om de eerste ervaringen op te doen. Vooral de eerste wedstrijden was het wel even

wennen. Zowel voor de spelers als voor de scheidsrechters. Gelukkig verliep het allemaal redelijk fair en werd er hooguit kort wat gemopperd. Niet door Silke Hoeks. Zij kreeg het voor elkaar om de geschiedenisboeken in te gaan als allereerste speelster met een FORZA doelpunt op haar naam. Een FORZA doelpunt is de bal vanaf de achterzijde van het doel door de rode ring schieten. Na haar doelpunt lukte het ook andere teams om op deze manier te scoren. Silke trok met haar team De Daisies deze lijn door en wist het voor elkaar te krijgen om als 1e vrouwenteam de hoofdprijs mee naar huis te nemen.

Ook in de herencompetitie was het spannend. In vier poules werd gestreden om de finaleplaatsen. De teams Acht, ATOP, Maatschap Koezicht en Wentersel kregen het voor elkaar om in de halve finale te belanden. Uiteindelijk trokken daarbij Maatschap Koezicht en Wentersel aan



Winnaar FORZA VESSEM, heren: Maatschap Koezicht (en Ruud van der Heijden als opvulling voor deze foto)

het langste eind. In een oude vertrouwde Vessem-Wentersel derby-finale trokken de groen-witten uiteindelijk aan het kortste eind tijdens de strafschoppenserie.

Na afronding van alle wedstrijden werd de prijsuitreiking een interactief schouwspel. Met leuke, pikante en prikkelende foto's van bijna alle deelnemende teams. Daarna begon het feestje en met de juiste muziek van de DJ was het nog lang onrustig op De Lille.

Afgelopen zomer hebben we met de organisatie ons 1e FORZA VESSEM toernooi geëvalueerd. Uiteraard onder het genot van een natje en een droogje keken we bij Kees Henst onder de carport gezamenlijk terug op iets heel moois. Ons doel was een nieuwe toernooiopzet te bedenken zonder daarbij de smaakvolle ingrediënten van het pinkster- en bedrijventoernooi weg te gooien. Geen kopie worden van het knoert- of matentoernooi maar juist



Volle bak ambiance tijdens de after party.



*Een grote glimlach bij de organisatie na een mooie première van FORZA VESSEM*

eens wat anders dan anders. Wat ons betreft en gezien de reacties van de deelnemers én -neemsters is deze opzet geslaagd. Reden voor ons om het toernooi verder door te ontwikkelen in 2016!

Als organisatie is het tijdens onze evaluatie gelukt om het contract met Toon van Helvoort als boegbeeld voor ons toernooi te verlengen dus ook volgend jaar zal Toon de aftrap van de finale verrichten. Verder verzorgt hij ook alle interviews met de pers en hij houdt daarmee het organisatie-team prima uit de wind. Voor de liefhebbers is dit nog terug te kijken op de website van Kempen TV!

Kortom, de organisatie kijkt zeer tevreden terug en begint dit najaar alweer met de voorbereidingen richting ons toernooi in 2016. Waar we uiteraard rekenen op een nog groter aantal deelnemers en fanatieke teams die mee willen dingen naar de hoofdprijs.

Dus tijdens de aanstaande feestdagen en kerstborrels kun je alvast een team optrommelen. Ofwel met je vrienden/vriendinnen, voetbalteam of collega's. Alles mag en kan. Begin 2016 krijg je van ons weer alle informatie om je op te geven. Wij kijken als organisatie in ieder geval al uit naar een mooie sportzomer in 2016!

Sander heeft tot slot een fraaie film van FORZA VESSEM 2015 in elkaar gezet en op facebook gezet. Check maar eens: [facebook.com/forzavessem](https://www.facebook.com/forzavessem)

Mocht je nog tips of ideeën hebben voor volgend jaar dan kun je je melden bij de organisatie.

Namens het organisatiecomité FORZA VESSEM,

Stijn van Rijen



# Provoceren

op z'n Vessems

De ene keer heb je het gewoon. Ineens schiet het binnen. Daar wil ik over schrijven! Dat had ik deze keer dus niet... Ik denk dat ik een poging heb gedaan voor het record 'meeste bakken koffie achterover tutteren tijdens het schrijven van een stuk voor 't Loelierke'. BAM, zo in het Guinness Book of Records. Ik sta ondertussen al zo strak van heel die cafeïne dat ik niet eens meer weet bij de hoeveelste ik ben. Van heel dat droevige en natte herfstweer kom ik met schrijven niet echt in een flow. Ook niet met voetbal trouwens.

Voor mooi-weer-voetballers, zoals Jelle Liebregts en ik, is het overwinteren in 't kwadraat. Ik wil niet zeggen dat ik een of andere Braziliaanse samba voetballer ben die zodra het kwik onder de twintig graden daalt handschoenen, een kooltrui en 'n muts aantrekt. En aan de andere kant ook geen Oekraïense tank, die de sneeuw en vrieskou trotseert in z'n shirt met korte mouwen. Maar ik zit daar ergens tussenin (aan de bovenkant dan). Een zonnetje erbij, een mooie groene grasmat zonder polletjes... Ohja! En geen koude tegelvloer in de kleedlokalen! Ik moet bekennen dat ik niet had verwacht dat ze in de vierde klasse G voorafgaand aan de wedstrijd de tegenstander al uit hun ritme probeerde te krijgen. Vloerverwarming kleedlokaal

gasten: UIT. Bij Wodan werkte het, wel of niet opzettelijk. Kijk, bij bijvoorbeeld Sterksel kun je het niemand kwalijk nemen dat de faciliteiten daar nou eenmaal niet zo goed zijn. Het is al heel wat als de verlichting het er doet. En daarnaast maakt de vereniging ook veel goed met het selecteren van de barvrouwen! Maar bij zo'n gigantisch complex als Wodan kun je jezelf toch wel afvragen of iemand de verwarming van kleedlokaal 14 expres vergeten is aan te zetten.

Het is trouwens niet de eerste keer dat ik mee maak dat de professionele voorbereiding van Vessem 1 verstoord werd door de tegenstander. Ik kan me twee seizoenen geleden Broekhoven uit nog goed herinneren. Zit je je rustig om te kleden, vliegt de WC deur plotseling open en zie je vervolgens iemand in Broekhoven tenue weglopen. 'Tja, dat deed ie altijd van tevoren bij de tegenstander'. Nou, toen ie weg was begreep ik meteen waarom hij er deze keer langer wat over deed. Die psychologische oorlogsvoering hing daar nog wel even in de lucht.

Provoceren in de vierde klasse is natuurlijk niet van hetzelfde kaliber als in de professionele sport. Ik zie Kees Mollen namelijk niet á la José Mourinho zeggen:



“Ik heb niet gezegd dat ik de beste ben, ik ken alleen geen beteren”. Ik zie het ook niet gebeuren dat Chris Spreuw op dezelfde manier als Zlatan Ibrahimovic reageert wanneer hij kritiek krijgt van een tegenstander: “Wat hij doet met een voetbal, kan ik met een sinaasappel”. En ik zie Erik van Riet al helemaal niet op dezelfde manier juichen net als Mario Balotelli na z'n doelpunt tegen Duitsland. Dat raad ik hem af. Nee, als wij de tegenstander willen provoceren zullen we met iets anders aan moeten komen.

Tatoeages, goed of slecht gespeld, zijn tegenwoordig helemaal in. Ze zijn eigenlijk niet weg te denken uit het hedendaagse voetbal. Dat moeten de vrienden van Niek 'Underberg' van Rooij ook gedacht hebben.

Wetende dat Niek de volgende dag met Vessem 1 mee moest doen kwamen ze op het idee om Niek, terwijl hij zijn benodigde slaapuren aan het pakken was, zijn eerste (nep)tatoeage te geven. Vanaf dat moment was “A3 I LOVE YOU” een feit. Niek speelde 7 foutloze minuten, maar of hij de tegenstanders met zijn tatoeage de stuipen op het lijf heeft gejaagd betwijfel ik. Nee, ik denk dat we als plaatselijke VV in de Kempen beter als collectief te werk te gaan. Misschien iets net als de haka van de All Blacks. Een rugby dans waarmee het Nieuw-Zeelandse team de tegenstander probeert te provoceren en af te schrikken. Met kopmannen als Beuker, Bram Dekkers en Willem Vondervoort kan dat eigenlijk prima. En dan volgend seizoen toch maar eens na gaan denken over Stijn Huijbers en Joris van Dijk in de selectie.

Frans



## Profieltje van



## Niels Vervoort

Naam:

Niels Vervoort

Geboren op:

18 april 2007

Geboorteplaats:

Duizel

Naam vader (voluit):

Wilbert

Naam moeder (voluit):

Maartje

Broers en/of zussen:

2 zusjes: Guusje en Sam

Wie zijn je beste vrienden?

Keano en Koen

In welk team speel je?

F1

Op welke positie?

Keeper en linksachter

Wie zijn je leiders/trainers?

Raymon, Mark en Joran

Hoe vaak ben je al kampioen geweest?

2 keer

Favoriete voetbalclub?

PSV

Favoriete voetballer?

Lionel Messi en Ronaldinho en de beste keeper Neuer en Courtois

Mooiste voetbaltenue?

uit shirt van PSV

Beste speler van F1?

Bono en Ward

Wat is de naam van je school?

St Lambertus

In welke groep zit je?

Groep 5

Favoriete les?

Techniek en gym en rekenen

Wie vind je het leukste meisje van jouw klas?

niemand

Wie zou je het allerliefst ontmoeten, en waarom?

Neuer omdat ik ook de beste keeper van de wereld wil worden.

Wat is je favoriete dier?

pinguïn

Eet het liefste?

Gebakken aardappeltjes en

Eet niet graag?

kipsnitzel

Spruitjes

Wat zou je 't liefst veranderd zien bij de voetbalclub?

Wat is je favoriete muziek?

Wat zijn je hobby's naast voetbal?

Wat is je favoriete website?

Leukste tv-programma?

Domste programma?

Waar ga je het liefste op vakantie en waarom?

Hoe lang kijk je TV per week?

Hoe laat ga je 's avond naar bed?

Hoeveel zakgeld krijg je per week?

Wat is je allerliefste wens?

Welk beroep wil je later uitoefenen?

Waarom heb je een hekel?

Wat is jouw favoriete computer spelletje?

Gaat opa Cees Soetens het goed doen als leider van het eerste?

Wat vind je ervan als DEES en VV Vessem samengaan?

Als je moet kiezen: televisie of computer En waarom?

Doelpunt maken of winnen En waarom?

Gerard Joling of Gordon En waarom?

Kermis of carnaval En waarom?

Wanneer en waarom heb je voor het laatst in 'n deuk gelegen?

Wat vind je van 't Loelierke en wat zou er beter kunnen?

weet ik niet

Hall of Fame

Gamen en k'nex

Voetbal International

Pokémon

Zapp live en Peppa Big

Naar Barcelona en dan

meteen een

voetbalwedstrijd kijken.

7 uur

Kwart voor 8

50 eurocent

Samen met opa in het

Nederlands elftal

voetballen.

Profkeeper worden

Opruimen en klusjes doen

Super Smash Bros

Ja!

Niet echt fijn

Computer omdat je dan ook

zelf iets kan doen.

Allebei, scoren is leuk maar winnen ook!

Gerard Joling omdat hij grappig is.

Kermis omdat je dan in de schiettent kan schieten

Gisteren omdat ik een heel leuk grapje had uitgehaald.

Helemaal niks. Houden zo!

# Marinka Liebregts

Schoonheidsspecialiste en  
Pedicure

- ◆ Gecertificeerd Reumatische en Diabetische voet
- ◆ Definitief ontharen met IPL

Braak 11  
5512 CC  
Tel: 0497-592028  
Mobil: 06-206 216 51  
[marinka.liebregts@hetnet.nl](mailto:marinka.liebregts@hetnet.nl)



Marinka Liebregts

[www.schoonheidsspecialistevessel.nl](http://www.schoonheidsspecialistevessel.nl)

 **Engelien**

**Kappen zonder kappers**



alleen op afspraak  
Malenberg 19

0497-591943  
06-22157014



Hugo Sound Productions

**HSP**

Professioneel geluidsverhuur P.A., licht, disco en karaoke  
Telefoon 040-2052256 - Wintelre

**René Willems  
Electrotechniek**

Predikant 8  
5512 BW Vessem

**Tel. 06-12648872**

**Electrotechnische installaties,  
datainstallaties en verlichting.**

[r.willemsselectro@kpnplanet.nl](mailto:r.willemsselectro@kpnplanet.nl)

**CDL**  
V E R H U U R

Coen de Laat  
Tel.: 06-11011273

Domineeshof 5  
5512 BR Vessem

# 'De SUPERCUP'

## Jeugd - Clubcompetitie 2015-2016

elftal	wed.	pnt.	gem.	voor	tegen	saldo	
F2	6	18	3.00	66	5	61	TUSSENSTAND SUPERCUP SEIZOEN 2015-2016  SPONSOR: Super Service Henst
B1	5	15	3.00	32	4	28	
D1	4	12	3.00	28	6	22	
E2	5	12	2.40	46	16	30	
C1	6	10	1.67	30	14	16	
F1	5	7	1.40	20	12	8	
E1	6	3	0.50	15	42	-27	
A1	5	0	0.00	7	30	-27	



# PRIKBORD

1 november

Huldigen jubilarissen  
Wim v. Doren  
& Henk v.d. Ven  
17:00 in de kantine

23 november

voetballen met  
zwarte/gekleurde  
pieten voor de  
mini's, F- en E jeugd

17 december

WINTERACTIVITEIT  
(met afleids)  
22:30 in de kantine



**INDUSTRIAL  
PACKAGING**

**EMBALLAGE  
OP MAAT**

Dirk Boutsiaan 28  
Eindhoven  
Tel. 040-2115460

**RESTAURANT SMAECKVOL** ] **vol van  
smaecken**

Prachtige omgeving - Kempische Hoeve - Fietsterras - Eerlijke ingrediënten  
Brabantse Gastvrijheid - Toegankelijke prijzen

**Restaurant Smaeckvol - Driehuizen 3 te Vessem**

Reserveren aanbevolen  
Kijk voor actuele openingstijden op onze website

Tel: 0497 - 592 072 – [info@smaeckvol.nl](mailto:info@smaeckvol.nl) – [www.smaeckvol.nl](http://www.smaeckvol.nl)



# auto henk van herk

Officieel



dealer van  
de Kempen



- ONDERHOUD EN REPARATIES ALLE MERKEN
- VERKOOP NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO'S
- SCHADETAXATIE EN REPARATIE

De Hoefseweg 3 - Vessem - Tel. 0497-591842

OUTDOOR SUPPLIES

**WOLF CAMPER®**

Topkwaliteit uit Scandinavië!

VESSEM

- Tenten
- Slaapzakken
- Rugzakken & bagagerollen
- Shirts
- Broeken
- Blouses
- Schoenen & sokken
- Windstoppers
- Fleece truien en shirts
- Wollen vesten
- Handschoenen

**WOLF CAMPER®**

Topkwaliteit uit Scandinavië!

[www.wolfcamper.nl](http://www.wolfcamper.nl)

# Langs de lijn

Oh, binnenkort mee  
een dames team aan  
de gang?

Ja, volgend jaar  
wordt het strippoker  
in plaats van  
Hanentoeppen.



# Daarom kiest u voor RegioBank



## Bij u in de buurt

U bent bij ons geen rekeningnummer.  
U wordt altijd geholpen door iemand  
die u kent.



## Een complete bank

Een bank waar u terecht kunt voor  
betalen, sparen, alles. RegioBank heeft  
alles onder één dak.



## Zonder poespas

Wij brengen uw financiële vragen  
terug tot begrijpelijke oplossingen en  
gewoon goede producten.



## Altijd binnenlopen

Bij ons kunt u altijd even binnenlopen  
voor advies en een kop koffie.  
U bent altijd welkom.

Meer  
weten?  
Kom langs of bel  
voor een  
afspraak.

Handass Verzekeringen

### Handass Financieel Advies

Mr. de la Courtstraat 6a, 5512 AS VESSEM

Varkensmarkt 5, 5081 CP Hilvarenbeek

T 0497-592248 VESSEM

T 013-5051324 Hilvarenbeek

I [www.handass.nl](http://www.handass.nl)

Wij zijn uw bank. **RegioBank**

Zelfstandig Adviseur

# 't Loeierke goes around the world!

...